

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41, ΑΘΗΝΑ 105 52, ΤΗΛ.: 210 32.16. 842
e-mail: ellinoethiopicclub@yahoo.com
<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2008

κοντά σας

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ 17^ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 75
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιδιοκτήτης:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14 ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Συντακτική Επιτροπή και Επιμέλεια: Ν. ΒΟΖΙΚΗΣ, Α. ΖΕΚΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ



5 Μαΐου 1941, η Απελευθέρωση: ο Αυτοκράτωρ Χάιλε Σελάσιε υψώνει ξανά την Αιθιοπική σημαία στο παλάτι.

Πάμε θέατρο

RODOKANAKIS REDISCOVERED

«Το Βυσσινί Τριαντάφυλλο»

του Πλάτωνα Ροδοκανάκη έναν αιώνα μετά

Η ομάδα «ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ» που συνεχίζει την αναζήτηση των Ελλήνων συγγραφέων των αρχών του περασμένου αιώνα, μετά τον Λαπαθιώτη και τον Χροστομάνο ανακαλύπτει τον Πλάτωνα Ροδοκανάκη, που γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1883, μεγάλωσε στο Κορδελιό και πέθανε από φυματίωση σε ηλικία 36 ετών. Ανήκει στην κατηγορία των εστέτ καλλιτεχνών του 20ου αιώνα



στον θεατή την πολύπλευρη προσωπικότητα του συγγραφέα.

Η παράσταση θα ταξιδέψει σαν κυνήγι θησαυρού - Χίο, Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, αίθουσα Bios, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (πιθανώς), Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς. Οι διαλέξεις που θα το συνοδεύουν θα έχουν σαν θέμα τον Ροδοκανάκη: Χιώτη, Βυζαντινολόγο, Σύγχρονο, Αρχαιολάτρη, Καλλιτέχνη. Σε κάθε χώρο θα ανακαλύπτει ο θεατής μια διαφορετική πλευρά της προσωπικότητας του συγγραφέα, η οποία θα ποικίλλει αφού σε κάθε παράσταση θα είναι άλλος ο ομιλητής.

«Το Βυσσινί Τριαντάφυλλο» αποτελεί μια συλλογή αφηγημάτων, που εκδόθηκε το 1909 από την εφημερίδα «Ακρόπολις» σε συνέχειες και κυκλοφόρησε στην τελική του μορφή το 1912. Πρόκειται για ένα από τα καθαρότερα δείγματα του ελληνικού εστετισμού κι αποτελείται ουσιαστικά από φύλλα ημερολογίου μέσα στα οποία παρουσιάζεται η ιστορία δυό νέων που αγαπήθηκαν πολύ αλλά τελικά πέθαναν από αγάπη. Ένας ηθοποιός (Γιάννης Κλίνης) και μια χορεύτρια (Ειρήνη Αλεξίου) ζωντανεύουν επί σκηνής τα ανεκπλήρωτα πάθη των χαρακτήρων του έργου, που τους οδήγησαν στην κοινή τους τραγική κατάληξη.

Πέντε κομμάτια ένα πρόσωπο

Χίος: 27, 28 και 30 Ιουνίου θέμα: Ροδοκανάκης ο Χιώτης
Βυζαν. Μουσείο: 4-13 Ιουλίου θέμα: Ροδοκανάκης ο Βυζαντινολόγος
Αίθουσα Bios: 16-22 Ιουλίου θέμα: Ροδοκανάκης ο Σύγχρονος
Ίδρ. Μείζ. Ελληνισμού (πιθανώς) 25-30/7 θέμα: Ροδοκανάκης ο Αρχαιολάτρης

Μουσείο Μπενάκη 20-23 Σεπτεμβρίου θέμα: Ροδοκανάκης ο Καλλιτέχνης

Σκηνοθεσία:

Γιώργος Σαχίνης

Χορογραφία:

Ειρήνη Αλεξίου

Σκηνικά:

Γιάννης Σκουρλέτης

Μουσική:

Κώστας Δαλακούρας

Φωτισμοί:

Νίκος Αβδελιώτης

Για τη Βιβλιοθήκη σας

Μια τοιχιά με χωρίζει από το θάμα...

Μια περιπλάνηση με λόγο και εικόνες

Γεννήθηκε ένα νέο βιβλίο από Έλληνες της Αιθιοπίας και θα έλεγα διαφορετικό από τα άλλα που κυκλοφορούν. Πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση ποιημάτων και στίχων του κ. Μίμη Φιλ. Παπαφιλίππου, που κοσμείται από φωτογραφίες του γιου του Νίκου. Ο στίχος είναι ελεύθερος

και πραγματεύεται γενικά το συναίσθημα, όπως την αγάπη, το ωραίο, το θαυμασμό για τη δημιουργία. Οι περισσότερες από τις 102 φωτογραφίες απεικονίζουν ανθρώπους, από διάφορα μέρη της γης, που χαρίζουν στο φακό του Νίκου το πιο πλατύ και ζεστό τους χαμόγελο.



Εκδότης του βιβλίου είναι το «Μικρό Πολυτεχνείο»

Καθίσαμε στο απέναντι παγκάκι γιατί από εκεί άρχιζε η θάλασσα στο γιαλό οι ιστορίες του Σαρωνικού φερμένες καβάλα στο μπάτη και στο κύμα πάντα με τη δροσιά που ζητούσαμε κι οι δυο όπως ο διψασμένος το νερό

Κι ως της χάιδευα τα μαλλιά πήρα το πρόσωπό της στα δυο μου χέρια να έτοι όπως βαστάς στις δυο χούφτες ένα νούφαρο ή και εφτά γαρδένιες νιόκοπες Μη μιλάς της είπα τώρα θ' ακούσουμε τη δύση

Κι ως κοίταζα τα μάτια της είδα τον ήλιο μέσα της γονατιστό να έχει σκορπίσει το ρόδο το μαβί το βυσσινί και τ' άλικο στη δύση του Αυγούστου

Μη μιλάς της είπα κι ως αητός πλατάγισα τ' αψηλού ν' ανεβώ μαζί της βαστώντας την να έτσι Όπως βαστάς στη χούφτα σου ένα χρυσάνθεμο....

Χρυσάνθη τη φώναξα με τ' όνομά της και χάθηκα μες στο χαμόγελο εικοσιεφτά χρόνων που μιλούσε ακόμα για τον έρωτα... Αυτό ήταν ένα από τα 30 ποιήματα και στίχους του κ. Μίμη Φιλ. Παπαφιλίππου

Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη

Τα νέα του μικρού Αβραάμ



Στο προηγούμενο τεύχος του «Κοντά σας», σας είχαμε πληροφορήσει για τον σχεδόν τρίχρονο Αβραάμ Τσεκόλ που πρέπει να υποβληθεί σε λεπτή χειρουργική επέμβαση στο Λονδίνο, για να αποκατασταθεί η λαρυγγοτραχειακή ανωμαλία από την οποία πάσχει (λόγω της οποίας του έχει γίνει τραχειοτομή και αναπνέει μέσω βαλβίδας από τότε που ήταν βρέφος τεσσάρων μηνών. Δεν μπορεί

να μιλήσει, δεν μπορεί ούτε να κλάψει σαν τα άλλα παιδιά).

Στις 21 Απριλίου 2008, εξετάστηκε από ειδικό παιδίατρο-χειρουργό Ω.Ρ.Λ. στο Great Ormond Street Hospital for Children στο Λονδίνο. Την επομένη έγινε η πρώτη επέμβαση (μικρολαρυγγοσκόπηση και βρογχοσκόπηση), από την οποία διαπιστώθηκε ότι το πρόβλημα ήταν σοβαρότερο απ' ότι είχε εκτιμηθεί. Το επόμενο στάδιο είναι η επέμβαση για λαρυγγοτραχειακή αποκατάσταση, η οποία θα γίνει στις 18 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει παραμονή μιας εβδομάδας στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας, μία δεύτερη εβδομάδα στο νοσοκομείο και άλλη μία επέμβαση για μικρολαρυγγοσκόπηση και βρογχοσκόπηση πριν πάρει εξιτήριο.

Μία από τις (πολλές) δυσάρεστες πλευρές αυτής της ιστορίας είναι ότι το Νοσοκομείο του Λονδίνου αναθεώρησε τις οικονομικές του αξιώσεις από 25.000 λίρες σε 45.000 (περίπου 58.000 Ευρώ). Τη μεγάλη διαφορά των 26.000 Ευρώ κάλυψαν εν μέρει η Οργάνωση «Φίλοι του Παιδιού», ο «Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας» και φιλάνθρωποι ιδιώτες. Επειδή όμως οι ανάγκες του παιδιού και της μητέρας του εξακολουθούν να είναι μεγάλες, **σας απευθύνουμε έκκληση να συνεισφέρετε και εσείς στην προσπάθειά μας να τους βοηθήσουμε. Παρακαλούμε, επικοινωνείστε με τα μέλη του Δ.Σ.** Πιστεύουμε ότι οι Έλληνες της Αιθιοπίας δεν υστερούν σε ευαισθησία, όταν τόσοι άλλοι, ενώ δεν έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με την Αιθιοπία, έσπευσαν να βοηθήσουν.

Τελειώνοντας, πρέπει να γραφτούν και λίγα λόγια για δύο ανθρώπους χωρίς τους οποίους τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα είχε γίνει: η **Λελέττα Σελάσσιε** και ο **Ντεμισιέ Ζέουντου** σήκωσαν όλο το βάρος της προσπάθειας για να φθάσει αυτή η υπόθεση εκεί που βρίσκεται σήμερα. Από την έκδοση νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων για τη μητέρα από τα Ηνωμένα Έθνη και τις Ελληνικές Αρχές, τη συγκεντρωση χρημάτων από οργανώσεις και ιδιώτες, τις επαφές με τους γιατρούς στο Λονδίνο, μέχρι την εξεύρεση καταλύματος στο Λονδίνο και την εξασφάλιση ηθικής στήριξης της μητέρας μέσω φίλων της Λελέττα στην Αγγλία, οι δύο αυτοί άνθρωποι έκαναν τα πάντα. Τους θαυμάζουμε και τους συγχαίρουμε.

Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας

Ο «Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας» (ο οποίος, όπως αναφέρεται στη διπλανή στήλη, είναι μεταξύ αυτών που βοήθησαν τον Αβραάμ) ίδρυθηκε το 1995 από μία ομάδα ευαίσθητων ανθρώπων που συγκινήθηκαν από το δράμα των χιλιάδων ορφανών της Αιθιοπίας, τα οποία ζουν απροστάτευτα στους δρόμους. Σε συνεργασία με το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Αιθιοπίας μάζεύουν ορφανά, τα τοποθετούν σε ορφανοτροφεία που λειτουργούν σε διάφορες πόλεις και καλύπτουν τα έξοδα της στέγασης, σίτισης και μόρφωσής τους.



Ο Σύλλογος χρηματοδοτείται και λειτουργεί με το σύστημα των «αναδόχων γονέων»: όποιος θέλει να βοηθήσει, αναλαμβάνει μέσω του Συλλόγου ένα συγκεκριμένο παιδί. Το κόστος της «οικονομικής υιοθεσίας» ανέρχεται σήμερα σε 365 Ευρώ το χρόνο (σύν 150 Ευρώ μόνο την πρώτη χρονιά για την αρχική εγκατάσταση του παιδιού). Την οικονομική υιοθεσία συμπληρώνει η «ηθική υιοθεσία» που μπορεί να εκδηλωθεί με διαφόρους τρόπους (επιστολές, μηνύματα, επισκέψεις).

Αφορμή για το σημερινό μας σημείωμα αποτέλεσε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που έγινε την Κυριακή, 18 Μαΐου 2008. Στον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νίκος Βουτσίνος ανέφερε ότι ο αριθμός των παιδιών που φροντίζει ο Σύλλογος, σε έξη ορφανοτροφεία στην Αιθιοπία, έφτασε τα 860! Το έργο που γίνεται είναι καταπληκτικό: επισκέψεις ιατρών από την Ελλάδα, επισκέψεις μελών του Δ.Σ. και αναδόχων-γονέων, κατασκευή έργων υποδομής στα ορφανοτροφεία και πολλά άλλα. Όποιος θέλει να σώσει ένα παιδί διαθέτοντας μόνο 1 Ευρώ την ημέρα (όσο κοστίζουν 6 τσιγάρα ή μία τυρόπιτα) ή και, απλά, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για τον σημαντικό αυτό Σύλλογο, η διεύθυνσή του είναι: οδός Κλεισθένους 15, Τ.Κ. 105 52 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3227478, Φάξ: 213-0230415. E-mail: lalibela1995@yahoo.gr. Διαδίκτυο: www.scea.gr

5 Μαΐου 1941, η Απελευθέρωση της Αιθιοπίας

Όπως θα θυμούνται πολλοί από εμάς, η 5η Μαΐου είχε ορισθεί ως εθνική εορτή στην Αιθιοπία, σε ανάμνηση της 5ης Μαΐου 1941, κατά την οποία ο Αυτοκράτωρ Χάϊλε Σελάσιε επέστρεψε στην Αντίς Αμπέμπα, σφραγίζοντας έτσι το τέλος της πεντά-



Μάιος 1941: Ο Αυτοκράτωρ Χάϊλε Σελάσιε κατευθύνεται προς την Αντίς Αμπέμπα

χρονης Ιταλικής κατοχής. Ο Αυτοκράτωρ επέλεξε να γυρίσει στην πρωτεύουσά του τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να «σβήσει» το διαβόητο «Cinque Maggio» (την αντίστοιχη ημερομηνία του 1936, κατά την οποία οι Ιταλοί μπήκαν στην Αντίς Αμπέμπα). Η απελευθέρωση της Αιθιοπίας, πέρα από τον αγώνα που έδωσαν οι ίδιοι οι Αιθίοπες, οφείλεται κυρίως στο μοιραίο λάθος του Μουσολίνι να συνταχθεί με τον Χίτλερ και να κηρύξει τον πόλεμο κατά των Συμμάχων στις 10 Ιουνίου 1940. Οι Αγγλοί (οι οποίοι, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, είχαν αιδιαφορήσει μέχρι τότε για την τύχη της Αιθιοπίας) αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα για να προστατέψουν από τον Αξόνα τόσο τις αποικίες τους στην Ανατολική Αφρική όσο και τη διώρυγα του Σουέζ, από την πλευρά της Ερυθράς Θάλασσας. Εποι, ο Χάϊλε Σελάσιε, από πολιτικός πρόσφυγας έγινε πολύτιμος σύμμαχος και ετέθη επικεφαλής των Αιθιοπικών, Αγγλικών και Σουδανικών στρατευμάτων που επέλευθερώσαν την Αιθιοπία. Επειδή οι ιστορικές αυτές ημερομηνίες συμπίπτουν με την κυκλοφορία του παρόντος τεύχους του «Κοντά σας», σκεφθήκαμε να δημοσιεύσουμε μερικά στιγμότυπα από τη ζωή στην Αιθιοπία τις ημέρες εκείνες, όπως τα κατέγραψε στο προσωπικό του ημερολόγιο ο Ιωάννης Ν. Βοζίκης, τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Ντιρεντάουας. (Οι δύο ημέρες που περιγράφει ήταν αυτές που ακολούθησαν την κήρυξη του πολέμου κατά των Συμμάχων εκ μέρους της Ιταλίας).

«11 Ιουνίου 1940

Κατόπιν της κηρύξεως του πολέμου εκ μέρους της Ιταλίας εναντίον των συμμάχων, εκλείσθησαν τα σύνορα προς το Djibouti.

Προσεκλήθην υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου

της Κοινότητος από τον Γάλλο Πρόξενο κ. Paris, ο οποίος με ηρώησεν εάν υπάρχουν Ελλήνες οι οποίοι να θέλουν να κατέβουν εις το Djibouti, συνέστησε δε εις εμέ να κατέβω με τους Γάλλους. Τον ηυχαρίστησα δια το ενδιαφέρον του και του είπα ότι εκ μέρους των Ελλήνων δεν μου εξέφρασε κανείς την επιθυμία να εγκαταλείψη την Αβυσσηνίαν, όσον δε αφορά εμέ θα καθήσω για να φυλάξω το σπίτι και μαγαζί, μη έχων κανένα να αφήσω.

12 Ιουνίου 1940

Περί ώραν 0.30 η υπηρεσία της Ιταλικής αστυνομίας ήρχισε την σύλληψιν όλων των Γάλλων πολιτών καθώς και των εχόντων Γαλλικά διαβατήρια. Μεταξύ των συλληφθέντων ήσαν και οι αδελφοί Δομνάκη, Ηλίας και Ελευθέριος, ως και ο Ηλίας Aura οι οποίοι είχαν στείλει προηγουμένως τας οικογενείας των οι μεν δύο πρώτοι στο Djibouti ο δε τελευταίος εις Ρόδον.

Την είδησην αυτήν μου έφερε πρωΐ πρωΐ ο Παύλος Μεσσίνας τον οποίον έστειλε ο Ηλίας Δομνάκης από το Γαλλικό Νοσοκομείο όπου μετεφέρθησαν οι συλληφθέντες, για να μου το ειπή και μου παρήγγειλε να του στείλω ένα πακέτο παιγνιόχαρτα. Μαζί με τα χαρτιά έστειλα και μερικά πακέττα σιγαρέττα, για τα οποία παρ' ολίγον να βρώ τον μπελά μου.

Αι εδώ αρχαί εγέμισαν τους τοίχους με διάφορες διαταγές και οδηγίες σχετικές με την κήρυξην του πολέμου και με τα προφυλακτικά μέτρα κατά των αεροπορικών επιδρομών.

Κατά τας 11.30 εδόθη δια πρώτην φοράν δοκιμαστικώς, ως απεδείχθη εκ των υστέρων, το σύνθημα κινδύνου αεροπορικής επιδρομής από τρείς σειρήνες του Σιδηροδρόμου, Τσιμεντερίας και Αεροπορίας.

Ολος ο αστικός πληθυσμός της κεντρικής πόλεως έτρεξε προς το βιαστικά κατασκευασθέν καταφύγιον πλησίον του γραφείου της SANE κοντά στο ποτάμι. Υστερα από ένα τέταρτο εδόθη το σύνθημα της παύσεως του κινδύνου.

(Συνέχεια στη σελ. 5)



Αιθίοπες μαχητές εναντίον της φασιστικής Αεροπορίας και του υπερίτη...

5 Μαΐου 1941, η Απελευθέρωση της Αιθιοπίας

(Συνέχεια από τη σελ. 4)

Επιστρέψας από το καταφύγιον είδα τον Διευθυντή της Banca d'Italia και τον ερώτησα εάν μπορούσα να πηγαίνω στο καταφύγιον της Τραπέ-



Η είσοδος του Αυτοκράτορα στην Αντίς Αμπέμπα

ζης απέναντι του σπιτιού μας επειδή το της SANE ήταν μακριά και μου είπεν ότι ευχαρίστως ήμουν δεκτός όχι μόνον εγώ αλλά και οι άλλοι Ελληνες, καθόσον το καταφύγιον ήτο αρκετά ευρύχωρον.

Περί ώραν 14 απέλυσαν τους συλληφθέντας Γάλλους δια να ετοιμάσουν τας αποσκευάς των και φύγουν με ειδικόν τραίνον το οποίον θα εγένετο για να φύγη και το προσωπικόν των Προξενείων των Συμμάχων.

Κατά τις 15.15 χωρίς να δοθή το σημείον του κινδύνου επέδραμον κατά της πόλεως τρία Αγγλικά αεροπλάνα τα οποία και έρριξαν αρκετές βόμβες εκτός της πόλεως προς τον δρόμον της Addis Abeba. Επίσης έρριξαν μίαν βόμβαν εις την κατοικίαν του Mattei προϊσταμένου υπηρεσίας τηλεφώνων της

Εταιρείας του Σιδηροδρόμου. Από την βόμβαν αυτήν εσκοτώθη ο Mattei και ο υπηρέτης του και σχεδόν κατεστράφη το σπίτι. Από τις βόμβες που έπεσαν εκτός της πόλεως είπαν πως ετραυματίσθησαν δύο Ιταλοί και δύο Αιθιόπες, χωρίς υλικές ζημιές, γιατί έπεσαν στο ύπαιθρον.

Επειδή τα Αγγλικά αεροπλάνα ήλθαν εξ' απρό-όπου όλος ο κόσμος έσπευσε να χωθή στην πρώτη πόρτα που εύρισκεν ανοιχτή ή να πάη στο πρώτον υπόστεγον. Τα μέτρα όμως αυτά της προφυλάξεως απεδείχθησαν γελοία όταν εκαταλάβαμε εκ της βόμβας που έπεσε στο σπίτι του Mattei τι ακτίνα



Πλατεία Μιαζιά 27 (5 Μαΐου) στην Αντίς Αμπέμπα, σε ανάμνηση της ημέρας της απελευθέρωσης (βέβαια, όλοι την ξέραμε ως «Αράτ Κιλό»)

δράσεως έχουν οι βόμβες.

Μόλις ήρχισεν ο βομβαρδισμός η αντιαεροπορική άμυνα ετέθη εις δράσιν. Στα γύρω βουνά ήταν στημένα κανόνια. Στο παλάτι που είναι κοντά στο σπίτι μας είχαν δύο μυδραλιοβόλα. Στο αεροδρόμιον και τους απέναντι τούτου στρατώνας είχαν κανόνια.».

Έκτακτη είδηση

Λόγω ξηρασίας στην Αιθιοπία, μελλοθάνατα 6 εκατ. παιδιά

ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ. Με θάνατο κινδυνεύουν περισσότερα από έξι εκατομμύρια παιδιά στην Αιθιοπία εξαιτίας της μεγάλης ξηρασίας που μαστίζει την αφρικανική χώρα, αναφέρει σε χθεσινή της ανακοίνωση η UNICEF.

Τα παιδιά που κινδυνεύουν είναι μικρότερα των πέντε ετών και ζουν σε περιοχές που πλήγησαν από ξηρασία, ενώ έχουν ανάγκη άμεσης ιατρικής βοήθειας και σίτισης. Επίσης, άλλα 126 χιλιάδες παιδιά υποφέρουν από υποσιτισμό και έχουν άμεση ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης. Γενικότερα, όμως η ξηρασία, η απώλεια των εκτρεφόμενων ζώων, η απώλεια τροφίμων, και αύξηση των τιμών τους, όπως εξάλλου και των τιμών καυσίμων και λιπασμάτων, που συνδέεται με την παγκόσμια επισιτιστική κρίση, καθιστούν ακόμα μελανότερο το μέλλον των παιδιών της Αιθιοπίας.

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

Αναβολή Διάλεξης - Επιτυχία συνεστίασης

Όπως διαβάσατε στο προηγούμενο τεύχος μας, είχαμε προγραμματίσει για την Κυριακή, 11 Μαΐου, τη διάλεξη του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. **Μανώλη Γανωτάκη**, με θέμα «Χοληστερίνη - Μαθαίνω να προφυλάσσομαι». Δυστυχώς, δεν είχαμε προβλέψει ότι την ίδια εκείνη ημέρα και ώρα ο Δήμος Αθηναίων οργάνωνε τον «Γύρο της Αθήνας», με αφετηρία και τέρμα το Παναθηναϊκό Στάδιο και αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στο **Memories**. Για το λόγο αυτό, μπροστά στον κίνδυνο να βρεθεί ο ομιλητής, ο οποίος θα ερχόταν από την Κρήτη ειδικά για το σκοπό αυτό, ενώπιον ενός απογοητευτικά μικρού ακροατηρίου, αναγκαστήκαμε να ματαιώσουμε τη διάλεξη. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί.

Αντίθετα με τη διάλεξη, το Αιθιοπικό φαγητό που είχαμε προγραμματίσει στο Memories για την



ίδια ημέρα, έγινε κανονικά, δεδομένου ότι από τη 1 μ.μ. και έπειτα δεν υπήρχαν εμπόδια από το Γύρο της Αθήνας. Συμμετείχαν περίπου 60 άτομα που απήλαυσαν τον εξαιρετό Αιθιοπικό μπουφέ του κ. **Λευτέρη Μυριαλλή**, τον οποίο και ευχαριστούμε τόσο για την ιδιαίτερη φροντίδα με την οποία είχε ετοιμάσει την εκδήλωση, όσο και για την καλή διάθεση την οποία πάντα έχει έναντι του Συλλόγου.

Ελληνική νίκη στο 25o Ethiopian Highland Rally

Έστω και με κάποια καθυστέρηση, πληροφορηθήκαμε με χαρά ότι στο 25o Αιθιοπικό «Ράλλυ του Μιλένιουμ», που έγινε το Φεβρουάριο, δύο δικοί μας άνθρωποι ήσαν οι θριαμβευτές: ο **Πώλης Ντονικιάν** και ο **Παναγής Αντύπας** με SUZUKI ήλθαν πρώτοι όχι μόνο στην κατηγορία τους (των 1300 κ.ε.) αλλά πρώτοι και στη γενική κατάταξη, αφήνοντας πίσω όλους τους αντιπάλους τους, που συμμετείχαν ακόμη και με αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού. Πέρα από τη χαρά του νικητή, η υλική τους ανταμοιβή ήταν δωρεάν εισιτήρια μετ' επιστροφής στις ΗΠΑ, που προσέφερε η Ethiopian Airlines.

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε να έχουν πάντα τέτοιες και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.



25th Ethiopian Highland Rally

Route map - leg 1

SATURDAY FEBRUARY 23, 2008



Γενική Συνέλευση της ΟΣΕΑ

Στις 14 Απριλίου 2008, στο Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων, έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Αφρικής (ΟΣΕΑ).

Έγινε συζήτηση για διάφορα προβλήματα που απασχολούν τους επαναπατρισθέντες Έλληνες της Αφρικής, όπως: η δυσκολία απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας από παιδιά μικτών γάμων, οι αποζημιώσεις περιουσιών που εθνικοποιήθηκαν, η μετατροπή αδειών οδήγησης σε Ελληνικές και το συνταξιοδοτικό. Ζητήθηκε από το Σύλλογό μας να ενημερώνουμε την ΟΣΕΑ για τις όποιες εξελίξεις στα θέματα που έχουμε ανακινήσει, όπως η απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας και οι αποζημιώσεις.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΑ, κ. Άρης Λυχναράς, γνωστοποίησε στη Γ.Σ. ότι το ΥΠΕΞ επιχορήγησε την ομοσπονδία με 25.000 Ευρώ για την εκδήλωση που θα γίνει για τα 25 χρόνια της Ομοσπονδίας. Έγινε τέλος συζήτηση για την ανάγκη επαφών μεταξύ των νέων του κάθε Συλλόγου και την οργάνωση κοινών εκδηλώσεων. (Στον τομέα αυτό οι μόνοι που καταφέρνουν να κάνουν κάτι είναι οι σύλλογοι της Νότιας Αφρικής, της Ζιμπάμπουε και των Αιγυπτιωτών. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν

την έλλειψη ενδιαφέροντος από τη νεολαία).

Μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Λυχναρά, η Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την ανακήρυξη ως **Επιτίμου Προέδρου της ΟΣΕΑ** του κ. **Δημήτρη Αναγνωστέλλη**, Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ομογενών Κογκό-Ρουάντα-Μπουρούντι και Αντιπροέδρου της ΟΣΕΑ. Ο κ. Αναγνωστέλλης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΣΕΑ και μέλος του Δ.Σ. και του Προεδρείου της από την ίδρυσή της. Ο Σύλλογός μας τον συγχαίρει για έναν τίτλο τον οποίο κέρδισε επάξια με την προσφορά του στην Ομοσπονδία.

Στο τέλος της Γ.Σ., κάθε Σύλλογος-μέλος της ΟΣΕΑ γνωστοποίησε τον εκπρόσωπό του στο νέο Δ.Σ. (το οποίο, σύμφωνα με το Καταστατικό, απαρτίζεται από τους εκπροσώπους των Συλλόγων). Εκπρόσωπος του Συλλόγου μας ορίστηκε πάλι ο πρώην Πρόεδρός μας κ. **Πέτρος Βινιεράτος**. Στη συνέχεια, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα: Πρόεδρος επανεξελέγη ο κ. **Άρης Λυχναράς**, Αντιπρόεδροι οι κ.κ. **Δημήτρης Αναγνωστέλλης** και **Ευστράτιος Σάββας**, Γεν. Γραμματεύς η κ. **Ιωάννα Ζυγούρα** και Ταμίας η κ. **Ηρώ Αρμενοπούλου**.



melleaion

ΑΓΝΟ ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΜΕΛΛΟΣ

ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ

ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 27540 41387, 6977 715 323

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...**ΤΟ ΝΤΕΜΠΡΕ ΖΕΙΤ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΞΕΡΑΜΕ**

... Υπήρχε και η στρατιωτική νεκρόπολη του Ντέμπρε Ζέιτ, που βρισκόταν 50 χιλιόμετρα έξω από την Αντίς Αμπέμπα.

... Μέσω αγροτικών δρόμων και περνώντας από μια σειρά από στρατιωτικά φυλάκια, οι στρατιώτες στο τέλος σου άνοιγαν την κεντρική πύλη που σε οδηγούσε σε ένα μικρό πλάτωμα, στην κορυφή ενός επίπεδου λόφου.

... Η θέα ήταν μοναδική στον κόσμο, όπου κι αν έφτανε το μάτι του ανθρώπου, ως τον μακρινό ομιχλώδη ορίζοντα, εκτεινόταν μια επίπεδη άδεντρη πεδιάδα, ολόκληρη γεμάτη με στρατιωτικό εξοπλισμό.

... Για χιλιόμετρα απλώνονταν εκτάσεις με κανόνια διαφόρων διαμετρημάτων, ατελείωτες αλέες μεσαίων και μεγάλων αρμάτων μάχης, περιοχές γεμάτες δάση από αντιαεροπορικά, κανόνια και όλμους, εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, μικρά τανκς και κινητοί ραδιοσταθμοί.

... Από την άλλη πλευρά του λόφου εκτείνονταν τεράστιες αποθήκες που έκρυβαν μέσα τους σκελετούς από ασυναρμολόγητα αεροπλάνα Μιγκ και άλλες γεμάτες κασόνια με πυρομαχικά και νάρκες.

... Στους έρημους δρόμους αυτής της «πόλης» από αχρησιμοποίητο ατσάλι, από παντού σε κοιτούσαν αμιλήτες οι ανοξείδωτες κάννες και πίσω από κάθε γωνιά, σού ύδειχναν τα δόντια τους οι τεράστιες μεταλλικές ερπύστριες των τανκς.

... Αυτό που καταπλήσσει και εντυπωσιάζει είναι η τεράστια ποσότητα, η απίστευτη συσσώρευση, το στοίβαγμα χιλιάδων τόνων αυτόματων όπλων, οβίδων και μαχητικών ελικοπτέρων.

... Όλα αυτά ήταν «δώρα» της Σοβιετικής Ένωσης στο Ντέργκ. Με ποιο σκοπό σχεδιάσθηκε, κατασκευάσθηκε και αποθηκεύθηκε στο Ντέμπρε Ζέιτ μια τόσο μεγάλη ποσότητα στρατιωτικού εξοπλισμού, ικανή να κάνει στάχτη ολόκληρη την Αφρική; (Τα παραπάνω στοιχεία είναι από το βιβλίο «Εβενος το χρώμα της Αφρικής» του Ρίσαρντ Καπισίνσκι)

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Το «Κοντά σας» στο Διαδίκτυο

Στην ιστοσελίδα του www.ausgreeknet.com και στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.anagnostis.info μπορείτε να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή το «Κοντά σας»

Ο κ. Μωραΐτης, ο οποίος φιλοξενεί το «Κοντά σας» στο διαδίκτυο, παροτρύνει τους αναγνώστες μας να επικοινωνούν και να ενημερώνουν με ειδήσεις και νέα τους το ηλεκτρονικό περιοδικό στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις

info@ausgreeknet.com και enquiry@anagnostis.info

Ευχαριστούμε τον κ. Μωραΐτη για την θερμή υποστήριξη του.

**ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ**

Νικόλαος Βοζίκης
Fax:
Σταύρος Διαμάντας
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης
Αλεξάνδρα Ζένου-Γουπάρη
Γεώργιος Μητσόπουλος
Γεώργιος Βαλλιανάτος
Παρασκευή Μανουκάκη
Γεώργιος Πιούλιάτης

210 9812717
210 9883527
694 9192914
210 8814359
210 6831945
210 9836041
210 7242930
210 8328831
210 6107673
694 4629018

Ευχάριστα**Γεννήσεις**

☆ Ο Δημήτρης και η Αλεξία Βαλλιάνατου απέκτησαν κοριτσάκι.

☆ Ο Πολύβιος Δεροζέρης και η Ελένη Γανωτάκη απέκτησαν κοριτσάκι
Τους ευχόμαστε καλορίζικα και να τους ζήσουν.

Παντρεύτηκαν

☆ Ο Αντώνης Στασινόπουλος, γιος της Αλεξάνδρας Αντ. Ζέκου, με τη Δανάη Κεφαλογιάννη.

Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε κάθε ευτυχία

Δυσάρεστα**Έφυγαν από κοντά μας**

◆ Η Μαργαρίτα-Ελένη Γαλάτη από την Αντίς Αμπέμπα.

◆ Ο Κάρολος Μοβσεσιάν, σύζυγος της Μαίρης Ντονικιάν.

◆ Ο Γιώργος Αποστόλου από τη Ντιρεντάουα.

◆ Ο Ιωάννης Καραγεωργίου από τη Ναζαρέτ.

◆ Ο Βασίλης Φόβος από την Αντίς Αμπέμπα, στις ΗΠΑ όπου είχε εγκατασταθεί.

◆ Ο Τάκης Κορδάς από την Αντίς Αμπέμπα.

◆ Η Κοραλία Δριτσώνα από την Αντίς Αμπέμπα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

Συνδρομές

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους είτε καταθέτοντας το ποσό των 27 Ευρώ στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμός λογαριασμού 126-60662193, σημειώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα τους στο δελτίο κατάθεσης ΚΑΙ ενημερώνοντας για την κατάθεση τους τον Ταμία κ. Καλοπαναγιώτη ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. Η εγγραφή για καινούργια μέλη είναι 12 € εφάπαξ συν την ετήσια συνδρομή των 27 €.

Τα μέλη του Συλλόγου μας που διαμένουν εκτός Ελλάδας μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Beneficiary: Syllogos Ellinon Ethiopias

Swift address: EMPOGRAA

IBAN: GR 67 0120 1260 0000 0006 0662 193

Name of the bank: EMPORIKI BANK

ή μπορούν να στείλουν επιταγή στο όνομα του Συλλόγου προς: P.O. Box 3561, 102 10, ATHENS, Greece