



ΚΟΝΤΑΪ ΣΑΣ

ΟΜΟΝΟΙΑ

Εόφθαλτα πέρασε το γλυκό, γλυστερό βλέμμα της νιότης, που με την αφέλεια και τον αυθορμητισμό της, έδωσε την σκυτάλη, δίκαια, στις πρώτες γκρίζες αποχρώσεις της σκέψης μου. Με αυτό το σκεπτικό και κυρίως με την αγάπη που θρέφω για όλες τις ανθρώπινες υπάρξεις (πόσο μάλλον αυτών που πάνεσα και αγάπησα απο μικρό παιδί), θέλω να αναφερθώ στα τόσο μεγάλα προτερήματα της Ελληνικής φυλής, τα οποία όμως, όταν φτάνουν στο απόγειο της δόξας τους, ξεκινούν ένα φρενιώδη ρυθμό αυτοκαταστροφής, θυμίζοντας σκηνές κινηματογραφικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

Οι πρόγονοι της γενιάς μου, δημιούργησαν στην πολυαγαπημένη σε όλους μας Αιθιοπία, ένα υπόβαθρο κοινοτικής ανάπτυξης με μεγάλες πνευματικές και υλικές υποδομές, ώστε εμείς να καμαρώνουμε και να καυχιόμαστε για την σπου-

δαία και μοναδική αυτή κληρονομιά.

Συμφωνώ ότι οι στυχίες απο την αιματηρή επανάσταση που βύθισε δυστυχώς την χώρα αυτή σε μελέαδες, είχε αναριθμητες επιπτώσεις και στην κοινότητα της Αντίς. Σίγουρα είναι άξιοι οι ακρίτες στα προπύργια στα οποία υπήρξε Ελληνική εστία. Οι Έλληνες αυτοί σε πολυ δύσκολες ώρες όχι μόνο κράτησαν την πυρά αναμμένη, αλλά την τροφοδότησαν με υλικό πλούσιο.

Εδώ στέκομαι και θλμβομαι όταν ακούω σχόλια και αλληλοκατηγορούμενους υπαιγνμούς από τα μέλη της κοινότητας της Αντίς. Όλα αυτά δεν μένει παρά να βλάψουν την κοινότητά μας. Δεν εξετάζω ούτε πρόκειται ποτέ να εκφέρω την παραμικρή άποψη για το ποιός έχει δίκιο και ποιός έχει άδικο, διότι ούτε φιλόσοφος ούτε ιστορικός είμαι.

Αυτό που θέλω να πω και αυτό που έχει σημασία είναι ότι όπως όταν στα δύσκολα χρόνια ο Ελληνι-

σμός ενωμένος σαν γροθιά εμεγαλούργησε, έτσι πρέπει και τώρα να πράξουμε όσοι νονάμε για την κοινότητα της Αντίς.

Ας σκεφθούμε όλοι την ομορφιά του πνευμάτος μας, την ομορφιά της ομόνοιας, της αγάπης και του μεγαλείου της δημιουργίας και σας παρακαλώ να συμβουλευσέστε με σύνεση όλους σαςους κατηγορήσαν και κατηγορήθηκαν, ώστε να καμαρώσουμε άλλη μια φορά στο μέλλον μια κοινότητα πρότυπο. Σας παρακαλώ σαν απλός στρατευμένος στον αγώνα της ιδανικής μάχης η οποία τικτεί μόνο νικητές και μόνο.

Είναι ευκαιρία άλλωστε να χαμογελάσουμε ζεστά στον ήλιο που ξαναγλυκοκαράζει τώρα στην Αβηθουσία και στην κοινότητα την Ελληνική της Αντίς.

Ευχαριστώ...

ΜΙΧΑΗΛΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ



* * *
Χριστούγεννα

Πλησιάζει η μεγάλη αυτή γιορτή και ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας καλεί τα μέλη του και τους φίλους του να περάσουν και πάλι μια ξεχωριστή γιορτινή Βραδιά, στο ξενοδοχείο CARAVEL, στις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 21:00. Μην τη χάσετε! Σας περιμένουμε.

Το Δ/Σ του συλλόγου



σκόλια 20 μέρες

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ - ΓΙΑ ΜΕΝΑ Ο ΠΙΟ ΤΑΛΑΠΙΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ

Διαβάζοντας το πρώτο μέρος στο **Κοντά σας** πολλοί μου τηλεφώνησαν και από εκεί κατάλαβα ότι ορισμένα γεγονότα έχουν τελειώσει ξεχαστεί, αλλά και τα Διοικητικά Συμβούλια που πέρασαν δεν έκαναν απολύτως τίποτα γι αυτούς τους τρεις-τέσσερεις προέδρους, τουλάχιστον, που προσέφεραν τόσα πολλά και μόχθησαν για τον Αιθιοπικό Σύλλογο.

Σ' αυτό βέβαια και δεν πάω να κρυφτώ πίσω απ' το δάχτυλό μου, φταίω και εγώ, ήμουν ο μόνος που σαν ταμίας στα περισσότερα Δ/Σ ήμουν τόσο πολύ κοντά τους και ζούσα μαζί τους τους αγώνες και τις προσπάθειες που έκαναν για να φτάσουν στον στόχο τους. Και όπως έγραψα στο προηγούμενο τεύχος άρχισα έστω κι αργά, από τον πιο παλιό, τον Γεώργιο Μυριαλλή όπου πάντα προσπαθούσε να λύσει τα προβλήματα που παρουσιαζόνταν συχνότερα και με υπεράνθρωπες προσπάθειες τα προσέπερναγε όλα για να κρατήσει τον Σύλλογο αυτόν στα πόδια του.

Το πρώτο μεγάλο χτύπημα όπου χάθηκαν πολλοί κόποι και πολύ χρήμα ήταν στο οικοπέδο κληρονομιάς Κουμπή, λίγο πιο πάνω από το νοσοκομείο Ras Desta που μας παραχώρησε η Ελληνική κοινότητα Αντίς Αμπέμπα, που δυστυχώς μόλις άρχισαν τα πρώτα έργα, ο γιός του Κουμπή

είπε ότι είναι δικό του, ύστερα από τόσα χρόνια και διεκδικήσε αυτό το οικοπέδο και ξαφνικά η υποθεση αυτή πή-

γε στα δικαστήρια και όπως ξέρετε κάτι τέτοιες δίκες δεν τελειώνουν γρήγορα και κράτησε χρόνια και χρόνια, όπου στο τέλος το οικοπέδο αυτό χάθηκε από την Ελληνική παροικία και έτσι χάθηκαν τα όνειρά μας. Τότε αναγκαστήκαμε να ναικιάσουμε ένα οικημα εκεί κοντά και να γίνουν πολλά έξοδα για την εγκαταστάσεις (εντευκτήριο, γήπεδο μικρό ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ) τα οποία έξοδα αυτά καλύφθηκαν

δασ "ΤΡΙΦΥΛΛΙ" που θυμάμαι ακόμα μερικούς παίχτες από αυτούς όπως τον Σ.Χιωμάτα, τον Σ.Ψύχα, τον Κώστα και Γιάννη Κιούση, τον Δ.Σγολόμμη και πολλούς άλλους αν ψάξω στα τετράδια της εποχής εκείνης θα βρω κι άλλα ονόματα, αυτή η ομάδα δυστυχώς διαλύθηκε το 1937, ενώ παρακολουθούσα τακτικά τους αγώνες και τις προπονήσεις στην Ιταλική συνοικία όπου εκεί υπήρχε γήπεδο ποδοσφαίρου δικό τους, Η συνοικία αυτή των Ιταλι-



όρθιοι: Μ.Δριτσώνας, Ε.Μαγδαλινός, Μ.Γεωργιόφ, Κ.Καραγιάννης, Μ.Λεντάκης, Μίλοσεν, καθιστοί: Σ.Μακρός, G.Maffi, Π.Στεφανίδης, Χ.Κιούσης, Ν.Γαλάτης (Ολυμπιακός 1956-57)

όλα από τον πρόεδρο Γιώργο Μυριαλλή και αμέσως άρχισαν να τρέχουν τα έξοδα, μισθοί κτλ.

Εκτός αυτών ο Γεώργιος Μυριαλλής ήταν εκ των πρώτων όταν ο σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 1943 ο οποίος έτρεξε να μας βοηθήσει να τον στήσουμε με την πείρα που είχε για συλλόγους διότι εμείς ήμασταν άπειροι και είχαμε μαύρα μεσάνυχτα από διοργανώσεις. Λέω λοιπόν ότι ο Γ. Μυριαλλής ήταν έμπειρος για κάτι τέτοια γιατί εγώ ως πιτσιρικάς ήμουν στο τέλος στην τελευταία τάξη του δημοτικού το 1935, γνώνισα τον Γεώργιο Μυριαλλή να γυμνάζει τότε τους αθλητές της Ελληνικής ποδοσφαιρικής ομά-

ήταν εκεί όπου τώρα βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας "Basse".

Τώρα ας πάμε και σε μία πολλή μα πάρα πολλή μεγάλη επιτυχία του προέδρου Γ. Μυριαλλή, που έκανε την Ελληνική παροικία της Αντίς Αμπέμπα να είναι περήφανη για το κατόρθωμα αυτό και φυσικά κατόρθωμα ήταν με δικό του πρωτοβουλία και ευθύνη, με ένα ταμείο με μαύρα χάλια διοργανώσαμε και φέραμε για πρώτη φορά μια ξένη ομάδα στην Αιθιοπία και δεν ήταν άλλη, αλλά Ελληνική, την Αθλητική Ένωση Αλεξανδρείας της Αιγύπτου (26 άτομα ποδοσφαιριστές και συνοδοί για ένα τουρνουά αγώνων ποδοσφαίρου από 18/5 έως 13/6 του



σκόλια 2ο μέρος συνέχεια

1950, σε μια εποχή που όλοι ξέραμε πως οι μήνες αυτοί είναι η αρχή των βροχών στην Αιθιοπία και φαντάζεστε τι θα γινόταν εάν έπεφτε μια βροχή, θα τα τινάζε όλα στον αέρα και να σας πω την αλήθεια εκείνες τις μέρες ο καιρός γυρόφερνε για βροχές ευτυχώς όμως ο Θεός μας λυπήθηκε και δεν έπεσε ούτε σταγόνα όλες αυτές τις ημέρες. Στον τελευταίο αγώνα με την εθνική Αιθιοπίας ήταν και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας με την οικογένειά του, πολλά μέλη της κυβέρνησής και διπλωμάτες. Και στο τέλος του αγώνα μας συνεχάρηκε για την προσπάθεια μας αυτή και για την τέλεια οργάνωση δίνοντας τα μετάλλια ο ίδιος στους διοργανωτές και στους αθλητές.

Πολλά πρέπει ακόμα να γραφτούν γι αυτόν τον άνθρωπο, χρειάζεται πολύ μελάνι για να γραφτούν.

Για τους άλλους δύο προέδρους, Α.Γανωτάκη και Γ.Βελισσαρίου, που άφησαν και έγγραψαν ιστορία για τον σύλλογο αυτό, θα γραφτούν πολλά. Τους τρεις αυτούς προέδρους ήταν από την μοίρα γραφτό να σηκώσουν το πιο μεγάλο βάρος και να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να κάνουν σήμερα τον σύλλογο καμάρι της Ελληνικής παροικίας, εκεί στα ξένα.

Βέβαια εκτός από αυτούς και άλλοι πρόεδροι προσέφεραν ότι μπορούσαν για το καλό της Ε.Α.Ε. Ολυμπιακός και δεν πρέπει να ξεχαστούν.

Αυτά τα πάρα πολύ λίγα λόγια, στεγνά και σταράτα, για έναν πρόεδρο της Ε.Α.Ε. Ολυμπιακός Addis Ababa που έκανε πάρα πολλά γι αυτόν τον σύλλογο.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΙΤΣΙΩΝΑΣ

Αιθιοπική βραδιά

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ WALIA ΣΤΙΣ 11/11/96

Σας περιμένουμε, αγαπητά μέλη και φίλοι, στο ΑΧΥΜ με την νόστιμη και πικάντικη κουζίνα στις 9 Δεκεμβρίου. Προλάβετε θέσεις στα γινωστα σας πια τηλέφωνα. (που θα βρείτε και στο τέλος του *κοινά σας*)

Χριστούγεννιάτικο κιομπορ? Αστείο πάντως το βρήκαμε εμείς! Απολαύστε το.

η στήλη του αναγνώστη

ΧΟΓΙΑ ΧΟΓΙΕ ΧΟ, ΓΙΕΝΕ ΓΚΕΤΑ ΧΟ

Το να σε ταξιδεύει η σκέψη σου στο παρελθόν η να αντιδείς μνήμες, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της ύπαρξής σου.

Ταξίδι λοιπόν στο μακρινό Χαράρ, όπου βρισκω τον εαυτό μου σε ηλικία δέκα χρόνων, σε διακοπές Χριστούγεννων.

Δυό τρεις συνομήλικοι η παρέα μου κι οι γιορτές που πλησιάζουν μας βρίσκουν ανήσυχους και προβληματισμένους. Σε λίγες ημέρες στην πατρίδα μας, εκτός των άλλων, παιδιά της ηλικίας μας θα βγουν να πούν τα κάλαντα.

Γιατί όχι κι εμείς λοιπόν.

Το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού ελληνικών οικογενειών το ξεπερνάμε γρήγορα και αποφασίζουμε να τα πούμε σε αιθιοπικές οικογένειες.

Και η μεγάλη νύχτα έρχεται.

Τον αρχικό διαταγμό μας τον αντικαθιστά η ξέφρενη χαρά, του ότι γινόμαστε παντού δεκτοί σαν κάτι το πρωτόγνωρο.

Ενα ένα τα σπίτια των αιθιοπών φωτίζονται, από τα νέα που κυκλοφορούν αστραπιαία, περιμένοντας να μας δούν, να μας ακούσουν και να μας φιλέψουν με ό,τι τους ήταν δυνατόν.

Θα ήταν σοβαρή παράλειψή μου, να μην ανέφερα το λεφούσι που είχε σχηματισθεί πίσω μας από μικρούς ντόπιους καλαντάδες, που είχαν εγκαταλείψει κάθε δική τους εκδήλωση.

Μαγική νύχτα, σ' έχω κλείσει για πάντα στην σκέψη μου.

Ευγενική η φιλόξενη ψυχή των αιθιοπών, ποτέ δεν θα ξεχάσω την μεγάλη και όμορφη χώρα σας και δεύτερη πατρίδα μου, στην οποία λειτουργήσαμε ελεύθερα τα ήθη κι έθιμά μας, την θρησκεία μας, την γλώσσα μας, τις επετείους μας, την εκπαίδευσή μας, την εργασία μας και την ελευθερία μας.

Σαν μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης, θα κτιπήσω το βράδυ των Χριστουγέννων, νοερά, τις πόρτες των συμπολιτών μου, Ελλήνων της Αιθιοπίας, να τους ψάλλω το ΧΟΓΙΑ ΧΟΓΙΕ ΧΟ, ΓΙΕΝΕ ΓΚΕΤΑ ΧΟ.

Και του χρόνου.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ



μια αλήθεια

ΕΩΣ ΠΟΤΕ

Φιλοξενούμενος στις σελίδες της εφημεριδούλας, εκτός από την μεγάλη τμή που νιώθω επικοινωνώντας μαζί σας, γεμίζω χωρίς να το θέλω, απέραντη μελαγχολία.

Όταν σκέπτομαι ότι αυτό το κομμάτι του ελληνισμού της Αιθιοπίας, που έχει εγκατασταθεί σήμερα στην πατρίδα μας, έχει μια ιστορία που όμοια της δεν καταγράφεται σε κανένα κομμάτι Ελλήνων της διασποράς και παρά τούτα έχει διασκορπιστεί στις συνοικίες της Αθήνας κι έχει χαλαρώσει τους δεσμούς που κάποτε τον κρατούσαν ζωντανό και Έλληνα στην Αφρική.

Υπάρχει μια ανεξήγητη επιφυλακτικότητα στο να συμμετάσχουμε και να δώσουμε ένα αποτελεσματικό πλέον παρόν, τόσο απαραίτητο.

Οι πιο πολλή από εμάς, περιορίζονται στο να θεωρούν υποχρέωσή τους, μόνον τις αρχαιεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. του συλλόγου, να παρευρίσκονται σε εορτές και χορούς, με κίνδυνο να καταλήξουμε να χαρακτηρισθούμε, ως μου επιτραπέι ο όρος, βραφικοί.

Είμαι σίγουρος, ότι ο καθένας μας σε αυτήν την περίπτωση θα στέριπτε τον όσο γραφικός με αγανάκτηση, αντιπροβέτοντος αιρεία επιχειρημάτων ιστορικής καταβολής, αντλίντας ακόμα και στοιχεία από τα περίφημα άρθρα που φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς στην εφημεριδούλα, που αναφέρονται στους Έλληνες πινέρους της Αιθιοπίας, λειτουργούς του πνεύματος, επιστήμονες, επιχειρηματίες, εργοττες, δασκάλους, γονείς, μαθητές.

Ατελειωτος κατάλογος αναφοράς στο έργο των Ελλήνων της Αιθιοπίας, που θα κάνει αργότερα τον μελετητή και συγγραφέα της ιστορίας των μοντέρνων Ελλήνων, αλλά και αυτής της αφρικανικής ιστορίας, η οποία να είσθε σίγουροι θα γραφεί κάποια στιγμή, να εκκασιάζεται.

Και όμως μένουμε απαθείς, μπορεί κι αδιάφοροι μπροστά στην εγκληματική ισοπεδωτική τάση των καιριών μας, μπροστά στην μαγία του χρόνου να ξεθωριάσει τις μνήμες μας και δεν κάνουμε κάτι βρε αδελφέπια, κάτι βαρύγδουπο να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι κάποτε υπήρξαμε άξιοι αγωνιστές της διατήρησης του ελληνισμού στις παροικίες της Αφρικής, κάτι να υπενθυμίσει ότι παρά την μακρυνή απόσταση από την πατρίδα μας, εμείς παραμείναμε πιο Έλληνες από τους Έλληνες που έζησαν όλη τη ζωή τους στη χώρα μας.

Ας αφυπνιστούμε κι ας δώσουμε ΟΛΟΙ το παρόν μας, εμείς παραμείναμε πιο Έλληνες από τους εμάς, ας αναζητήσουμε ο καθένας μας την μικρή του ευθύνη, για το τι δεν έγινε ακόμα.

Και προ πάντων ας δημιουργήσουμε όλοι μαζί την ΕΣΤΙΑ των Ελλήνων της Αιθιοπίας, πράγμα που το χρυστάμε επιτέλους, σε αυτούς που υπήρξαν πριν από εμάς, αλλά και σ' αυτούς που έρχονται μετά από εμάς.

ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Το Θνήπιωπο έφθασε και μαζί του και η πρώτη μας εκδρομή, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Οι προσπάθειες των μελών για να συγκεντρωθούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι βαθμολογήθηκε με τον αριθμό 38 στους 300! Μια αρχή ήταν αυτή, ως ελπίσαμε στις επόμενες εκδηλώσεις μας να έχουμε την χαρά να καλοσορίσουμε στην πατρίδα μας πιο πολλούς και από όλες τις ηλικίες. Ελάτε με τις παρέες σας. Περνάμε ωραία.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν, ιδιαίτερα να πούμε και ένα "μπράβο" στην κα Χαλκούση που μας τιμά πάντα με την παρουσία της.

Και φέτος διαλέξαμε την Πελοπόννησο με τις ανεξάντλητες ομορφίες της, σαν αφειτηρία των εφορμήσεών μας. Επισκεφθήκαμε το Μέγα Σπήλαιο, ανδρικό μοναστήρι, ενσωματωμένο στον κόβητο βράχο, αφιερωμένο στην Παναγία.

Εχει σπάνια κειμήλια και βέβαια την εικόνα της Παναγίας Χρυσοσηπλιώτισσας που αποδίδεται στον Ευαγγελιστή Λουκά. Το μοναστήρι κόπηκε και χτίστηκε πολλές φορές, τελευταία δέ από τους Γερμανούς το 1943, αφού πρώτα εκτέλεσαν ό μοναχούς και 1300 ανδρες. Ξαναχτίστηκε μετά την απελευθέρωση.

συνέχεια σελ. VI





Studio fototecnica no.2®

- Φωτογραφίες σε 30 λεπτά
- Φωτοσυντίγραφα - slides
- Φακοί - φωτ/κές μηχανές - κυάλια
- Άλμπουμ - δισκέτες
- Η μοναδική Kodak EXPRESS στη Γλυφάδα
- Τιμές έκπληξη

για μικρούς και μεγάλους

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τρεις νυχτερίδες μη έχοντας τί άλλο να κάνουν, μια νύχτα είπαν να γίνει ένας διαγωνισμός μεταξύ τους, για το ποιά θα πλεί το πιο πολύ αίμα! Φεύγει η πρώτη, γυρνά μετά από δύο ώρες, έχοντας λίγο αίμα στο στόμα της.

-Καλά, που βρήκες τόσο αίμα; την ρώτησαν οι άλλες.

-Το βλέπετε αυτό το βουνό;?

-Ναι.

-Ε, πίσω από αυτό το βουνό, βρίσκεται ένα πανδοχείο με δεκαπέντε ανθρώπους, τους δάγκωσα και ήρθα!

Φεύγει η δεύτερη, γυρνά μετά από δύο ώρες, έχοντας αίμα μέχρι την φτερούγα της.

-Καλά, που βρήκες τόσο αίμα; την ρώτησαν οι άλλες.

-Το βλέπετε αυτό το βουνό;?

-Ναι.

-Ε, πίσω από αυτό το βουνό, βρίσκεται ένας λόφος και πίσω από τον λόφο βρίσκεται ένα πανδοχείο με εκαοπέντε ανθρώπους, τους δάγκωσα και ήρθα!

Φεύγει κι η τρίτη, ... περνάν δύο ώρες,.... περνάν τρεις ώρες... γυρνά μετά από τέσσερις ώρες, έχοντας αίμα παντού. Στις φτερούγες, το στόμα, τα πόδια...

-Καλά, που βρήκες τόσο αίμα; την ρώτησαν οι άλλες.

-Το βλέπετε αυτό το βουνό;?

-Ναι.

-Εγώ δεν τό 'δα!!!



ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΪΤΕ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη του συλλόγου μας για την έγκαιρη καταβολή της συνδρομής τους και να μην αμελούν! Υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή για τα νέα μέλη είναι εφ' άπαξ 2.000 δραχ. και η συνδρομή μόνο 4.000 δραχ. το χρόνο. Πληρωμές γίνονται μετρητοίς ή με ταχυδρομική επίταξη στις παρακάτω διευθύνσεις:

- Μιχάλης Κερμελής · Ευαγγελιστριάς 11, 153 42 Αγία Παρασκευή · τηλ: 60 05 779
- Παναγιώτης Στεφανίδης · Δουραμένη 18, 166 75 Γλυφάδα · τηλ: 89 81 728



ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ

ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

Μην παίρνεις ποτέ μαζί σου στην αγορά ακόρατη γυναίκα

Μην επαινείς τον άνθρωπο, εκτός κι αν είναι απών ή πεθαμένος

Ο άνθρωπος σχεδιάζει, ο Θεός αποπερατώνει

Ο άνθρωπος είναι μεγαλόφρων σε πράγματα που δεν τον ενδιαφέρουν

Από συνήθεια κι ο διάβολος παραπέμπει στην Αγία Γραφή

Όταν υποβιβάζεσαι έχεις πολλούς κατηγορούς κι όταν πεθαίνεις πολλούς κληρονόμους

Εύχομαι πολύ να φθάσω όταν τρώνε και ν' απομακρυνόμαι όταν μαλίνουσι

Απ' το πολύ το μέλι μπορεί να νοιώθει άσχημο

Από το βιβλίο του Κερελεβ Ζελλέκε
ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ
ΚΕΡΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ



Πληροφορηθήκαμε πως στις 19-7-96 απεβίωσε ο κος Νικόλαος Κάρτζας (πάροικος της Αιθιοπίας).

Ο συλλογος εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους του.

Έχουν ανάγκη

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Παρακαλούμε όλους όσους θέλουν και μπορούν να προσφέρουν ρούχα, παιχνίδια, βιβλία κι ότι άλλο θέλουν για τους άπορους συμπατριώτες μας και τα παιδιά του οικοτροφείου της Ελληνικής κοινότητας της Αντικ-Αμπέμα, να τα παραδίδουν στον κo Στεφανίδη.

"ΕΚΘΗΛΩΣΕΙΣ" ΟΥΝΕΧΕΙΑ

Στην θέση της εκτέλεσης υπάρχει χώρος - πρώο στη μνήμη των θυμάτων αυτής της ανάνδρης εκτέλεσης.

Καλάβρυτα (καλά βρύτα = καλά νερά)

Σύμβολο ανδρείας με την κύρηξη του Αγίωνα του 21 στην Αγία Λούρα (βυζαντινή λέξη που σημαίνει, συγκρότημα κελιών για ασκήτες). Εκεί στέκει ακόμη ο πλάτανος που μαζεύτηκαν οι καπετανιοί για τον ιερό τους όρκο στον αγώνα.

Στο μοναστήρι φιλάσσεται το πολύτιμο λάβαρο, που στην πραγματικότητα ήταν το παραπέτασμα της Ρωσίας Πύλης. Όσοι είκαμε την "ύχη, μετά από κλήρωση, να ταξιδέψουμε με το οδοντοτό τραίνακι, σκαφαλώσαμε το φαράγγι του Βουραϊκού που κατά την μυθολογία, άνοξε ο Ηρακλής σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρει δρόμο για την αγαπημένη του Βουρα, που είχε φυλακίσει στον Χέλμο ο Δίας (Άμε, όχι θα του

την χάριζε!!) Περάσαμε από την Ζαχιωρού, από τα υραιότερα παραδοσιακά χωριά της χώρας μας, χτισμένη στις δυό πλαγές του βράκου.

Πολύχρωμη αυτήν την εποχή η οργιώδης βλάστηση. Από πάνω κάθεται ογκώλαιο, κάτω κυλά το ποτάμι που άλλοτε το βλέπεις, άλλοτε μόνο το ακούς.

Φυσικά δεν έλειπε και η χαρά γύρω από ένα καλοστρωμένο τραπέζι. Σε μια ταβέρνα δοκιμάσαμε... παραδοσιακά φαγητά (γίδα βραστή, σπετσοφάι, καλό κρασί κ.τ.λ.) σε ένα χώρο ζεστό και πολύ ευχάριστο.

Άς μην ξεχνάμε όμως ότι τα Καλάβρυτα είναι όχι μόνον θέρετρο, αλλά και εξοχική τόπος μαρτυρικός και ιερός. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΕΡΜΕΛΗΣ

Όποιος ενδιαφέρεται να διαφημιστείτε στο *κοντά μας*, να επικοινωνήσει μαζί μας για τον σχετικό προκατάλογο. Το εφημεριδάκι μας δεν δημοσιεύτηκε τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Μιχάλης Κερμελής ⇨ τηλ.: 60 05 779

Παναγιώτης Στεφανίδης ⇨ τηλ.: 89 81 728

Μανώλης Δριζογιάννης ⇨ τηλ.: 69 15 284

Καίτη Αλεξανδρίδη ⇨ τηλ.: 72 48 732

Π. Ξινερότος ⇨ τηλ.: 32 30 956

Φ. Μαμαλιγκα ⇨ τηλ.: 636 93 998

Φενελών Παρήs ⇨ τηλ.: 72 33 161

Ερη Βαλασκατζή ⇨ τηλ.: 94 24 623



ΤΟ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο
ΚΑΙΟΥΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

