



ΚΟΝΙΑί σας

ΕΛΛΑΔΑ

Ζήτησα την ευλογία του ήλιου που δεινά
δένει μέσα από το πέλαγος,
Φιερούχω μέσα στο απέραντο γαλάζιο
του ουρανού, εισπνέοντας μέρια αέρα που
βγαίνουν μέσα από τα όλα.

Ο κρατήρας έστελνε σε δλο τον Γαλάξια
πίδακες φωτάς και αγάπτης διδυμοτηρίς, κα-
θαρής, αιωνιαίης και δεχόταν στα σω-
θηκά του, διάποντες αστέρες από έπι φω-

τός μακριά. Πετούσα και απολάμβανα μό-
νο. Ο Δημητούργος είχε περάσει με μήποι
μέσα μου, ήτοντος το λίκνο του πολιτώμου.

Όπως η ποιητής θα έλεγε: ήταν καλοκά-
ρι, ήταν πεπτοστέρι και το κάθε αστέρι
ήταν μια ευχή. Ήταν καλοκάρι στο Αιγαίο,
στον ήλιο, στην ζωή.

Μουρμύρισα Ελλάδα, σαν τον ήλιο
ουσ, ήλιος αλλού δεν λάμπει και αιφέθηκα

μέσα στο μπλέ αγίασμα των θαλασσών
μας.

Ελλάδα σ' αγαπώ!
Καλές σας διακοπές.

ΜΙΧΑΗΛΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ



γνωστοποίηση - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΕ≡

ΑΙΓΑΙΟΠΑ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Αγαπητό μέντη,

Λέρδαμε γράμμα από το Υπουργείο Εξωτερικών ΒΣ Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εθνικών Οικονομικών Θεμάτων, Α.Π.Φ.
341, /Α/7/Δ.341-22/4/96 το οποίο κοντοποιήθηκε και στην Πρεσβεία της Αδδίς Αμπέμπα, το περιεχόμενο του οποίου σας αποσύνθετο. Για δύος
ενδιαφέροντας να ενεργήσουν για την υποβολή απήσεων και θέλουν έντυπα να επικομιδήσουν με τα πλέκανα του ουλόγου.

Αναφέρομενοι στο θέμα, αποστέλλουμε, συνημμένας, αντίγραφο της από 9.4.96 εκδέσεως του δικηγόρου της Ελληνικής Πρε-
σβείας στην Αδδίς Αμπέμπα κ. Gelachew Duki, στην οποία καταγράφεται το σημειωνό καθεστώς των εθνικοποιημένων ελληνικών
περιουσιών, τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα, ο εκτιμούμενες προσπικές καθώς και οι δυνατότητες δράσεως των ενδιαφερομένων
"οκόμη και σε περιπτώσεις που η ειδική Επιτροπή Αποζημιώσεων έχει θεωρήσει ως εκπρόθεσμες". Τα συναποσταλόμενα με
την έκθεση δύο έντυπα θα πρέπει να πρωθηθούν μερίμνη σας ως δύος εκ των ενδιαφερομένων δεν έχουν υποβάλει ακόμη τις απαι-
τήσεις τους και, αφού συμπληρωθούν, θα πρέπει να επιστραφούν στον εις την Αιγαίοπα αντικατό τους, κατά
προτίμηση δικηγόρο, προκειμένου να τα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών. Ένα αντίγραφο
του συμπληρωμένου έντυπου θα πρέπει να αποσταλεί και στην Πρεσβεία Αδδίς Αμπέμπα.

Κατόπιν των ανωτέρω και με την εποιημάστη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Πρε-
σβείας, υπάρχουν θιγέντες από εθνικοποιήσεις - καταλήψεις, που δεν έχουν ακόμη υπο-
βάλει αίτηση με δικαιολογητικά για διεκδίκηση των απαιτήσεων τους, παρακαλούμε για τις
προς τους τυχός ενδιαφερομένους ενέργειές σας.

Με εντολή Υπουργού

Ο Διευθυντής Νότιας Μπότσαρης (Πληρεξόδιος Υπουργός Α')



φαντάσματα

Μια χρυσαφένια αχνοφεγγιά τ' ολόγομψο φεγγάρι

Είχε σκορπιστικά πάνω μου την κρίσια αυτή νωχιά

κι εγώ με τα δύο χέρια μου πλέκτρινα μαζίλαιρι

Ξαπλώσα και σπηλή σκέψη μου βρήσανε τα παλά.

κι έτσι η ψυχή μου πρέμισε σαν νά ένοιασθ' ένα χόδι

κι αλόγυρα μου έσπρωσαν οι ίσκοι το χόρο

μα οι μορφές τους έχανε θαμπώσει από το χρόνο

κι έτσι ένοιασθα πως όπως πριν, τώρα πια δεν πονούσα

πικρή ήταν η θύμηση το κρύο εκείνο βράδυ

πηνί ώρα που τρεμόσβινε του καντηλιού το φίς

κι έγιρα και καυμήθηκα σαν έντονες σκοτσόδι

κι οι ίσκοι δεν κουνούσαν πια μιά κι έπαψ' ο χορός

Πλημμύρισα από θύμησες που φέρνουν μόνο πόνο
και ξανασέδα της μορφές που καποτε αγαπούσα

ΤΕΟ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

οχόνια

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΑΛΗΣ - ΓΙΑ ΜΕΝΑ Ο ΠΙΟ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΝΤΙΣ

Για τα πρώτα 50 χρόνια της Ελληνικής Αθλητικής Ένωσης Αντίς Αμπέλιας "Ολυμπιακός" στα τελή 3.4.5 της εφημερίδου λας καντάρως είχα πει μεταξύ των άλλων, ότι θα αναφέρουμεν πολὺ συντόμω και για τους προέδρους που πέρασαν από τον σύλλογο 1943-1975.

Πραγματικά όλοι τους δώδεκαν και μόχησταν και έβαλαν ένα πετράδικι για να φθάσει ο Σύλλογος να είναι σήμερα το στολίδι της Ελληνικής Παροικας εκεί στη μακρινή και φυλέσσεν χώρα, την Αιγαίον.

Έχεσα όλο αυτόν τον γώνια τους από πολύ κοντά διότι η μοίρα με τίχε και μένα τάξει να βριούσκωμενά μέσα σε αυτά τα Διοκτητικά Συμβούλια. Δύο όμικς πρόεδροι δεν πρέπει να ξέρχονται, και είναι ο Γεώργιος Μυριαλής και ο Γιάννης Βελισσαρίου.

Σήμερα όλοι αναφέρων στον πρώτο.

Και συγκεκριμένα στο αυγούσιο μέρος, για τους αγώνες του Γιώργου Μυριαλή που από την πρώτη ημέρα της ιδρύσεως του Συλλόγου (από το 1943-1955) πρώτα ως απλό μέλος και μετά για πολλά χρόνια σαν πρόεδρος, στάθηκε διπλά μας ο αυτή την προπάθεια, να βγούμε από την αθλεία και να μην αποτύχουμε στο σκοπό μας (την ιδρυση ενός αθλητικού συλλόγου).

Από κοντά έχει την προσπέλευση του και τον γώνια του για ν' ανταπεξέλθει στις μεγάλες ακονομικές υποχρεώσεις (πληρώνοντας ενοικία, μισθώντας υπαλλήλων κ.τ.λ.) Όλα αυτά το έξοδα τα κάλυπτε κάθε μίνια και επι πολλά χρόνια ο ακούρστος αυτός πρόεδρος χωρίς να βαρυγκυμάσει ποτέ, όταν εγώ σαν ταύμας πήγαινα στο γραφείο του κάθη μην για την υπενθυμίζων την υποχρεωτικότητα του Συλλόγου που έπρεπε να πληρώνεται για το ταμείο είχε μαύρα χάλια και με δεχόταν πάντα με ένα



όρθιοι: Μ.Δριτούνος, Ε.Μαγδαλήνος, Μ.Ζεμπρίζ, Κ.Καραπάνης, Μ.Λευτάκης, Μιλοσής
καθιστοί: Σ.Μακρος, Γ.Ματτή, Π.Ξεπανίδης, Χ.Χυούτης, Ν.Γαλάτης (Ολυμπιακός 1956-57)

Γι αυτό το ξαναλέω ότι ο σύλλογος χρωστάει πολλά σε αυτόν τον πρόεδρο για την υπάρχη του σήμερα που τον κράπτε σχέδιο μόνος του, όρθιο μέχρι το 1955, όπου τον παρελείψει ένας άλλος πρόεδρος, που κι αυτός με τη σειρά του αγωνισθήκε και προσέβερε τα πάντα. Ο Γιάννης Βελισσαρίου (για τον οποίο θα αναφερθεί σε επόμενο τεύχος του κρίτη μας) Στο επόμενο τεύχος θα γράψω το δεύτερο μέρος για τον ακούρστο και ταλαιπωρό για μένα πρόεδρο Γιώργου Μυριαλή. Γι αυτό το κεφάλαιο έχουν να γραφτούν πάρα πολλά που δεν πρέπει ποτέ να ξέρχοταν και θα τα περιγράψω με πολλά απλά και σταράτα λόγω με τις ακριβείς ημερομηνίες, όπως έγιναν, γεγονότα που δόθησαν όχι μόνο τον Σύλλογο αλλά και την Ελληνική Παροικία εκεί στα ένα.

Αλόγω χώρου τελειώνει εδώ η πρώτη σύντομο μέρος,



ΜΑΝΔΗΣ ΔΡΙΤΣΙΩΝΑΣ

Η ΟΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΣΠΡΕΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΧΑΡΡΑΡ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΙΑΣ

Είς το Χαρράρ ένας Ελληνές έτων καλών εμπόρων από την Κεφαλονιά κύριος Ιωάννης Γερολυμάτος, φαινόμενος εμπορικής ιδιοφυΐας, ήρχισε το στάδιον του ώς υπαλλήλος του εδώ οικού αδελφών Λιβεράτου περίπου το 1902. Όταν διοικητής ήταν ο Ράς Μακόνεν, πατέρας του Τάφαρι "Χαϊλέ Σελάς" και παραιτηθείς ανέτεικε επιτυχώς δια λογαρισμού του εμπορικής εργασίας είς ευρώ κύκλον, ώστε εντός ολίγων ετών κατετάγει μεταξύ των μεγαλύτερων εμπόρων της Αθηναϊσίας. Άι συμπλέθει με τας οποίας τον περιβάλλουν οι θιαγενείς και ίδιως οι έφοροι φύλαρχοι της περιοχής είναι τό-

σαι και τοιδιάσι, ώστε η Μεγάλη Βρετανία δεν ευήρικε καταλλότερο από τον Ιωάννη Γερολυμάτον να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντά της εις το Χαρράρ και τον διάρροια Γενικού Πρόεδρον της τιμήσασα μάλιστα αυτών δια τους πολύτιμους υπηρεσίας του με τα παρόντα του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Μηχανῆ. Μία από τας πολλάς υπηρεσίες των Ελλήνων Γενικού Προέδρου της Αγγλίας είναι, ότι ειργάσθη και εργάζεται δραστηριάς και αποτελεσματικής δια των περιστολών και εξόντωσης της δουλεμπορίας εις την περιφέρειαν της επορχίας Χαρράρ, και εις την Σεμαλίαν, δουλεμπορίας την οποίαν διέχαγον

κρυψίως Αραβεζς δουλέμποροι μεταφέροντες και πωλούντες τους εξ Αβυσσηνίας δούλους είς την αγοράν της Μέκκας. Ο ευγενής αγών του κ. Γερολυμάτου είναι μια από τας πολλάς αποδείξεις του εκπλητικού ρόλου των Ελλήνων είς τα απολύτιστα τούτα μέρη.

"Υπάρχει και πορτραίτο από ελαιογραφία του κ. Γερολυμάτου με την επίσημη στολή του Γενικού Προέδρου της Αγγλίας στην Βιοτεχνική σχολή του Βαρβακάου Αθηνών" Ο κας Ιωάννης Γερολυμάτος είναι και Μέγας Ευεργέτης"

Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΙΟΠΙΑ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΝΕΛΙΚ ΤΟΥ Β'

Για να καταλάβουμε το έργο των Ελλήνων, πρέπει να έχουμε ως άρια την ήταν η Αδδίς Αμπέμπα όταν το 1896 ο Μενελίκ αποφάσισε να την μεταβάλει σε οριστική πρωτεύουσά του, μεταφέροντας το στρατόπεδο, από το πλησίον απότομου βουνού "Εντότο". Εκεί ψήλα την προσωρινή του εγκατάσταση μετά τη στέψη του ώς αυτοκράτορας. Η τοποθεσία της Αδδίς Αμπέμπα ήταν ένας πολύλοφρος κάμπος, δισοχίζοντας από σερματές ποι τον χειμώνα να γίνονται χείμωροι ορμητικοί και εδώ και εκεί λόγω δέντρων, φτωχές στρογγυλές καλύβες σκεπασμένες με χόρτα. Η "ήθεια είναι ότι ο Ιταλοί αιχμάλωτοι της μυχής Αδουας του 1896 που τους κουβάλησε ο νικητής Μενελίκ στην Αδδίς Αμπέμπα, επικορτώθηκαν να χτίσουν το παλάτι του Αυτοκράτορας Μενελίκ στο υψηλότερο λόφο της περιοχής "Συναϊέ" γιατί από εκεί είχε όλην την θέαν της πόλης και θα μπορούν να ελέγχουν τυχών επιδρομάς από εχθρούς. Για την ανέγερση ευτυχώς ήδη υπήρχε σε μια περιοχή που λέγεται "Φλόχα" Έλλην από την Κωνσταντινούπολη ο Καλλίνικος Καλλινίκου που ήταν μάστορας για την κατασκευή τουβλών και από το πρόχειρο καμίνου οι έκανε τα πρώτα τουβλά και ασβεστό, που χρειάστηκαν για την ανέγερση της κατοικίας του αυτοκράτορας Μενελίκ "Τεκμήτ".

Τότε άρχισαν να φυτεύουν δέντρα σε όλη την περιοχή της Αδδίς Αμπέμπα. Άλλα από την σπηλιή εκείνη ότι έγινε στην

νέα πρωτεύουσα για να την εμφανίζει πόλη, είναι έργα Ελλήνων Κατοικίες, λιθόχιστα μέγαρα έξινα πρεσβευτικών, καροσόδρομοι, πέτρινα γεφυριά, αιθουσιακές εκκλησίες, δημόσια κτήρια, ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής, τράπεζες, λέσχες, καταστήματα κ.τ.λ. οφείλονται στους Ελλήνας μηχανικούς κι εργαλάβουν τον Παν Μυριαλή, Παπανικολάου, Ζερμίνη, Μάκρα, Μαλαμάκη, Ορφανίδη και άλλους.

Ο Παναγιώτης Μυριαλής ανέλαβε την ανέγερση του Καθεδρικού ναου του Αγίου Γεωργίου στην Αδδίς Αμπέμπα. Το έργο άρχισε το 1905 και παρέδοθη το 1911. Ο Π. Μυριαλής έφερε για την ανέγερση του Ναού, μαστόρους, κιτίστες, λαζεύτες για την πέτρα, μαραγκούς από την Λίνδο της Ρόδου, από Κάρπαθο και Κάλυμνον, περί τους 20 τεχνίτες ανύλων. Στην ανέγερση παρακολούθησε προσωπικάς με ζωρό ενδιαφέρον ο Μενελίκ που κάποιες μάλιστα τους βοηθούσε στο χτίσιμο. Κουβαλώντας πέτρες και ξύλα ή τούβλα για να δίνει το παρόδειγμα της ταπεινοφρούσης και της ευσεύειας στους υπόκοπους του.

Έλλην ήταν ο πρώτος αντιπρόσωπος της Σίγγερ κ. Β. Βρετός, οι πρώτες ραπτομηχανές που έφθασαν στην Αδδίς Αμπέμπα το 1905 φωτιωμένες σε μουσαρά που δίεσχιζαν επί ένα μήνα πυρωμένας ερήμους και σκαραβάλων βουνών, από τους πρώτους εμπόρους θα έλεγα πως εί-

ναι ο οίκος Αδελφών Λιβιεράτου, Σ. Πλατηνή και πολλοί άλλοι, με λίγα λόγα το εμπόριο της Αιθιοπίας γινόταν από Έλληνας.

Ο κος Δ. Μαυρίκιος έκανε την πρώτη εγκατάσταση κινηταράφοβου, στο πρώτος ωρολογούοποιος ήταν ο κος Ρέκετας καθώς ο πρώτος μηχανικός εφαρμοστής και διορθωτής οπλών, μηχανών ήταν ο Γρ. Μαστροπέτρος, Π. Ζέκος, Παν Δριπούνας, Έλλην ήταν ο πρώτος της Αιθιοπίκης αυλής ο κος Σουρβής από την Κωνσταντινούπολη που ήρθε και αυτος μόλις τελείωσε ο Ιταλο-Αιθιοπικός πόλεμος το 1896, έμαθε γρήγορα να ουμάει και να γράφει την Αιθιοπανική και κατόρθωσε να επινεύει τόση συντόπεια και εμπιστούντη στους "Ράστες" Κυβερνήτες και τον αυτοκράτορα ώστε όχι μόνο να έχει ελεύθερη είσοδο στο



ΟΥΝΙΚΕΙΟ
Σ. Α. Σ. Α.

παλάτι αλλά και να ζητάται η γνώμη του για μερικά ζητήματα διπλωματικής φύσεως από τον ίδιο ανέθεσε πολλές φορές ο Αυτοκράτορας Μενελάικ εμπιστευτικές αποστολές στην Ευρώπη για προμήθειες π.χ. όπλων και όλα. Ο Αθαν. Σουρβίζης με το κύρος του και την επιφρονία του φάνηκε πολύτιμος βοηθός στη Γαλλική επαρεία των Αιθιοπικών Σιδηροδρόμων που εώρισε πολλά εμπόδια για την εξακολούθηση της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής από Ντερεντάουα ώς την Αδδίς Αμερέμα. Έλληνης ήταν ο πρώτος ιδιοτέρος χωραφός της Αιθιοπικής αυλής του Μενελάικ, ο κος Γεωργίος Προκοπίου, που το 1905 έγινε δεκτός με εξαιρετικά περιποίηση στο παλάτι του Μενελάικ. Ο Γ. Προκοπίου που τον έκαμψε την μεγάλη τιμή να ποζάρουν για τις προσωπογραφίες τους, ο Αυτοκράτορας Μενελάικ κότι

αυτοκράτειρα Τσιτού. οι μεγιστάνες Ρας Τεσέμα Ρας Ουδλύτε-Γεώργης και οι κυρίες τους και άλλοι βαθμούχοι. Όλοι τον εφόδωσαν με πολύτιμα δώρα, από τα μεγάλα Αιθιοπικά παράσημα που κρέμασε στο λαιμό και στα στήθη ο ίδιος ο Μενελάικ. Η καλλιτεχνική αποστολή του ζωγράφου Γ. Προκοπίου στην Αθηνασιά είχε τον θημό της αντίτυπο στους Αμβούνούς, γιατί από τότε ο Αυτοκράτωρ Μενελάικ εμήμητης οποδήμιοτε στην τέχνη του καλλιτέχνη ζωγράφου για την εσωτερική διακόσμηση των εκκλησιών και την αντικατάσταση με καλές εικόνες αγιογραφιών των Αθηνασιών σιγογράφων που οι άγιοι τους μιαζάνε ώς τότε με καραγκούδηδες και με ανθρωπομορφά τέρατα. Έλληνες ήταν οι πρώτοι που έκαναν τους πρώτους νερόμυλους, το πρώτο ελαιουρεύο, τα πρώτα οσπούνια, το 1910 έγινε η πρώτη τράπεζα η "Bank of Abyssinia" από Έλληνες τεχνίτες και με Αγγλικά κεφάλαια και

με πρώτους Έλληνες λογιστές τον Μονοκρύουσον Αμουργή, Α. Νάσσαρ και άλλους. Τις πρώτες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θεμελίωσε ο στυλικός Μπολολόκος. Στην κατασκευή του σιδηροδρόμου της Γαλλικής εταιρείας C.F.E. Έλληνες ήταν οι πρώτοι τεχνίτες που άρχισε το 1897 από Τσιτομπούτη και έφθασε το 1917 στην Αδδίς Αμερέμα, μετά τον θάνατο του Μενελάικ το 1913 και από τότε αρχίζει η μεγαλώνει η Ελληνική παροικιά στην Αδδίς Αμπέμπα. Το 1910 ήλθε και πρώτος Μητροπολίτης Αξιόμητος κος Χριστόφορος Λαντηλήδης και ίδρυσε την πρώτη Ελληνική Κοινότητα. Ο κος Αρματζόπουλος ή Αρματζάς ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αδδίς Αμπέμπας το 1910, δωρίσας 1000 λίρες Αγγλίας στον έρανο που ανοιχτήκε για να θίξουν Ελληνική σχολή : Ελληνική εκκλησία.

Από το βιβλίο του Σωκράτη Α. Προκοπίου "Οι Έλληνες στην Αθηνασιά και σε όλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας"
ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κατά την διάρκεια της περιόδου Απριλίου και Μαΐου ο πρόδρος του συλλόγου μας σε συνεργασία με τα άλλα σωματεία της Ομοσπονδίας Ελλήνων Αφρικής επισκεύθηκαν προγραμματισμένα διόφορα κυβερνητικά σταθέτη και εξέθεσαν τα κουτά προβλήματα που αφορούν τους Έλληνες επαναπτυσσόμενες και τους Έλληνες που διαμένουν ακομά στην Αφρική, και θεωρήσαμε καλό να σας ενημερώσουμε.

Αρχικά τα προβλήματα που αφορούνται στην συνταξιοδότηση των Ελλήνων από την Αφρική με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. NIKOLA ΣΑΛΑΠΑΝΗΗ.

Αναλύσαμε στον κ. Σαλαγιάνη, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Απόδημοι Έλληνες της Αφρικής και ιδιαίτερα όταν έρχονται στην Ελλάδα για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια τους, χωρίς να έχουν κάπιο οικονομικό στήριγμα και εξεθέσαμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και ζητήθηκε από το κ. Γενικό όπως γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται, ώστε να μειωθούν

στα 300, το 2000 ημερομίσια που απαιτούνται για την ελάχιστη ασφάλιση των Ελλήνων της Αφρικής, που επαναπατρίζονται. Ο κ. Σαλαγιάνης, τόνισε ότι αυτήν την ώρα τα Ταμεία του κράτους είναι ιδιαίτερα βεβαρυμένα από τις ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις τους, αλλά υποσχόμενος να μελετηθεί το θέμα

από τις αρχιδίδεις αρχές, γιατί πιθανόν να υπάρξει ανάγκη μετατροπής του ήδη ισχύοντος νόμου.

Συνεχίζοντας τις επαφές με αρμόδιους συναντηθήκαμε στο υπουργείο Εξωτερικών, με πρέσβεις αρμόδιων υπηρεσιών δημόσιας τον Γενικό Διευθυντή υπηρεσίας ειδικών οικονομικών θεμάτων της ΥΠ.Ε.Ε. Πρόσβητη κ. Νάτα Τιμόλεων Μπότσαρη, τον αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνησμού. Πρόσβητη κ. Μάνο Βλαντή και τον αρμόδιο για την υποθέσεις της υποσαχέρειας Αφρικής Πρόσβητη κ. Ευστράτιο Δάυκα.

Στην συσκεψή πήραν μέρος όλοι το Δ.Σ.Της Ο.Σ.Ε.Α και εκπρόσωποι τυπου. Αναπτύξαμε στους εκπροσώπους του ΥΠ.Ε.Ε. τους στόχους και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας αναλύοντας την συνέχεια τα κατά μέρους προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, όπως είναι αυτά των Απόδημώσεων, της Παιδείας, της στέγασης επαναπατρίζομένων, της αποκατάστασης των μιγάδων, καθώς επίσης και της θητικής υποστήριξης της Ο.Σ.Ε.Α προς το πατριαρχείο μας.

Ο πρόεδρος μας κ. Πέτρος Βινιεράτος που πήρε μέρος στην σύσκεψη ανοιφέρθηκε με την σειρά του στο θέμα των αποζημιώσεων των Ελληνικών περιουσιών στην Αιθιοπία, που κατάσχεσε το Αιθιοπικό κράτος, επι δικτατορίας Μενγκιστού, αφού ανέφερε το τεράστιο μέγεθος των κοινωνικών και ιδιωτικών περιουσιών ζήτησε την δίμεση επέμβαση του υπουργείου ώστε να μην χαθούν οι περιουσίες. Στην συνέχεια ο κ. Π. Βινιεράτος ανέβιβε τα προβλήματα της επαναπειράσας Ποροίκιας στην Αιθιοπία. Αναφέρθηκε στο πρόβλημα των μιγάδων,





Studio fototecnicα πο.2^o

- Φωτογραφίες σε 30 λεπτά
- Φωτοαντίγραφα - slides
- Φακοί - φωτ/κές μηχανές - κυάλια
- Αλμυρού - δισκέτες
- Η μοναδική Kodak EXPRESS στη Γλυφάδα
- Τιμές έκπληξη

για μικρούς και μεγάλους

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας πιτσιρικάς στοματά έναν περαστικό στην οδό Σταδίου και τον ρωτά: Σας παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε που είναι το απέναντι πεζοδρόμιο? · Μα ακριβώς απέναντι, το άλλο πεζοδρόμιο, απαντά ο καλός άνθρωπος. Πολύ περιέργο λέει ο πιτσιρικάς μα από το άλλο πεζοδρόμιο μου είπαν πως είναι το ακριβώς απέναντι! · · ·

Προσέρχεται καλά, λέει ο δάσκαλος στα παιδιά, εάν 10 κτίστες χρειαστούν 100 ημέρες για να κτίσουν ένα σπίτι τότε 100 κτίστες θα χρειαζόντουσαν μόνο 10 ημέρες για να κτίσουν το ίδιο σπίτι. Σίγουρα κα Δάσκαλε, απαντά ένας πιτσιρικάς, εάν ένα πλοίο χρειαστεί 5 ημέρες για να πάει στην Αγγλία τότε 5 πλοία θα χρειαστούν μόνο μία ημέρα για το ίδιο δρομολόγιο! · · ·

Μα δεν καταλαβαίνω, λέει το γκαρασόνι στον πιτσιρικά, κάθε φορά που έρχεσαι εδώ παραγγέλνεις ταυτόχρονα δύο αναψυκτικά, ενώ είσαι πάντα μόνος σου. Απλώς, απαντά ο πιτσιρικάς, όταν πινα γίνομαι άλλος άνθρωπος κι αυτός ο άλλος έχει πάντα δίψα.!

Τον πατέρας με χαμόγελο και χαρά λέει στον πιτσιρικά του, η μητέρα σου κι εγώ βρήκαμε για σένα μία αδελφούλα που θα έρθει μετά εννέα μήνες. Τι λές είναι ευχάριστα τα νέα? τον ρωτά ο πατέρας. Μα τι μπορώ να κάνω εγώ? Τώρα πια με βάλσατε μπροστά στα τετελεσμένα γεγονότα! · · ·

ΠΑΡΡΗΣ ΦΕΝΕΛΩΝ

ΜΗΝ ΞΕΧΩΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη του συλλόγου μας την έγκαιρη καταβολή της συνδρομής τους και να μην αμελούν! Υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή για τα νέα μέλη είναι εφ άπαι 2.000 δρχ., και η συνδρομή μόνο 4.000 δρχ., το χρόνο. Πληρωμές γίνονται μετρητούς ή με ταχυδρομική επιταγή στις παρακάτω διευθύνσεις:

- Μιχάλης Κερμελής • Ευαγγελιστρίας 11, 153 42 Αγία Παρασκευή • τηλ.: 60 05 779
- Παναγιώτης Στεφανίδης • Δουσμάνη 18, 166 75 Γλυφάδα • τηλ.: 89 81 728



τα παράξενα

ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΙΑΣ

Το μάτι βλέπει μοναχά, αλλά η καρδιά καταβαίνει

Οποιος ξέρει τα οριά του, βρίσκεται σε ορμονία με τον εαυτόν του

Το άμυλο αλεύρι γίνεται γείτονας του ανέμου

Ήταν πεθαμένος και τώρα που αναστήθηκε έξχασε τον Θεό

Όποιος χρειεστέλλει τρεις φορές, την τρίτη φορά έχει δόλο στο μιαλό του

Η μακριά γλώσσα, σκουπούρα για τον άνθρωπο

Ο κουτός και το νερό, πάνε όπως τους οδηγείς

Το κερί και το φυτόλι χώρια δε δίνουν κονένα φώς

Από το βιβλίο του Κεφαλεβί Ζελλέκε
ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΠΙΑΣ
ΚΕΡΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

Πληροφορήθηκαμε πως μέσα στο έτος 1996 απέβιωσαν πάροικοι της Αθηναϊας. Σταυριανός Κώστας και η μητέρα αυτού, Φραγγούλη Αργυρώ, Τάσος



Μανταλίδης και Παπαϊάνου Σεραφείμ.
Ο σύλλογος εκφράζει τα θερμά συλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους τους.

Έχουν αγάπη

ΟΙ ΑΠΟΡΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

Παρακαλούμε όλους όσους θέλουν και μπορούν να προσφέρουν ρούχα, παιχνίδια, βιβλία κι ότι άλλο θέλουν για τους άπορους συμπατρίωτες μας και τα παιδιά του αικιοφεύοντος της Ελληνικής κοινότητας της Αντίς-Αμπέμπτα, να τα παραδίδουν στον Κ. Στεφανίδη.

ΕΥΠΗΓΕΩΣΗ ΟΙΝΟΧΕΙΑ

που είναι περίπου 300 ατόμα , οι οποίοι είναι Ελλήνες εκ καταγωγής, αλλά δεν αναγνωρίζονται από την Πολιτεία, ταυτόχρονα όμως δεν αναγνωρίζονται ούτε από το Αιθουσικό κράτος εφόσον δεν είναι Αθίσσες. Το πρόβλημα αυτό συντιμωτίζουν και μιγάδες από την Αιθουσια, που ζουν στην Ελλάδα και δεν μπορούν να ανανεώσουν τα διαβατήρια τους που έχουν λήξει. Στην συζήτηση παρενθέθησαν τόσο ο εκπρόσωπος του Συδάνου όσο και ο εκπρόσωπος της Ζημάπτου, οι οποίοι δήλωσαν ότι υπάρχουν και εκεί ανάλογα προβλήματα που χρήζουν επίλυσης.

Ο πρέσβης κ. Μπότσαρης εισαγήγηκε στην ΟΣΕΑ να κάνει σχετικό Υπόμνημα στον αρμόδιο Πρέσβη Κ. Βλαντή, ώστε το θέμα να συζητηθεί αρμόδιως ως πακέτο και να δοθεί συνολική λύση.

Εμείς σαν ούλλογος ζητήσαμε από την Κοινότητά μας στην Άδεια Αμπέμπτα να μας γνωστοποιήσει το συντομότερο δυνατό τα σύνοματα όλων των ενδιαφερομένων και διά μέσω του **ΚΟΥΤΙ ΟΙΣΣΑΣ** τους εβραϊκούς νους στην Ελλάδα να επικοινωνήσουν με τον κ. Βινιεράτο που συντομότερη για να επομαδίσουμε το σχετικό υπόμνημα. Ενα άλλο πρόβλημα που έφερε στη συζήτηση ο κ. Βινιεράτος, ήταν και το πρόβλημα που συνέβη στην Ελληνική Σχολείου στην Αιθουσια, στα οποία λόγω ελλείψεων μαθητών, έχει δημιουργηθεί Αγγλικό τμήμα στο οποίο οπουδάζουν όχι μόνο Ελληνόπουλα αλλά και Αιθίσσες και τόνισε την παρουσία στο Σχολείο παιδιών της ανώτατης κοινωνίας της Αιθουσιας, όπως τα παδιά του Αντιπροσέδρου της χώρας, τα παδιά πολλών Υπουργών και άξιωματούών κ.α. Ο πρεσβύτερος μας τονίσας στι το Υπ. Παιδείας, καθιυτερεύοντας στην αναγνώριση του Σχολείου ως παρορτήματος των σχολών της κοινότητας μας της Αντίς Αμπέμπτας με φόβο να περιέλθει στο Αιθουσικό κράτος.

Ο κ. Μπότσαρης δήλωσε όπως και οι άλλοι παρισταμένοι Πρέ-

οβείστι γνωρίζει το θέμα και το πρόβλημα που υπάρχει με τα Σχολεία της κοινότητάς μας, αλλά και με τους διασκάλους, και έτησε από τον κο.Βινιεράτο και την Ομοσπονδία να συνεργαθούν τόσο με τον πρέσβη κ. Βλάντη, όσο και τις υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.

Εται και έγινε, ορίσθηκε ραντεβού με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Γεώργιο Πασχαλίδη στης 21 Μαΐου 96 κηρύχθηκε από το ΔΣ της ΟΣΕΑ επισκευήθηκε Υφυπουργός και του εξέθεσε το θέμα εκτενέστατα και μάλιστα ο κ. Βινιεράτος κατέθεσε και γραπτό υπόμνημα συνοδευόμενο με την σχετική εισήγηση του Καθηγητού του Αντιπροστημού Αθηνών, του κύριου Θεόδωρου Γ.Εφαρχάκου

που είχε σταλλεί στην Αιθουσια τον Απρίλιο του 1994 σαν επιθεωρητής του υπουργείου για ερευνήσει το θέμα... Ο κ. Πασχαλίδης κάλεσε τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου για θέματα ομογενών για πολιτιστική εκπαίδευση, κ. Δ. Χαλκιώτη, ο οποίος γνώριζε ειδικό το θέμα και του ανέβεισε να ερευνήσει τις υπάρχουσες συνθήκες για την δυνατότητα αναγνωρίσεως του Αγγλικού τημήματος του Ελληνικού σχολείου. Μετά και από την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου που δνείνη την δυνατότητα στον εκπαίδευση παιδίσσεων να αναγνωρίζει κατά περίπτωση, τα σχολεία που αφορούν και εξαρτώνται από τις Ελληνικές Κοινότητες στην αλλοδαπή.

Στο επόμενο τεύχος θα σας ενημερώσουμε για τις περαπέτειες με το υπουργείο Εξωτερικών και με τα αποτελέσματα του ιου περιφεριακού συνεδρίου του ΣΑΕ (ουμβύδιο απόδοσης ελληνισμού) Ασίας και Αφρικής που έλαβε χώρα στις 24 και 25 Ιουνίου 1996 στην Αλεξανδρεία της Αιγύπτου.

BINIERATOS PETROS

Όποιος ενδιαφέρεται να διαιριμποτέστε στο **ΚΤΠΔ ΑΣ**, να επικοινωνήσει μαζί μας για τον σχετικό πιμοκατάλογο.

Το εφημεριδάκι μας δεν δημοσιεύτηκε τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.



ΣΩ Δ/Σ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΟΙΑΣ Εύχεται Καλό Καλοκαρινή

