

κοντά σας



ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
Τ. ΦΑΞ: 8946927
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΑΤΙΑ ΚΑΖΑΚΑΚΟΥ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 8
ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 1993

Ο Μιχάλης ο "χαμός" γράφει...

ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ" ΑΝΤΙΣ-ΑΜΠΕΜΠΑΣ

Μέσα από το ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ο Μιχάλης δριτσάνας έδωσε σε τρεις συνέχειες μία εικόνα. χωρίς παχιά λόγια αλλά απλά και σταράτα με ακριβείς πημερημηνες, τα κυριότερα γεγονότα για τα 50 χρόνια της Ε.Α.Ε. (Ολυμπιακός) Αντίς-Αμπέμπας.

Για να κάνεις όμως μία λεπτομέρη αναδρομή στην ιστορία ενός συλλόγου που άφησε εποχή στο Αιθλοποικιλ Μπάσκετ, και που πραγματικά ξεκίνησε από μία χούφτα πολύ νεαρό παιδιά, χρειάζεται πολύς χρόνος και χώρος. Νεαρά παιδιά που μόνο τους όπλο ήταν η θέληση και ο καρπός να σπαματήσουν εκεί στα ξένα, στη μακρυνή φιλόδενη Αιθλοπα, να είναι τα "αλητάκια και γυντάκια" στα μάτια των αρχών και των ξένων παροικιών, με το να γυρνάνε ποτε 'δώ και πότε 'κει, στους δρόμους με μία μπλά (που ο θέρος να την κάνει μπλά) στα χέρια για να βρουν κάποια αλάπι, δύνοντας έτοι μάποι φεύτικο αγόνια.

Πολλά μπορούν να γραφούν για την ομάδα μπάσκετ του Συλλόγου αλλά ο πλέον καταλληλος για μία ακριβή ιστορική αναδρομή είναι ο μεγάλος πρόεδρος και ενεργήτης της Ε.Α.Ε. Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπας, ο Γιάννης Βελισσαρίου. Γιαν ευχαριστούμε θερμά από τη στήλη αυτή, γιατί χρήση στις δικές του σημειώσεις μπορούμε εμείς, να γράψουμε πάλι λίγες γραμμές για να ανανεώσουμε τις αναμνήσεις των παλαιότερων και να γνωρίσουμε οι νεώτεροι αυτούς που για 20 και πλέον χρόνια δέχασαν τα ελληνικά χρώματα στο Αιθλοποικιλ Μπάσκετ.

Το να γράψει μάποις με λεπτομέρειες τις χαρές και νίκες του "Ολυμπιακού" Αντίς-Αμπέμπας στο μπάσκετ θα χρειαστεί πάρι πολύ μελάνι. Γι' αυτό και θα περιοριστούμε στα κυριότερα γεγονότα στο άθλημα αυτό όπως μας το διηγήθηκε ο Γιάννης Βελισσαρίου στον οποίο - εμείς με τη σειρά μας θα πούμε και θα ξαναπούμε, έστω και αν χρειασθεί να γίνουμε κουραστικοί - η Ε.Α.Ε. "Ολυμπιακός" και το μπάσκετ χρωστάνε πολλά.

Για 20 και πλέον χρόνια η ομάδα του Μπάσκετ ήταν πρωταθλητής Αντίς-Αμπέμπας, και σταν αργότερα καθιερώθηκε το πρωτάθλημα Αιθλοπας το κέρδισε πάντα. Εκτός από το πρωτάθλημα, με την πρωτοβουλία του Γιάννη Βελισσαρίου διεργάνθηκαν διαλόροφα τουρνουά με προσκεκλημένες ομάδες από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός (Αθηνών), η Ελληνική Ένωση Χαρτούμ (Σουδάν), η C.Y.M.S.. η ALEMAYA COLLEGE (HARRAR), η SPORTING Ασμάρας, η ελληνική ομάδα Ντίρε-Ντίρους (Ε.Α.Σ.), καθώς και πολλές Αμερικανικές ομάδες έλαβαν μέρος στα τουρνουά αυτά που θεωρήθηκαν μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Γην έδιπτ περέοδο, η ομάδα μπάσκετ επιτυχείθηκε την Ασμήρα, το Ιζιμπούτι, και την Ελλάδα στα το 1960 έλαβε μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στη θεσσαλονίκη. Με ευκαιρία το ταξίδι αυτό έπαιξε και τρίτα φύλικα παιγνίδια στην Αθήνα με Πλιμπιπάκι (Πειραιώς), Νήπιο Ήστ, και Πανιώνιο.

Το ταξίδι της ομάδας στην Ελλάδα ήταν και το ξεκίνημα των τσάρτερ που ακολούθησαν κάθε καλοκαίρι οργανωμένα από το Σπυλλογό, δύνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλούς συμπατριώτες μας να επιτυχείθωντας την Ελλάδα με πολύ μειωμένο εισηγήματο.

Το 1966, στο τελευταίο ταξίδι στην Ασμήρα, η ομάδα Μπάσκετ ήταν η μόνη ομάδα που κέρδισε τους Αμερικανούς μέσα στη βάση τους. στο KAGNEW STATION.

Από την ομάδα μπάσκετ πέρασαν πάρα πολλοί παίκτες και πολλά παιδιά δικά μας γεννημα-θρέμα της Αιθιοπίας, που τα περισσότερα δεν είχαν να ζηλέψουν τιποτα από τους παίκτες της Ελλάδας και θα μπορούσαν για να δοέσσουν το νόμα του Συλλόγου και το πατρόδρωσαν. Παιδιά δικά μας όπως ο Θανάσης Καλογερόπουλος, ο Γάιος Κάλος, ο Βαγγέλης Μπουρμπούλης, ο Γεώργιος και ο Γιάννης Χαμάσον. Ο Δημήτρης Σωκαΐανος (Τσίσος), ο Γιάννης Ιωάννου (Γκάλιας). Ο Χρήστος Κιούσης, ο Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης και πολλοί άλλοι, και Ελλήνες παίκτες που δεν ήταν γεννημένοι στην Αιθιοπία, όπως Νίκος Πουλακίδας, Νίκος Αθαρής, Αντώνης Γκίνας, Γιάννης Ιωάννου (Ιζαμπέλας), Τρυφέρης και ο Βαστής Γκούμας, καθώς και ένον παίκτες όπως AFEWORK, VAILATI, ANDREA RANATO, GIANNO VASSALO, FRANCO TASCA, TAYE και ο NEGATU, δόθησαν τη φωνέλη της Ε.Α.Ε. "Ολυμπιακός" Αντές-Αμπέμπας.

Ο Γιάννης Βελισσαρίου μας ανάφερε επίσης ότι η Ε.Α.Ε. "Ολυμπιακός" Αντές-Αμπέμπας επί 14 ολόκληρη χρόνια φιλοξενήσεις διηρέων στο γήπεδο του Μπάσκετ δίλοις τους επίτημους αγώνες του Αιθιοπικού Μπάσκετ.

Θα ήταν παράλειφη να μην αναφέρουμε ότι η Αιθιοπική Ομοσπονδία Μπάσκετ στελεχώνονταν από πολλά μέλη του Συλλόγου μας. Ήγινε δε τρειτά 1968-1971 πρόδερμος της Ομοσπονδίας ήταν ο δικός μας Πρόδερμος, ποιός άλλος από τον Γιάννη Βελισσαρίου.

Θα ήταν επίσης άδικο να μην σταθούμε έστω και για λίγο στα προ του 1955 χρόνια και στις προσπάθειες των εκάστοτε προέδρων και Διοικητικών Συμβουλίων, αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο και στο στέβο. Προσπάθειες που στέψθηκαν με πολλές επιτυχίες. Ποιός αλλίστει δεν θυμάται τις ακούραστες προσπάθειες του προέδρου Γιώργου Μυριαλή; ή τον ακοντιστή Ήμπρο Σκαριτέρη (Μούρη) που παίρνει το αικόνιστο του στον ώμο και πήγαινε χιλιομέτρα μακριά με τα πόδια για να προπονηθεί στην Τζαλμέττα, ή τους αδελφούς Νικοδήμο και τον Α. Δένδρου προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου:

=====

ΤΟ "KONTA ΣΑΣ" με τον ΜΙΧΑΛΗ ΤΟΝ ΧΑΜΟ και την Κάτια Καζακάκου θα είναι πάλι μαζί σας το Σεπτέμβριο. φιλοξενώντας τα άρθρα σας και ενημερώνοντας σας για τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

Εμείς δίνως, που σήμερα φιλοξενούμε το ντοκουμέντο του κ. Γιάννη Βελισσαρίου για την Ε.Α.Ε. "Ολυμπιακός" Αντές-Αμπέμπας, θα θέλαμε από τους παλαιότερους και ντοκουμέντα για το ιστορικό των Ελληνικών Κοινωνήτων που και αυτές ήκμασαν και πρόσφεραν πολλά, άλλα και εξαιρουόμενα να κρατάνε ζωντανή την παρουσία της Ελληνικού στη φιλοξενη ξένη χώρα. Μήπως είναι πολύ να σας ζητούσαμε να γράφετε και για αυτούς που τιμάνε την Παροική μας διακρέποντας στον Ελλαδικό χώρο: Κατ' είναι πράγματι πολλοί

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

- =====
- Μήπως θέλετε να εγγραφείτε στο Σύλλογό μας:
 - Μήπως θέλετε να πληρώσετε τη συνδρομή σας: και δεν ξέρετε ΠΟΥ και ΠΩΣ:

Με ταχυδρομική επιταγή στις παρακάτω διευθύνσεις:

- Μιχάλης Κερμελής (τηλ. 600 57 79)
Ευαγγελιστράς 11 - 153 42 Αγία Παρασκευή (παρό Σεπτέμβριο έως Ιούνιο)
ή στον Παναγιώτη Στεφανέδη (τηλ. 89 81 728). Δούσμανη 18 - 166 75 Γλυφάδα

Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή είναι εφ' άπαιδ δρχ. 1.000 και η συνδρομή μόνο δρχ. 2.000 το χρόνο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ

=====

ΤΟΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Η εξαφάνιση του όζοντος - Ο κενδυνος όλο και πιο κοντά

Ο κενδυνος από την εξαφάνιση του όζοντος προβληματίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το φαινόμενο δεν παρουσιάζεται πλέον μόνο στο Νότιο Πόλο. Μάζα τεράστια τρύπα στο προστατευτικό στρώμα της γης σύντομα θα ανοίξει πάνω από τη Ρωσία, τη Σκανδιναβία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία και τον Καναδά. Υπάρχουν στοιχεία που μαρτυρούν ότι το στρώμα του όζοντος που προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, άρχισε να καταστρέφεται σε μεγάλο βαθμό από τα διάφορα χημικά που κατακευάζει ο άνθρωπος. και σε γρήγορο ρυθμό που ήταν αδύνατο να προβλεψεν από τους επιστήμονες. Ετσι κενδυνεύει πλέον η υγεία των ανθρώπων, η ζωή των ζώων, τα φυτά απου αποτελούν τη βασική τροφή ανθρώπων και ζώων. Είναι πλέον αργά για να απο- φευχθεί η μεγάλη ζημιά που θα προκαλέσει η εξαφάνιση του όζοντος.

Για πρώτη φορά το φαινόμενο της εξαφάνισης του όζοντος εμφανίστηκε το 1985 πάνω από την Ανταρκτική. Το 1987 πολλές κυβερνήσεις χωρών με το πρυτανικό του Μόντρεαλ, καλούσαν και τις υπόλοιπες Κυβερνήσεις για μείωση κατά 50% προϊόντων που περιέχουν χλωροφθοριούλινθρακες, παράγωγα των οποίων είναι οι βασικοι καταστροφές του όζοντος. Τρία χρόνια αργότερα καθώς το φαινόμενο έπαιρνε διαστάσεις, στο λονδίνο απεφάσισθε ότι μέχρι τέλος του 2000 θα σταματήσει η παραγωγή καθώς προϊόντος που περιέχει χλωροφθοριούλινθρακες. Ηδη όμως σε αρκετές χώρες ελήφθησαν πρωτοβουλίες για την πιο άμεση κατάργηση της παραγωγής παρομοίων προϊόντων.

Σχηματική παράσταση του φαινόμενου καταστροφής του όζοντος

1. Ενα στρώμα όζοντος στη στρατόσφαιρα προστατεύει τη γη, μπλοκάροντας τις περισσότερες υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.
2. Το μόριο του όζοντος αποτελείται από τρία άτομα οξυγόνου.
3. Άτομα χλωρίου από χλωροφθοριούλινθρακες, επιτίθενται στο άτομο του όζοντος, πάντοντας ένα άτομο οξυγόνου από αυτό και σχηματίζοντας το μονοξείδιο του χλωρίου (CLO).



4. Το μονοξείδιο του χλωρίου τότε ενώνεται με ένα άλλο άτομο οξυγόνου και σχηματίζει ένα νέο μόριο οξυγόνου και ένα άτομο χλωρίου.

5. Το νεοσχηματισθέν μόριο οξυγόνου δεν μπλοκάρει τις υπεριώδεις ακτίνες, επιτρέποντας αυτές να εισέλθουν στην επιφάνεια της γης. Το δε άτομο του χλωρίου μπορεί να διασπάσει χιλιάδες περισσότερα μόρια όζοντος.

ΒΛΑΒΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ



MATIA

Αναπτύσσεται καταράκτης



ΔΕΡΜΑ

Αναπτύσσεται καρκίνος του δέρματος



AMYNA ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Μειώνεται η άμυνα του ανθρώπινου οργανισμού



ΦΥΤΑ

Χαμηλότερη και πιωχύτερη παραγωγή



ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝ

Καταστροφή του φυτοπλαγκτού

Δεν υπάρχει πηγισθόλια ότι ο ήλιος φέτος το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερη βλπθερός. Εμείς προτείνουμε λέγα απλά αλλά βασικά μέσα προστασίας.

1. Φοράτε καπέλλο όταν είστε εκτεθειμένοι στον ήλιο.
2. Προστατέψτε τα γυμνά μέρη του σώματος με αντηλικά μεγάλου βαθμού προστασίας.
3. Περιορίστε κατά πολύ τον χρόνο εξόδου σας κατά τις ώρες 10 π.μ. έως 3 μ.μ.
4. Φορέστε γυαλιά πολύ κακής ποιότητας, τα οποία να στηματούν τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Γυαλιά κακής ποιότητας μπορούν να επιφέρουν χειρότερο αποτέλεσμα από το να μην φοράτε.

..... ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΟΣ

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ/ΣΠΕΤΣΕΣ/ΚΟΣΤΑ

Πόσο γρήγορα αλήθεια περνάει ο καιρός!

Πότε ήτανε που στο μαλαυδάκι μας μήπε η ίδια να οργανώσουμε κάποια εκδρομή για να υποδεχτούμε το Καλοκαίρι μ' όλο το μεγαλείο του ξεφεύγοντας από την τσιμεντούπολη και σας το ανακοινώσαμε στο εφημεριδάκι μας!

Τώρα, λέγεις μέρες μετά, σε κάποια βεράντα μιά και οι υύχτες έχουν γίνει βελούδινες. συζητώντας με τους φίλους μας οι αναμνήσεις ξανάρχονται μιά-μιά, και κατακλύζουν ακόμη και αυτούς που έως δεν ξεκίνησαν το δικό τους Καλοκαίρινο Οδοιπορικό με μέσα απόδραση.

Αλήθεια φύλοι μας, πόσο πολύ θα ήθελα να απογειώσω ακόμα και εσάς που δεν κατορθώσατε να βρήκετε μαζί μας, στο όνειρο κάποιας Κυριακής του Μάη που ο ουρανός καταγάλωνες ήσεπροβοδέει πρω'-πρω' από το κέντρο της τσιμεντούπολης. στα πανέμορφα Ελλαδικά τοπία. Δεν θα σας ξυπνήσω από τομα, προσγείωντας σας στην διαδρομή ή το τέλος φθάσαμε, αλλά θα σας νανουρίσουμε με χρώματα και εικόνες.

Μετά από διαδρομή αρκετών χιλιομέτρων γεμάτων από μένα πανδοσίσια χρωμάτων και εναλλαγές πράσινων τοπίων και ομαριγδένιων κόλπων φθάσαμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Αγνούντας. Εύχομαν να μην έχετε βυθίστει τόσο γρήγορα στο βαθύ ύπνο, γιατί κάποιοι εφιάλτες θα έρθουν να σας ταράξουν δείχνοντάς σας ένα Μοναστήρι ξεγυμνωμένο από τα κειμήλιά του. γιατί κάποιο ή κάποια ανθρώπινη χέρια το θέλλασαν.

Δεν είναι ώρα όμως τώρα να ταράξεστε και να μελαγχολέσετε. Ας συνεχίσουμε την αφήγησή μας σε όλο το μεγαλείο της. γιατί σας το υπάσχομαι, ότι από εδώ και πέρα κανένα συννεφάνι δεν θα σκιάσει την λαμπρότητα του οδοιπορικού μας.

Μετά από πολλές ανησυχίες και κατηφορίες, νάσου έκειποβάλλει γλυκύτατο το Πόρτο Χελι. Ένας εκδικωτικός ήλιος έκαιγε φθηλά στον ουρανό και η θάλασσα μπροστά μας με φώναζε για να μας κλείσει μέσα στη δροσερή αγκαλιά της. Οι βάρκες άλλες αραγμένες και άλλες να ξεκινάνε με τους φαράδες για καλή φαριά. Αφού απολάσσαμε λοιπόν αυτήν την ομορφιά άλλοι κάνουντας βράλια, άλλοι τρέγονταις και άλλοι πίνονταις τα καφεδάκια τους, ξεκινήσαμε για ένα από τα διαμάντια του Σαρωνικού.

Φθάνοντας στην Κόστα, αρχίσαμε να έχουμε άμεση επαφή με το υγρό στοιχείο αφού έπρεπε να πάρουμε βαρκούλες για να περάσουμε απέναντι, στην αγκαλιά των Σπετσών. Εδώ να δέστε πανηγύρι. Κόμιμος πήγανε και ερχόταν. Τα μαγαζιά δίπλα στο κύμα. Τί να πρωτοπρολάβεις να δεις και να χαρείς μέσα σε διδύμη ώρες. Η τρέλλα του πανηγυριού συνεπή και εμάς. Οι αμάξιδες με τα πανέμορφα άτια τους εκεί, για να γρύσουν όλο το νησί. Η θάλασσα καταγάλνει για τους πιο τολμηρούς, που δεν δύστασαν να τρέξουν στην αγκαλιά της. Οι βόλτες στα γραφικά Σπετσιώτικα σοκάκια απελεύθετες.

Να όμως που σήμανε και η ώρα του γυρισμού. Ιεγά-σιγά έπρεπε να ξυπνήσμε από το όνειρο. Είχε πλέον σουρουπώσει όταν βρεθήκαμε σ'ένα ώμορφο φαροχάρι, από τα άπειρα που έχει η Ελλάδα, την Παλαιά Επέδαυρο. Ο ήλιος γλυκά-γλυκά έγερνε στα βάθη της θάλασσας. Ο ουρανός μενεχδένιος. Κάποια στυλή άρχισε να πέπτει η υύχτα, απλάνοντας το έναστρο πέπλο της. Οχι, όχι μη μελαγχολέστε, το πανηγύρι δεν τελειώνει εδώ. Η διαδρομή της επιστροφής είχε και αυτή τα HAPPENING της.

Μοιράσαμε δώρα, χορέψαμε, γελάσαμε και για αυτό βέβαια χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές και τους πιλάτους μας. εννοώντας τους οδηγούς, των πούλμαν.

Η πήση μάπου εδώ τελειώνει. Ξυπνήσμε από το όνειρο και ξαφνικά βλέπουμε γύρω μας φύτα, κένηση, παντζούρισμό. Η γύρωμη Αθήνα.

Καληνύχτα όνειρο - Καλημέρα Τσιμεντούπολη.

ΜΑΙΡΗ ΚΟΚΟΛΙΟΥ



Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνο-Αιθιοπικού Συλλόγου,
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει
την Τετάρτη 16 Ιουνίου στις 6:30 το απόγευμα,
σε Επίδειξη κομμωτικής και μόδας, που θα παρουσιάσει
ο κ. Θάνος Γιαννούκος και τα μαννεκέν του,
σε συνεργασία με γνωστά καταστήματα της Αθήνας.
Την επίδειξη θα ακολουθήσει το γνωστό και αγαπημένο
σε όλες τις φίλες μας απογευματινό τσάι.

Ξενοδοχείο PRESIDENT
Αιθουσα CONFERENCE
Λεωφ. Κηφισίας 43
Αμπελόκηποι
ΤΗΛ: 6924600

Το Σάββατο 15 Μαΐου ο Σύλλογος οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 3ο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ. Οι παρέες ήταν δύες χαρούμενες και ζωηρές, ενώ το βίντεο πήρε και έδωσε. Η δε Ταβέρνα "Εκπλήξη" ήταν δύτι καλύτερο η επιτροπή μπορούσε να διαλέξει. Ο θέμης μας πρόσφερε όχι μόνο ένα εξαιρετικό φαγητό αλλά και ένα φωμά μα ένα φωμά!!!!!!

Εμείς, για να σας δώσουμε μία γεύση για το τι χάστε δύοι δεν ήρθατε, διαλέξαμε το κείμενο που μας έστειλε η Χαρά Καραβασίλη, μένι κοπελίτσα 11 χρονών που έλαβε μέρος στο Κυνήγι μαζί με τον Γιώργο και την Αλεξία, και το αυτοκόνητο Νο. 8. δεν αλλάξαμε τύποτε από το κείμενό της, για να δείτε και εσείς με τα μάτια ένος παιδιού τη χαρά που προσφέρει το παιχνίδι σε μικρούς και μεγάλους. Που να δείτε και το βίντεο....

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Ενα Σάββατο, εγώ, μία φίλη μου κι ένας φίλος μου πήγαμε στο Κυνήγι του Θησαυρού που το οργανώνει ο Ελληνο-Αιθιοπικός Σύλλογος. Η αφετηρία ήταν στο Ιατρικό Κέντρο στο Μαρούσι.

Σεκινήσαμε λοιπόν εγώ και οι φίλοι μου. Στο Ιατρικό Κέντρο μας έδωσαν ένα χαρτί που μέσα είχε γράψουσαν τους οποίους έπρεπε να λύσουμε για να πάμε στα μέρη να πάρουμε τους φάκελους. Ο κάθε φάκελος δύλιο παράδεινε και αστεία πράγματα έγραψε και ζητούσε. Ο πρώτος φάκελος μας ζήτησε να βρούμε μία λεπίδα ξυρίσματος κουρέα, αλλά πού να βρούμε εμείς!

Το δεύτερο φάκελο τον παραλάβαμε σ'ένα ζαχαροπλαστείο εκεί στα Βριλήσσια, πριν άμας τον ανοίξουμε ο ζαχαροπλάστης μας είπε να πάρουμε και μία καριόκα από αυτές που ήταν μέσα σ'ένα κουτί και που τις κερνούσε ο Σύλλογος. και εμείς τουν απαντήσαμε: "Έμεις δελούμε να κερδίσουμε, το φάι, θα κοιτάμε". χωρίς να ξέρουμε δύτι ο δος φάκελος μας ζήταγε να φέρουμε μία καριόκα.

Μας ζήτησαν να φέρουμε νόμιμα που να τελειώνει σε 69, και τους φέραμε πεντοχίλιαρο που φάειμε και βρήκαμε στο ταμείο ενδύς κομμωτήριου στην Πεντέλη.

Σε κάποιο φάκελο μας έλεγαν να πάμε σε κάποιο γήπεδο του μπάσκετ και να ρίξουμε 5 βολές. Εμείς εμπιστευτήκαμε για τις βολές το φίλο μου που ήθερε μπάσκετ, για κακή μας τύχη δώντανος δύναμης δεν έβαλε κανένα καλάδι. Ο φίλος μου άμας ήταν πολύ έξυπνος γιατί δύτι μας ζήτησε κάποιος φάκελος να φέρουμε ένα δελτίο παιχνιδιού μπώσουλνγκ μας πήγε στο Ματσουλίνη της Κηφισιάς, μπήκε μέσα και είπε δύτι ήθελε να πάξει. Ο κύριος εκεί συμπλήρωσε το δελτίο και τον ράτσησε τέ νούμερο παπούτσια φορούσε. Ο φίλος μου είπε "42", τα πήρε, μπήκε μέσα, διήρησε τα παπούτσια σε μια γωνιά, πήρε το δελτίο και φύγαμε.

Σ'έναν άλλο φάκελο μας ζήταγε μία ζωντανή χελόνα, αλλά πού να τη βρούμε εμείς - εκτός αν έφερε απ' τον ουρανό. Ακόμη μας ζήταγε να βρούμε μία ταμπέλα που να λέσι ΠΡΟΣΩΠΗ ΣΚΥΛΟΣ. Για να τη βρούμε την ταμπέλα αυτή πήγαμε σε κάτι σπίτια φηλά στο Διόνυσο. Ρωτήσαμε τον οιδιοκτήτη ενδύς σπιτιού που είχε κρεμασμένη αυτή την ταμπέλα, μας είπε άμας πως την είχε πολύ καλά δεμένη και πράγματι έτσι ήταν. Καθώς πήγαμε να φύγουμε βλέπουμε πως στο διπλανό σπίτι υπήρχαν δύο ταμπέλες. Ρωτήσαμε λοιπόν εκείνο τον άνθρωπο αν έμεινε κανείς στο σπίτι, και μας είπε πως δύτι μόνο δεν μένει αλλά δεν έχει και σκύλο. Είστι πήγαμε από την πέσα πόρτα και ύστερα από πολύ τραβήγμα πήραμε την ταμπέλα.

Τέλος η Ταβέρνα που πήγαμε ήταν και το αποτελειωτικό, γιατί για να τη βρούμε ήταν για μας ένας δύσκολος γρέφος.

Η προθέσμια ήταν να πάμε μέχρι τις 3:30. Τρία αυτοκίνητα άργησαν να έρθουν. Τότε η επιτροπή ζήτησε από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα να αποφασίσουν τι θα γίνει. Εκείνη τη στιγμή πετάχτηκε κάποιος απ' την ομάδα μας και είπε δύτι να τους αφιερέσουμε τόσους πόντους έτσι ώστε να βγούνε τελευταίοι.

Αφού φάγαμε, η επιτροπή άρχισε να ελέγχει αυτά που είχαμε φέρει. Όταν ήρθε η σειρά μας, για πρώτο φάκελο τους δεξιόπιμη ένα χαρτί που έγραψε "Συγγνώμη αλλά δυστυχώς ο φάκελος Νο. 1 αποδήμησε. Ελπίζουμε να δεχθείτε το χαρτί αυτό".

Όταν τελειώσαμε, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και φύγαμε.

Εκείνη η ημέρα ήταν τόσο αστεία χαρούμενη και ευχάριστη που θα μου μείνει αξέχαστη.

=====
ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ

Οταν έγινε η ανακάλυψη του τροχού δύσκολα μπορούσε κανένας να προειδεί τους σημειευόντας δρόμους της Αθήνας με την ατελευτη πλωσίδα αυτοκινήτων. Μια παρόμοια επανάσταση γίνεται σήμερα στην βιολογία και την ιατρική. Μέχρι προ ολέγων επών η ιατρική βασιζόταν σε μελέτη των συμπτωμάτων, την διάγνωση της ασθένειας και την ανάλογη θεραπεία. Τώρα όμως με την γενετική μηχανική γίνεται μια βαθειά τομή στην αντιμετώπιση των ασθενειών. Ο βιολογικός μηχανισμός γίνεται πιά κατανοητός και η όλη αντιμετώπιση αλλάζει επαναστατικά.

Η γενετική μηχανή ανοίγει τον ορίζοντα για προγενετική διάγνωση. Δίνει την δυνατότητα της αλλαγής του γενετικού κόδιου με την μεταφορά ανθρωπίνων γονιδίων σε βακτηρίδια. Ετσι μετατρέπονται τα βακτηρίδια σε εργοστάσια παραγωγής ανθρωπίνων πρωτεΐνων. Η παραγωγή ινσουλίνης από τα ζώα είχε μεγάλο κόστος και μικρό αποτέλεσμα. Σήμερα τα βακτηρίδια ήδη έχουν μετατραπεί σε εργοστάσια παραγωγής ανθρωπίνης ινσουλίνης.

Η απομόνωση γονιδίων έχει γίνει πραγματική και η ελπίδα είναι ότι σύντομα περισσότερες από 4 χιλιάδες ασθένειες που γνωρίζουμε ότι οφείλονται σε λειτουργία γονιδίων θα μπορούν να θεραπευθούν. Η γενετική μηχανή έχει επιταχύνει τις ελπίδες μάλις θεραπείας καρκίνου. Σε πρόσφατες ανακοινώσεις εκτός από τα γνωστά μέσα αντιμετώπισης της ασθένειας όπως εγχειρόηση, θεραπείας με ακτινοβολία, χημιοθεραπεία και ιντερφερόνια, προστίθενται τώρα νέες σημαντικές ελπίδες όπως:

- ειδικό τέστ καρκινογόνων κυττάρων με την χρησιμοποίηση νέων χρωστικών ουσιών από φύσια, οι οποίες βοηθούν στην ακριβή και γρήγορη διάγνωση κυρώσας κατά την άρα της εγχειρόησης,
- Η εντερλευκίνη 2 που ενισχύει την παραγωγή αμυντικών κυττάρων,
- μετά από διάσπαση εκατομμυρίων τεμαχίων από γονίδια, επιστήμονες γενετικής μηχανικής στο Χάρβαρτ, μετέφεραν τα τεμάχια σε 100 χιλιάδες φιλόδεις βακτηριδίων. Μια προτεΐν η CSF (COLONY STIMULATING FACTOR) κινητοποιεί την παραγωγή αμυντικών κυττάρων του οργανισμού και προσφέρει τεράστιες νέες ελπίδες στην θεραπεία και ακριβών περιπτώσεων,
- πρόσδος στην καταπολέμηση του ιού που προκαλεί το AIDS με την ουσία AZT παρατίθεται τη ζωή των ασθενών,
- Ένα επικινδύνο διαγνωστικό μέσο του καρκίνου είναι η ανάλυση αιμάτος με μηχανήματα NMR τα οποία εντοπίζουν έγκαιρα ένα είδος λιποφρωτείνων.

(Βιβλιογραφία: Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ - Η Θεωρία του Βίου 1990)

=====
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (τηλ. 64 32 419)

Μαθαίνουμε ότι η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Πρόεδρος και Ιδρυτής της οποίας είναι η Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη, σε μία προσπάθεια βιο-θεώρησης της τεχνολογίας για τη δημιουργία του βιοπολιτισμού της επόμενης χιλιετίας, προτείνει τη δημιουργία διεθνών επιτροπών σε κάθε τομέα ειδικευσης και ανά τετραετία την απονομή "Βραβεών Βιο-Περιβάλλοντος" κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων σ' εκείνους που συνέτεναν στην καλύτερη κατανόηση και διαφύλαξη του περιβάλλοντος. π.χ. στους νομοθέτες που ανέπτιξαν νέες νομοθεσίες για τα δικαιώματα του βίου (φυτών και ζώων) και στους αρχιτέκτονες που συνεισέφεραν στη δημιουργία βιοπλάνου, κλπ.

Η Δ.Ο.Β. πιστεύει ότι η προσπάθεια να εμπλουτισθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να συντείνει σημαντικά στην ταχύτερη ανατροπή της κατεστροφής. Η κρίση αξιάν στη σύγχρονη κοινωνία αντικατοπτρίζεται στο παρόν πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων ως εμπορικό γεγονός ανάδειξης μόνο των σωματικών επιτευγμάτων του ανθρώπου.

Όπως λέει η Δρ. Βλαβιανού-Αρβανίτη, στην αρχαιότητα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων σταματούσε κάθε εχθροπραξία. Η ελπίδα είναι ότι το βιο-περιβάλλον θα χρησιμεύσει σαν ένας ενοτικός κρίκος της κοινωνίας του μελλοντος και θα μας οδηγήσει σε μία νέα κοινωνική δομή όπου η αξία των σεβασμού του αγαθού του βίου θ' αποτελέσει πυρήνα κάθε δράσης.

=====

Studio
fototecnica no.2^o



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΟΥΣΜΑΝΗ 18 - ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75
ΤΗΛ: 8981728