

κοντά σας



ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
¤ (FAX): 8946927

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΚΑΤΙΑ ΚΑΖΑΚΑΚΟΥ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 7
ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1993

Ο Μιχάλης ο "χαμός" γράφει...

Σαν φόρο τιμής προς τον Εθνικό μας Ποιητή ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ, η στήλη αυτή φιλοξενεί σήμερα το άρθρο του κ. Τεό Αργυριάδη, δεδομένου ότι ψέτος γιορτάζονται τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Μεγάλου Παλαμά.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Πενήντα χρόνια ψέτος από τον θάνατο του εθνικού πνευματικού μας βάρδου, του Κωστή Παλαμά (1859-1943). Του ποιητού, πεζογράφου, δοκιμιογράφου, θεατρογράφου και δημοσιογράφου, του οποίου το έργο λάμπρυνε τα Ελληνικά Γράμματα με το αστέρι της μεγαλωσύνης και κατέξωσε τον εθνικό λόγο με τη σφραγίδα της αιώνιτητος.

Εμείς οι παλαιότεροι που γεννηθήκαμε σε μια εποχή που άνθιζαν οι γαζιές, τα γεράνια και οι βασσαλικοί και ανδρωβήκαμε με πολέμους, ταλαιπωρίες, στερήσεις και κόπους, αποτελούμε μια γενέα που έζησε μια μακρά σειρά πολέμων, που γαλουχήθηκε με το "Μαύρη ειν̄η" νύχτα στα βουνά" και ανδρόθηκε με το "Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει", μια γενεά που ξεκίνησε με το ποδήλατο και φάσαμε σήμερα στο φεγγάρι και τ' αυτρα, θυμόδαστε πάντα με συγκίνηση το μεγάλο βάρδο Κωστή Παλαμά και τα εμπνευσμένα λόγια του σε στοίχους, διάν, παιδιά τότε, ξεκινήσαμε γεμάτοι ενθουσιασμό, οι περισσότεροι από μας εθελούντες, για τη μεγάλη ιδέα, τη μεγάλη περιπέτεια, τον πόλεμο, γεμάτοι θυντικά, για ένα καλύτερο αύριο και μία ελεύθερη Ελλάδα.

- Αυτόν τον λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα
- Μεθύστε με τ' αθάνατο κρασί του Εικοσιένα

Τεό Αργυριάδης

=====
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι αρχαιτεροίς κατά την Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 3 Μαρτίου 1993 ανέδειξαν το
κάτωθι Δ.Σ.:

Πρόεδρος	:	κ. Νικόλαος Μαγδαληνός
Αντιπρόεδρος Α'	:	κ. Εμμανουήλ Δριτσώνας
Αντιπρόεδρος Β'	:	κ. Παναγιώτης Στεφανόδης
Γεμίας	:	κ. Μιχαήλ Κερμελής
Γεν. Γραμματεύς	:	κ. Κάτια Καζακάκου
Μέλη	:	κ. Μιχαήλ Αλεξανδράκης
	:	κ. Πέτρος Βινιεράτος
	:	κ. Φωτεινή Μαμαλίγκα
	:	κ. Παρασκευή Μανουσάκη
	:	κ. Παναγιώτης Μέχος
	:	κ. Φενελών Παρρής

Για ανωτέρω Συμβούλιο αποτελείται από μία δυναμική ομάδα ανθρώπων με πολύ δρεπή για
δουλειά. Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι, μέλη και φίλοι, θα συνεχίσετε να βρίσκεσθε πάντα
στο πλευρό του Συλλόγου πού όλοι αγαπάμε και θα βοηθήσετε το νέο Δ.Σ. στο έργο που
έχει αναλαβεί.

=====
ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ: ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ

Από τις 5 μορφές που πέρασαν από τα Ελληνικά σχολεία της Αιθιοπίας, θα ήταν άδικο
και παράλειφθη να μην γράφουμε εμείς που περάσαμε από τα χέρια της, όπου μας έδωσε τα
πρώτα φώτα, για την υπομονή και καλωσύνη της πρώτης μας δασκάλας. ποιάς άλλης από
την "κυρία Γαρυφαλιά", όπως την φώναζε ολόκληρη η παρούσα ετος Αντικ-Αμπελίτα.
δεν θα αναφέρω σχεδόν τίποτε για αυτή τη σπουδαία δασκάλα μας, θα τ' αφήσω σ' άλλους
της γενιάς μου να γράψουν γι' αυτήν. Το μόνο που θέλω είναι να φέρω στη θυμήση τους
τα πρώτα τους χρονάκια στο σχολείο, και να ερεθίσω κάπως τη μνήμη τους.

Αξένει τον κόπο να γιρλάσουμε πάσα στα χρόνια εκείνα του 1930, όταν η κυρία
Γαρυφαλιά έπιανε τα τόσο αδύνατα χέρια μας σκύβοντας υπομονετικά πάνω από τους
δύοκούς μας ώμους παρά τα χρόνια που σήκωνε στις δικές της πλάτες, προσπαθώντας να
μας μάθει να γράφουμε στην πλάκα μας το αλφάριθμο. Ποιάς αλήθευτα από μας δεν θα
θιγμάται πούρο και σήμερο, πως ένα κουλουράκι και ένα μπαστουνάκι κολλημένο κάνουν το
"α" (άλφα):

Σε μένα τη στιγμή αυτή που γράφω αυτές τις γραμμές βουήζει στ' αυτά μου, και σας
το λέω με ειλικρίνεια, η φωνή αυτή που ακούγαμε όλοι μας κάθε πρωί σαν μπανγκιές στην
τάξη σε εκείνο το χαμπλό σπιτάκι και κοντά στον Αη-Γιώργη, με τη σάκη από ύφασμα
χηκί που μέσα δεν είχε τίποτε άλλο παρό μία πλάκα με ένα κοντύλι, δεμένο για να μην
μας χαθεί, και ένα κομάτι φωμί πασπαλισμένο με λίγο λάδι και ζάχαρη, για το διάλειμμά
μας. Ας μην κρυβώμαστε πώς από το δάχτυλό μας, διότι μαρμελάδα και φρέσκο βαύτυρο
ήταν όνειρο θερινής νυκτός, γιατί ήταν δυσεύρετη την εποχή εκείνη και πινάκιβη, και
ακόμα περισσότερο διαν μία οικογένεια είχε να μεγαλώσει 6, 9 και 10 παιδιά, αυτός
ήταν ο αριθμός παιδιών σε περισσότερες οικογένειες. Με τον σκληρό μόχθο ενός πατέρα
και μίας μάνας που πάλευναν σαν τα θερινά με τα τόσο πεντηρά μέσα που είχαν στη
διάθεσή τους να τα ξήσουν, και να τους μάθουν πέντε γράμματα.

Τότε... μετά την κυρία Κοσμά που ορισμένες μας μανάδες μας φοιτήσαν στο σχολείο της, ήρθε η κυρά Γαρυφαλιά ν' αναλθεί τη σκυτάλη και το βάρος του έργου για τη μόρφωση μας, το οποίο και πέτυχε στο ακέραιο.

Σιαματώ εδώ με την ελπίδα να γράψει μάταιος άλλος δύο λόγια για την πατέρα μας, τον ιδιό αγαπημένη μας κυρά Γαρυφαλιά. Αξέζει πραγματικά τον κόπο. Ας θυμηθούμε τα παλιά, και ας γυρίσουμε πίσω στα δύσκολα εκείνα χρόνια για μας και τους δασκαλούς μας.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΡΙΤΖΩΝΑΣ

ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Η ζωή είναι σκληρή κάθε ωφελία που κτυπά με τον θάνατο προσφιλέστερα προσεύπων, αυτό γίνεται όμως πιο δύσκολα αξεπέραστο όταν χάνονται νέα παιδιά. Ο Σύλλογος συμμετέχει και συμμερίζεται τον πόνο των οικογενειών Μυριαλλή και Γερασιμέζη, που τόσο τραγικά χτύπησε η μοίρα.

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Εσφυνιά μέσα στο μεγάλο μου πόνο και τον φόρτο της δουλειές μου, ένα τηλεφώνημα ήταν η έκπληξη. Ο Κώστας είχε έρθει από την Αυστραλία για λέγες μέρες και ήθελε με κάθε τρόπο να δει τους συμμαθητές και συμμαθήτρες του που μπορεί να βρίσκονται στην Αθήνα.

- Ποιούς συμμαθητές και συμμαθήτρες Κώστα: Μελούσε για μία τάξη που αποφούτησε εδώ και 30-τάσσα χρόνια!! Μία τάξη που διάλησε 12 χρόνια στα παλιά κιτρίνια Ελληνικού χολερού της Αντίς-Αμπέπια και που άρχισε με 30 περίπου παιδιά επι Ζαλάχας και αποφοίτησε με 8 επί δράμου. Παιδιά που ήρθαν και έψυγαν σ' αυτό το διάστημα, και ένα σωρό δασκάλους και δασκάλες, καθηγητές και καθηγήτριες!!!

Μου φάνηκε βουνό αν όχι απατόρθωτο, να ξαναβρεθώμε τώρα άνθρωποι που έχουμε πατήσει τα πρώτα -ήγαντα. Τα τρέφουνα όμως άνθανο, και ο ένας με τον άλλο καταφέραμε τελικά στις 22 του μήνα να βρεθούμε σε μία ταβερνούλα στην Κυψέλη. Εκεί συγκεντρώθηκαμε οι λιλέκινα με τον Βαγγέλη, ο Δημήτρης, η Αγγελική, ο Μαρίνος, η Κατερίνα, ο Γιάννης (για λέγο), η Ήνη, εγκαί η Ελενίτσα, αλλά και η Σοφία και ο Μανώλης από την επόμενη μικρότερη τάξη που και αυτίσσι βρέθηκε συμπτωματικά εδώ από την Αυστραλία. Συγχρόνως επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Παύλο στο Λονδίνο, και τον άλλο Δημήτρη τον Κάιρο. Προσπάθησαμε ανεπιτυχώς να τηλεφωνήσουμε και με το Μιχάλη στη Ρόμη και τον Θόδρο στο Χιούντον. Άλλα τηλεφωνηθήκαμε τελικά με την Ελένη στο Βόλο.

Το τέλος έγινε σ' αυτή την συνάντηση δεν περιγράφεται!!! Αγκαλιές, ωιλιά ... μιλούσαμε και γελούναμε όλοι μαζί αστεμάτησα. Ήταν τόσα πολλά αυτά που είναι όμως να πούμε! Το τέλος θυμηθήκαμε δεν λεγεται! Κοιτιώμασταν και αυτοκολακεύμασταν παρά τα κάποια μάστρα μαλλιά, τα επικ πλέον κιλά και τα πρεοβιωπικά γυαλιά που χρειαστήκαμε για να ανταλλάξουμε τηλέφωνα και διευθύνσεις.

Οι περισσότεροι παντρεμένοι πλέον, με μεγάλα παιδιά και κάποιοι με τα πρώτα ... εγγονάκια!! Άλλοι συνενείς της εργένικης ζωής και άλλοι που έχασαν τον σύντροφό τους. Και κάποιοι προκομένοι... ήδη δε δεύτερο γάμο!

Αχ αυτή η Αντίς-Αμπέπια! Ξαναδυμηθήκαμε ότις ωραίο είχαμε φυλάξει στις καρδιές μας από αυτά τ' αξέχαστα παιδικά και εφηβικά χρόνια. Όλα τα φερτ και οι έρωτες. ο Ολυμπιακός, τα πάρτι, οι εκδρομές, τα πειράγματα, οι σκανταλιές, τα παρατσούκλια, όλα βγήκαν στην επιφάνεια και έγιναν επίκαιρα, ενώ δύσαμε υπόσχεση ότι δεν θα χαθούμε και ότι δεν θ' αφήσουμε να μας ρουφήξει η άσπλαχνη Αθήνα. Ακόμα και ότι θα επαναλάβουμε και άλλη συνάντηση με άλλους ακόμα στην παρέα μας.

(Αν και βιαστικά βρεθήκαμε 4-5 από μας για άλλη μία φορά για καιφέ μόνο, για το χατήρι του δημήτρη από το Κάιρο, που ήθελε μία βδομάδα αργότερα για να δει τον Κώστα από την Αυστραλία και που ήταν ο μόνος που δεν χρειάστηκε πρεσβυτηκά γυαλιά για να ανταλλάξει τηλέφωνα και διευθύνσεις.)

Αυτή η γλυκιά χρήση συνοδεύει όλες αυτές τις μέρες τα δινειρά μου και με αναζω-γονεύει μέσα στην μουνή έασθμερινή ρουτίνα.

Η ελπίδα είναι της επόμενης συνάντησης

ΕΛΕΝΙΤΣΑ

Στην Ελενίτσα και τους συμμαθητές της: Δυστυχώς από τη γενιά των γεννηθέντων το '61 καινείς ποτέ δεν θα μπορέσει να γράψει για παρόμοιες δικές μας εμπειρίες.
"Η Αλεξάνδρεια χάθηκε για μας". Αυτό που μας παρηγορεί είναι ότι ακούμε τουλάχιστον εσάς να διηγείστε για αυτήν την Αντές-Αμπέμπτα που τέσσο λίγο εμείς ζήσαμε.

M.A.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

3ο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Εάν οδηγάτε ήρεμα, εάν είστε εφευρετικοί αλλά και ευρηματικοί, εάν θέλετε να διασκεδάσετε με χαρούμενη συντροφιά ο Σύλλογός σας, με αρχηγούς τους Παναγιώτη Μέχο, Γιάννη Βαλασκατζή και Στέφανο Κάλλο σας καλούν να λάβετε μέρος στο

3ο ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ το ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΪΟΥ στις 10 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Τόπος συγκέντρωσης και εικινήσης: Το Πάρκινγκ του Ιατρικού Κέντρου στη Λεωφόρο Κηφισίας, έναντι λούνα Πάρκ "Άδονάνικα".

Γεμίστε τα ρεζερβουάρ σας, γιατί το Κυνήγι θα καταλήξει σε TABERNA (ΕΚΠΛΗΞΗ!!!) όπου οι παρέες θα μπορέσουν να γεμίσουν μόνο τα στομάχια τους με καλό φαγητό.

Υ.Γ. Το αλκοόλ και η οδήγηση θέλουν προσοχή

Δηλώσεις συμμετοχής/πληροφορίες
Παναγιώτης Μέχος εηλ. 68 51 302
Παναγιώτης Στεφανίδης εηλ. 89 81 728

KAI MH ZEKNATE: Η εκδήλωση δεν είναι μόνο για εκείνους που συμμετέχουν στο Κυνήγι είναι και για όσους θέλουν να περάσουν μαζί μας ένα ευχάριστο μεσημέρι στην Ταβέρνα (Εκπληξη!!!) όπου θα καταλήξουμε.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (συνέχεια)

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ/ΚΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΕΣ

Μόρισε παιλοκατιράκι, ανέβηκε η διάθεση για εκδρομή, μας κούρπσε η Αθήνα και η Φωτεινή Μαμαλίγκα, το νέο δυναμικό μέλος του Δ.Σ., μαζί με την Μαύρη Κοκολού, οργάνωσαν για μας την πρώτη εκδρομή της χρονιάς. μία μέρα στο Πόρτο Χέλι και την Κόστα την ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΜΑΪΟΥ και το εξής πρόγραμμα:

- 07:15 Συγκέντρωση στο γραφείο του κ. Πέτρου Βινιεράτου, Κυδαθηναίων 3,
07:30 Αναχώρηση για Πόρτο Χέλι
1η στάση Νέα Επίδαυρος. γιά καψέ ή επίσκεψη στο Μοναστήρι της Παναγίας Αγνούντας
2η στάση Πόρτο Χέλι για φαγητό. Εδώ θα δεύτε στο λιμάνι μία βυθισμένη αρχαία πολη.
3η στάση Κάστρα, όπου μπορείτε να απολαύσετε την παραλία ή να περάσετε με το γραφικό καινάκι στις Σπέτσες για ένα ώρασ Σπετσιώτικο αμυγδαλωτό και μία βόλτα με μόνιπτα μέχρι το παλιό λιμάνι.
16:30 Συγκέντρωση στην Κόστα, από όπου με γέλια και πολλά τραγούνδια θα ξεκινήσουμε στις 5 το απόγευμα για την επιστροφή στην Αθήνα.

Δηλώσεις συμμετοχής/πληρωφορίες:

Φωτεινή Μαμαλίγκα τηλ. 63 93 998
Πέτρος Βινιεράτος τηλ. 32 30 956
Μανώλης Δρυτσώνας τηλ. 69 15 284
Παναγιώτης Στεφανίδης τηλ. 89 81 728

ΕΠΙΣΗΜΟ Σημειώστε στο ημερολόγιό σας: ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 1993. ταύτι για τις φέλες μας σε κεντρικό ξενοδοχείο στις 6:30 το απόγευμα.

Δεν θα είναι όμως μόνο ένα απλό ταύτι, θα είναι και μία επέδειξη κομματικής και μόδας που οργανώνει για μας ο Θάνος Γιαννούκος. Εντυπωσιακά χτενέσματα και ρούχα θα κατακλύσουν την πασαρέλα και θα ανεβάσουν το κέφι που κυριεύει τις αίθουσες κάθε φορά που εμείς οι γυναίκες του Συλλόγου και οι φίλες μας ανταμόνουμε.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

1. Σκεψθείτε έναν οποιοδήποτε αριθμό
2. Λιπλαστάστε τον
3. Προσθέστε τον αριθμό 10
4. Διαιρέστε αυτό που βρήκατε διάτα 2
5. Αφαιρέστε από αυτό που βρήκατε τον αρχικό αριθμό που σκεψθήκατε
6. Τι υπόλοιπο είναι "5".
(Θα είναι πάντα "5" όποιος και αν είναι ο αρχικός αριθμός που επιλέξατε)

ΦΕΝΕΛΩΝ ΠΑΡΡΗΣ



*Studio
fototehnica no.2*



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΟΥΣΜΑΝΗ 18 - ΓΛΥΦΑΔΑ 166 75
ΤΗΛ: 8981728

