

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ**  
**ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ**

e-mail: ellinoethiopic@gmail.com

<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

# κοντά σας

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 21<sup>ο</sup> - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

**Ιδιοκτήτης:**  
**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ**

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΑΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Υπεύθυνος Σύνταξης: Ν. ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ



## Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ

Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν μόνο από τα σταυρόλεξα: «Λίμνη της Αιθιοπίας με 4 γράμματα». Οσοι, όμως, έχουν την τύχη να ταξιδέψουν στην καρδιά της Αφρικής και να δουν από κοντά τη λίμνη Τάνα, μιλούν για ένα ακατέργαστο διαμάντι στα καταπράσινα υψίπεδα της Βορειοδυτικής Αιθιοπίας, σε υψόμετρο 1.830 μ. πάνω από τη θάλασσα.

Με μήκος 84 χλμ., πλάτος 66 χλμ. και μέγιστο βάθος 15 μ., η Τάνα είναι η μεγαλύτερη λίμνη στην Αιθιοπία (2.156 τετρ. χλμ.) και ο ρόλος της στο οικοσύστημα της περιοχής θεωρείται καταλυτικός. Περίπου το 70% των ψαριών της λίμνης είναι ενδημικά, ενώ στα νερά της ζει κι ένας μικρός αριθμός κροκοδείλων.

Η λίμνη τροφοδοτείται από τα νερά τουλάχιστον 50 ποταμών (μεγαλύτεροι ποταμοί είναι οι Abbai, Gumara και Reb), ενώ από τα υγρά σωματικά της γεννιέται ο Γαλάζιος Νείλος, που ενώνεται με τον Λευκό Νείλο στην περιοχή του Χαρτούμ και συνεχίζουν (σε μια κοίτη) τη διαδρομή έως τη Μεσόγειο.

Η πόλη Baher Dar, το δευτέρο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Βορειοδυτικής Αιθιοπίας, βρέχεται από τα θολά νερά της Τάνα και προσφέρεται ως ορμητήριο για μια υδάτινη εξόρμηση στα νερά της λίμνης.

Στην Τάνα υπάρχουν 37 νησιά, ελάχιστα όμως κατοικούνται (Daga, Meshralia, Dek). Ενα απ' αυτά (το νησί Qirqos) θεωρείται ιερό από τον χριστιανικό πληθυσμό της Αιθιοπίας, καθώς φιλοξενεί το μικρό μοναστήρι Tana Qirqos.

Από το λιμάνι της Baher Dar μπορείτε να νοικιάσετε μια βάρκα με οδηγό και να επισκεφθείτε το νησί Qirqos. Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αιθιοπίας, η Κιβωτός της Διαθήκης, το πιο διάσημο ιερό κειμήλιο, βρισκόταν για πολλούς αιώνες φυλαγμένη στον χώρο της μονής Tana Qirqos, πριν μεταφερθεί στην πόλη Αξούμ, στα βόρεια της χώρας.

«Συνέχεια στη σελ. 2)



### Εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία, 2012, 487 σελίδες

Όπως αναφέρει ο συγγραφέας στον πρόλογο, το νέο του βιβλίο «Ερανίσματα» είναι αναδημοσίευση αποσπασμάτων από Βιβλία της Αγίας Γραφής, έργα Πατέρων της Εκκλησίας ή Εκκλησιαστικών Συγγραφέων και παράπλευρες σημειώσεις του από τότε που ήταν ιεροσπουδαστής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Στο τέλος του βιβλίου, υπάρχει ένα Παράρτημα, με τίτλο «Η Ελληνική Κοινότητα Αδδις Αμπέμπας (Αιθιοπία)». Αποτελείται από 33 σελίδες, που περιέχουν πολλές φωτογραφίες. Ο συγγραφέας αφιερώνει το βιβλίο του στην Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπας, στους αείμνηστους Μητροπολίτες Αξώμης Χριστοφόρο, Νικόλαο και Μεθόδιο, και στους Προέδρους και Μεγάλους Ευεργέτες της Κοινότητας, ορισμένους από τους οποίους αναφέρει και ονομαστικά.

## Καθηγητή Αλκη Σ. Μαγδαληνού

**“Management: a Holistic Value Chain Approach”**

**(Μάνατζμεντ: μία Διεξοδική Προσέγγιση με Βάση την Θεωρία της «Αλυσίδας Αξίας»)**

**ISBN 978-960-93-4246-9, 784 σελίδες, Εκδοση 2012**

Η τελευταία λέξη του μάνατζμεντ στη θεωρία και την πράξη. Μία θεώρηση του σύγχρονου μάνατζμεντ. Λεπτομερής, πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη.

Η παρουσίαση γίνεται με βάση τις σημερινές πρακτικές διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανισμών που εκτός από σύγχρονες είναι και δοκιμασμένες τόσο στην θεωρία όσο και στην πράξη. Παράλληλα, λαβαίνει υπόψη τις σημερινές εξελίξεις στο περιβάλλον της τεχνολογίας, των ανθρώπινων σχέσεων, των κοινωνικών παραγό-

ντων, των τεχνικών επικοινωνίας, του μάρκετινγκ και των πωλήσεων στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον. Το σύγγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Power Point σε 15 συνεδρίες, 558 διαφάνειες.

Ενας τόμος χρυσωρυχείο για τους επαγγελματίες και για προχωρημένους σπουδαστές, απαύγασμα των γνώσεων και της τεράστιας πείρας του συγγράφεα.

## Η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ

(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Το ιερό οικοδόμημα του νησιού χτίστηκε τον 16ο αιώνα σύμφωνα με την τοπική θρησκευτική αρχιτεκτονική. Τα τοιχώματα του τετράγωνου ναού είναι διακοσμημένα με πολύχρωμες αγιογραφίες, που αντλούν θέματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Παρά τις ομοιότητες με τις αντίστοιχες βυζαντινές, οι αγιογραφίες της Tana Qirqos διατηρούν έναν δικό τους, απλοϊκό χαρακτήρα, και ξεχωρίζουν τόσο για τα έντονα χρώματα όσο και για τη χρήση αφρικανικών μορφών στην απεικόνιση ιερών προσώπων (αγίων και αγγέλων).

Αξιόλογες γνωστές μονές και εκκλησίες υπάρχουν επίσης στα νησιά Dega, Cherqos και Dek, ξεχωρίζει η εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, στο νησί Dega.

Εκτός από τους οικολογικούς και θρησκευτικούς θησαυρούς της λίμνης Τάνα, άλλο ένα ανυπέρβλητο φυσικό μνημείο που δεν πρέπει να χάσετε είναι οι κοντινοί καταρράκτες του Γαλάζιου Νείλου (35 χλμ. νοτιοανατολικά της Baher Dar), που φτάνουν σε ύψος τα 45 μ.

**Επιμέλεια: Σταύρος Ε. Βινιεράτος**

Από το : [www.ethnos.gr/](http://www.ethnos.gr/) Κείμενο: Κωνσταντίνος Μητσάκης

### Αιθιοπικό Εορτολόγιο

**22 Αυγούστου 2012 (16 Νεχασιέ 2004) :** Κοίμηση της Θεοτόκου (Φιλσιτά Μαριάμ)

**11 Σεπτεμβρίου 2012 (1 Μεσκερέμ 2005):** Πρωτοχρονιά (Ινκουτατάς)

**26 Σεπτεμβρίου 2012 (16 Μεσκερέμ 2005):** Παραμονή της εορτής του Σταυρού (Ντεμερά)

**27 Σεπτεμβρίου 2012 (17 Μεσκερέμ 2005) :** Ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού (Γιε Μεσκέλ Μπεάλ)

## **Σ Κ Ο R P I E S E I Δ H S E I S**

### **Ολυμπιακοί αγώνες**

-Στους Ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου 2012, οι Αιθίοπες αθλητές κέρδισαν 3 χρυσά, 1 αργυρό και 3 χάλκινα μετάλλια:

**H Tourinesh Dibaba** κέρδισε δυο μετάλλια, ένα χρυσό και ένα χάλκινο. Το χρυσό στο αγώνισμα των 10.000 μ και το χάλκινο στο αγώνισμα των 5.000 μ. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά που κερδίζει το χρυσό μετάλλιο, η πρώτη ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου το 2008.

**H Tiki Gelana** κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του Μαραθωνίου δρόμου, με Ολυμπιακό ρεκόρ.

**H Meseret Defar**, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 5.000 μ. Είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει το χρυσό μετάλλιο, η πρώτη ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004. Μετά τον τερματισμό της, δήλωσε «η Ελλάδα είναι η δεύτερη μου πατρίδα».

**O Dejene Gebremeskel** κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα των 5.000 μ.

**H Sofia Asefa** κέρδισε το χάλκινο στο αγώνισμα των 3.000 μ. με φυσικά εμπόδια.

**O Tariku Bekele** κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα 10.000 μ.

Τέλος, **o Zeresenay Tadesse**, αθλήτης από την Ερυθραία, αναδείχθηκε 5ος Ολυμπιονίκης, στο αγώνισμα των 10.000 μ. Στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, το 2004, είχε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο στο ίδιο αγώνισμα.

- Στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου 2012, ο μοναδικός εκπρόσωπος του **Tζιμπουτί, Χουσεΐν Ομάρ Χασάν**, (έχει χάσει το δεξί του χέρι), τερμάτισε όχι απλά τελευταίος, αλλά με διαφορά εππά λεπτών από τον προτελευταίο στην κούρσα των 1.500 μέτρων. Αυτό, ωστόσο, δεν εμπόδισε σε τίποτα το κοινό στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου να αποθεώσει τον 35χρονο δρομέα για την προσπάθεια και το πείσμα του να ολοκληρώσει τον αγώνα του. Στους Παραολυμπιακούς αγώνες μετρά περισσότερο η συμμετοχή, παρά το αποτέλεσμα.

### **Άλλες ειδησεις**

- **Οι χώρες στο Κέρας της Αφρικής θα λάβουν επιπλέον 22 εκατομμύρια ευρώ** από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τις βοηθήσουν να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σήμερα, χάρη στην αύξηση των βροχοπτώσεων και την εργασία των ανθρωπιστικών οργανώσεων, ο λιμός έχει υποχωρήσει. Παρ' όλα αυτά, η πείνα, οι εκτοπισμοί και η ανασφάλεια παραμένουν, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

- **Σύμφωνα με νέο νόμο που ψηφίστηκε στην Αιθιοπία**, η οποιαδήποτε χρήση υπηρεσιών VoIP (Voice over IP), όπως το Skype και Google Voice, θα ελέγχεται από την κρατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, Ethiopian Telecom. Με το νέο νόμο η εταιρεία αυτή μπορεί να απαγορεύσει και να παρακολουθήσει τη χρήση, όχι μόνο υπηρεσιών VoIP, αλλά και βίντεο κλήσης, τα social media, e-mail κλπ.

**«Θέλετε να γίνετε δισεκατομμυριούχος του διαδίκτυου; Μετακομίστε στην Αφρική».** Όπως αναφέρει ο Ντ. Ρόουαν, το Ίντερνετ είναι κάτι καινούριο στην αφρικανική ήπειρο και δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν μη συνδεδεμένοι σε αυτό. Εκεί βρίσκεται η μοναδική ευκαιρία στη ζωή κάποιου να «χτίσει» τις επόμενες Zynga, ebay, Groupon απευθυνόμενος σε μία τεράστια μη «αξιοποιημένη» αγορά. Μπορεί μόνο να δει κάποιος το χάρτη με τα τεράστια καλώδια οπτικών ινών που βρίσκονται μεταξύ των ανατολικών και δυτικών ακτών, από το Τζιμπουτί έως το Ντακάρ, για να καταλάβει πόσο γρήγορα μία ολόκληρη ήπειρος αποκτά σύνδεση με το διαδίκτυο.

**Επιμέλεια: Σταύρος Ε. Βινιεράτος**

## Ο Πατριάρχης Αιθιοπίας Πάουλος



Στις 16 Αυγούστου 2012, πέθανε στην Αντίς Αμπέμπα ο πέμπτος Πατριάρχης της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, **Αμπούνε Πάουλος**. Είχε γεννηθεί στην Αντουα το 1935 και ήταν ο πρώτος Αιθίοπας Πατριάρχης με καταγωγή από την επαρχία Τιγκράι. Το κοσμικό του όνομα ήταν Gebremedhin Woldeyohannes.

Σε νεαρή ηλικία, είχε γίνει δεκτός στη Μονή Abba Gerima ως εκπαιδευόμενος διάκονος και εκεί χειροτονήθηκε πρε-

σβύτερος. Συνέχισε τη θεολογική του κατάρτιση στο Θεολογικό Κολλέγιο της Αγίας Τριάδος στην Αντίς Αμπέμπα, στο Θεολογικό Ορθόδοξο Σεμινάριο του Αγίου Βλαδίμηρου στις ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο Princeton. Το 1974, μετά την έκρηξη της επανάστασης εναντίον του Αυτοκράτορα Χάϊλε Σελάσιε, ο Πατριάρχης Θεόφιλος τον κάλεσε εσπευσμένα στην Αντίς Αμπέμπα και, μαζί με τέσσερεις άλλους, τον χειροτόνησε επίσκοπο. Όμως, όλοι αυτοί δεν ήσαν της αρεσκείας του Ντέργκ, το οποίο και τους συνέλαβε, δολοφόνησε τον Πατριάρχη Θεόφιλο και φυλάκισε τους υπόλοιπους έως το 1983. Ο Αμπούνε Πάουλος επέστρεψε στις ΗΠΑ το 1984 για να ολοκληρώσει το διδακτορικό του πτυχίο και εκεί, το 1986, προήχθη σε Αρχιεπίσκοπο από τον Πατριάρχη Τέκλε Χαιμάνοντ. Μετά την πτώση του Ντέργκ, εξελέγη Πατριάρχης από την Ιερά Σύνοδο της Αιθιοπικής Εκκλησίας (1992), σε αντικατάσταση του Πατριάρχη Μερκούριου, ο οποίος εκθρονίσθηκε λόγω των σχέσεων του με το δικτατορικό καθεστώς. Η εκλογή του Αμπούνε Πάουλος ως Πατριάρχη αναγνωρίσθηκε από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.

Ο Πατριάρχης Πάουλος ανέπτυξε πολυσχιδή εκκλησια-στική, κοινωνική, ακόμη και πολιτική δράση. Προσπάθησε να σταματήσει τον αδελφοκτόνο πόλεμο Αιθιοπίας-Ερυθραίας (1998-2000), διοργανώνοντας συναντήσεις μεταξύ όλων των θρησκευτικών ηγετών των δύο χωρών, παρά την εύλογη δυσκολία του να αποδεχθεί την απόσχιση της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ερυθραίας. Φρόντισε για την επιστροφή στην Εκκλησία ακίνητης περιουσίας που είχε κατασχεθεί από το Ντέργκ, κινητοποίησε την Εκκλησία για την περιθαλψη των θυμάτων του πολέμου και της ξηρασίας, αποκατέστησε τις σχέσεις της Αιθιοπικής με τις αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες, υπήρξε μέλος της κεντρικής επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και το 2006 εξελέγη ως ένας από τους Προέδρους του. Υπερασπίστηκε σθεναρά τα θύματα του Ντέργκ, ιερούργησε στις κηδείες των μελών της Αυκρατορικής οικογένειας, αποδίδοντας τις ύψιστες τιμές, καθώς και στην κηδεία του γνωστότερου αντιπάλου του νέου καθεστώτος, καθηγητού Ασράτ Ουελντεγιές, χωρίς να λάβει υπ' ώψη του την αντίθεση της Κυβέρνησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την παραμονή της κηδείας του Αυτοκράτορα Χάϊλε Σελάσιε, το Νοέμβριο 2000, η Κυβέρνηση είχε εκδώσει ένα ανακοινωθέν, με το οποίο «καταδίκαζε», με υβριστικό τρόπο, την πολιτεία του Αυτοκράτορα. Την επομένη, στην κηδεία, ο Πατριάρχης Πάουλος εκθείασε δημοσίως τον αείμνηστο Αυτοκράτορα, διακηρύσσοντας ότι όχι μόνον η Εκκλησία και η Αιθιοπία, αλλά ολόκληρη η Αφρική και ο υπόλοιπος

(Συνέχεια στη σελ. 6)

## Ο Πρωθυπουργός Μελές Ζενάουΐ



Τέσσερεις ημέρες μετά το θάνατο του Πατριάρχη Αμπούνε Πάουλος, στις 20 Αυγούστου 2012, πέθανε στο νοσοκομείο Saint Luc, στο Βέλγιο, ο Πρωθυπουργός της Αιθιοπίας **Μελές Ζενάουΐ Ασρές**. Ήταν 57 ετών.

Όπως και ο Πατριάρχης, ο Μελές Ζενάουΐ είχε γεννηθεί στην πασίγνωστη από την ιστορία της Αιθιοπίας πόλη Αντουα, στην επαρχία Τιγκράι. Προερχόταν από μία οικογένεια της μεσαίας τάξης και πολύ νωρίς εγκατέλειψε τις σπουδές του (σπούδαζε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αντίς Αμπέμπας) για να ενταχθεί, ήδη από τη δεκαετία 1970, στο επαναστατικό κίνημα του Τιγκράι εναντίον της Αιθιοπικής δικτατορικής κυβερνήσεως του Ντέργκ. Αναδείχθηκε σε εθνικό ηγέτη μέσα από τις τάξεις του κυριότερου ένοπλου τμήματος του επαναστατικού κινήματος, του "Tigray People's Liberation Front" (TPLF). Αυτό έγινε όταν το ίδιο το TPLF μεταλάχθηκε από τοπικό εθνοτικό κίνημα – το οποίο είχε στην αρχή ως μοναδικό στόχο την απόσχιση και την ανεξαρτησία του Τιγκράι – σε εθνικό κίνημα, που το 1991 ανέτρεψε τον αιμοσταγή δικτάτορα Μενγκίστου Χάϊλε Μάριαμ και απάλλαξε ολόκληρη την Αιθιοπία από τη δεκαεπτάχρονη δικτατορία του Ντέργκ. Ο Μελές Ζενάουΐ έγινε Πρόεδρος της Αιθιοπίας, επικεφαλής μιάς μεταβατικής κυβέρνησης, και από τότε κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Αιθιοπίας μέχρι το θάνατό του. Η μεταβατική κυβέρνηση προκήρυξε εκλογές το 1995, οι οποίες ανέδειξαν νικητή το EPRDF, ένα κόμμα-ομπρέλα που δημιουργήθηκε από διάφορα μικρότερα τοπικά και εθνοτικά κινήματα, με κυριότερο και κυρίαρχο το TPLF. Ο Μελές, πρόεδρος του TPLF και του EPRDF, διορίσθηκε Πρωθυπουργός. Το ίδιο σκηνικό επανελήφθη σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που έγιναν από τότε, με πλέον πρόσφατες τις εκλογές του 2010. Αν και ο Μελές Ζενάουΐ ήταν – ή υπήρξε, τουλάχιστον κατά τα επαναστατικά του χρόνια – μαρξιστής, η οξυδέρκειά του τού υπαγόρευε σε ακολουθήσει μία ρεαλιστική πολιτική προσέλκυσης έξινων επενδύσεων και καλών σχέσεων με όλες τις χώρες. Υπήρξε πολύτιμος σύμμαχος των ΗΠΑ στη μάχη κατά της τρομοκρατίας, μετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια εξουδετέρωσης των εξτρεμιστών Ισλαμιστών στη Σομαλία με την αποστολή Αιθιοπικού στρατού.

Ο Μελές Ζενάουΐ ήταν παντρεμένος με την Αζέμπ Μεσφίν, παλαιό και σημαίνοντα στέλεχος του TPLF και του EPRDF και μέλος του Κοινοβουλίου. Απέκτησαν τρία παιδιά. Η κηδεία του έγινε την Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012. Την παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες λαού, καθώς και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 20 Πρόεδροι Αφρικανικών κρατών.

Στην Αθήνα, ανοίχτηκε βιβλίο συλλυπητηρίων στο Γενικό Προξενείο της Αιθιοπίας. Την παραμονή της κηδείας έγινε μία επιμνημόσηνη τελετή στο Προξενείο, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών της Αιθιοπικής παροικίας της Αθήνας. Προϊστάτο ο Αρχιμανδρίτης Χαϊλελεούλ Ουελντεγκερίμα, Προϊστάμενος της Αιθιοπικής Εκκλησίας στην Αθήνα. Για τον εκλιπόντα μίλησε η Επίτιμη Γενική Πρόξενος της Αιθιοπίας, κυρία Τερίνα Καλογεροπούλου-Αρμενάκη, καθώς και αρκετοί Αιθίοπες και Αιθιοπίδες, δύο από τους οποίους μάλιστα διάβασαν ποιήματα που είχαν γράψει για την περίσταση.

## Ελευθέριος Βερυβάκης



Ο πρώην υπουργός και βουλευτής **Ελευθέριος Βερυβάκης** απεβίωσε στις 6 Αυγούστου 2012 στην Κρήτη. Είχε γεννηθεί στα Χανιά το 1935. Είχε σπουδάσει Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Νομικά, ήταν δικηγόρος και μιλούσε Αγγλικά και Γαλλικά. Ήταν παντρεμένος με τη Λίλα Χριστοφορίδη.

Από το 1954 είχε ακολουθήσει στην πολιτική τον Γεώργιο Παπανδρέου. Διετέλεσε Πρόεδρος της Δημοκρατικής Νεολαίας Ο.ΝΕΚ-ΕΔΗΝ (1964) και του Συνδέσμου Νέων Επιστημόνων και Διανοούμενων (1965-1966) και Γενικός Γραμματέας των Δημοκρατικών Συνδέσμων (1966-1967). Συνελήφθη από τη δικατορία στις 11 Ιουνίου 1967, ανακρίθηκε, βασανίστηκε και καταδικάστηκε από το Εκτακτο Στρατοδικείο, τον Αύγουστο 1967, σε 13 χρόνια φυλάκιση. Αμηντεύτηκε τον Δεκέμβριο 1967 αλλά ξανασυνελήφθη τον Αύγουστο 1968 για την απόπειρα κατά του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Όπως και για τον Α. Παναγούλη, ο Βασιλικός Επίτροπος Λιάπτης ζήτησε την καταδίκη του σε θάνατο. Του επεβλήθη η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Αποφυλακίστηκε με την αμνηστία του Αυγούστου 1973.

Ως μέλος του ΠΑΣΟΚ, εξελέγετο συνεχώς Βουλευτής στην Β' Περιφέρεια Αθηνών από το 1977. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής (1993 – 1996). Στην πλούσια κοινοβουλευτική του ιστορία, προστίθεται η συμμετοχή του σε διαδοχικές κυβερνήσεις: Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβριο 1981), Κοινωνικών Ασφαλίσεων (1982-1984), Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (1984-1985), Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (1985-1986) και Δικαιούσης (1987).

Την ποιότητα του έργου και το ήθος του Ελευθερίου Βερυβάκη περιέγραψε εύστοχα ο πρώην δήμαρχος Ηρακλείου και Ευρωβουλευτής Μανόλης Καρέλλης, σε επιστολή του προς την εφημερίδα «Η Καθημερινή» της 13.9.2012, από την οποία αντιγράφουμε μικρά αποσπάσματα: «Ο Λευτέρης Βερυβάκης, ο πολιτικός που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες μέρες, ήταν ο λευκός πολιτικός και ο κορυφαίος αντιστασιακός. Δεν ακούστηκε ποτέ το παραμικρό, ούτε για ένα κρεμμυδόφυλλο, είς βάρος του. Η παρουσία του ήταν θετική στα υπουργεία από τα οποία πέρασε, ακόμα και στο «ηλεκτρικό» της Παιδείας. .... Ήταν, ακόμα, κορυφαίος αντιστασιακός, στους αγώνες εναντίον της χούντας των Απριλιανών, αμέσως μετά τον αναμφίσβητο πρώτο Αλέκο Παναγούλη ή πολύ κοντά σ' αυτόν. Συμμετείχε στην επιχείρηση τυραννοκτονίας ... Ήταν, λοιπόν, ο Λευτέρης Βερυβάκης ένας από εκείνους που έσωσαν την τιμή των Ελλήνων και διαφύλαξαν το όνομα της πολιτικής και των πολιτικών. Χρέος δε, ελάχιστον, των επιγενομένων είναι να το αναγνωρίσουμε.»

Πέρα όμως από την οφειλόμενη γενική αναγνώριση για το σύνολο της προσφοράς του, οι Ελληνες της διασποράς έχουν έναν επιπλέον λόγο να θυμούνται με ευγνωμοσύνη τον Ελευθέριο Βερυβάκη: ήταν ο πολιτικός ο οποίος, ως

(Συνέχεια στη σελ. 6)

## Πέτρος Κ. Πάϊκος

Ο γιατρός **Πέτρος - Ηλίας (Πετρολιάς) Κ. Πάϊκος** γεννήθηκε το 1946 στο Μεσολόγγι. Το 1973 αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε την εξειδίκευσή του στην Οφθαλμολογία στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και την ολοκλήρωσε στην Οφθαλμολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Από το 1976 εργάστηκε στην Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» αρχικά ως Εσωτερικός Βοηθός και στη συνέχεια ως Επιμελητής. Από το 1986 ήταν Διευθυντής του Οφθαλμολογικού Τμήματος.



Μετεκπαιδεύτηκε στην Αγγλία, στο Moorfields Eye Hospital και στο London Hospital. Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχε ενεργά σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια. Εκτός από ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και ξένα Οφθαλμολογικά Περιοδικά, συμμετείχε στη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων και είχε την επιμέλεια της μετάφρασης και έκδοσης στα Ελληνικά σημαντικών ένων συγγραμμάτων σχετικών με την οφθαλμολογία και ειδικώτερα την παιδοοφθαλμολογία. Ήταν ενεργό μέλος της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια της οποίας ίδρυσε τον Ομίλο Παιδο-Οφθαλμολογίας.

Όμως, ο Πετρολιάς Πάϊκος δεν ήταν απλώς ένας εξαίρετος γιατρός, ήταν κάτι πολύ περισσότερο: ήταν Ανθρωπος. Είχε θέσει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην υπηρεσία πολλών οργανώσεων, όπως η ΕΛΕΠΑΠ, η ΑΜΥΜΩΝΗ, ο Σύλλογος Τυφλών και άλλες. Μία από τις οργανώσεις αυτές ήταν η «LALIBELA-Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας», όπου είχαμε και την τύχη να τον γνωρίσουμε.

Ο Π. Πάϊκος κινητοποίησε συναδέλφους του να συμμετάσχουν στο έργο του Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας, συνέβαλε στην προβολή του από τα μέσα ενημέρωσης και προσείλκυσε πολλούς νέους υποστηρικτές στο Σύλλογο, μέλη, αναδόχους και χορηγούς. Από το 2006 λάβαινε μέρος στις αποστολές του Συλλόγου στην Αιθιοπία ως μέλος της ιατρικής ομάδας και, χάρη στις προσπάθειές του ίδιου και των άλλων γιατρών, ο Σύλλογος μπόρεσε να εξασφαλίζει και να μεταφέρει στην Αιθιοπία φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό. Επί πλέον, φρόντιζε να παραγγέλνει στην Ελλάδα με δικά του έξοδα και να στέλνει στην Αιθιοπία γυαλιά για όσα παιδιά τα χρειάζονταν.

Ισως η πιο χαρακτηριστική μαρτυρία για την ψυχική γενναιοδωρία του να είναι η ιστορία της μικρής Sisaynesh που είχε χάσει την όρασή της από τράχωμα, (τη μολυσματική ασθένεια που είχε ρίξει στο σκοτάδι και τους γονείς της). Με τη συζυγό του Ζανέτ γνώρισαν το κοριτσάκι στο Κέντρο Παιδικής Φροντίδας του Ντεσειέ το Νοέμβριο του 2006 και ο γιατρός το εξέτασε, διαπιστώνοντας ότι η περίπτωσή του ήταν πιθανότατα ιάσιμη, εφόσον νοσηλευόταν στην Ελλάδα. Μετά από επίμονες προσπάθειες, οι

(Συνέχεια στη σελ. 6)

## **Ο Πατριάρχης Αιθιοπίας Πάουλος**

(Συνέχεια από τη σελ. 4)  
κόσμος του όφειλαν πάρα πολλά. Άλλωστε, αμέσως μετά την ενθρόνισή του, ο Πατριάρχης Πάουλος έδωσε εντολή σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Αιθιοπίας να μην μονεύουν, σε κάθε λειτουργία, τους αυτοκράτορες και τις αυτοκράτειρες των τελευταίων 150 ετών, αρχίζοντας από τον Γιοχάνες ΔΕ.

Υπήρξε ένας από τους πλέον μορφωμένους θρησκευτικούς ηγέτες στην Ιστορία της Αιθιοπικής Εκκλησίας και ήταν ο κήρυκας της ενότητας των διαφόρων εθνοτήτων της Αιθιοπίας. Ο θάνατός του ήλθε σε μία πολύ άσχημη οικονομική και πολιτική συγκυρία. Είθε ο διάδοχός του να είναι αντάξιος του.

## **Ελευθέριος Βερυβάκης**

(Συνέχεια από τη σελ. 5)  
Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε και πέτυχε την ένταξη των Ελλήνων του εξωτερικού στην Ελληνική κοινωνική ασφαλιση, ύστερα από μια δεκαετία δισταγμών και απράξιας των προκατόχων του. Με το νόμο 1469/84 δόθηκε το δικαίωμα στους Ελληνες του εξωτερικού να ενταχθούν στο ΙΚΑ, και στους επαναπατρισθέντες να αναγνωρίσουν χρόνο εργασίας τους στο εξωτερικό, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. Χιλιάδες Ελληνες του εξωτερικού, και μεταξύ αυτών εκαποντάδες Ελληνες της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και του Τζιμπούτι, μπόρεσαν έτσι να συνταξιοδοτηθούν. Ο Σύλλογος μας, τα τελευταία χρόνια, έδειξε στον Ελευθέριο Βερυβάκη ότι δεν ξεχνάει. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τη σύζυγό του και τους οικείους του ότι θα εξακολουθήσουμε να θυμόμαστε.

Σημ. Συντ.: Ευχαριστούμε την κ. Λίλα Βερυβάκη για τα βιογραφικά στοιχεία που μας έδωσε.

## **Δωρεές του Συλλόγου**

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας έκανε δύο δωρεές στο Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας Lalibela, την πρώτη στη μνήμη του πρώην Υπουργού Ελευθερίου Βερυβάκη και τη δεύτερη στη μνήμη του γιατρού Πέτρου Ηλία Πάϊκου.

### **Ευχαριστήριο**

Η κυρία **Λίλα Χριστοφορίδου Βερυβάκη** μας έστειλε επιστολή με τις θερμές της ευχαριστίες για την προσφορά του Συλλόγου μας στο Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας Lalibela, στη μνήμη του συζύγου της Ελευθερίου Βερυβάκη.

### **Συνδρομές**

Παρακαλούμε τα μέλη να καταβάλλουν εγκαίρως τις συνδρομές τους, καταθέτοντας το ποσό των 30 Ευρώ στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αριθ. λογ/σημού **126-60662193**, σημειώνοντας **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα τους στο δελτίο κατάθεσης** και ενημερώνοντας τον Γενικό Καλοπαναγιώτη ή καποίο αλλο μέλος του Δ.Σ.

Η εγγραφή για καινούρια μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν την ετήσια συνδρομή των 30 €.

Τα εκτός Ελλάδας μέλη του Συλλόγου μπορούν να στέλνουν την συνδρομή ως εξής:

Name of the bank: **EMPORIKI BANK** Swift address: **EMPOGRAA**  
Beneficiary: **Sylogos Ellinon Etiopias**  
**IBAN: GR 67 0120 1260 0000 0006 662 193**  
ή μπορούν να στέλνουν επιταγή στο όνομα του Συλλόγου προς:  
**P.O. Box 3561, 102 10, ATHENS, Greece**

## **Πέτρος Κ. Πάϊκος**

(Συνέχεια από τη σελ. 6)  
χρονοβόρες διαδικασίες μεταφοράς της μικρής ολοκληρώθηκαν και η Sisaynesh ήρθε στη χώρα μας τον Μαΐο του 2007. Ο γιατρός και η οικογένειά του ανέλαβαν τη φιλοξενία της για πολλούς μήνες. Η μικρή χειρουργήθηκε από την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με επικεφαλής τον ίδιο τον Δρα Πάϊκο, σε μία επέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς χιτώνα που αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχής. Και η μικρή Sisaynesh γύρισε στη χώρα της τον Αύγουστο του 2007, με το ανεκτίμητο δώρο του Ελληνα οφθαλμίατρου, την όρασή της.

Ακούγεται σαν κοινοτοπία το να πεί κανείς ότι ο θάνατος του Πετρολιά Πάϊκου είναι μία μεγάλη απώλεια για την κοινωνία. Όμως, εκαντοντάδες παιδικά μάτια που είδαν το φώς ή θεραπεύτηκαν από τα ευλογημένα χέρια του καθώς και το ανθρωπιστικό του έργο είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι αυτή είναι η αλήθεια.

Σημ. Συντ. Ευχαριστούμε τη «**LALIBELA-Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας**» για τη βοήθειά τους, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να γραφτεί αυτό το άρθρο.

## **Ενισχύστε τη «LALIBELA - Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας»**

### **Κλεισθένους 15, 105 52 Αθήνα**

**Τηλ.: 210 3227478, fax: 210 0230415  
e-mail: info@lalibela.gr  
www.lalibela.gr**

**Γίνετε ανάδοχοι γονείς - Κάνετε μία δωρεά**

<b>ARHFA BANK</b>	<b>121 00200200 7587</b>
<b>EUROBANK</b>	<b>0026 0178 88 1101500376</b>
<b>CITIBANK</b>	<b>0507344321</b>

## **Αφιερωμένο στη Λία Τζανάτου-Τσώλη**

Στην αγαπημένη φίλη Λία, φίλη από τα παιδικά και μαθητικά μας χρόνια, που έφυγε τόσο ξαφνικά και αφησε πίσω της μεγάλο κενό στην αγαπημένη της οικογένεια και σε μας τις φίλες της. Μία φίλη ακούραστη, γελαστή και πάντα πρόθυμη να βοηθήσει αθόρυβα όποιον είχε ανάγκη.

Το αγαθό χαμόγελο της Λίας έκρυβε ένα πείσμα, μία θέληση να υπερασπιστεί τον αδύναμο άνθρωπο σίτε με το χιούμορ της, είτε παλεύοντας με το Judo. Οι συμμαθήτριες και συμμαθητές θα την θυμόμαστε πάντα έτσι, με θαυμασμό και Αγάπη.

Λία, αγαπημένη μας φίλη, Καλό σου ταξίδι.

**Οι φίλες και συμμαθήτριές σου**

## Προσεχείς Εκδηλώσεις

### Εορτή Αγίου Φρουμεντίου



Την Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012, θα γίνει Θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία στη μνήμη του Αγίου Φρουμεντίου, στον **Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ιλισού**. Η λειτουργία αρχίζει νωρίς το πρωί και τελειώνει γύρω στις 10 π.μ. Ακολουθεί η Αρτοκλασία. Καλούμε τους Ελληνες της Αιθιοπίας να τιμήσουν τη μνήμη του Προστάτη τους και Φωτιστού της Αιθιοπίας.

### Αιθιοπικό Φαγητό

Την Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012, μετά τη λειτουργία του Αγίου Φρουμεντίου, ελάτε στο Αιθιοπικό εστιατόριο **Λαλιμπέλα** (οδός Νάξου 26-28, Κυψέλη), στη 1 μ.μ. Κρατείστε εγκαίρως τις θέσεις σας, τηλεφωνώντας στα μέλη του Δ.Σ. Επειδή ο χώρος είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσουμε όλους, αλλά βοηθείστε μας και εσείς κάνοντας εγκαίρως την κράτησή σας.

### Γενική Συνέλευση - Αρχαιρεσίες

Θυμίζουμε στα μέλη του Συλλόγου ότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την ημέρα της επομένης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, που θα γίνει το πρώτο δίμηνο του 2013. Το Δ.Σ. πρέπει να ανανεωθεί. Ο Σύλλογος χρειάζεται νέα πρόσωπα που θα τον υπηρετήσουν μέσα από το Δ.Σ. Σκεφτείτε το από τώρα και προτείνετε υποψήφιους και υποψήφιες!

## ΝΤΕΜΕΡΑ 2012



Για 5<sup>η</sup> συνεχή χρονιά, την Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012, οι Αιθίοπες και οι Αιθιοπίδες της Αθήνας γιόρτασαν με τον παραδοσιακό τους τρόπο το Ντεμερά, την εύρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη.

Την εορτή διοργάνωσε η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας, υπό την αιγίδα του Επίτιμου Προξενείου της Αιθιοπίας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη, στην είσοδο του Ζαππείου

Στην εκδήλωση προϊστάτο ο Αρχιμανδρίτης Χαϊλελεούλ Ουελντεγκερίμα και έγιναν ομιλίες από την Επίτιμη Πρόξενο της Αιθιοπίας, κ. Αικατερίνη Καλογεροπούλου Αρμενάκη και τον εκπρόσωπο του Συλλόγου μας, Ν. Βοζίκη.

Παρέστησαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων και μέλη του Διπλωματικού και Προξενικού Σώματος.

Όπως πάντα, στην επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν ο κ. Σταύρος Διαμάντας και η κ. Εύη Μητσοπούλου-Διαμάντα που διέθεσε τις καρέκλες για το κοινό, και η εταιρεία NESTLE, που διέθεσε το εμφιαλωμένο νερό μετά από παράκληση του κ. Παναγιώτη Στεφανίδη (στον οποίο οφείλουμε, ως συνήθως, και τις θαυμάσιες φωτογραφίες της εκδήλωσης, δύο από τις οποίες βλέπετε εδώ).

## **ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ . . .**

### **ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ**

... ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ κατασκευάστηκαν το 1969 στο οικόπεδο όπου βρίσκονται και τα εκπαιδευτήρια και το οικοτροφείο, στην Αντίς Αμπέμπα. Ήταν μια προσφορά των παρακάτω ευεργετών :

- Του Χαράλαμπου (Λάμπη) Τσιμά, από τον Βόλο. Ήρθε στην Αιθιοπία το 1952 και ασχολήθηκε με το εμπόριο ειδών διατροφής.

- Του Νικόλαου Πολυταρίδη, από την Λήμνο. Ήρθε στην Αιθιοπία σε ηλικία 13 ετών (1925) και ασχολήθηκε με το γενικό εμπόριο.

- Του Νικόλαου Γεωργακά, από την Μεσσηνία. Ήρθε στην Αιθιοπία το 1932 και ασχολήθηκε με τη βιομηχανική παραγωγή σπορέλαιου και με την σαπωνοποιία.

- Του Κωνσταντίνου Αλεξανδράκη από την Αρκαδία. Ήρθε στην Αιθιοπία το 1936 και ασχολήθηκε με την βιομηχανική παραγωγή οίνου.

... Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η προσφορά του Αλέξανδρου Γανωτάκη. Μέσω των διασυνδέσεων που είχε με το παλάτι, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα. Η Γενική Συνέλευση της Κοινότητας τον τίμησε το 1963 με τον τίτλο του «Μεγάλου Ευεργέτη». Είχε γεννηθεί στην Αντίς Αμπέμπα και διατέλεσε, επί σειρά ετών, Ταμίας της Κοινότητας.

### **Ο ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ**

... Hirut Abatwa Manew είναι ο τίτλος της πρώτης Αιθιοπικής ταινίας, που προβλήθηκε την δεκαετία του 1960. Σκηνοθέτης ήταν ένας Έλληνας, ο Λάμπρος Γιόκαρης, από την Ντίρε Ντάουα.

... Πρόκειται για μια ασπρόμαυρη ταινία, όπου μία κοπέλα, η Hirut, προσπαθεί να βρει ποιος είναι ο πατέρας της. Το σενάριο βασίστηκε στο βιβλίο του Αιθίοπα δημοσιογράφου και θεατρικού συγγραφέα Mammo Wudeh. Πρωταγωνίστρια του έργου ήταν η Abebech Ejegu.

... Την παραγωγή του έργου την έκανε η εταιρεία llala Ibsa. Η επεξεργασία της ταινίας έγινε στην Ιταλία και κατασκευάστηκαν 25 αντίγραφα. Το πρωτότυπο της ταινίας φυλάσσεται στο Θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας Ανάπτυξης της Αιθιοπίας. Το κράτησε ως εγγύηση, για τη χρηματοδότηση της ταινίας.

... Ο Λάμπρος Γιόκαρης επέστρεψε από την Ευρώπη, όπου σταδιοδρομούσε, για να ασχοληθεί με την ταινία. Εμείς, οι Έλληνες της Αιθιοπίας, ήμασταν υπερήφανοι, που ένας δικός μας άνθρωπος είχε αυτήν την πρωτοβουλία. Την πρεμιέρα του έργου την παρακολούθησε και ο Χάιλε Σελάσιε.

**Σταύρος Ε. Βινιεράτος**

Σημ.: Η ΝΕΑ ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, με ειδήσεις, φωτογραφίες και Videos είναι: <http://www.xereteoti.com>

### **Ευχάριστα**

#### **Γεννήσεις**

★ Η Ερση Κωστάκη (κόρη της Νόρας Γανωτάκη) και ο σύζυγός της Απόστολος Τούντας απέκτησαν κοριτσάκι.

Τους ευχόμαστε να είναι καλορίζικο και να το καμαρώνουν με υγεία και χαρά.

#### **Παντρεύτηκαν**

★ Ο Γιάννης Σκευοφύλακας και η Αλεξάνδρα Ναρούδη.

Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυχισμένοι.

#### **Δυσάρεστα**

#### **Έφυγαν από κοντά μας:**

● Ο Μπάμπης Αντύπας από την Αντίς Αμπέμπα

● Ο Αναστάσιος Καλογεράτος από τη Ντιρεντάουα

● Ο Αρης Σκούρτης από τη Ντιρεντάουα, στην Αυστραλία όπου ζούσε.

● Ο Μιχάλης Λεντάκης από την Αντίς Αμπέμπα

● Ο Νίκος Γεωργαλίδης από την Αντίς Αμπέμπα

● Ο Δημήτρης Σταυριανός του Γεωργίου από την Αντίς Αμπέμπα, στις ΗΠΑ όπου είχε εγκατασταθεί.

● Ο Χριστόφορος Παπαναστασίου, Γραμματεύς της Ελληνικής Πρεσβείας στην Αντίς Αμπέμπα κατά τη δεκαετία 1960, στο Βέλγιο όπου ζούσε.

● Η Εφη Σταθάκη-Βελισσαρίου, σύζυγος του Νίκου Ι. Βελισσαρίου

● Η Λία Τζανάτου-Τσώλη από την Αντίς Αμπέμπα

● Η Σταματία Κάρζα από την Αντίς Αμπέμπα

● Η Μαρία Μαστροπαύλου από τη Ντιρεντάουα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

#### **Δωρεά**

Στη μνήμη του Χριστόφορου Παπαναστασίου μας έκαναν μία δωρεά η κ. Ευτέρπη Χρύσανθου-Σολεϊμέζογλου και ο κ. Γιώργος Σολεϊμέζογλου.

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

◆ Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των μελών του Συλλόγου μας να καταβάλλουν εγκαίρως τις συνδρομές τους.

◆ Στείλτε μας τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας εάν σας ενδιαφέρει να λαβαίνετε το «Κοντά σας» ηλεκτρονικά.

### **ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ**

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Σταύρος Διαμάντας	694 9192914
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη	210 8814359
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Παρασκευή Μανουκάκη	210 6107673
Γεώργιος Μητσόπουλος	210 7242930
Λελέτα Σελάσιε	693 2658658
Παναγιώτης Στεφανίδης	210 8981728