

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41, ΑΘΗΝΑ 105 52
e-mail: ellinoethiopicclub@yahoo.com
<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

κοντά σας

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 19^ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 85
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

Ιδιοκτήτης:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΑΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Συντακτική Επιτροπή:
Ν. ΒΟΖΙΚΗΣ, Α. ΖΕΚΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑΣ



Ο Αμπέμπε Μπεκίλα στον Ολυμπιακό, 1960



Ομάδα μπάσκετ, 1959



Ομάδα ποδοσφαίρου, 1960



Ομάδα ποδοσφαίρου, 1952



Ομάδα μπάσκετ, 1960



Ομάδα βόλλεϋ, 1955

Σκόρπιες Ειδήσεις



Το μνημείο των αμάχων στο Σιντίστ Κιλό

Το προηγούμενο τεύχος του «Κοντά σας» (αρ. φύλλου 84) είχε για εξώφυλλο τον οβελίσκο στην πλατεία Γιεκατί 12 (Σιντίστ Κιλό), δώρο του Στρατάρχη Τίτο στον Αιθιοπικό λαό. Όπως πληροφορθήκαμε εκ των υστέρων, το 1954 ο Αυτοκράτωρ ανέθεσε την κατασκευή του εντυπωσιακού αυτού μνημείου στο γνωστό πολιτικό μηχανικό Αλέκο Μυριαλή, πάνω στο οποίο στήριξε τα γλυπτά από μπρούντζο, που φιλοτέχνησε ξένος γλύπτης, περισσότερα στοιχεία του οποίου δεν γνωρίζουμε

ACTION AID

Η ACTION AID είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1998. Το 2008 εόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας της στην Πατρίδα μας. Οι δραστηριότητές της στηρίζονται σε προγράμματα αναδοχής παιδιών σε 13 χώρες και στοχεύουν στην:

- παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φροντίδας για γυναίκες και ορφανά με HW/AIDS
- παροχή εκπαίδευσης για φτωχά παιδιά των αγροτικών οικογενειών
- εξασφάλιση πρόσβασης σε καθαρό πόσιμο νερό για τους μαθητές
- εξασφάλιση τροφής
- δημιουργία ασφαλούς καταφυγίου για τα παιδιά του δρόμου
- παροχή υποστήριξης στα παιδιά που έχουν πληγεί από συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές

Οι 13 χώρες όπου δραστηριοποιείται η ACTION AID είναι: Αιθιοπία, Τανζανία, Γκάνα, Σιερα Λεόνε, Λεσότο, Γουατεμάλα, Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Βιετνάμ, Καμπότζη, Βραζιλία.

Στην Αιθιοπία το πρόγραμμα της ACTION AID ξεκίνησε το 1997 και συγκεκριμένα στην κοινότητα Nazareth, όπου από το 1998 στηρίχτηκε σε Έλληνες αναδόχους. Οι στόχοι της στη Nazareth έχουν πλέον ολοκληρωθεί και η ACTION AID αποσύρεται από εκεί σταδιακά, ενώ ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα στην περιοχή Azernet Berbere. Η κοινότητα αυτή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της Αιθιοπίας, 300 χλμ. από την Αντίς Αμπέμπα και αποτελείται από 29 χωριά.

Στην κοινότητα της Nazareth επιτεύχηκαν οι ακόλουθοι στόχοι:

- Κατασκευάστηκαν 5 σχολικά κτίρια
- Κατασκευάστηκε Κέντρο Υγείας για την εξυπηρέτηση 10.000 ανθρώπων
- Περιορίστηκαν οι διακρίσεις σε βάρος των ασθενών του AIDS

Ο Σύλλογός μας είναι ανάδοχος της ACTION AID. Το πρώτο παιδί που αναλάβαμε εδώ και 9 χρόνια στην Nazareth, ήταν η Mantegbosh Temesgen. Τώρα αναλαμβάνουμε την αναδοχή του Rahmeto Kifle, ενός εννιάχρονου αγοριού μιας πολύτεκνης οικογένειας, από την Azernet Berbere.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι: www.actionaid.gr/annual-report
Νόρα Γανωτάκη-Κωστάκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το 1δρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» στα πλαίσια της μελέτης των νεολαίστικων κινημάτων για την Παιδεία αποφάσισε να διοργανώσει Συνέδριο με θέμα:

Τα Κινήματα Νεολαίας για Δημόσια Παιδεία από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα

Το Συνέδριο προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο (14, 15 και 16/10/2010). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τίτλο και περίληψη της εισήγησης μέχρι 500 λέξεις στη διεύθυνση του Ιδρύματος μέχρι τις 20 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 210-3226054.

Η επιτυχημένη έμπορος Βηθλεέμ

Η 30χρονη Βηθλεέμ Τιλαχούν Αλέμου πραγματοποίησε την ιδέα που είχε, και φτιάχνει στην Αντίς Αμπέμπα τα οικολογικά παπούτσια σύγχρονης αισθητικής «Soul Rebel». Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιεί, προέρχεται από ανακυκλωμένα λάστιχα τρακτέρ, δέρμα και βαμβάκι. Η επιτυχία των παπουτσιών ήταν ανέλπιστη. Έτσι η Βηθλεέμ, σαν επιτυχημένη έμπορος, προχώρησε ακόμη πιο πέρα. Συνεργάστηκε με το ιντερνετικό κανάλι «Άμαζον», οπότε το προϊόν της έγινε γνωστό διεθνώς και οι πωλήσεις ανέβηκαν κατακόρυφα. Στόχος της εταιρείας της για το 2010 είναι: οι πωλήσεις να φτάσουν τις 300.000 λίρες, και τα «Soul Rebel» να γίνουν τα αντίστοιχα «Τίμπερλαντ» της Αφρικής.

Οι Αιθίοπες δρομείς διαπρέπουν

Στο Μαραθώνιο δρόμο που έγινε στο Λονδίνο στις 25 Απριλίου 2010, ο **Τσεγκάϊ Κεμπέντε** κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, με χρόνο 2:05:19, παίρνοντας την πρωτιά από τον περσινό Κενυάτη νικητή Εμμάνουελ Μουτάϊ, που τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 2:06:23. Στις γυναίκες οι δύο πρώτες δρομείς ήταν από τη Ρωσία, ενώ 3η τερμάτισε η Ασελέφέτς Μέργκια, 4η η Μπουζουνές Μπεκέλε και 5η η Ασκάλε Τάφα, όλες Αιθιοπίδες.

Αιθιοπικές Εορτές και Επέτειοι
(Μάρτιος - Μάιος 2010)

2. **Μαρτίου (23 Γιεκατί 2002):** Επέτειος της νίκης του Αυτοκράτορα Μενελίκ Β' κατά των Ιταλών στην Αντουα το 1896 (Γιέ Αντουα ντιλ μπεάλ).
2. **Απριλίου (24 Μεγκαμπίτ):** Μεγάλη Παρασκευή (Σικλέτ Αρμπτ).
- 4 **Απριλίου (26 Μεγκαμπίτ):** Πάσχα (Φασικά).
5. **Μαΐου (27 Μιγιαζιγιά):** Επέτειος της απελευθέρωσης από τους Ιταλούς και της επιστροφής του Αυτοκράτορα Χαίλε Σελάσσιες Α' στην Αντίς Αμπέμπα το 1941. Η επέτειος αυτή εορτάζεται πλέον ως «Επέτειος των Αιθιόπων Πατριωτών» (Γιε Ιτγιόπηα αρμπενιότς μετασεμπιά).
- 28 **Μαΐου (20 Γκενμπότ):** Επέτειος της ανατροπής της στρατιωτικής δικτατορίας το 1991 (Ντέργκ γιεσουέντεκεμπετ κεν).

**Παναγιώτου Γ. Φούγια Δρος Φιλ.
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ»**
(εκδ. Μαλλιάρης-Παιδεία, 2010, 476 σελ.)



Με το νέο του βιβλίο, ο Δρ Παναγιώτης Φούγιας δίνει άλλη μία φορά τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει έναν ακόμη εξέχοντα ιερωμένο και θεολόγο, τον **Κωνσταντίνο Ν. Καλλίνικο**, **Μέγα Οικονόμο και Πρωτοπρεσβύτερο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας**.

Ο Κωνσταντίνος Καλλίνικος γεννήθηκε το 1870 στα Αλάτσατα, μια μικρή πόλη της Μικράς Ασίας, σχεδόν αμιγώς Ελληνική και γενετέρια πολλών διασκριμένων κληρικών. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε το 1896. Το 1904 τοποθετήθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη εφημέριος στο Μάντσεστερ, μετά από παράληση της ακμάζουσας Ελληνικής παροικίας της πόλης. Από τη θέση αυτή υπηρέτησε το ποιμνιό του και την Εκκλησία επί 36 χρόνια, μέχρι το θάνατό του το 1940. Διακρίθηκε όχι μόνο για τα αγεπίληπτα ήθος του, αλλά και για το τεράστιο συγγραφικό του έργο, η ποιότητα του οποίου τον κατατάσσει μεταξύ των πλέον επιφανών θεολόγων.

Ήταν φυσικό για τον Δρα Π. Φούγια να ενδιαφερθεί, να ερευνήσει και να γράψει γι' αυτόν τον διαπρεπή κληρικό, αφού και ο ίδιος έζησε επί πολλά χρόνια στο Μάντσεστερ τη δεκαετία του '60, «σε χώρους όπου δημιουργήθηκαν τα περισσότερα βιώματα του Κ. Καλλίνικου», όπως γράφει στα «Προλεγόμενα» του βιβλίου του. Άλλωστε, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο οποίο είχε φοιτήσει και ο Κ. Καλλίνικος, έλαβε ο κ. Φούγιας το Δίπλωμα του Διδάκτορος της Φιλοσοφίας το 1965. Επιπλέον, ένας από τους διαδόχους του Κ. Καλλίνικου στην ενορία του Μάντσεστερ, ίσως ο διαπρεπέτερος ολών, ήταν ο αδελφός του συγγραφέως, ο αείμνηστος **Μεθόδιος Φούγιας**, μετέπειτα **Μητροπολίτης Αξώμης και Θυατείων και Μεγάλης Βρετανίας**. Έτσι, το τωρινό βιβλίο του Δρα Π. Φούγια, όπως και το περυσινό σημαντικό πόνημά του, «Μεθόδιος, ο αδικημένος Ιεράρχης» (βλ. «Κοντά σας» αρ. 80, Μάρτιος-Απρίλιος 2009), είναι προϊόν όχι μόνο γνώσεων και επίπονης έρευνας, αλλά και προσωπικών εμπειριών και συναισθηματικής προσέγγισης του συγγραφέως.

Στο βιβλίο περιέχονται δύο βασικές ενότητες: στο πρώτο μέρος βρίσκουμε τα απαραίτητα βιογραφικά στοιχεία, με σχετικές αναφορές και παρατηρήσεις του συγγραφέως, που μας βοηθούν να γνωρίσουμε την προσωπικότητα του Κ. Καλλίνικου. Στο δεύτερο μέρος, ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τα πολυάριθμα κείμενα, βιβλιοκρίσεις και άρθρα του μεγάλου αυτού θεολόγου, ο οποίος καταπιενόταν όχι μόνο με δογματικά θέματα (τα οποία, συνήθως, ελκύουν την προσοχή ενός στενού κύκλου ειδικών), αλλά και με ζητήματα που ενδιφέρουν όλους τους πιστούς και σχετίζονται τόσο με την καθημερινή εκκλησιαστική ζωή (π.χ. «Ο Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα εν αυτώ», το οποίο μάλιστα ο Δρ. Π. Φούγιας αποκαλεί «Εργο-Σταθμό στα θεολογικά γράμματα») όσο και με γενικότερους προβληματισμούς (όπως το «Χριστιανισμός και Πλεόμενο»). Όπως διαπιστώνουμε από τον Κατάλογο των αυτοτελών έργων του, που παρατίθεται στις σελίδες 179-181, ο σημερινός αναγνώστης μπορεί να διδαχθεί πολλά από τον Κ. Καλλίνικο για θέματα που εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Αλώστε, ο Κ. Καλλίνικος ήταν ένας χαρισματικός ιεροκήρυκας, με ευρειες αντιλήψεις, οι οποίες προοδίδουν στα γραπτά του ζωντανία και διαχρονική αξία. (Σημειώνουμε, παρεμπιπόντως, ότι το Β' αυτό μέρος του βιβλίου είναι γραμμένο στο πολυτονικό σύστημα και αποδίδονται έτσι πιστά τα πρωτότυπα κείμενα).

Το βιβλίο του Δρα Π. Φούγια παρουσιάσθηκε στην Ένωση Σμυρναίων, την 1η Φεβρουαρίου 2010, από τους κ. Γεώργιο Γαλίτη, Ομότιμο Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Δρα Χρήστο Π. Μπαλόγλου, οικονομολόγο-συγγραφέα, αφού προηγήθηκε σύντομη ομιλία του Προέδρου της Ενώσεως Σμυρναίων, κ. Ευάγγελου Τσίρκα. Όλοι κατέληξαν στο ότι είναι αξέπαινος ο Δρ. Π. Φούγιας διότι, πέρα από τη συμβολή του στην επιστήμη, έφερε στο φώς και έθεσε στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού το έργο ενός φωτισμένου ανθρώπου, ούτως ώστε να μπορούν να το γνωρίσουν και να ωφεληθούν απ' αυτό και οι μη ειδήμονες. Συμφωνούμε με την κοινή αυτή διαπίστωση και ειλικρινά συγχαίρουμε και εμείς τον κ. Φούγια.

**Σήφη Μπουζάκη
«Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ (1935-1997)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»**
(εκδ. GUTENBERG, 2010, 613 σελ.)



Στις 10 Μαρτίου 2010, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών, έγινε η παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών **Σήφη Μπουζάκη** για τον Ανδρέα Λεντάκη. Η παρουσίαση άρχισε με μία ενημερωτική εισήγηση από την κ. **Εφη Λεντάκη**, Πρόεδρο του **Ιδρυμάτος Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης**, και ακολούθησε μία εισαγωγή από τον εκδότη κ. **Γιώργο Δαρδάνο**. Στη συνέχεια μίλησαν ο τέως Υπουργός κ. **Προκόπης Παυλόπουλος**, η Υπουργός Παιδείας κ. **Αννα Διαμαντοπούλου** (μέσω βίντεο, επειδή δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω εκτάκτων περιστάσεων), ο πρώην Πρόεδρος του Συμαπτισμού κ. **Νίκος Κωνσταντόπουλος** και ο ιστορικός της εκπαίδευσης κ. **Αλέξης Δημαράς**.

Σ' ένα σύντομο Α' Κεφάλαιο, εν ειδεί εισαγωγής, ο συγγραφέας εξηγεί την προσέγγιση που υιοθέτησε για να αναπτύξει το θέμα του και παραθέτει μία περιληπτική ανασκόπηση του ελληνικού και διεθνούς πλαισίου (ιδεολογικού, πολιτικού, κοινωνικο-οικονομικού) της εξεταζόμενης περιόδου.

Στο Β' Κεφάλαιο, ο συγγραφέας αναδεικνύει τη σκέψη και τις αντιλήψεις του Ανδρέα Λεντάκη πάνω σε θέματα **παιδείας, γλώσσας, νεολαίας και πολιτισμού**, με βάση τα πολυάριθμα κείμενά του, από την εποχή των φοιτητικών του χρόνων μέχρι το θάνατό του, όπως ομιλίες, συνεντεύξεις, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, αγορεύσεις στη Βουλή, κλπ. Το κεφάλαιο είναι χωρισμένο στις τέσσερις προαναφερθείσες βασικές ενότητες (Παιδεία Γλώσσα Νεολαία Πολιτισμός). Στο εσωτερικό της κάθε ενότητας, ο αναγνώστης μπορεί να γνωρίσει τις απόψεις του Ανδρέα Λεντάκη αναφορικά με διάφορα επί μέρους ζητήματα που ανήκουν στη συγκεκριμένη ενότητα. (Ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων, που παρατίθεται στην αρχή του βιβλίου, βοηθάει τον αναγνώστη να εντοπίσει αμέσως κάποιο θέμα που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα).

Το Γ' Κεφάλαιο περιέχει τα συμπεράσματα του συγγραφέα και ένα περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα του Ανδρέα Λεντάκη, καθώς και ενδιαφέρον φωτογραφικό υλικό, όπου αποτυπώνονται χαρακτηριστικές στιγμές από τη ζωή και την πλούσια δράση του.

Ακολουθεί ο κύριος όγκος του βιβλίου όπου, σε περισσότερες από τετρακόσιες σελίδες, κάτω από τον τίτλο «Τεκμήρια», βρίσκουμε τα ίδια τα κείμενα του Ανδρέα Λεντάκη, ταξινομημένα στις προαναφερθείσες τέσσερις ενότητες. Σε κάθε ενότητα, τα κείμενα είναι καταχωρισμένα με χρονολογική σειρά και πριν από κάθε κείμενο υπάρχει μία πολύ καταποτιστική περίληψη. Ένας αναλυτικός πίνακας των κειμένων αυτών δίνει και πάλι τη δυνατότητα στον αναγνώστη να βρει αμέσως το κείμενο που ψάχνει.

Αξίζουν συγχαρητήρια στον κ. Σήφη Μπουζάκη για το βιβλίο του. Ο συγγραφέας διευκολύνει το ευρύ κοινό να έλθει σε επαφή με ένα μέρος από το τεράστιο συγγραφικό έργο του Ανδρέα Λεντάκη και να αντιληφθεί το βάθος και την έκταση των γνώσεων και της ορθολογίας του. Σε κάθε ενότητα, τα κείμενα είναι καταχωρισμένα με χρονολογική σειρά και πριν από κάθε κείμενο υπάρχει μία πολύ καταποτιστική περίληψη. Ένας αναλυτικός πίνακας των κειμένων αυτών δίνει και πάλι τη δυνατότητα στον αναγνώστη να βρει αμέσως το κείμενο που περιέχουν, τα κείμενα του Λεντάκη αναδεικνύουν τον ανθρωπισμό του. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς με τις απόψεις του, δεν μπορεί να μην του αναγνωρίσει το έμπρακτο ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο. Αυτό είναι που τον έκανε να μην περιοριστεί στο ρόλο του στοχαστή και του διανοούμενου, αλλά να γίνει ο αγωνιστής, που πλήρωσε βαρύ τίμημα για τα «πιστεύων» του. Είναι ευτύχημα που το βιβλίο αυτό συμβάλλει ώστε να προβάλλεται αυτή η σημαντική διάσταση της προσωπικότητάς του, όπως βεβαίως προβάλλεται και από το έργο που επιτελεί το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης».

Νικόλαος Χρ. Βοξίκης

Από τα παλιά

Τα πρώτα 50 χρόνια του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Αντίς Αμπέμπας (Μάρτιος 1943 – 1993)

Η Ελληνική Αθλητική Ένωση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ γιορτάζει τον Μάρτιο 1993 τα 50 χρόνια από τη γέννησή της, ενώ τον Απρίλιο του 1994 θα είναι η 50ή επέτειος από την ενσωμάτωσή της στην ελληνική κοινότητα της Αντίς Αμπέμπας. Θέλω να περιγράψω σε συντομία και με απλά λόγια, τα διάφορα στάδια που πέρασε ο πολυαγαπημένος μας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, για να φθάσει μέσα σε μισό αιώνα στην αξιοθαύμαστη θέση που κατείχε.



1949

Το Σύλλογο οραματιστήκαμε για πρώτη φορά μια χούφτα πολύ νεαρά παιδιά και με πολλές προσπάθειες του δώσαμε σάρκα και οστά. Ήμασταν δεν ήμασταν 15 νέοι που πήραμε τη μεγάλη απόφαση, να σταματήσουμε να παίζουμε κλοτσοσκούφι στις αλάνες της γειτονιάς με τη μοναδική μας μπάλα - ινδικής προελεύσεως, που από τα πολλά μπαλώματα είχε αλλάξει σχήμα και να κάνουμε κάτι σοβαρό για να σταματήσουν οι άλλες παροικίες, που ήταν καλά οργανωμένες, να μας βλέ-



1958

πουν σαν περιφερόμενα αλητάκια με πληγωμένα πόδια, από τις κλωτσιές που τρώγαμε. Αναφέρω μερικά ονόματα της παρέας αυτής: **Νίκος Κιούσης, Θωμάς Πύρσος, Σταύρος Σιδερίδης, Μανώλης Δριτσώνας, Βαγγέλης Δριτσώνας, Δημήτρης Σαραγάς, Ηλίας Λογοθέτης, Φίλιππας Λαμπρινίδης, Αλέκος Χατζηανδρέας, Χρ. Καθθαδίας, Γιώργος Δούκας, Γιάννης Κάλλος** κ.α. Ας με συγχωρέσουν αυτοί που ξεχνώ, όμως πέρασε



1958

μισός αιώνας από την πλάτη μου και το μυαλό μου έχει χάσει την παλιά του θύμηση. Δυστυχώς για μένα, στους ποδοσφαιρικούς αγώνες δεν μπορούσα να λάβω μέρος, γιατί σε κάποιο αγώνα είχα τραυματιστεί σοβαρά, με κίνδυνο να μείνω στην υπόλοιπη ζωή μου ανάπτηρος. Δεν σταμάτησα όμως λεπτό να είμαι κοντά στα παιδιά αυτά, κι έδωσα όρκο ν' αγωνιστώ από κάποιαν άλλη υπεύθυνη θέση, γι' αυτή την όμορφη ιδέα που λέγεται αθλητισμός. Κάποιοι φίλοι, που πίστεψαν σ' εμάς μας βοήθησαν οικονομικά όπως ο **Μιχάλης Ζέκος, ο Γιώργος Μυριαλής, ο Παναγιώτης Αυγουστίδης κ.α.** Όμως το έργο, που φιλοδοξούσαμε ν' αρχίσουμε ήταν δύσκολο για τις πλάτες των λίγων κι έτσι ζητήσαμε στην παροικία, όχι φυσικά οικονομική βοήθεια, αλλά συμπόνια και συμπαράσταση. Οι πάροικοι κατάλαβαν τον υπέροχο σκοπό μας κι έτρεξαν αμέσως στο πρώτο μας κάλεσμα, στις 12 Μαρτίου 1943, στο ξενοδοχείο «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» του Ναζίρογλου, που ήταν απέναντι σχεδόν από την εκκλησία μας. Εκεί, μετά από πολύωρη συζήτηση, πετάχτηκε η φλόγα που άναψε το κεράκι, που ζωηρά καίει μέχρι σήμερα και που ποτέ δεν θα σβήσει, όσες μπόρες κι αν το βρουν. Στη συγκέντρωση αυτή βγήκε το πρώτο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και η ονομασία «Ε.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», με Πρόεδρο τον **Νικόλα Ευθυμιάδη, Γραμματέα τον Κώστα Παπατζήμα και Ταμία τον Μανώλη Δριτσώνα**. Από τα άλλα 4 μέλη δεν μπορώ να θυμηθώ τους 2 κι έτσι δεν αναφέρω κανένα για να μην παρεξηγηθώ.

Μέσα σε λίγους μήνες δημιουργήθηκε μια αξιοθαύ-



1963

Από τα παλιά

μαστη ποδοσφαιρική ομάδα, που φορώντας τις γαλαζό-ασπρες φανέλες αντιμετώπισε σε πρώτο αγώνα την αγγλική στρατιωτική ομάδα Β.Μ.Μ., με διαιτητή τον Διοικητή της Β.Μ.Μ. Στρατηγό Κόταμ. Στον αγώνα χάσαμε 2-0, όμως αυτή ήταν η αρχή για τα ελληνικά χρώματα, που από τον πρώτο χρόνο ήταν παρόντα σε όλα τα γήπεδα. Ο Σύλλογος είχε πια περάσει τον πρώτο αποφασιστικό και δύσκολο χρόνο, με την πραγματικά ανεκτίμητη βοήθεια των **αδελφών Πυθαρά**, του **Βαγγέλη Χάλαρη** και του ακούραστου προπονητή **Α. Δένδρου**.

Στο μεταξύ συγκροτήθηκαν οι ομάδες μπάσκετ, βόλλεϋ και στίβου, αγωνίσματα που κι αυτά τραβούσαν το δρόμο τους με επιτυχίες.

Δυστυχώς όμως τα πράγματα άλλαξαν με τη ξαφνική μετάθεση του Προέδρου Ν. Ευθυμιάδη εις Τζιμπουστί και με τη μετάβαση του Γραμματέα Κ. Παπαζήμα στο εσωτερικό της χώρας. Ο Σύλλογος έμεινε ακέφαλος κι έπεισε σε μένα ο κλήρος να δώσω λύση. Το δίλημμα ήταν, να καλέσω Γενική Συνέλευση και να εκλεγεί νέο Δ.Σ. ή να ζητήσω τη συγχώνευση του Συλλόγου με την Κοινότητα; Έβλεπα μπροστά μου τα μαύρα σύννεφα να μας πλησιάζουν απειλητικά, λόγω των μεγάλων απαιτήσεων που άρχισε να έχει ο Σύλλογος, μια και είχε περάσει το νηπιακό του στάδιο κι άρχισε να ανδρώνεται. Εμείς με τις αδύναμες πλάτες μας θα ήταν πολύ δύσκολο να στηρίξουμε το βάρος αυτό. Η απόφαση ελήφθη. **Στις 20 Απριλίου 1944** έγινε η Γενική Συνέλευση των μελών μας, παρουσία του Δ.Σ. της Κοινότητας και πάρθηκε η απόφαση να γίνει η ενσωμάτωση του Συλλόγου στην Κοινότητα Αντίς Αμπέμπας. Η ημερομηνία αυτή σημαδεύει την αρχή της **Δεύτερης περιόδου** του Συλλόγου και είναι αυτή που αναγράφεται ως **ημερομηνία ιδρύσεώς του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ Ε.Α.Ε.** Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. εξελέγη ο **Αλέξανδρος Γανωτάκης**, κι εγώ ως Ταμίας του Συλλόγου, παρέδωσα το ταμείο



1955

με 1.100 σελίνια και τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Ήσυχα και χωρίς προβλήματα συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του Συλλόγου. Η ποδοσφαιρική ομάδα δυνάμωσε στα χέρια του νέου προπονητή **Λευτέρη Βιρβίλη**, ενώ επί Προεδρίας **Βασίλη Ασλανίδη** τα πράγματα συνέχισαν να πηγαίνουν καλά, χωρίς σημα-



1956

ντικά γεγονότα.

Γύρω στο 1950 αρχίζει η **Τρίτη περίοδος** με τον πραγματικά ακούραστο Πρόεδρο και παράλληλα αθλητή **Γιώργο Μυριαλλή**, ο οποίος έδωσε μια μεγάλη ώθηση στο Σύλλογο. Ο ίδιος έκανε μάθημα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα, σε όσα μέλη ήθελαν να γυμναστούν, και δεν ήταν λίγα αυτά που ανταποκρίθηκαν. Τότε έγινε και η πρώτη προσπάθεια απόκτησης δικής μας στέγης και δικών μας γηπέδων. Με τη



1966

μεσολάβησή του, το Δ.Σ. της Κοινότητας παραχώρησε το οικόπεδο που είχε από κληρονομιά **Κουμπή**, λίγο πιο πάνω από το νοσοκομείο Ras Desta. Μόλις κόπηκαν τα πρώτα δέντρα, εμφανίστηκε ένας άλλος κληρονόμος και μετά από μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα δυστυχώς χάσαμε το οικόπεδο, μαζί και τις ελπίδες μας.

Στις 18 Μαΐου 1950, ήρθε η γνωστή Αθλητική Ένωσις Ελλήνων Αλεξανδρείας (Αιγύπτου) κι έλαβε μέρος σε τουρνουά ποδοσφαίρου των ομάδων της Αιθιοπίας. Το τελευταίο παιχνίδι έγινε στις 13 Ιουνίου στο στάδιο, παρουσία του Αυτοκράτορα και άλλων Διπλωματών κι επισήμων. Η οργάνωση, που έγινε από τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ, ήταν άψογη κι ο Haile Selassie συνεχάρη τόσο τους παίκτες, όσο και τους διοργανωτές, δίνοντάς τους αναμνηστικά μετάλλια.

Στο τέλος του 1953 ο Σύλλογος έπεισε σε αδράνεια,

Από τα παλιά

με κίνδυνο να διαλυθεί. Στα μέσα του 1955, σαν από μηχανής Θεός, εμφανίστηκε ο Γιάννης Βελισσαρίου που πήρε τα ηνία του Συλλόγου στα χέρια του. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες και σε ελάχιστο διάστημα κατάφερε, όχι μόνο να σταματήσει το μεγάλο κατήφορο που είχε πάρει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και να τον κρατήσει ορθό, αλλά και να τον ανεβάσει τόσο ψηλά, που τόσο



25 Μαρτίου 1960

εμείς όσο και οι ξένοι Σύλλογοι δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε στο τεράστιο άλμα που είχε κάνει.

Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Γανωτάκη βρέθηκε κατάλληλο οικόπεδο και σε χρόνο ρεκόρ κτίστηκε ένα όμορφο εντευκτήριο, με μοντέρνες εγκαταστάσεις για τους αθλητές, γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ - βόλλεϋ και παιδική χαρά, προσιτά στους Ελληνες ξενιτεμένους όλων των ηλικιών. Τότε ήταν που ο έφορος του Συλλόγου **Νάσος Καλογερόπουλος** οργάνωσε κι ανέδειξε την ομάδα μπάσκετ, σε μία από τις καλύτερες της Αιθιοπίας, ενώ τα συνεχώς πολλαπλασιαζόμενα κύπελλα κοσμούσαν την αίθουσα του εντευκτηρίου. Το Σεπτέμβριο 1970 η ομάδα του μπάσκετ ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη κι έλαβε μέρος στο Ελληνικό πρωτάθλημα. Ήρθε αντιμέτωπη με μεγαθήρια και φυσικά έχασε, αλλά η εμπειρία αφενός για τους παίχτες ήταν μεγάλη, και αφ' ετέρου η παρουσία στο πρωτάθλημα μιας ομάδας ξενιτεμένων Ελλήνων από την Αιθιοπία ήταν εντυπωσιακή. Την ίδια περίοδο και το ποδόσφαιρο πήγαινε καλά. Επί **εφορίας μου** και με την πολύτιμη βοήθεια του καλού μου φίλου **Τζίμη Καλογερόπουλου**, η ομάδα κρατούσε μια καλή θέση στο Αιθιοπικό πρωτάθλημα Β' κατηγορίας. Η πρόοδος των αιθιοπικών ομάδων ήταν τόσο μεγάλη, που όλες οι ξένες ποδοσφαιρικές ομάδες δεν άντεξαν και διαλύθηκαν, ενώ η δική μας, χάρη στον **Γιάννη Βελισσαρίου** που είχε φέρει τον άριστο προπονητή **Μιλόσεβιτς**, ήταν η μόνη που άντεχε ακόμη. Δεν έφτανε όμως το φιλότιμο των λίγων σε αριθμό παικτών της ομάδας, οι οποίοι ήταν μαθητές του Ελληνικού Γυμνασίου. Το πρόβλημα ήταν ότι μόλις τελείωναν το σχολείο, έφευγε ένας-ένας στο εξωτερικό για ανώτερες σπουδές, κι έτσι η ομάδα σιγά-σιγά διαλύθηκε.

Για όλους τους Προέδρους που πέρασαν από την Αντίς Αμπέμπα: **Ν. Ευθυμιάδη**, **Α. Γανωτάκη**, **Γ. Καλογερόπουλο**, **Β. Ασλανίδη**, **Ε. Πετράτο**, **Γ. Μυριαλλή**, **Γ. Βελισσαρίου**, **Σ. Ζήσο** και **Ν. Μαγδαληνό** καθώς και για τα Δ.Σ. των 50 αυτών χρόνων, υπάρχουν πολλά να γραφτούν για το καθένα χωριστά. Αυτά που γράφονται σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από μια σύντομη φρεσκάδα των γεγονότων, όπως ακριβώς είχανε γίνει. Θα παρακαλούσα να μην παρεξηγηθώ, αν κάτι μου έχει διαφύγει και δεν το έχω αναφέρει, γιατί δεν έγινε από πρόθεση αλλά από απώλεια μνήμης, στα τόσα χρόνια που πέρασαν.

Κλείνοντας, θα ήταν λάθος μου να μην αναφερθώ στο **Γιώργο Δούκα**, τον εμπνευστή, ιδρυτή και προπονητή της καλύτερης αιθιοπικής ομάδας ποδοσφαίρου «SAINT GEORGE» με τις κιτρινόασπρες φανέλες. Το 1943 ο Γιώργος μάζεψε παιδιά από τη γειτονιά του Αγίου Γεωργίου, τα έμαθε ποδόσφαιρο κι έτσι ξεφύτρωσε αυτή η μεγάλη ομάδα. Ο επί πολλά χρόνια αρχηγός της και στη συνέχεια Υφυπουργός Αθλητισμού, φιλέλληνας Ινταλκάτσο έλεγε πάντα, ότι η ομάδα SAINT GEORGE οφείλει πολλά στον καλόκαρδο πατέρα της Γ. Δούκα, που έπαιζε και στη θέση του τερματοφύλακα.

Το κεράκι αυτό που άναψε το 1943, πρέπει εσείς που το έχετε σήμερα στα χέρια σας, να το κρατήσετε δυνατά, αναμμένο, γιατί είναι κληρονομιά μερικών παιδιών που έδωσαν τα πάντα για να το ανάψουν (από το χαρτζιλίκι τους μέχρι και τη σωματική τους ακεραιότητα). Τώρα δε που θα γιορτάσετε τα 50 χρόνια, ρίξτε μια ματιά στα περασμένα και δώστε όρκο, ότι θα τραβήξετε περήφανα μπροστά, ενωμένοι κι αγαπημένοι και ότι θα κρατήσετε τη σπίθα που λέγεται «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» αναμμένη σα φλόγα αγάπης, όχι μόνο μεταξύ των ξενιτεμένων Ελλήνων, αλλά μαζί και με το φιλόξενο λαό της Αιθιοπίας. Αυτά τα λόγια βγαίνουν βαθειά από την καρδιά μου, για να συνεχιστεί αυτό που κάποιοι ξεκινήσαμε πριν από 50 χρόνια, κι από τους οποίους οι περισσότεροι δεν είναι πια στη ζωή. Κουράγιο και καλή καρδιά. ΤΙΠΟΤΕ ΆΛΛΟ!

**Μανώλης Δριτσώνας
Ιδρυτικό Μέλος, Μάρτιος 1943**

Θα ήθελα να σημειώσω ότι η ποδοσφαιρική περίοδος στην οποία αναφέρομαι, είναι η Τρίτη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει αφήσει καταγεγραμμένα ο αείμνηστος Γιώργος Δούκας. Η Πρώτη οργανώθηκε το 1933-1937 με την ονομασία Ελληνικός Αθλητικός Σύλλογος «-Τριφύλλι». Η Δεύτερη την περίοδο 1938-1940 με την επωνυμία «Παναθηναϊκός» και η Τρίτη το 1943- με το όνομα «Ολυμπιακός».

Οι φωτογραφίες του εξωφύλλου και του κειμένου είναι του κ. **Μανώλη Δριτσώνα** και του κ. **Παναγιώτη Στεφανίδη**

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

29 & 30 Μαΐου Εκδρομή στο Ναύπλιο

Το Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Μαΐου, έχουμε οργανώσει διήμερη εκδρομή με πούλμαν στο Ναύπλιο. Διανυκτέρευση στο Ναύπλιο. Επισκέψεις στην Επίδαυρο και στις Μυκήνες.

Παρακαλούμε να κάνετε τις κρατήσεις σας το αργότερο μέχρι τις 22 Μαΐου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

(Εάν συμπληρωθεί ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων ακόμα και πριν από την παραπάνω ημερομηνία, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε. Γι' αυτό μην περιμένετε την τελευταία στιγμή!)

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στα μέλη του Δ.Σ.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4-5-6 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Η ΕΥΔΑΠ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες του Φράγματος του Μαραθώνα στο κοινό, με ένα τριήμερο δράσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης γύρω από το περιβάλλον και τους υδάτινους πόρους.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων και για τις τρεις μέρες

19.00: Υποδοχή

19.00 - 19.30: Επίσκεψη στο Μουσείο του Φράγματος με παράλληλη βίντεο προβολή της κατασκευής του Φράγματος

19.30 - 20.00: Φωτογραφική / video έκθεση για την ιστορία της υδροληψίας της Αθήνας από το 1929 (έναρξη κατασκευής του Φράγματος) μέχρι σήμερα

20.00 - 21.00: Παράσταση: «**Μάχη του Μαραθώνα μ.Χ.**»

2500 χρόνια μετά την αρχαία μάχη, ο Μαραθώνας γίνεται πεδίο μιας νέας αναμέτρησης: του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό. Μια θεαματική μονομαχία, μια ειδική παράσταση χορευτών, ζογκλέρ και αναρριχητών πάνω στο Φράγμα και στα γύρω καμένα. Το θέαμα μας μεταφέρει σε μια φανταστική εποχή πλήρους λειψυδρίας όπου δύο νέοι Μαραθωνομάχοι αναρριχώνται στο φράγμα με σκοπό να περάσουν στην πλευρά που υπάρχει ακόμα νερό. Την ίδια στιγμή, ανταποκριτές μεταφέρουν ζωντανά την εικόνα και ένας παράξενος μουσικός, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρίσκει στην καμένη γη, παράγει τους ήχους που συνοδεύουν την ανταπόκριση. Μια συμβολική παράσταση αφιερωμένη στη συλλογική προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα φράγματα μέσα μας και να στήσουμε νέους αγωγούς επικοινωνίας μεταξύ μας και με το περιβάλλον γύρω μας.

Την παράσταση σκηνοθετεί ο Γιώργος Σαχίνης (γιος της Αλεξάνδρας Ζέκου-Γρυπάρη), με χορογράφο την Ειρήνη Αλεξίου, σχεδιάστρια φωτισμού τη Χριστίνα Θανάσσουλα, μέλη της θεατρικής ομάδας «ΟΧΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ», κι άλλους συντελεστές.

Στην παράσταση συμμετέχουν:

- οι Performers: Rowan Thorpe (ομάδα «Βίδα»), Αντώνης Στρούζας (Κρατική Σχολή Χορού Αθηνών)
 - οι αφηγητές / ανταποκριτές: Γιώργος Αμυράς & Ρένια Τσιτσιμπίκου («Μένουμε Ελλάδα»)
 - ο μουσικός (με όργανα από υλικά των εγκαταστάσεων) Ευθύμης Θεοδόσης
 - 10 αναρριχητές, με υπεύθυνο τον Παύλο Τσιαντό
- Η **είσοδος είναι ελεύθερη**, αλλά απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής. Παρακαλούμε ενημερώστε τον Άρη Ασπρούλη στο 698 5069300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στα «ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ 2010»

Και πάλι, η ημέρα που θα τιμήσουμε τον Φοίβο και την Άρτεμη, πέφτει στις 15 Μαΐου 2010, ημέρα Σάββατο, στις 3.30 μμ. Είναι η κοντινότερη μέρα στην 7η του Θαργηλιώνος, που τιμώνται οι δύο εκφάνσεις του Θείου εδώ στην **<Λακωνική Αγωγή>** της αρχαίας Μαρώνειας. (Καμάριζα ή Αγ. Κων/νος Αττικής)

Παρακαλούνται όσοι θέλουν να συμμετέχουν στα μουσικά ή ποιητικά αγωνίσματα να το δηλώσουν τηλεφωνικώς, 210-8254012 τηλεομοιοτυπικώς 210-8217293 ή μέσω Ηλ. Τα. la.cones@hotmail.com, 10 ημέρες πριν και να ευρίσκονται στην Λακωνική Αγωγή μισή ώρα προ της ενάρξεως.

- 1) Τα αγωνίσματα στίβου: -ανυπόδητος δρόμος, ακοντισμός, σφαιροβολία, κολύμβηση- θα συνεχιστούν και φέτος, Στη συνεχεία οι αγώνες σε μουσική και ποίηση θα περιμένουν την βαθμολόγηση των ακροατών.
- 2) Η παράσταση της «Αντιγόνης» του Σοφοκλέους, ευχόμαστε να ικανοποιήσει όπως κάθε χρόνο.
- 3) Το συμπόσιο μας, λόγω των σοβαρών εξελίξεων, θα περιστραφεί γύρω από την εξεύρεση και σύσταση οικονομικο-πολιτικών λύσεων.

Παρακαλείσθε θερμότατα να δηλώσετε 5 ημέρες πριν για την δωρεάν συμμετοχή σας. Θα μας βοηθήσετε για να μην μείνετε χωρίς γεύμα.

Στην φετινή προσέλευσή σας, σάς παροτρύνουμε και πάλι να φορέστε ένα αρχαιοπρεπές ένδυμα. Ο ιδιωτικός μας χώρος είναι κατάλληλος και φιλόξενος και δεν έχουμε περιορισμούς ως προς αυτό.

«**Λακωνική Αγωγή**» Σωκράτης Χριστοδουλάρης

Καθυστερούμενες Συνδρομές

Παρακαλούμε και πάλι τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία δεν έχουν πληρώσει συνδρομές προηγουμένων ετών και έχουν την οικονομική δυνατότητα, να καταβάλλουν την οφειλή τους, εν όλω ή εν μέρει. Περιμένουμε το τηλεφώνημά σας!

Διόρθωση διεύθυνσης ιστοσελίδας

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η σωστή διεύθυνση της ιστοσελίδας του κ. **Νίκου Μωραϊτη** είναι <http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>.

Υπενθυμίζουμε και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του κ. **Σταύρου Ε. Βινιεράτου** που είναι:

<http://sites.google.com/site/xereteoti>

Και στις δύο αυτές ιστοσελίδες θα βρείτε, εκτός από το «Κοντά σας», πολλά ενδιαφέροντα άρθρα και φωτογραφίες.

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ... . . .

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ- ΑΞΩΜΗΣ

...Το Βασίλειο της Αξώμης βρισκόταν στα υψίπεδα του Τιγκράι, μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθραίας. Το επίνειο του ήταν το λιμάνι της Άδουλης στην Ερυθρά Θάλασσα. Στην ακμή του, κατείχε περιοχές του Σουδάν και της Υεμένης.

... Σύμφωνα με τον Πέρση συγγραφέα Μανί, που έζησε τον 3ον αι μ.Χ., η Αξώμη ήταν ανάμεσα στα τέσσερα ισχυρότερα κράτη της εποχής (Περσία, Ρώμη και Κίνα). Ήταν μεγάλη εμπορική δύναμη και, μέσω του λιμανιού της Άδουλης, συμμετείχε στον διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό.

... Το 330 μ.Χ., η Αξώμη δέχεται ως επίσημη θρησκεία της το Χριστιανισμό και εντάσσεται στη «χριστιανική οικουμένη», που συμπεριλαμβάνει όλους τους χριστιανικούς λαούς. Μέσω του Χριστιανισμού μεταφέρονται οι πολιτικές και πολιτιστικές ιδέες του Βυζαντίου.

... Τον 4ο αιώνα μ.Χ., το Βυζάντιο ελέγχει τη Μεσόγειο και, μέσω της Αξώμης, την Ερυθρά Θάλασσα. Από εκεί διέρχονται οι χερσαίοι και θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι, ενώ το λιμάνι της Άδουλης είναι σταθμός των πλοίων προς την Ανατολή.

... Μετά την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.), έφτασαν ως Ιεραπόστολοι οι **Εννέα Άγιοι της Αιθιοπικής Εκκλησίας**. Προέρχονται από το Βυζάντιο και διασκορπίστηκαν σε όλη την επικράτεια της Αξώμης.

Σε αυτούς οφείλεται η εξάπλωση του Χριστιανισμού στα λαϊκά στρώματα (μέχρι τότε, είχε απήχηση μόνο στη Βασιλική αυλή).

... Το 517 μ.Χ. ο Ιουδαίος Ντού Νουβάς καταλαμβάνει την εξουσία στην Υεμένη, προχωρεί σε διώξεις σε βάρος των Χριστιανών, που μέχρι τότε ήταν η άρχουσα τάξη. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστίνος Α', που θεωρεί τον εαυτό του προστάτη των χριστιανών, ζητά αντίποινα από τον βασιλιά της Αξώμης Καλέμπ.

... Η εκστρατεία στην Υεμένη πραγματοποιήθηκε το 525 μ.Χ., σε συνεργασία με Υεμενίτες Χριστιανούς που είχαν καταφύγει στην Αξώμη. Η Αξώμη πλέον ελέγχει και τις δυο πλευρές της Ερυθράς Θάλασσας.

... Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστίνιανός στέλνει πρέσβεις στον βασιλιά της Αξώμης Καλέμπ, για την ανάληψη από κοινού πολεμικών επιχειρήσεων εις βάρος της Περσίας. Η Περσία έχει επιβάλει μονοπωλιακό έλεγχο στο εμπόριο του μεταξιού από την Κίνα.

... Στην σύγκρουση των δυο μεγάλων αυτοκρατοριών της εποχής, της Βυζαντινής και της Περσικής, εντάσσεται και ο χώρος της Αραβικής χερσονήσου. Οι Ιουδαίοι της Υεμένης, σε όλες τις περιόδους κρίσεων, υποστήριζαν την Περσία. Τελικά η Υεμένη περιήλθε στην κυριαρχία των Περσών, το 599 μ.Χ.

... Τον 7ο αιώνα, οι Άραβες που έχουν στην κατοχή τους και την Αίγυπτο, είναι πλέον η μεγάλη δύναμη στην περιοχής. Το αποτέλεσμα είναι ότι αποκόπτουν την επαφή της Αξώμης με το Βυζάντιο.

... Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις του Βυζαντίου και της Αξώμης ήταν πολύ ισχυρές και άντεξαν στη διάρκεια του χρόνου. Σε αυτό βοήθησε η κοινή θρησκεία των δυο λαών. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453 μ.Χ.), κάτοικοι της Βασιλεύουσας μετανάστευσαν στην Αιθιοπία.

... Πηγή του παραπάνω άρθρου, είναι η μεταπτυχιακή διατριβή, που έκανε στο Πανεπιστήμιο του Γιοχάνεσμπουργκ, η Ελένη Ζαχαροπούλου, η οποία διετέλεσε καθηγήτρια στο Ελληνικό Γυμνάσιο της Αντίς Αμπέμπας.

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Σημ: Η ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, με ειδήσεις, φωτογραφίες και Videos είναι: <http://sites.google.com/site/xereteoti>

Ευχάριστα

Γεννήσεις:

★ Η Όλγα (κόρη της Ελένης Χρήστου) κι ο Γιάννης Γιαννιάδης απέκτησαν αγοράκι

★ Ο Πέτρος Αντζουλάτος (γιος του Μάκη και της Καίτης Ν. Αλεξανδράκη) και η γυναίκα του Μαριάννα απέκτησαν κοριτσάκι

Τους ευχόμαστε νάναι καλορίζικα και να τα καμαρώνουν πάντα με υγεία και χαρά

Δυσάρεστα

Εφυγαν από κοντά μας:

• Η Ειρήνη Σάββα Σαββαΐδη (το γένος Γκρου) από την Ντίρε Ντάουα, που ζούσε στη Ρόδο

• Η Χρυσούλα Αντωνίου Μαμαλίγκα από την Αντίς Αμπέμπα

• Ο Γιώργος Κουμουνδούρος από το Τζιμπούτι

• Η Στέλλα Κορωνάιος από την Αντίς Αμπέμπα

• Ο καθηγητής του Μιχείου Γυμνασίου Λυκείου Αντίς Αμπέμπας, Αντώνης Γκίκας

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Δωρεές

◆ Η Ρέα Καρακώστα στη μνήμη Φώφης Διαμάντα

◆ Ο Κυριάκος Χατζημιχάλης στη μνήμη των γονέων του

◆ Ο Φώτης Αντωνάτος υπέρ των σκοπών του Συλλόγου

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Σταύρος Διαμάντας	694 9192914
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη	210 8814359
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Παρασκευή Μανουκάκη	210 6107673
Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη	210 9836041
Γεώργιος Μητσόπουλος	210 7242930

Συνδρομές

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, καταθέτοντας το ποσό των 30 Ευρώ στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αριθμός λογαριασμού **126-60662193**, σημειώνοντας **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα τους στο δελτίο κατάθεσης** και ενημερώνοντας, για την κατάθεση τους, τον Ταμία Κ. Καλοπαναγιώτη ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.

Η εγγραφή για καινούρια μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν την ετήσια συνδρομή των 30 €.

Τα μέλη του Συλλόγου μας που διαμένουν εκτός Ελλάδας μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Beneficiary: **Sylogos Ellinon Etiopias**

IBAN: GR 67 0120 1260 0000 0062 193

Name of the bank: **EMPORIKI BANK**

Swift address: **EMPOGRAA**

ή μπορούν να στείλουν επιταγή στο όνομα του Συλλόγου προς: P.O. Box 3561, 102 10, ATHENS, Greece