



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41, ΑΘΗΝΑ 105 52
e-mail: ellinoethiopicclub@yahoo.com
<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

κοντά σας

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 19^ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 84
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Ιδιοκτήτης:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Συντακτική Επιτροπή:
N. ΒΟΖΙΚΗΣ, A. ΖΕΚΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ



Αντίς Αμπέμπα, «Σιντίστ Κιλό» (=6 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης): Πλατεία «Γιεκατίτ 12» (= 19ης Φεβρουαρίου). Ο οβελίσκος στη μνήμη των αμάχων, που σφαγιάστηκαν από το Ιταλικό φασιστικό καθεστώς, δωρίθηκε από το Στρατάρχη Τίτο. (Κάτω: λεπτομέρεια του μνημείου)

Σ κόρπιες Ειδήσεις

Νοσοκομείο Τιρουνές Ντιμπάμπα

Η Κίνα απεφάσισε να δωρίσει στο Αιθιοπικό κράτος ένα νοσοκομείο, το οποίο θα χτιστεί στην περιοχή Ακάκι (10 χλμ. έξω από την Αντίς Αμπέμπα), και θα φέρει το όνομα «**Τιρουνές Ντιμπάμπα**», προς τιμήν της αθλήτριας που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κίνας, τον Αύγουστο του 1998.

Η OXFAM προειδοποιεί

Η Διεθνής Υπηρεσία Αρωγής OXFAM ανακοίνωσε, ότι η συνεχιζόμενη για πέμπτη χρονιά ξηρασία που σαρώνει την Αιθιοπία και την Κένυα, προκαλεί σοβαρές ελλείψεις στην παροχή νερού κι ανυπολόγιστες καταστροφές στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών στα σιτηρά και στο κρέας, οδηγώντας έτσι στη μειωμένη κατανάλωση θερμίδων και στην αύξηση του υποσιτισμού των παιδιών.

Το λεύκωμα του ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία των 75 χρόνων λειτουργίας του, εξέδωσε λεύκωμα όπου αναφέρονται 334 προσωπικότητες, που αναγορεύτηκαν Επίτιμοι Διδάκτορες, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Μακάριος, ο Μιχαήλ Γκορματσόφ, ο Χάρολντ Πίντερ κ.λπ.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται κι ο τελευταίος Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας **Χάιλε Σελάσιε**, τον οποίον το ΑΠΘ ανακήρυξε Επίτιμο Διδάκτορα το 1965.

Γνωρίστε τη Λία Κεμπέντε

Από τις 11 Μαρτίου θα παίζεται στους κινηματογράφους το έργο **«Το λουλούδι της ερήμου»** όπου η Αιθιοπίδα **Λία Κεμπέντε** υποδύεται τη **Γουόρις Ντίρι**. Πρόκειται για τη μεταφορά του ομώνυμου αυτοβιογραφικού βιβλίου της Γουόρις Ντίρι και της Καθλήν Μίλλερ, το οποίο πραγματικά είναι συναρπαστικότατο.

Η Γουόρις Ντίρι γεννήθηκε σε μια παραδοσιακή οικογένεια νομάδων στη Σομαλία, που κρατούσε τα έθιμα της φυλής, όπως τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων και το γάμο ανάμεσα σε κοριτσάκια προεφθηβικής ηλικίας και σε ηλικιωμένους άντρες. Στην ηλικία των 13 ετών, το έσκασε από την οικογένεια και την καταπιεστική ζωή της ερήμου και περιπλανήθηκε αγράμματη και πάμπτωχη, με μόνη περιουσία ένα κουρελιασμένο σάλι, την αποφασιστικότητα και την πίστη της σε ένα καλύτερο μέλλον.

Σήμερα, μητέρα δύο παιδιών, ζει στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει με επιτυχία τη διπλή της καριέρα: του διεθνώς γνωστού τοπ-μόντελ και της Ειδικής Πρέσβειρας των Ηνωμένων Εθνών, που ταξιδεύει σε όλη την Αφρική υποστηρίζοντας με πάθος τη μη κακοποίηση των γυναικών και γενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Ωκεανίδα».

Ίδρυμα «Ανδρέας Λεντάκης»

Στις 20 Ιανουαρίου, το Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης» και ο Φιλοπρόσδοσ Όμιλος Υμηττού διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο **«Βία και κακοποίηση στην οικογένεια»**.

Προβλήθηκε η ταινία «Carousel» του Σταμάτη Τσαρούχα (βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Σοφίας Σωτηρίου) και ακολούθησε συζήτηση.

Υπενθυμίζουμε στους αναγνώστες που θέλουν να ενημερώνονται εγκαίρως για τις εκδηλώσεις του Ιδρύματος «Ανδρέας Λεντάκης», ότι μπορούν να δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στα γραφεία του Ιδρύματος, τηλ. 210-3226054 και 210-3226075.

**Αιθιοπικές Εορτές και Επέτειοι
(Ιανουάριος - Απρίλιος 2010)**

7 Ιανουαρίου (29 Ταχσάς 2002): Χριστούγεννα
(Γκένα ή Γιε Κριστός λιντέτ μπεάλ=Εορτή της Γεννήσεως του Χριστού).

19 Ιανουαρίου (11 Τερ 2002): Θεοφάνεια
(Γιε Τιμκέτ μπεάλ)

19 Φεβρουαρίου (12 Γιεκατίτ 2002): Επέτειος της σφαγής των χιλιάδων αμάχων από τους Ιταλούς φασίστες το 1937, μετά την απόπειρα κατά του «Αντιβασιλέα» Γκρατσιάνι
(Σεμαδετάτη Ιτιγόπιγα = Μάρτυρες της Αιθιοπίας)

2 Μαρτίου (23 Γιεκατίτ 2002): Επέτειος της νίκης του Αυτοκράτορα Μενελίκ Β' κατά των Ιταλών στην Αντουα (Γιε Αντουα ντιλ μπεάλ)

2 Απριλίου (24 Μεγκαμπίτ 2002): Μεγάλη Παρασκευή
(Γιε Σικλέτ μπεάλ ή Σικλέτ Αρμπ=Παρασκευή της Σταυρώσεως)

4 Απριλίου (26 Μεγκαμπίτ 2002): Πάσχα
(Φασικά ή Γιε Τινσάε μπεάλ - Εορτή της Αναστάσεως).

Συνδρομές

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, καταθέτοντας το ποσό των 30 Ευρώ στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Αριθμός λογαριασμού **126-60662193**, **σημειώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα τους στο δελτίο κατάθεσης** και ενημερώνοντας, για την κατάθεση τους, τον Ταμία κ. Καλοπαναγώτη ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.

Η εγγραφή για καινούρια μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν την ετήσια συνδρομή των 30 €.

Τα μέλη του Συλλόγου μας που διαμένουν εκτός Ελλάδας μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Beneficiary: **Sylogos Ellinon Ethiopia**

IBAN: GR 67 0120 1260 0000 0006 0662 193

Name of the bank: **EMPORIKI BANK**

Swift address: **EMPOGRAA**

ή μπορούν να στείλουν επιταγή στο όνομα του Συλλόγου προς: P.O. Box 3561, 102 10, ATHENS, Greece

Καθυστερούμενες Συνδρομές

Παρακαλούμε και πάλι τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία δεν έχουν πληρώσει συνδρομές προηγουμένων ετών και έχουν την οικονομική δυνατότητα, να καταβάλουν την οφειλή τους, εν όλω ή εν μέρει. Περιμένουμε το τηλεφώνημά σας!

ΚΟΠΤΕΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ-ΜΙΑΦΥΣΙΤΕΣ

Διαβάζοντας την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διπλωματική εργασία «Les représentations religieuses en Ethiopie» της Ναταλή Ντονικιάν, για την οποία είχαμε αναφερθεί στο τεύχος 76 (Ιουνίου-Ιουλίου 2008) του «Κοντά σας», ξεκαθάρισα στο μυαλό μου το μεγάλο λάθος που κάνουμε όταν λέμε ότι οι Αιθίοπες είναι Κόπτες και Μονοφυσίτες. Πρόκειται για δύο όρους που δεν έχουν καμία σχέση με την επίσημη Θρησκεία του κράτους της Αιθιοπίας, που είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός.

Όπως ξέρουμε, ο Άγιος Φρουμέντιος από την Τύρο της Συρίας δίδαξε το Χριστιανισμό στο Αξούμ επί βασιλείας Εζανά, το 330 μ.Χ. Οι Αιθίοπες ήταν πολύ θετικοί προς τη νέα Θρησκεία, οπότε ο Φρουμέντιος πήγε στην Αλεξάνδρεια, συνάντησε τον Πατριάρχη Μέγα Αθανάσιο και του ζήτησε να φροντίσει να τους στείλει έναν Επίσκοπο. Ο Πατριάρχης, θεωρώντας τον ως τον πλέον κατάλληλο, γιατί ο κόσμος τον είχε δεχθεί κι αγαπήσει, έχρισε τον ίδιο το Φρουμέντιο ως Πρώτο Μητροπολίτη Αξώμης. Οι Αξουμίτες τον αποκαλούσαν *Abba Salama* και *Kessate Berhan* που σημαίνει «Πατέρας της Ειρήνης» και «Φωτοδότης».

Στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451 μ.Χ., επί Αυτοκράτορα Μαρκιανού, όπου πήραν μέρος 600 Επίσκοποι, η Αιθιοπία μαζί με άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολής (Αιγύπτου, Συρίας, Αρμενίας, κλπ.), διαφώνησαν με τη Ρώμη και το Βυζάντιο. Έτσι οι σχέσεις Βυζαντίου κι Αιθιοπίας διακόπηκαν ύστερα από 120 χρόνια στενού συνδεσμού. Ο **Ευτύχης** έδωσε τότε στους διαφωνούντες το **λανθασμένο** χαρακτηρισμό **«Μονοφυσίτες»**, ενώ η Σύνοδος καταδίκασε την αίρεση που υποστήριζε ο Ευτύχης.

Ο όρος Μονοφυσίτης προέρχεται από την ελληνική λέξη «μόνη φύση» και υπονοεί ότι ο Χριστός έχει μόνο μία φύση, τη θεία. Όμως οι ίδιοι οι αποκαλούμενοι **«Μονοφυσίτες»**, και ιδιαίτερα οι Αιθίοπες Χριστιανοί, απορρίπτουν αυτόν το χαρακτηρισμό με την αιτιολογία ότι ουδέποτε αρνήθηκαν την ανθρώπινη φύση του

Χριστού. Απόδειξη αυτού είναι ότι η Εκκλησία της Αιθιοπίας ονομάζεται: *Ye Ityopya Orthodox Tewahedo Bete Kristyan*. Ο όρος *Tewahedo* χαρακτηρίζει επακριβώς το δόγμα της Θρησκείας τους. Υπογραμμίζει τη συνένωση της ανθρώπινης και της θείας φύσης του Χριστού, σε ένα και μόνο πρόσωπο. Οι Αιθίοπες λοιπόν θα μπορούσαν να χαρακτηρίστούν καλύτερα ως **«Μιαφυσίτες»**, με την έννοια ότι πιστεύουν στη «μία φύση του λόγου Θεού σεσαρκομένη», δηλαδή ότι η ανθρώπινη και η θεϊκή φύση του Χριστού είναι μία κι αδιαίρετη.

Οι **«Μονοφυσιτικές Εκκλησίες»** επικράτησε ν' αποκαλούνται **«Μη Χαλκηδόνιες»**, ως μη αποδεχόμενες τις αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνας. Όμως, ακόμη και φραστικά, οι αντιθέσεις μεταξύ Χαλκηδονίων και μη Χαλκηδονίων Εκκλησιών έχουν μετριαστεί κι ελπίζουμε ότι θα εκλείψουν τελείως.

Όσον αφορά στο χαρακτηρισμό **«Κόπτες»** για τους Αιθίοπες, είναι τελείως λανθασμένος. Ο όρος **«Κόπτης»** σημαίνει **Αιγύπτιος Χριστιανός**.

Μετά το θάνατο του Φρουμέντιου, Επίσκοπος Αξώμης ανέλαβε ο Αιγύπτιος Μηνάς. Από τη στιγμή εκείνη η Κοπτική Εκκλησία της Αλεξάνδρειας είχε την πνευματική δικαιοδοσία στην Εκκλησία της Αιθιοπίας, πράγμα που σήμαινε ότι οι Αιθίοπες δεν θεωρούνταν ικανοί να έχουν δικό τους Επίσκοπο, αλλά στην κεφαλή της Εκκλησίας τους είχαν ένα Κόπτη. Υπήρξαν όμως πάντα **Αιθίοπες Χριστιανοί και όχι Αιγύπτιοι Χριστιανοί (Κόπτες)**.

Το 1959 η Αιθιοπική Εκκλησία απέκτησε την αυτονομία της κι έγινε Αυτοκέφαλη, με πρώτο Αιθίοπα Πατριάρχη τον Αμπούνε Βασίλειο. Σήμερα Πατριάρχης είναι ο Αμπούνε Παύλος.

Μετά από τη σημαντική αυτή διευκρίνιση, για την οποία ευχαριστούμε πολύ τη Ναταλή, θα πρέπει να διορθώνουμε όσους χαρακτηρίζουν εσφαλμένα τους Αιθίοπες ως Κόπτες ή Μονοφυσίτες.

Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010, στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», στην Πλατεία Συντάγματος, 81 μέλη του Συλλόγου παρέστησαν, είτε προσωπικώς είτε δι αντιπροσώπου, στην ετήσια Γενική Συνέλευση (από τα 150 μέλη που ήσαν ταμειακώς εντάξει και είχαν δικαίωμα να παραστούν). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε η απαρτία που προβλέπει το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Νικόλαος Χρ. Βοζίκης, υπέβαλε την

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2009

«Κυρίες και Κύριοι,

Ο κυριότερος σκοπός υπάρξεως του Συλλόγου μας είναι να προβάλλεται ο Ελληνισμός της Αιθιοπίας και η ιστορία του και επιπλέον να υπάρχει μία στοιχειώδης επαφή μεταξύ των Ελλήνων της Αιθιοπίας που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εξυπηρέτηση αυτών των στόχων είναι ένα από τα καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί με την οργάνωση εκδηλώσεων, την έκδοση της εφημερίδας μας και με επαφές με τις αρμόδιες Ελληνικές και Αιθιοπικές αρχές. Μέσα σ αυτά τα πλαίσια κινήθηκαν οι δραστηριότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά το 2009, το οποίο ήταν μία δύσκολη χρονιά, όπως θα αναφέρω στη συνέχεια.

(Α) ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Όπως κάθε χρόνο, η πρώτη εκδήλωση ήταν η κοπή της Βασιλόπιτας που έγινε την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009, στο κέντρο Memories, αμέσως μετά την περυσινή Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν περί τα 65 πρόσωπα. Τον μπουφέ προσέφεραν μέλη του Συλλόγου και ο κ. Λευτέρης Μυριαλής. Τους ευχαριστούμε όλους.

Η δεύτερη εκδήλωση έγινε πάλι στο Memories, την Κυριακή, 31 Μαΐου 2009: ήταν η παρουσίαση του **Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας**, που έγινε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίες Μάγδα Οιχαλιώτου και Μαρία Σκίτσα. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, πρόκειται για ένα δυναμικό σωματείο, το οποίο, μέσω αναδόχων - αλλά και με προσωπική ενασχόληση των μελών του Δ.Σ. και άλλων μελών του - έχει τη φροντίδα 920 περίπου ορφανών παιδιών στην Αιθιοπία. Ο αριθμός αυτός συνεχώς μεγαλώνει. Τα παιδιά βρίσκονται σε έξη ορφανοτροφεία της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Σύλλογος μας έγινε και αυτός ανάδοχος ενός παιδιού 17 ετών, του Ayalew Sisay, ο οποίος σπουδάζει σε τεχνική επαγγελματική σχολή στην Kombolcha και προβλέπεται να αποφοιτήσει το 2011.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας, άνοιξε ο Αιθιοπικός μπουφές, τον οποίο είχε ετοιμάσει ο κ. Λευτέρης Μυριαλής και ο οποίος ήταν άψογος. Η εκδήλωση αυτή ήταν δυστυχώς η τελευταία που μπορέσαμε να κάνουμε στο Memories. Από το τέλος του καλοκαιριού, το Memories άλλαξε μορφή λειτουργίας κι έτσι δεν μπορεί πλέον να φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας.

Μετά το AXUM πριν από δύο χρόνια, η νέα απώλεια δημιουργεί αρκετές δυσκολίες στην οργάνωση των εκδηλώσεων του Συλλόγου: το Memories ήταν πάντα ανοιχτό για μας και ο πάντα φιλόξενος, εξυπηρετικός και γενναιόδωρος Λευτέρης Μυριαλής έκανε ότι μπορούσε για να μας διευκολύνει. Οι δυσκολίες αυτές φάνηκαν αμέσως, όταν ήλθε τη ώρα για την επόμενη εκδήλωση, την εορτή του Αγίου Φρουμεντίου και το μπαζάρ.

Όπως ξέρετε, στο τέλος Νοεμβρίου κάθε χρόνο,

έχουμε λειτουργία και αρτοκλασία για να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου μας που εορτάζει στις 30 Νοεμβρίου. Τα τελευταία χρόνια, τη θεία λειτουργία στην Αγία Φωτεινή Ιλισού ακολουθούσε προσφορά καφέ και αναψυκτικών στο Memories και, συγχρόνως, το ετήσιο μπαζάρ του Συλλόγου. Εφέτος αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε στο εκκλησιαστικό μέρος της εορτής διότι δεν μπορέσαμε να βρούμε ένα χώρο κατάλληλο και με οικονομικούς όρους τέτοιους που να κάνουν συμφέρουσα την οργάνωση του μπαζάρ. Για το λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναβληθεί το μπαζάρ μέχρι εφέτος την άνοιξη, να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα χώρο δωρεάν ή τουλάχιστον φθηνά - ίσως από το Δήμο Αθηναίων - και, με την ευκαιρία της τριακονταπενταετίας από την ίδρυση του Συλλόγου, να γίνει το μπαζάρ σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Για να επανέλθω όμως στην εορτή του Αγίου Φρουμεντίου, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την πικρία του Δ.Σ. για την πολύ μικρή προσέλευση Ελλήνων της Αιθιοπίας στην εκκλησία. Ήμαστε λιγότεροι από τριάντα... Το Διοικητικό Συμβούλιο βεβαίως θα τιμήσει και φέτος την εορτή του Αγίου Φρουμεντίου και πιστεύω ότι το ίδιο θα εξακολουθήσει να κάνει και στο μέλλον. Είναι καθήκον μας να θυμόμαστε τον Άγιο Φρουμεντίο, ανεξάρτητα από το αν τη λειτουργία ακολουθεί ή όχι δεξίωση ή μπαζάρ. Ο Άγιος Φρουμεντίος είναι ένα από τα σημεία αναφοράς του Ελληνισμού της Αιθιοπίας, είναι ο δικός μας Άγιος!..

Η τελευταία εκδήλωση του χρόνου ήταν ο Χριστουγεννιάτικος χορός, το Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου, στο Ξενοδοχείο Metropolitan. Η ιδιαιτερότητα του χορού εφέτος ήταν η παρουσία του Ato Habte Selassie Tafesse, γνωστού σε όλους μας, πιστεύω, υπουργού των κυβερνήσεων του Αυτοκράτορα Χάιλε Σελάσιε, και θεμελιωτή του τουρισμού στην Αιθιοπία. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να τον προσκαλέσει, για να τιμήσει συμβολικά στο πρόσωπό του όλους τους Αιθίοπες που αγάπησαν και θεωρούν την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα τους, και για να δείξει έμπρακτα ότι η Ελληνο-Αιθιοπική φιλία δεν είναι μία στερεότυπη φράση, που υπάρχει μόνο στα βιβλία και στους πανηγυρικούς λόγους. Με απόφαση του Δ.Σ., ο Ato Habte Selassie ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος του Συλλόγου. Η ομιλία του στο χορό, σε άψογα, σωστά, Ελληνικά, ζωντανή και γεμάτη χιούμορ, έκανε το φετινό χορό να ξεχωρίζει. Η παρουσία 160 ατόμων, τα σχετικά λίγα παράπονα - αυτά πάντα υπάρχουν - και το αρκετά καλό οικονομικό αποτέλεσμα συνθέτουν την εικόνα μιας επιτυχημένης εκδήλωσης.

(Β) ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Συνεχίστηκε η έκδοση της εφημερίδας «Κοντά σας» και η αποστολή της σε μέλη και φίλους του Συλλόγου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε σωματεία και οργανισμούς που έχουν σχέση με το Σύλλογο. Σύμφωνα με την επιθυμία που εκφράστηκε στην περυσινή Γενική Συνέλευση, δεν διακόψαμε την αποστολή της στα μέλη που επί χρόνια καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους, για να μην τα αποκόψουμε εντελώς από το Σύλλογο. Δημοσιεύσαμε, και θα εξακολουθήσουμε να δημοσιεύσουμε, υπομνήσεις για τις καθυστερούμενες συνδρομές. Είχαμε μία μικρή ανταπόκριση, αφού 4 ή 5 μέλη φρόντισαν και τακτοποίησαν τις εκκρεμότητές τους. Βέβαια ο αριθμός είναι μικρός, αλλά θα εξακολουθήσουμε τις προσπάθειες, με την ελπίδα ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πιστεύω ότι η εφημερίδα μας είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα για να διατηρήσουμε την επαφή μεταξύ μας και για να θυμόμαστε και να υπενθυμίζουμε τον Ελληνισμό της Αιθιοπίας και την ιστορία του. Κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, τόσο για τον εμπλουτισμό της ύλης και την καλύτερη εμφάνιση, όσο και για την έγκαιρη κυκλοφορία. Ευχαριστώ την κ. Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη, η οποία με πολύ κόπο και μεράκι, και αφιερώνοντας πάρα πολύ από το χρόνο της, κάνει το «Κοντά σας» να είναι αυτό που ξέρετε. Ευχαριστούμε επίσης τους αδελφούς Ανδρίκου, Δημήτρη και Μιχάλη, για τη σελιδοποίηση και την εκτύπωση. Ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο, και πάντα με καλή διάθεση, ακόμα και στις υπερβολικές, καμιά φορά, λόγω πιέσεως χρόνου, απαιτήσεις μας.

Ζητάμε από τους αναγνώστες του «Κοντά σας» να συμβάλουν και εκείνοι στον εμπλουτισμό της ύλης με δικά τους άρθρα και σημειώματα. Κατά το 2009 είχαμε μία αρκετά καλή ανταπόκριση, η οποία ευχόμαστε να συνεχιστεί. Ευχαριστούμε όλους και ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Βινιεράτο, ο οποίος όχι μόνο συνέχισε να δημοσιεύει ανελλιπώς τα άρθρα του στη σήλη «Ξέρετε ότι», αλλά και έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του όλα τα τεύχη του «Κοντά σας» των τελευταίων πέντε ετών, δηλαδή από τότε που υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή. Ευχαριστούμε επίσης τον κ. Νίκο Μωραΐτη στην Αυστραλία, ο οποίος δημοσιεύει το «Κοντά σας» στην ιστοσελίδα του και έτσι η εφημερίδα μας διαβάζεται, ή τουλάχιστον γίνεται γνωστή, σε εκατοντάδες άλλους, πολλοί από τους οποίους, διαφορετικά, δεν θα ήξεραν τίποτα για τον Ελληνισμό της Αιθιοπίας.

(Γ) ΟΣΕΑ

Επί πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήταν ο ίδιος Πρόεδρος του Συλλόγου μας, εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Αφρικής, γνωστής με τα αρχικά «ΟΣΕΑ», ήταν ο κ. Πέτρος Βινιεράτος, τον οποίο και ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στην Ομοσπονδία, οι οποίες ήταν υπηρεσίες και προς το Σύλλογό μας, στον οποίο και αντανακλούν θετικά. Από τα μέσα του 2009, λόγω της συχνής απουσίας του κ. Βινιεράτου από την Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους, στη θέση του, ως τακτικού εκπροσώπου του Συλλόγου μας, μπήκε η κ. Νόρα Κωστάκη, με αναπληρωματικούς τον κ. Βινιεράτο και τον υποφαινόμενο.

Το Μάιο 2009, η ΟΣΕΑ εόρτασε τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της, με μεγάλη δεξιάση στην οποία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εξωτερικών, Βουλευτές και οι πρέσβεις των Αφρικανικών χωρών. Θυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη της ΟΣΕΑ και δεν μπορεί παρά να χαίρεται για τη θετική παρουσία της και για την προβολή του Ελληνισμού της Αφρικής.

(Δ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Μιλώντας προηγουμένως για τις εκδηλώσεις της χρονιάς, είχα την ευκαιρία να σας αναφέρω για την αναδοχή από το Σύλλογο ενός παιδιού στην Αιθιοπία, μέσω του Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας. Εκτός από αυτό, στηρίζουμε επίσης το έργο της **Actionaid**, ήδη από το 2000. Μέσω της αναδοχής ενός παιδιού, συνεισφέραμε στη χρηματοδότηση της κατασκευής σχολείου και κέντρου υγείας στη Ναζαρέτ, όπου ζει το παιδί. Επειδή το έργο στη Ναζαρέτ ολοκληρώθηκε, από τα μέσα του 2009 η Actionaid μας πρότεινε και γίναμε ανάδοχοι ενός άλλου παιδιού, στην κοινότητα Αζερνέτ Μπερμπερέ, κοντά στα σύνορα με

την Κένυα, όπου θα γίνουν παρόμοια έργα.

Θα κλείσω το κεφάλαιο της κοινωνικής προσφοράς, αναφερόμενος στο θέμα των οικονομικών προσφύγων. Ανεξάρτητα από τις οικονομικές, κοινωνικές ή πολιτικές διαστάσεις, και του «ποιός» ή «τι» φταίει περισσότερο ή λιγότερο, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στην ανθρωπιστική πλευρά: στο ότι υπάρχουν άστεγοι και πεινασμένοι, οι οποίοι, ακόμη κι αν έχουν και οι ίδιοι μερίδιο ευθύνης για την τραγική κατάστασή τους, δεν παύουν να είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από άμεση βοήθεια. Στα τέλη του 2008 υπήρξε μία έξαρση της λαθραίας εισόδου μεταναστών στην Ελλάδα, ανάμεσα στους οποίους ήλθαν και αρκετές δεκάδες Αιθιόπες. Δυστυχώς, άστεγοι πέθαναν στο δρόμο από το κρύο και την αστία. Και πάλι ανάμεσά τους υπήρχαν Αιθίοπες. Οι Αιθιοπικές εκκλησίες της Αθήνας, η Ορθόδοξη και η Ευαγγελική, και η Αιθιοπική παροικία κινητοποιήθηκαν, εξασφαλίζοντας στέγη και τροφή για περισσότερα από εξήντα άτομα και δέκα μικρά παιδιά, ανάμεσά τους και βρέφη. Η Αιθιοπική Πρεσβεία μας παρακάλεσε να βοηθήσουμε και εμείς με όποιο τρόπο μπορούσαμε και για το λόγο αυτό δημοσιεύσαμε στο «Κοντά σας» έκκληση προς το μέλη του Συλλόγου. Υπήρξε μία πολύ ικανοποιητική ανταπόκριση, που τιμά τα μέλη μας: παραδώσαμε στην Επιτροπή Βοήθειας ρούχα και τρόφιμα, τα οποία προσέφεραν περίπου 15 μέλη μας, τρόφιμα τα οποία δώρισε η εταιρεία «Σκλαβενίτης» μετά από παράκληση μέλους μας, και λίγα χρήματα, τα περισσότερα από τα οποία έδωσε μία φίλη του Συλλόγου στη μνήμη του συζύγου της.

Στο σημείο αυτό οφείλω να ευχαριστήσω το Σταύρο Διαμάντα, ο οποίος έκανε με πολύ ζήλο τις περισσότερες παραλαβές και παραδόσεις δεμάτων από τους δωρητές προς την Επιτροπή Βοήθειας, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις και διαθέτοντας πολύ χρόνο. Τέλος, για να προλάβω τυχόν ενστάσεις για την ανάμειξη του Συλλόγου στο θέμα αυτό, θα θυμίσω ότι η «άσκηση κοινωνικής πρόνοιας και η παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό» είναι μέσα στους σκοπούς του Συλλόγου. Επί πλέον, δεν ξοδεύτηκαν χρήματα του Συλλόγου. Απλώς γνωστοποιήσαμε το πρόβλημα στα μέλη και τους φίλους μας, οι οποίοι και έπραξαν σύμφωνα με τη συνείδησή τους. Τους ευχαριστούμε.

(Ε) ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Οι σχέσεις μας με την Πρεσβεία εξακολούθησαν να είναι πολύ καλές και μέσω της Πρεσβείας είχαμε επαφές και με την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας και την Αιθιοπική παροικία. Εκτός από το θέμα των οικονομικών προσφύγων, το οποίο ανέφερα ήδη, συνεργαστήκαμε και για τη φετινή διοργάνωση της εορτής της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού - του «Ντεμερά». Η εορτή έγινε στην Πλατεία Καραϊσκάκη, απέναντι από το Καλλιμάρμαρο στάδιο, την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, και είχε μεγάλη επιτυχία. Την τιμησαν με την παρουσία τους ο Αμπούνε Γιόσεφ, Αρχιεπίσκοπος Ευρώπης της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και ο Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος. Ευχαριστούμε την κ. Εύη Διαμάντα-Μητσοπούλου που παρεχώρησε τις καρέκλες, τον κ. Παναγιώτη Στεφανίδη, που πρόσφερε το εμφιαλωμένο νερό που μοιράστηκε στον κόσμο, και τον κ. Σταύρο Διαμάντα, ο οποίος, μαζί με τους εκπροσώπους της Αιθιοπικής Εκκλησίας, εξασφάλισε την παραχώρηση του χώρου, όπου έγινε η εκδήλωση, και έκανε τις διαπραγματεύσεις για το μίσθιμα και την εγκατάσταση των ηχητικών.

(Συνέχεια στην σελ. 6)

Η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Συνέχεια από τη σελ. 5)

(ΣΤ) ΝΕΑ ΜΕΛΗ

Κάτω από αυτόν τον ωραιοποιημένο τίτλο, είμαι υποχρεωμένος να θίξω ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε και προτιμάμε να ξεχνάμε: ο Σύλλογος γερνάει μαζί με τα μέλη του, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει επαρκής ανανέωση του δυναμικού του. Το Δ.Σ. προσπαθεί, αλλά προσπαθήστε και εσείς, ο καθένας από εσάς, να φέρετε νέα μέλη. Του χρόνου θα έχουμε αρχαιρεσίες. Τα περισσότερα από τα σημερινά μέλη του Δ.Σ. έχουν υπηρετήσει δύο, τρεις ή και περισσότερες θητείες. Χρειάζεται ανανέωση, νέο αίμα, νέες ιδέες. Ας αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε από τώρα.

Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω -και να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και εκ μέρους σας- εκτός από την κ. Ζέκου-Γρυπάρη και τον κ. Διαμάντα, τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου τα οποία δεν έχω αναφέρει ονομαστικά μέχρι τώρα, για τον κόπο και το χρόνο που αφιέρωσαν στο Σύλλογο, προσφέροντας ο καθένας και όλοι μαζί πολύτιμες, αν και πολλές φορές αφανείς, υπηρεσίες. Ευχαριστώ τον κ. Καλοπαναγιώτη, τον κ. Βαλλιανάτο, την κ. Γανωτάκη-Κωστάκη, την κ. Μανουκάκη, την κ. Λελέτα Σελάσιε και τον κ. Μητσόπουλο. Ευχαριστώ επίσης τη σύζυγό μου, Σίση Βοζίκη, η οποία γράφει στον Η/Υ όλα τα κείμενα για το «Κοντά σας», που προέρχονται από εμένα καθώς και επιστολές του Συλλόγου, και μας βοηθάει με κάθε τρόπο.

Εύχομαι σ' όλους Καλή Χρονιά.

Μετά από την Έκθεση Πεπραγμένων του Δ.Σ., υποβλήθηκε στη Γ.Σ. από τον Ταμία του Συλλόγου, κ. Θεόδωρο Γ. Καλοπαναγιώτη,

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ο οποίος περιελάμβανε την Ταμειακή Διαχείριση κατά τη χρήση 2009 και τον Προϋπολογισμό για το 2010. Ανάμεσα στ' άλλα κονδύλια, ο κ. Καλοπαναγιώτης ανέφερε ότι τα έσοδα από εγγραφές και συνδρομές ήσαν 4913 Ευρώ και από δωρεές 1763 Ευρώ. Όσον αφορά τα έξοδα, τα μεγαλύτερα είναι η εκτύπωση και αποστολή της εφημερίδας μας, για την οποία δαπανήθηκε ποσό 3411 Ευρώ, και οι λογαριασμοί κοινοχρήστων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 2370 Ευρώ. Τα ίδια περίπου ποσά περιέχονται στον Προϋπολογισμό για το 2010.

Μετά τον κ. Καλοπαναγιώτη, έλαβε το λόγο ο κ. Παναγιώτης Στεφανίδης, ο οποίος διάβασε την

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

η οποία και βεβαίωσε ότι τα βιβλία και οι λογαριασμοί τηρήθηκαν με απόλυτη τάξη.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ημερσία διάταξη, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα του Δ.Σ. και την ταμειακή διαχείριση κατά τη χρήση 2009, απήλλαξε από κάθε σχετική ευθύνη τα μέλη του Δ.Σ. και ενέκρινε και τον Προϋπολογισμό για τη χρήση 2010.

Βασιλόπιτα 2010

Αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση, το απόγευμα της Κυριακής, 7 Φεβρουαρίου 2010, κόπηκε η Βασιλόπιτα του Συλλόγου. Παρά την κακοκαιρία, συγκεντρώθηκαν 90 μέλη και φίλοι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά. Η παρουσία τους και η άψογη εξυπηρέτηση του Ξενοδοχείου Αμαλία ήσαν οι βασικοί συντελεστές μιας πολύ επιτυχημένης εκδήλωσης.

Τα φλουριά έπεισαν στην κ. Ελένη Μαμαλίγκα και στο κομμάτι της πίτας που είχε κοπεί για το Σύλλογο. Το κάθε φλουρί συνόδευε μία ασημένια εικόνα η μία του Χριστού και η άλλη της Παναγίας με το Χριστό δώρα του κ. Γιώργου Κατσούλη. Εκτός από τις ευχαριστίες μας, εκφράζουμε και τη χαρά μας, διότι ο κ. Κατσούλης αναβιώνει μία παράδοση που είχε δημιουργήσει πριν από μερικές δεκαετίες ο πατέρας του, ο αείμνηστος Δημήτρης Κατσούλης, ο οποίος κάθε χρόνο χάριζε στην Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπας δύο ασημένιες εικόνες, που επωλούντο σε δημοπρασία στη σχολική εορτή του Ιουνίου.

Με την ελπίδα ότι η επιτυχία της πρώτης αυτής εκδήλωσης του 2010 θα είναι προάγγελος μιάς καλής χρονιάς για το Σύλλογο, που εορτάζει εφέτος την τριακονταπενταετία του, **ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά.**

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

26 Απριλίου: Αιθιοπική βραδιά και προβολή ταινίας

Τα μέλη του **Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών** επισκέφτηκαν πρόσφατα την Αιθιοπία και αναρριχήθηκαν στην οροσειρά Σεμιέν.

Στις 26 Απριλίου θα προβάλουν ταινία από το ταξίδι τους, στα πλαίσια μιας «Αιθιοπικής» εκδήλωσης, στο εντευκτήριό τους.

Πληροφορίες θα δημοσιεύσουμε στο επόμενο «**Κοντά σας**». Αν δεν το λάβετε εγκαίρως, παρακαλούμε να τηλεφωνήστε στα μέλη του Δ.Σ. **μετά το Πάσχα.**

9 Μαΐου στο Lalibela: Αιθιοπικό φαγητό

Την Κυριακή 9 Μαΐου το μεσημέρι, στο γνωστό Αιθιοπικό εστιατόριο Lalibela (οδός Νάξου 26 - 28, Κυψέλη) θα έχουμε Αιθιοπικό μπουφέ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να τηλεφωνήσετε στα μέλη του Δ.Σ.

Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, παρακαλούμε να κάνετε τις κρατήσεις σας εγκαίρως, θα κρατηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Σταύρος Διαμάντας	694 9192914
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη	210 8814359
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Παρασκευή Μανουκάκη	210 6107673
Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη	210 9836041
Γεώργιος Μητσόπουλος	210 7242930
Δελέτα Σελάσιε	693 2658658

O Habte Selassie Tafesse στον Χριστουγεννιάτικο Χορό

Έκλεισε η Χρονιά του 2009 με τον επιτυχημένο Χριστουγεννιάτικο χορό του Σύλλογου μας στο Ξενοδοχείο Metropolitan. Η αίθουσα γέμισε από 160 μέλη και φίλους, που είχαν τη χαρά να συναντήσουν γνωστούς μετά από πολύ καιρό ή ίσως και χρόνια. Την ευκαιρία αυτή δίνουν όλες οι δραστηριότητες που οργανώνει ο Σύλλογος.

Παρόντες ήταν τα μέλη της Αιθιοπικής Πρεσβείας, ο Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας, η Yvette Jarvis από τον Δήμο Αθηναίων κι οι δημοσιογράφοι Γρηγόρης Καποκάκης και Αλέξανδρος Μασσαβέτας.

Παρών επίσης και ο επίσημος, καλεσμένος μας, ο 78χρονος Habte Selassie Tafesse, που ζει στην Αντίς Αμπέμπα, κι ο Σύλλογος τον έκανε επίτιμο μέλος του. Ήταν μεγάλη κι έκδηλη η συγκίνησή του, καθώς μετά από πολλά χρόνια συνάντησε μέλη μας, που τα γνώριζε καλά από την Αντίς Αμπέμπα.

Ο ίδιος μίλησε με χιούμορ στα ελληνικά κι έκανε μια αναδρομή της παιδικής και της μαθητικής του ηλικίας, την οποία έζησε με την οικογένεια του Θουκυδίδη και της Όλγας Ζερβού. Πριν την εισβολή των Ιταλών στην Αιθιοπία το 1936, ο πατέρας του Fitawari Tafesse Habte Michael, Υπουργός δημοσίων έργων κι επικοινωνιών, παρακάλεσε το ζεύγος Ζερβού να πάρουν κοντά τους τον 4χρονο γιο του, ενώ ο ίδιος και η υπόλοιπη οικογένεια δραπέτευσαν. Ο Θουκυδίδης, η Όλγα, τα παιδιά τους Ντόρης και Λιλίκα κι ο Habte Selassie ήρθαν στην Αθήνα, όπου τους βρήκε ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Habte Selassie πήγαινε στο Κολλέγιο Αθηνών, όπου για κάποια χρόνια έμεινε οικότροφος, είχε πολλούς φίλους, κι ένοιωθε Έλληνας.

Το 1947 ο πατέρας του τον εντόπισε μέσω του Ερυθρού Σταυρού και ήρθε να τον πάρει. Του εξήγησε πώς είχαν τα πράγματα, του μίλησε για τη φυσική του οικογένεια, (μητέρα, 3 αδελφούς και 3 αδελφές) που ζούσε στην Αντίς Αμπέμπα. Πήγε κοντά τους αλλά η επανασύνδεση ήταν δύσκολη. Ύστερα από 14 χρόνια παραμονής του στην Αθήνα, βρέθηκε μαζί με ανθρώπους με τους οποίους τον συνέδεαν λίγα πράγματα. Δεν υπήρχε το συναίσθημα της οικογενειακής θαλπωρής, δεν είχε κοινές μνήμες και παραστάσεις που να τους δένει και το χειρότερο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Ο Habte Selassie μιλούσε Ελληνικά, Ρωσικά (από την Όλγα που καταγόταν από τη Ρωσία) και Αγγλικά. Ο πατέρας του μιλούσε Αιθιοπικά και

Γαλλικά, ενώ η υπόλοιπη οικογένεια μιλούσε Αιθιοπικά και λίγα Ιταλικά. Δεν έμεινε πολύ μαζί τους. Τον έστειλαν στην Αλεξάνδρεια όπου τελείωσε το σχολείο στο Victoria College, ενώ οι παρέες του ήταν ως επί το πλείστον Έλληνες. Για τις σπουδές του πήγε στην Αμερική. Στο μεταξύ και η ελληνική του οικογένεια επέστρεψε στην Αιθιοπία.

Μετά τις σπουδές του εγκαταστάθηκε στην Αντίς Αμπέμπα. Σχεδόν αμέσως διορίστηκε Υπουργός Τουρισμού, κι παρέμεινε στη θέση αυτή από το 1960 ως το 1974, που ανετράπη ο Αυτοκράτωρ.

Η προσφορά του στον τομέα αυτό ήταν μεγάλη κι σίγουρα μπορούμε να τονίσουμε ότι ο Habte Selassie έφερε τον τουρισμό στην Αιθιοπία.

Τα περίφημα «13 months of sunshine» ή «γίνετε κατά 7 χρόνια νεότεροι», που βλέπαμε σε όλα τα μέρη

του κόσμου, ήταν δικά του. Το Χίλιον στην πρωτεύουσα, ξενοδοχεία κτισμένα με παραδοσιακή αρχιτεκτονική στις ιστορικές πόλεις Αξούμ, Λαλιμπέλα, Γκόνταρ, η οργάνωση του μεγαλύτερου την εποχή εκείνη καταστήματος αφορολογήτων στο αεροδρόμιο της Αντίς Αμπέμπα, ήταν ιδέες κι έργα δικά του. Το στρατιωτικό καθεστώς τον έβαλε φυλακή. Μετά από 8 χρόνια ο Μενγκίστου τον αποφυλάκισε και του ζήτησε συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, όπως κι έγινε. Τώρα έχει μια βιοτεχνία που φτιάχνει μεταχωτές εσάροπες και γραβάτες με αιθιοπικά μοτίβα που σχεδιάζει ο ίδιος.

Παράλληλα, έχει τη διαφημιστική εταιρεία Superfine Advertising, μέσω της οποίας προωθεί τα προϊόντα και την εικόνα της Αιθιοπίας στο εξωτερικό. Δηλώνει όμως ότι «είναι Έλληνας»!

Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη

Διόρθωση διεύθυνσης ιστοσελίδας

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η σωστή διεύθυνση της ιστοσελίδας του κ. **Νίκου Μωραΐτη** είναι <http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>.

Υπενθυμίζουμε και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας του κ. **Σταύρου Ε. Βινιεράτου** που είναι:

<http://sites.google.com/site/xereteoti>

Και στις δύο αυτές ιστοσελίδες θα βρείτε, εκτός από το «Κοντά σας», πολλά ενδιαφέροντα άρθρα και φωτογραφίες.



ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ . . .

Ο ΡΑΣ ΤΑΦΑΡΙ

... Ο Ρας Ταφαρί γεννήθηκε στην περιοχή του Χάραρ (1892). Πατέρας του ήταν ο διοικητής του Χάραρ Ρας Μακόνεν, ο οποίος προερχόταν από την φυλή των Αμάρα, ενώ η μητέρα του, Γεσιμεμπέτ Αλί, ήταν από την φυλή των Ορόμο.

... Παντρεύτηκε τη Μενέν Ασφάου, ανιψιά του Λίτζ Ιγιάσου (1910). Η γιαγιά του, από την πλευρά του πατέρα του, Τενανιεουέρκ, ήταν θεία του Μενελίκ II (από αυτή τη σχέση πίστευε ότι ήταν απόγονος του Βασιλιά Σολομώντα και της Βασίλισσας του Σαβά).

... Σε ηλικία 25 χρόνων ορίστηκε Αντιβασιλέας της Αιθιοπίας (1916), και διατήρησε το αξίωμα για 14 χρόνια. Στην περίοδο αυτή αμφισβήθηκε από πολλούς διοικητές επαρχιών. Με αδιαφανείς χειρισμούς, τους έθεσε όλους εκτός εξουσίας. Ήταν ο ουσιαστικός κυβερνήτης της Αιθιοπίας.

... Το 1930, στέφθηκε Αυτοκράτορας με το όνομα Χάιλε Σελάσιε. Παραχώρησε σύνταγμα στο λαό, κατήργησε τη δουλεία και ίδρυσε σχολεία, με τη σημερινή τους μορφή. Η αντίσταση της Αιθιοπίας, στην εισβολή των Ιταλικών στρατευμάτων τον ανάδειξε σε κορυφαία προσωπικότητα της Αφρικής. Το περιοδικό Τίμε τον ανακήρουξε «Άνθρωπο της χρονιάς», για το 1935.

... Στη δεκαετία του 1930 αναπτύχθηκε στη Τζαμάικα ένα κίνημα για την επιστροφή των μαύρων στην Αφρική. Πίστευαν ότι η ενθρόνιση ενός μαύρου βασιλιά στην Αφρική, που θα ήταν ο ηγέτης, θα τους οδηγούσε πίσω στην Αφρική και στην απελευθέρωση των Αφρικανών, από τη δουλεία και την καταπίεση των λευκών.

... Η ανακήρυξη του Ρας Ταφαρί, σε αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, ερμηνεύτηκε ως εκπλήρωση της προφητείας. Τελικά, ο ηγέτης είχε βρεθεί. Κήρυξαν τη θεϊκή του υπόσταση και διαμόρφωσαν τη θεολογία του Ρασταφαριανισμού, με σύμβολο τη σημαία της Αιθιοπίας.

... Ο λόγος του, στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ το 1963, έκανε το γύρο του κόσμου ως τραγούδι (War) του Μπομπ Μάρλεϊ. Στη Τζαμάικα, αντίτυπα της ομιλίας του κυκλοφορούσαν σαν προσευχήταρι.

... Το 1966, η κυβέρνηση της Τζαμάικας τον προσκάλεσε να επισκεφθεί τη χώρα και δεκάδες χιλιάδες Ρασταφάριαν κατέκλυσαν το αεροδρόμιο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για κάθε πιστό, να δει με τα μάτια του αυτόν που πίστευε για Θεό του. Από τότε, η ημερομηνία της επίσκεψής του (21 Απριλίου) εορτάζεται σαν θρησκευτική γιορτή.

... Επισκέφθηκε, για πρώτη φορά, την Ελλάδα το 1924. Έκανε δωρεά για την ανακατασκευή του Νοσοκομείου Ληξουρίου (Μαντζαβινάτειο), που είχε καταστραφεί από τους σεισμούς (1953). Τέλος, αναγορεύθηκε, σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1965).

... Το τέλος του ήταν τραγικό. Ανετράπη το 1974 από τους στρατιωτικούς, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, που υπήρχε τότε. Πέθανε κάτω από άγνωστες συνθήκες (1975). Τα οστά του, βρέθηκαν σε βόθρο, κάτω από το γραφείο που χρησιμοποιούσε ο επικεφαλής των στρατιωτικών.

... Πηγή του παραπάνω άρθρου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες που λειτουργούν στο διαδίκτυο.

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Σημ: Η ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, με ειδήσεις, φωτογραφίες και Videos είναι: <http://sites.google.com/site/xereteoti>

Ευχάριστα

Παντρεύτηκαν:

★ Η Βούλα Τσιμά, κόρη του Λάμπη και της Ελένης, με τον Απόστολο Βλάχο
Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να ζήσουν πολύ-πολύ ευτυχισμένοι.

Γεννήσεις:

★ Η Νικολέττα Ρούσσου έφερε στον κόσμο κοριτσάκι
Ευχόμαστε στο Λάμπη και την Ειρήνη Ρούσσου νά' ναι καλορίζικη και να την καμαρώνουν πάντα με υγεία και χαρά.

★ Τις ίδιες ευχές ολόψυχα εκφράζουμε και στην Τέρη Μαγδαληνού (κόρη του Νικόλα και της Αλίκης) κι στον Κυριάκο Γιαννάτο που απέκτησαν αγοράκι.

Δυσάρεστα

Εφυγαν από κοντά μας:

- Η Τασία Σφακιανού από την Αντίς Αμπέμπα
- Ο Νίκος Δαμ. Παπαϊωάννου από την Αντίς Αμπέμπα
- Η Νικολέττα Ρούσσου από την Αντίς Αμπέμπα
- Η Φώφη Νικ. Διαμάντα από την Αντίς Αμπέμπα
- Η Φούλα Μάλτα-Λίναρη από την Ασμάρα
- Ο Αντώνης Φιλιππάτος από το Τζιμπουτί, που ζούσε στην Αυστρία
Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.

Δωρεές

- ◆ Ο Λάμπης και η Ελένη Τσιμά για το γάμο της κόρης τους Βούλας
- ◆ Η Ευτέρη Χρύσανθου κι ο γιος της Γιώργος Σολειμέζογλου εις μνήμη Φώφης Διαμάντα
- ◆ Η Μαρία Χαλκιαδάκη (Διαμάντα) εις μνήμη Φώφης Διαμάντα
- ◆ Η Γίτσα Δρεττού εις μνήμη Φώφης Διαμάντα
- ◆ Ο Κωνσταντίνος και η Μελίνα Ζέκκου εις μνήμη της θείας τους Φώφης Διαμάντα
- ◆ Ο Γιώργος Σαχίνης εις μνήμη της θείας του Φώφης Διαμάντα
- ◆ Ο Μιχαήλ και η Barbara Σαχίνη εις μνήμη της θείας τους Φώφης Διαμάντα
- ◆ Ο Γιώργος και η Καίτη Κλεουνάκου εις μνήμη Φώφης Διαμάντα

Ευχαριστήριο

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους με οποιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια του αγαπημένου μας πατέρα, γιου, αδελφού, θείου και ανηψιού Νικολάου Παπαϊωάννου

Η οικογένειά του