

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ  
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41, ΑΘΗΝΑ 105 52  
e-mail: ellinoethiopicclub@yahoo.com  
<http://www.ausgreeknet.com/kondasas1.htm>  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

# ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ

ΔΙΗΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 18<sup>ο</sup> - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 83  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Ιδιοκτήτης:  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Συντακτική Επιτροπή:  
Ν. ΒΟΖΙΚΗΣ, Α. ΖΕΚΟΥ-ΓΡΥΠΑΡΗ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ



Έργο του TARIKU AWOKE (Αντίς Αμπέμπα)

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας  
σας εύχεται  
Καλά Χριστούγεννα  
κι Ξοτοχισμένο το 2010



## Πρόγονός μας 250.000 ετών μας πληροφορεί

Ο Σιλέσι Σεμάου, Διευθυντής του Προγράμματος Παλαιοανθρωπολογικών Ερευνών Γκόνα της Αιθιοπίας, ανακοίνωσε την εύρεση κρανίου, που «ανήκει σε μια εξαιρετικά σημαντική περίοδο και ανατομικά έχει πολλές ομοιότητες με το σύγχρονο άνθρωπο». Το κρανίο αυτό ίσως αποκαλύψει πολλά μυστικά για την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου, καθότι βρέθηκε κομμένο σε 2 μόνο κομμάτια, σε αντίθεση με τα περισσότερα κρανία των ανθρωπιδών που η σκαπάνη έχει βγάλει κατακερματισμένα.

Το κρανίο χρονολογείται από την εποχή της μετάβασης από τον Αφρικανό Homo erectus στο σύγχρονο άνθρωπο, μια περίοδο για την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα, γιατί τα ευρήματα είναι σπάνια. Εδώ που τα λέμε, 250.000 χρόνια δεν είναι λίγα!..

Το πρόσωπο και το κρανίο του απολιθώματος έχουν μεγάλες διαφορές από τους σύγχρονους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν ανατομικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ανήκει στους προγόνους μας. «Ένας από τους καλύτερους τρόπους μελέτης της εξελικτικής πορείας του είδους μας είναι η μορφή του προσώπου και του εγκεφάλου. Στο κρανίο έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση και τα δύο» λέει η ανακοίνωση του ερευνητικού ινστιτούτου.

Η ανακάλυψη έγινε το Φεβρουάριο 2006 στη βορειοανατολική περιοχή **Γκάουις** του Αφάρ όπου, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, πρέπει να ήταν η πατρίδα των πρώτων ανθρωπιδών, των μετέπειτα ανθρώπων.



## Mannieren - Τρόποι Συμπεριφοράς

Ο τέως Πρίγκηπας της Αιθιοπίας Asserate Asfa Wosen (εγγονός του Χάιλε Σελάσιε) ζει κι εργάζεται εδώ και 30 χρόνια στη Γερμανία, όπου έχει συμβουλευτικό γραφείο για επενδύσεις. Παράλληλα ασχολείται και με τη συγγραφή βιβλίων. Έχει γράψει πολλά, ένα εκ των οποίων το «**Mannieren**», που σημαίνει «**Τρόποι Συμπεριφοράς**», έχει πάρει βραβείο.

*Ευχαριστούμε το φίλο κ. Αναστάση Ευθυμιάδη για την πληροφορία.*

## Δραστηριότητες του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΝΤΑΚΗΣ»

- Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2009: **Ξεναγήση στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης** για τα μέλη και τους φίλους του Ιδρύματος, με ξεναγό τον πρώην υπότροφο του Ιδρύματος, αρχαιολόγο κ. **Βασίλη Λέτσιο**.
- **Σεμιναριακός Κύκλος** με θέματα σχετικά με την Τέχνη και τη Φιλοσοφία:
  - ◆ 10 Νοεμβρίου 2009: «**Ονειροθεραπεία**» (**Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα**, Καθηγήτρια Παν/μίου Κρήτης)
  - ◆ 18 Νοεμβρίου 2009: «**Χορογραφικά δρώμενα και η φιλοσοφική τους διάσταση**» (**Μικαέλα Κεφαλογιάννη**, Χορογράφος)
  - ◆ 1 Δεκεμβρίου 2009: «**Η παιδαγωγική διάσταση της μουσικής στον αρχαίο ελληνικό στοχασμό**» (**Παναγιώτης Δαμάσκος**, Δρ. Φιλοσοφίας)

Επειδή, λόγω των ημερομηνιών εκδόσεως του «Κοντά σας», συνήθως δεν είναι δυνατή η έγκαιρη δημοσίευση των επικειμένων εκδηλώσεων του Ιδρύματος «Ανδρέας Λεντάκης», οι αναγνώστες που θέλουν να πληροφορούνται εγκαίρως τις διάφορες εκδηλώσεις και να συμμετέχουν σ' αυτές, μπορούν να δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στα γραφεία του Ιδρύματος, (τηλ. 210- 3226054 - 210-32226075).

## Αιθιοπικό Εορτολόγιο (Ιανουάριος — Μάρτιος 2010)

**7 Ιανουαρίου (29 Ταχσάς):** Χριστούγεννα (Γκένα).

**19 Ιανουαρίου (11 Τερ):** Θεοφάνεια (Τιμκέτ).

**19 Φεβρουαρίου (12 Γιεκατίτ):** Ημέρα των Αιθιόπων μαρτύρων (Σεμαετάτ Ιτιγιόπγια) σε ανάμνηση της σφαγής των χιλιάδων αμάχων από τους Ιταλούς φασίστες το 1937, μετά την απόπειρα κατά του Γκρατσιάνι.

**2 Μαρτίου (23 Γιεκατίτ):** Νίκη του Αυτοκράτορα Μενελίκ 2ου επί των Ιταλών εισβολέων στη μάχη της Αντουα το 1896 (Γιε Αντουα Ντιλ Μετασεμιά).

### Από την καθημερινή ζωή στην Αιθιοπία πριν από μερικές δεκαετίες...

Απόσπασμα από το χειρόγραφο περιοδικό «ΑΠ' ΟΛΑ»

που έγραφε ο Ανδρέας Γκόφης με πολύ κέφι, χιούμορ και μεράκι και το διένειμε αρχικά στους Έλληνες παροίκους της Τζίμμα και από το 1944 στην Αντίς Αμπέμπα, όπου κι εγκαταστάθηκε:

#### «ΑΠ' ΟΛΑ»

Έκτακτον περιοδικόν  
με ακαθόριστον σκοπόν  
εκδιδόμενον όταν θελήση  
για τους φίλους π' θ' αποκτήση

Ότι θέλει θ' αραδιάζη  
κι' όποιος θέλει ας το διαβάζη  
κι' αν κανέναν σατυρίση  
φίλος θάναι, ας σιωπήση.

Ιδιοκτήτης και Διευθυντής, δεν υφίσταται κανείς

#### ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ

Αντίς Αμπέμπα - Δεκέμβριος 1943

Εικοσιπενταετία και πλέον είχε παρέλθη χωρίς να μπορέση η Παροικία μας ν' αποκτήση σχολείο δικό της. Το 1943 τούτο κατορθώθη κι ευχαρίστησις εις όλους μας απλώθη. Παρητηρήθη και κάποια εξαιρετική προσπάθεια εφέτος για την επί το καλλίτερον διοργάνωσιν του σχολείου. Χάρις εις τας προσπαθείας ταύτας του Κοιν. Συμβουλίου και τας του καθηγητού Η. Παπαχρήστου, λειτουργεί εφέτος φροντιστήριον Α' και Β' γυμνασίου και οικοκυρική και χειροτεχνία δια τας δεσποινίδας. Και Μουσείον, εν τη σχολή, έχει κάμει την εμφάνισίν του, πτωχόν μεν για την ώρα ελπίζομεν όμως συν τω χρόνω να πλουτισθή με δωρεάς Ελλήνων της Παροικίας μας.

Για τα συντελεσθέντα εφέτος (εν συγκρίσει με τα περασμένα είναι αρκετά) αξίζουν επαίνων όλοι οι οπωσδήποτε εργασθέντες γι' αυτά. Το Κοινόν ας μη παρίδη τας προσπαθείας αυτών ταύτας, αλλ' ας ενισχύση αυτούς ν' αντλήσουν θάρρος και ζήλον για περισσότερα.

Σπουδαίον επίσης ζήτημα για την Κοινότητά μας είναι η έλλειψις Οικοτροφείου. Εάν και ελήφθη υπ' όψιν και το ζήτημα τούτο από τους κοινοτικούς, ως πληροφορούμεθα, τονίζομεν όμως τούτο και από τας στήλας του «ΑΠ' ΟΛΑ» ίνα μη λησμονηθή και κάθε ενδιαφερόμενος γονεύς να κινηθή και δήλωσι στην Κοινότητα από τώρα ας απευθύνη ίνα την επιτροπήν μ' αυτό διευκολύνη.



Το «ΑΠ' ΟΛΑ» Ιανουαρίου 1944. χειρόγραφο του Ανδρέα Γκόφη

## Ένας άγγελος στην Αιθιοπία

Ο παραπάνω τίτλος είναι από ένα άρθρο στο διαδίκτυο πριν από πέντε χρόνια, το οποίο αναφερόταν στην 85χρονη σήμερα γιατρό **Dr. Catherine Hamlin**. Τον αντέγραψα, διότι δεν υπάρχουν καταλληλότερα λόγια για να παρουσιάσει κάποιος αυτή τη γυναίκα, στην οποία απονεμήθηκε πρόσφατα το φετινό βραβείο «**Ορθού Τρόπου Διαβίωσης**», γνωστότερο ως «**Εναλλακτικό Νομπέλ**». Η διεθνής αυτή αναγνώριση έγινε αφορμή να γράψω στο «Κοντά σας» για την τεράστια ανθρωπιστική προσφορά τόσο αυτής όσο και του συζύγου της.

Η Αυστραλέζα **Dr. Catherine Hamlin**, γυναικολόγος, και ο επίσης γυναικολόγος Νεοζηλανδός σύζυγός της, **Dr. Reginald Hamlin**, ο οποίος έχει πλέον φύγει από τη ζωή, πήγανε στην Αιθιοπία το 1959 και εργάστηκαν στο **Princess Tsehai Memorial Hospital**, στην Αντίς Αμπέμπα. Πολύ γρήγορα ήλθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα γυναικών με κυστεοκολπικό ή/και ορθοκολπικό συρίγγιο, μία επιπλοκή ενός δύσκολου τοκετού.

Στον ανεπτυγμένο κόσμο, οι δύσκολοι τοκετοί (π.χ. λόγω στενής λεκάνης ή της θέσης του εμβρύου) μπορούν να αντιμετωπισθούν με καισαρική τομή. Στις φτωχές χώρες όμως, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση σε μαιευτήριο και οι γυναίκες γεννούν στο σπίτι με μόνη τη βοήθεια των γυναικών της γειτονιάς, η καισαρική τομή είναι μία άγνωστη πολυτέλεια. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ολέθρια. Από τις επαναλαμβανόμενες, επώδυνες προσπάθειες της επιτόκου να γεννήσει με φυσιολογικό τρόπο, μπορεί να προκληθεί ρήξη στον ιστό μεταξύ του κόλπου και της κύστης ή/και του παχέως εντέρου, με συνέπεια χρόνια ακράτεια ούρων ή/και περιττωμάτων, τα οποία τρέχουν αδιάκοπα μέσω του κόλπου.

Σε μία συνέντευξή της, η ίδια η Dr. Hamlin συνοψίζει πολύ παραστατικά το πώς προκαλούνται τα κυστεοκολπικά και τα ορθοκολπικά συρίγγια και την απελπιστική κατάσταση που δημιουργούν: «..... Ούτε η επίτοκος ούτε οι γυναίκες γύρω της ξέρουν πότε αρχίζει ο τοκετός ..... Μέρα-νύχτα την παροτρύνουν να σπρώξει, ξανά και ξανά. Υστερα από πέντε ημέρες βγαίνει ένα νεκρό μωρό, κι' αυτό διότι, μετά τη νέκρωσή του, το έμβρυο συρρικνώνεται και ο οργανισμός μπορεί πλέον να το αποβάλει .... Όμως, εκτός από το νεκρό μωρό, η γυναίκα διαπιστώνει ξαφνικά ότι πρέπει να αντιμετωπίσει μία ακόμη πιο τρομακτική πραγματικότητα: το κρεβάτι της είναι γεμάτο ούρα ή/και περιττώματα. Η δυσσομία της είναι συνεχής και αφόρητη. Πολύ συχνά, ο άντρας της θα τη στείλει πίσω στους

γονείς της. Όμως, και η ίδια η οικογένειά της την αποφεύγει. Στην καλύτερη περίπτωση, οι γονείς θα της φτιάξουν μία καλύβα στην άκρη της αυλής τους κι' εκεί θα περάσει την υπόλοιπη ζωή της, μία ζωή μοναχική, κατεστραμμένη και χωρίς ελπίδα, εκτός αν μπορέσει να θεραπευτεί».

Τη θεραπεία αυτού του ιατρικού κι' ανθρώπινου δράματος έκαναν σκοπό της ζωής τους ο Reginald και η Catherine Hamlin. Αν δεν επινόησαν, είναι βέβαιο ότι τελειοποίησαν τη χειρουργική επέμβαση που αποκαθιστούσε τη βλάβη και, χρόνο με το χρόνο, θεράπευαν, φυσικά εντελώς δωρεάν, όλο και περισσότερες απ' αυτές τις άμοιρες υπάρξεις. Συγχρόνως, εκπαίδευαν νέους Αιθίοπες γιατρούς και νοσηλεύτριες. Γράφτηκε ότι, μεταξύ 1974 και 2004, οι Hamlin και η ομάδα γιατρών που συγκέντρωσαν γύρω τους θεράπευσαν περισσότερες από 24.000 γυναίκες. Αν συνυπολογίσουμε τα διαστήματα μεταξύ 1959 και 1974 και 2004 έως σήμερα, ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιος.

Ο Reginald και η Catherine Hamlin δεν περιορίστηκαν στην προσφορά τους στο ιατρικό πεδίο: αν και το μόνο τους εισόδημα, στην Αιθιοπία, ήταν ο μισθός τους ως νοσοκομειακών γιατρών, εισέφεραν οι ίδιοι το αρχικό κεφάλαιο και δημιούργησαν το **Hamlin Fistula Welfare Trust**, ένα ίδρυμα που βοηθούσε τις νεαρές γυναίκες να επανενταχθούν στην κοινωνία μετά τη θεραπεία τους. Από το ίδρυμα αυτό, το οποίο οι Hamlin όχι μόνο διηύθυναν αλλά κι εξακολούθησαν να ενισχύουν οικονομικά, ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας ενός εξειδικευμένου κέντρου για τη συγκεκριμένη πάθηση, πράγμα που τελικά επιτεύχθηκε το 1974, με την ίδρυση του **Addis Ababa Fistula Hospital**.

Για την ιατρική και ανθρωπιστική προσφορά τους, οι Hamlin τιμήθηκαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 1970 με το βραβείο του ιδρύματος **Haile Selassie 1st Prize Trust**, ένα Αιθιοπικό μικρό «Νομπέλ» που είχε θεσπίσει ο Αυτοκράτωρ **Χάϊλε Σελάσιε**. Το 1999, η Catherine Hamlin είχε προταθεί για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης (ο σύζυγός της είχε ήδη αποβιώσει). Κι' επιτέλους φέτος ήλθε η επίσημη διεθνής επιβράβευση: μαζί με ένα Νεοζηλανδό ακτιβιστή κατά της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και δύο περιβαλλοντολόγους από το Κονγκό και τον Καναδά, απονεμήθηκε στην Dr. Catherine Hamlin, **για μισό αιώνα προσφοράς στην ανθρωπότητα**, το φετινό «Εναλλακτικό Νομπέλ». Είναι ένα βραβείο που θεσπίστηκε το 1980 από τον Σουηδό-Γερμανό Γιάκομπ φον Ιξκουλ, με σκοπό την αναγνώριση της

## Ένας άγγελος στην Αιθιοπία

κοινωνικής προσφοράς ανθρώπων που συνήθως αγνοούνται από την Επιτροπή των βραβείων Νομπέλ. Η τελετή απονομής ορίστηκε να γίνει στις 4 Δεκεμβρίου, σε ειδική συνεδρίαση του Σουηδικού Κοινοβουλίου, λίγες ημέρες πριν από την απονομή των βραβείων Νομπέλ.

Είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά το ζεύγος Hamlin ήδη από το 1969, μέσω ενός καλού κοινού φίλου, του Olin B. Scott, Αμερικανού δικηγόρου στην Αντίς Αμπέμπα, ο οποίος παρείχε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του στο ίδρυμά τους. Μέχρι το 1975 που έφυγα από την Αιθιοπία, τους συναντούσα συχνά και δεν έπαψα, ύστερα από τόσα χρόνια, να διατηρώ ζωντανή την εικόνα αυτών των δύο ανθρώπων. Εκείνος, ένας εξωστρεφής πενηντάρης, πάντοτε βιαστικός (δεν περπατούσε, συνεχώς μισοέτρεχε), σε σκλάβωνε με την απλότητα, την ταπεινοφροσύνη, το χαμόγελο και το αυτοσαρκαστικό χιούμορ του. Εκείνη, ψηλή, λεπτή, λιγομίλητη, σε κατακτούσε με την ευγένεια και τους τρόπους της, που πρόδιδαν και τη δική της απλότητα και μετριοφροσύνη. Δύο άνθρωποι που, όποτε μιλούσες μαζί τους, ούτε θα σου έλεγαν ούτε θα σε άφηναν να καταλάβεις ότι, εκείνη την ημέρα, ήταν πιθανό να είχαν σώσει δύο, τρεις ή και περισσότερες δυστυχισμένες γυναίκες και να είχαν συμπαρασταθεί σε άλλες τόσες να ξαναμπούν στην κοινωνία.

Λυπάμαι που ο Reginald Hamlin δεν έζησε για να χαρεί κι' αυτός τη διεθνή αναγνώριση. Κάπως όμως, με παρηγορεί η ανάμνηση της τελετής απονομής του Βραβείου Χάιλε Σελάσιε, όταν με έκδηλη συγκίνηση έπαιρνε το μετάλλιο από τα χέρια του Αυτοκράτορα. Όπως μας έλεγε ο ίδιος την επομένη, η συγκίνησή του κορυφώθηκε όταν άκουσε να ανακρούεται προς τιμήν τους ο Αγγλικός Εθνικός Ύμνος (τυπικά, αρχηγός του κράτους στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία είναι η Βασίλισσα της Αγγλίας). Το βραβείο εκείνο, όπως και το τωρινό στην Catherine Hamlin, με κάνουν να αισιοδοξώ ακόμα ότι η προσφορά των απλών, αφανών και αγνώστων στο ευρύ κοινό, δεν περνάει πάντοτε απαρατήρητη. Οι Hamlin είναι για μένα πρότυπα, που εκτιμώ, σέβομαι και θαυμάζω και γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τους γνώρισα. Προσέφεραν χωρίς να αποβλέπουν σε ανταλλάγματα. Κι' αν, ως άνθρωποι, είναι φυσικό να χαιρόνταν για τα συγχαρητήρια και για τα βραβεία, καμία χαρά και καμία ικανοποίηση δεν μπορεί να ήταν τόση, όση αυτή που θα αισθάνονταν κάθε φορά που έφερναν πίσω στον κόσμο μία δυστυχισμένη, που η μοίρα της την είχε καταδικάσει να μπει ζωντανή στην Κόλαση. Αυτό έγινε γύρω στις 50.000 φορές και, χάρη στους Hamlin, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εξακολουθήσει να γίνεται, τουλάχιστον στην Αιθιοπία.

Νικόλαος Χρ. Βοζίκη

## Ο Σύλλογός μας αρωγός σε ορφανό παιδί στην Αιθιοπία



Στο τεύχος αρ. 81 του «Κοντά σας», είχαμε γράψει για την παρουσίαση στα μέλη μας του **Σύλλογου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας**, ο οποίος και μας έστειλε ένα ευγενικό γράμμα, ευχαριστώντας για τη θετική μας ανταπόκριση στο έργο και τους σκοπούς του.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογός μας ζήτησε από το Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας να μας αναθέσει την ηθική και οικονομική «υιοθεσία» ενός παιδιού κι' έτσι γίναμε ανάδοχοι του **Ayalew Sisay**.



Ο Ayalew Sisay

**Ο Ayalew** είναι δεκαεπτά ετών και σπουδάζει στην τεχνική σχολή «**Kombolcha Technical Vocational Education Training College**». Αντικείμενο των σπου-

δών του είναι ο προγραμματισμός Η/Υ, το διαδίκτυο και τα πολυμέσα. Μένει στο **Kombolcha Child Care Center**, ένα από τα ορφανοτροφεία που συντηρούνται από την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία και το Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας. Από πολύ μικρός έμεινε δυστυχώς ορφανός και από τους δύο γονείς και μπήκε στο ορφανοτροφείο σε ηλικία επτά ετών.

Η Λελέτα Σελάσιε ανέλαβε εκ μέρους του Δ.Σ. να επικοινωνεί με τον Ayalew και βρίσκεται σε συχνή επαφή μαζί του. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του παιδιού, το οποίο ευχαριστεί με θερμά λόγια το Σύλλογό μας για τη βοήθειά μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, σε δύο ή τρία χρόνια, να έχουμε τη χαρά να τον δούμε απόφοιτο της σχολής του και έτοιμο να αρχίσει τη σταδιοδρομία του.

## Ν Τ ε μ ε ρ ά 2 0 0 9

Με μεγάλη επιτυχία γιορτάστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου η πολύ σημαντική για τους Αιθίοπες γιορτή του Σταυρού, στην πλατεία Καραϊσκάκη απέναντι από το Καλλιμάρμαρο στάδιο. Μαζί με το άγαλμα του έφιππου ήρωα του 1821, «το Ντεμερά», δηλαδή η μεγάλη δέσμη από κλαδιά έτοιμη για την πυρά (χαρακτηριστικό της ημέρας), μια εξέδρα με μικροφωνική εγκατάσταση και 300 καθίσματα περιμέναν τον κόσμο.



Φωτό: Χρήστος Στεφανίδης

Από τις 5 το απόγευμα άρχισε η πλατεία να ομορφαίνει από τα μέλη της Αιθιοπικής Κοινότητας της Αθήνας που έφθαναν ντυμένα με τις κατάλευκες παραδοσιακές στολές τους, τη γυναικεία χορωδία του κατηχητικού της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αθήνας με τα αερικά αραχνούφανα λευκά φορέματα στολισμένα με σχέδια εκκλησιαστικά, μέλη του Συλλόγου μας και πολλούς περαστικούς που με ενδιαφέρον παρακολούθησαν την τελετή. Στις



Φωτό: Χρήστος Στεφανίδης

6 μ.μ. έφθασαν ο Αιθίοπας Επιτετραμένος κ. Mogues Dejenie, ο Abune Joseph Αρχιεπίσκοπος Ευρώπης της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που εδρεύει στη Ρώμη, ο Μητροπολίτης Αξώμης κ. Πέτρος, ο Αρχιμανδρίτης Haile Lioul προϊστάμενος της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αθήνας κι ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελ-



Φωτό: Χρήστος Στεφανίδης

λάδος κ. Ιερωνύμου. Όλοι οι ανωτέρω μίλησαν για την επέτειο, καθώς και η επίτιμη Πρόξενος της Αιθιοπίας Τερίνα Καλογεροπούλου - Αρμενάκη που απηύθυνε χαιρετισμό στα Αιθιοπικά. Τέλος μίλησε κι ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Νικόλας Χρ. Βοζίκης στα Ελληνικά και στα Αιθιοπικά.

Μετά τους Ύμνους και τους λόγους, έγινε η αναπαράσταση της εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, όπως γίνεται στην Αιθιοπία εδώ και 1600 χρόνια.



Φωτό: Παναγιώτης Στεφανίδης

Μια όμορφη Αιθιοπίδα υποδύοταν την Αυτοκράτειρα Ελένη, η οποία το 326 μ.Χ πήγε μαζί με τη συνοδεία της στην Ιερουσαλήμ, για να βρει το χαμένο επί 300 χρόνια Τίμιο Σταυρό. Ένας Χριστιανός ονόματι Κυριάκος της υπέδειξε 3 πιθανά σημεία και της είπε ότι ο μόνος τρόπος για να τον βρει είναι ν ακολουθήσει το όραμά του. Δηλαδή ν ανάψει μια μεγάλη πυρά κι ο καπνός θα την καθοδηγήσει. Έτσι κι έγινε. Ο καπνός ανέβηκε πολύ ψηλά και κατέβηκε σχηματίζοντας ουράνιο



Φωτό: Παναγιώτης Στεφανίδης

τόξο προς ένα σημείο. Εκεί πράγματι βρέθηκε ο Σταυρός του Ιησού, και στο σημείο, με υπόδειξη της Αγίας Ελένης, κτίστηκε ο Ναός του Τιμίου Σταυρού, τα εγκαίνια του οποίου έγιναν στις 27 Σεπτεμβρίου. Την ημερομηνία αυτή κράτησαν οι Αιθίοπες για τον εορτασμό του Μεσκέλ, ανάβοντας πάντα μια μεγάλη πυρά.

Η γιορτή είχε μεγάλη επιτυχία. Σε αυτό συνέβαλαν ο ήπιος καιρός, η καλή οργάνωση και η μεγάλη παρουσία του κόσμου. Ο Σύλλογός μας, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό της Πρε-



Φωτό: Παναγιώτης Στεφανίδης

σβείας, γιατί έτσι βοηθά εμμέσως και τους συμπατριώτες μας που ζουν στη φίλη χώρα, βοηθήσε σημαντικά. Οι Αιθίοπες επίσημοι μας ευχαρίστησαν για την πολύτιμη βοήθεια, αλλά θέλουμε κι εμείς να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την Εύη Διαμάντα-Μητσοπούλου για την παραχώρηση των καρεκλών, το Σταύρο Διαμάντα για την εξασφάλιση της πλατείας από το Δήμο και για τη μεταφορά και τακτοποίηση των καθισμάτων, τον Παναγιώτη Στεφανίδη για το εμφανωμένο νερό που προσέφερε και μοιράστηκε στον κόσμο, το Γιώργο Βαλλιανάτο, το Γιώργο Μητσόπουλος και το Νικόλα Βοζίκη για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση. Όλοι εμείς που παρευρεθήκαμε στο Ντεμερά νοιώσαμε συγκίνηση και γίναμε ένα με τους Αιθίοπες. Του χρόνου προσπαθείστε να έρθετε κι εσείς, θα σας αρέσει.

A. Z-Γ

## Προσεχείς εκδηλώσεις

### ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΩΣ το ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Δεκεμβρίου

Στις 9 το βράδυ όλοι μας θα βρεθούμε στο  
«ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ» (πρώην Χανδρή)  
στη λεωφόρο Συγγρού 385.

Θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε  
με τις μελωδίες του ΓΑΡΟ

Εσύ κράτησε τις προσκλήσεις σου ;  
Οργανώσου

Πάρε την παρέα σου και Τηλεφώνησέ μας ΤΩΡΑ.

### ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2010

Το απόγευμα της Κυριακής, 7 Φεβρουαρίου 2010, έχουμε την κοπή της Βασιλόπιτας για να καλωσορίσουμε τον 35ο χρόνο από την ίδρυση του Συλλόγου μας. Η εκδήλωση θα γίνει στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», στη λεωφόρο Αμαλίας (Πλατεία Συντάγματος).

**Θα είναι κάτι διαφορετικό από άλλες χρονιές!!**

**Σημειώστε και θυμηθείτε την ημερομηνία!!**

(Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε κάτω από την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2010).

## Memories

Σας ενημερώσαμε στο προηγούμενο τεύχος του «Κοντά σας» ότι το **Memories** άλλαξε μορφή λειτουργίας. Αυτό σημαίνει ότι οι εκδηλώσεις του Συλλόγου θα πρέπει να γίνονται σε άλλο χώρο, τον οποίο δεν βρίσκουμε πάντα εύκολα. Το σίγουρο είναι ότι χώροι τελικά βρίσκονται, αλλά!...εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά! Τίποτα δεν θα είναι ίδιο με πριν.

Το Memories ήταν για μας το σπίτι μας, ήταν το στέκι μας, ήταν το μέρος που από μόνο του έβγαζε προς τα έξω την αγάπη για τους Έλληνες της Αιθιοπίας.

Και πώς αλλιώς θα μπορούσε νάναι, όταν με το που έμπαινες έβλεπες μπροστά σου το καλοσυνάτο χαμόγελο του Λευτέρη, τη διάθεσή του να βοηθήσει σε όλα, τον άνθρωπο με τη μεγάλη αγκαλιά.

Ευχόμαστε από καρδιάς στο Λευτέρη και στη Ντίνα να είναι πάντα καλά και καλή επιτυχία.

*Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη*

### ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Σταύρος Διαμάντας	694 9192914
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη	210 8814359
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Παρασκευή Μανουκάκη	210 6107673
Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη	210 9836041
Γεώργιος Μητσόπουλος	210 7242930
Λελέτα Σελάσιε	693 2658658

## ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...

### Ο ΛΙΤΖ ΙΓΙΑΣΟΥ

... Ο Μενελίκ ΙΙ, όταν κλονίσθηκε η υγεία του, ονόμασε διάδοχό του ένα δωδεκάχρονο αγόρι, τον Λίτζ Ιγιάσου (1907). Ήταν γιος της κόρης του Σοαράνγκα και του Ρας του Wollo, Μικαέλ (εκχριστιανισμένου μουσουλμάνου, που καταγόταν από τη φυλή των Ορόμο).

... Σε ηλικία 18 χρονών ορίζεται Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας (χωρίς ποτέ να γίνει η ενθρόνισή του). Επρόκειτο για ένα έξυπνο και τολμηρό άτομο που είχε επηρεαστεί από την Γερμανική πολιτική.

... Η Γερμανία πριν από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο (1914), διατηρούσε αποικίες στην Αφρική ( μεταξύ αυτών, Τανγκανίκα, Καμερούν και Μπουρούντι). Στην προσπάθειά της να έχει και την Αιθιοπία μαζί της στον πόλεμο, προσεγγίζει τον μουσουλμανικό πληθυσμό της χώρας.

... Ο Γερμανόφιλος Λιτζ Ιγιάσου, δηλώνει ότι κατάγεται από τον Μωάμεθ, κηρύσσεται υπέρ του Μωαμεθανισμού και της υποταγής της Αιθιοπίας στους θρησκευτικούς αρχηγούς της Τουρκίας (1915).

... Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η Αιθιοπική Εκκλησία αφορίζει τον αυτοκράτορα και το πολιτικό-στρατιωτικό κατεστημένο τον κηρύσσει έκπτωτο του θρόνου (1916).

... Η Ζαουντίτου, η άλλη κόρη του Μενελίκ ΙΙ, ανακηρύσσεται Αυτοκράτειρα και Αντιβασιλέας και διάδοχος του θρόνου ο Ρας του Harar, Ταφαρί Μεκόνεν (με τον θάνατο της Ζαουντίτου, ενθρονίζεται Αυτοκράτορας, με το όνομα Χάιλε Σελάσιε, το 1930).

... Για την ανατροπή του Λίτζ Ιγιάσου, υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη των συμμάχων. Τελικά η Αιθιοπία βγαίνει στον πόλεμο υπέρ της Αντάντ, και με την λήξη του, βρίσκεται με το μέρος των νικητών.

... Ο Ράς του Wollo, Μικαέλ, με 80.000 στρατιώτες, προσπαθεί να επαναφέρει τον γιό του στον θρόνο, αλλά συντρίβεται από τα στρατεύματα που είναι πιστά στον Αντιβασιλέα Ρας Ταφαρί.

... Μετά την ανατροπή του, ο Λίτζ Ιγιάσου βρίσκεται καταφύγιο στις περιοχές Afar και Harar, όπου είναι έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο και διατηρεί άριστες σχέσεις με αυτό. Αρκετές από τις συζύγους του ήταν μουσουλμάνες.

... Πέντε χρόνια μετά από την ανατροπή του, ο Λίτζ Ιγιάσου συλλαμβάνεται και φυλακίζεται στην πόλη Fiche, στην βόρεια Shoa.

Το 1931, με τη βοήθεια υποστηρικτών του από τη φυλή των Ορόμο, κατορθώνει και δραπετεύει.

... Με την εισβολή των Ιταλών στην Αιθιοπία το 1935, το πολιτικό-στρατιωτικό κατεστημένο φοβόταν, μήπως οι Ιταλοί χρησιμοποιήσουν τον Λίτζ Ιγιάσου. Βρίσκεται νεκρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ακόμη και σήμερα παραμένει μυστήριο ο τόπος ταφής του.

... Πηγή του παραπάνω άρθρου, είναι η ανταπόκριση προς το περιοδικό «ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ», του καθηγητή του γυμνασίου της Αντίς Αμπέμπα και του ημιγυμνασίου της Ντίρε Ντάουα, στη δεκαετία του 1950, Ι. Α. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ. Επίσης πολλές πληροφορίες πάρθηκαν από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου, που ασχολούνται με το παραπάνω θέμα.

**Σταύρος Ε. Βινιεράτος**

Σημ: Η ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, με ειδήσεις, φωτογραφίες και Videos είναι: <http://sites.google.com/site/xereteoti>

### Ευχάριστα

#### Γεννήσεις:

- ☆ Η Έρση Κωστάκη (κόρη του καθηγητή Φίλ. Κωστάκη και της Νόρας Γανωτάκη) κι ο Αποστόλης Τούντας απέκτησαν κοριτσάκι **Τους ευχόμαστε καλορίζικη και να την καμαρώνουν πάντα με υγεία και χαρά**

### Δυσάρεστα

#### Εφυγαν από κοντά μας:

- Η Κική Σολομωνίδου από τη Ντίρε Ντάουα και το Τζιμπουτί
- Ο Βασίλης Μπογάς σύζυγος της Δέσποινας (Πέπας) Χωματά από την Αντίς Αμπέμπα
- Ο Θόδωρος Σπονδυλίδης (σύζυγος της Ξένιας Μίχου από την Αντίς Αμπέμπα)
- Ο Ντόρης Ζερβός από την Αντίς Αμπέμπα, στην Καλιφόρνια όπου διέμενε **Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.**

### Καθυστερούμενες Συνδρομές

Στα προηγούμενα τεύχη μας, υπενθυμίσαμε ότι τα μέλη του Συλλόγου που δεν έχουν πληρώσει τις συνδρομές προηγούμενων ετών, εφ' όσον έχουν την οικονομική δυνατότητα, πρέπει να καταβάλουν την οφειλή τους, ώστε να συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία του. Μερικά μέλη ανταποκρίθηκαν, αποδεικνύοντας ότι η παράλειψή τους οφειλόταν σε αμέλεια και όχι σε κακή πρόθεση. Περιμένουμε και από άλλους να κάνουν το ίδιο!!

**Το Δ. Σ.**

### Συνδρομές

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους καταθέτοντας το ποσό των 27 Ευρώ (για το έτος 2008 και προηγούμενα) στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμός λογαριασμού **126-60662193, σημειώνοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα τους στο δελτίο κατάθεσης** και ενημερώνοντας για την κατάθεση τους τον Ταμία κ. Καλοπαναγιώτη ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ

**Η ετήσια συνδρομή των μελών αναπροσαρμόστηκε από 1-1-2009 σε 30 €**, για να καλυφθεί εν μέρει η αύξηση του κόστους λειτουργίας του Συλλόγου. (Είναι η πρώτη αύξηση από το 1999).

Η εγγραφή για καινούρια μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν την ετήσια συνδρομή των 30 €.

Τα μέλη του Συλλόγου μας που διαμένουν εκτός Ελλάδας μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: Beneficiary: **Sylogos Ellinon Ethiopias.**

IBAN: GR 67 0120 1260 0000 0006 0662 193

Name of the bank: EMPORIKI BANK. Swift address: EMPOGRAA ή μπορούν να στείλουν επιταγή στο όνομα του Συλλόγου προς: P.O. Box 3561, 102 10, ATHENS, Greece