

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41, ΑΘΗΝΑ 105 52, ΤΗΛ.: 210 32.16. 842
e-mail: ellinoethiopicclub@yahoo.com
<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ 15° ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ



Συνάντηση με το Νίκο και την Ευγενία Μωραϊτή

Στην αρχή του καλοκαιριού, είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με το Νίκο και την Ευγενία Μωραϊτή, που είχαν έλθει για διακοπές στην Ελλάδα. Η συνάντηση έγινε στο Αχυμ την Τετάρτη, 28 Ιουνίου.

Συμμαθητές και φίλοι του Νίκου από τα παιδικά και τα νεανικά μας χρόνια στην Αντίς Αμπέμπα, είχαμε να τον δούμε από τον καιρό που πήγε στην Αυστραλία, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Πριν από τρία χρόνια, χάρη στο «Κοντά σας», που έφθασε στα χέρια του Νίκου από έναν άλλο παλιό, καλό φίλο, επίσης εγκατεστημένο στην Αυστραλία, τον Κώστα Σιδερίδη, ο Νίκος επικοινωνήσε μαζί μας και όπως ήδη ξέρετε, έβαλε και το εφημεριδάκι

μας στην ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο.

Όπως γίνεται πάντα σ' αυτές τις περιπτώσεις, η βραδιά κύλησε με αναμνήσεις και γέλια, ανάμεικτα με συγκίνηση. Εκτός όμως από τα παλιά, είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε κοντά στο Νίκο και τη γυναίκα του Ευγενία, αξιόλογη και βραβευμένη δημοσιογράφο, επικεφαλής του Ελληνικού Τμήματος στο Ραδιόφωνο της Αυστραλίας.

Ανανεώσαμε το ραντεβού μας με το Νίκο και την Ευγενία για του χρόνου, όταν έλθουν ξανά στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, θα μας κρατήσει σε επαφή το «Κοντά σας».

Νικόλαος Βοζίκης

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ 1975 ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑΣ

Όλοι σχεδόν γεννηθήκαμε στην Αντίς Αμπέμπα και ζήσαμε μαζί τα μαθητικά μας χρόνια, από την τρυφερή ηλικία του νηπιαγωγείου, μέχρι και που τελειώσαμε το βτάξιο γυμνάσιο. Μοιραστήκαμε όχι μόνο τις ώρες διδασκαλίας αλλά και τις οικογενειακές, κοινωνικές και χριστιανικές αρχές που μας έδιναν τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι.

Όταν τελείωσε ο κύκλος της μαθητικής ζωής και ήρθε ο καιρός να διαλέξει ο καθένας νέο δρόμο, τότε χαθήκαμε. Άλλοι έμειναν Αιθιοπία, άλλοι ήρθαν στη Ελλάδα, άλλοι πήγαν Αμερική, Τουρκία, μέχρι και στην Κίνα χαθήκαμε μέσα στον κόσμο των επιλογών και των στόχων μας.

Τα χρόνια περνούσαν και εμείς μαζί τους τρέχαμε, τρέχαμε να προλάβουμε την καθημερινότητα και να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα μας.

Όσπου κάποια μέρα μετά από χρόνια, ακούσαμε ένα γλυκό τηλεφωνικό κάλεσμα! Ήταν μία φωνή από το παρελθόν. Ήταν η φωνή του Αγγέλου Κωσταδήμα, που απ την άκρη της γης, απ την Κίνα, (που είναι επαγγελματικά εγκατεστημένος) προσπαθούσε να επικοινωνήσει με όλους μας, συμμαθητές και συμμαθήτριες της μακρινής εκείνης εποχής και να προσπαθεί να πραγματοποιήσει την πρώτη μας συνάντηση μετά 30 ολόκληρα χρόνια.

Η προσπάθεια επικοινωνίας ξεκίνησε τον Μάιο και περιελάμβανε δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, ανταλλαγή ηλεκτρονικών διευθύνσεων και τηλεφώνων καθώς και φωτογραφιών μας τότε και τώρα.



Όρθιοι: Αντώνης Μαρίνος, Παύλος Γουλανδρός, Ντίνος Γεωργαλίδης, Αλέκα Σγολόμπη, Μάκης Βάγιας, Λόλα Παπατζήμα, Παναγής Δριτσώνας. **Καθισμένοι:** Αγγελος Κωσταδήμας, Μάνος Μαγδαλινός, Χριστούλα Λάμπρου, Άννα Δριτσώνα, Ιλεάνα Δεληγιάννη.

Τελικά τα κατάφερε και η συνάντηση ορίσθηκε και έγινε στις 29 Οκτωβρίου 2005 στην Αθήνα, με πολύ μεγάλη επιτυχία!

Ζήσαμε συναισθήματα χαράς, ζωντάνεψαν στην μνήμη μας τα μαθητικά μας χρόνια. Ακούσαμε τραγούδια της εποχής εκείνης, τραγούδια που χορεύαμε στα parties που κάναμε. Λυπηθήκαμε για τους λίγους που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν.

Επικοινωνήσαμε όμως τηλεφωνικώς και σε ανοικτή ακρόαση με όποιους μπορέσαμε την ημέρα εκείνη.

Η Ζαφειρούλα Μαλλιάρη έκανε την πρώτη σκέψη για συνάντηση στην Αντίς Αμπέμπα και έδωσε πρώτη, το ερέθισμα στον άγγελο για αυτή την ωραία συνάντηση.

Ο χώρος της συνάντησης ήταν ιδεώδης για την περίπτωση. Ήταν ο επάνω όροφος ενός παραδοσιακού ρεστοράν και είχε κλεισθεί αποκλειστικά για εμάς με θέα την Ακρόπολη. Τα είχε οργανώσει όλα τέλεια ο Άγγελος με την βοήθεια της Ιλεάνας Δεληγιάννη. Ζήσαμε στιγμές καταπληκτικές, ταξιδέψαμε στο παρελθόν

Είπαμε πολλά και θυμηθήκαμε ακόμα περισσότερα.

Είδαμε σε προβολή βίντεο, που τράβηξε ο Άγγελος το

2002, εικόνες από την Αντίς Αμπέμπα του σήμερα.

Χαρήκαμε και γελάσαμε πολύ! Παρά του ότι μεγαλώσαμε, βιώσαμε τελικά το παιδί που κρύβει ο καθένας μέσα του. Αγκαλιαστήκαμε σαν αδελφία που είχαν χρόνια να βρεθούν. Τελικά τι και αν πέρασαν τόσα χρόνια, δεν αλλάξαμε καθόλου! Η ζωή μας στην Αντίς Αμπέμπα έχει μείνει χαραγμένη στην καρδιά σαν μια γλυκιά ανάμνηση!

Άννα Δριτσώνα



ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΣ

Έργο της Μαρίας Μεταξά Παζινού από την έκθεση «Ψάρια και Θάλασσες στην Κεφαλονιά» Αύγουστος 2006. Τα έσοδα της Έκθεσης διατέθηκαν για οικολογικούς σκοπούς στο τμήμα Αλιείας του Λιμεναρχείου Κεφαλονιάς προκειμένου να αγοραστεί ένας μετρητής ρύπανσης και μόλυνσης του κόλπου του Ληξουρίου.

Ιδιοκτήτης:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41 ΑΘΗΝΑ
- ◆ Συντακτική Επιτροπή: Ν. ΒΟΖΙΚΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΑΛΗ
- ◆ Επιμέλεια: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ινκουτατάς, η αιθιοπική πρωτοχρονιά, γιορτάζεται στις 11 Σεπτεμβρίου, **1η Μεσκερέμ** σύμφωνα με το Αιθιοπικό ημερολόγιο. Η Αιθιοπία ακόμα ακολουθεί το ορθόδοξο Ιουλιανό ημερολόγιο που αποτελείται από 12 μήνες των 30 ημερών και ένα 13ο μήνα, τον Παγκουμέ, που έχει πέντε μέρες και έξη κάθε δισεκατο έτος. Το Αιθιοπικό ημερολόγιο είναι επτά χρόνια και οχτώ μήνες πίσω από το Γρηγοριανό.

Σύμφωνα με τον μύθο η ημερομηνία της πρωτοχρονιάς συνδέεται με το τέλος του κατακλισμού του Νώε.

Κάθε έτος φέρει το όνομα ενός εκ των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Τα δισεκατο φέρουν το όνομα του Ευαγγελιστού Ιωάννη (Γιοχάνες)

Η πρωτοχρονιά είναι μια σημαντική γιορτή για τους Αιθίοπες. Ύστερα από την περίοδο των βροχών, που διαρκεί περίπου τρεις μήνες, ακολουθεί η άνοιξη με ηλιόλουστες μέρες, καθαρή ατμόσφαιρα και καταπράσινα λιβάδια που σκεπάζονται από τις ανθισμένες χρυσές μαργαρίτες, γνωστές σαν «**Λουλούδι Μεσκέλ**».

Ο μήνας Μεσκερέμ θεωρείται ως ο μήνας της μετάβασης από κάτι παλιό και στενάχωρο σε κάτι νέο και χαρούμενο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις της πρωτοχρονιάς



σχετίζονται με την επιστροφή της βασίλισσας του Σαβά από την περίφημη επίσκεψη της στον βασιλιά Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ.

Η λέξη «Ινκουτατάς» που σημαίνει «**πολύτιμα δώρα**» οφείλεται σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, στην υποδοχή που επιφύλαξαν οι προύχοντες και οι ιερείς στην βασίλισσα Σαβά, κατά την επιστροφή της από τα Ιεροσόλυμα, προσφέροντας της πολύτιμα δώρα.

Ο κύριος θρησκευτικός εορτασμός γίνεται στην εκκλησία «Κοστέτε Γιοχάνες» του 14ου αιώνα στην περιοχή του Γκόνταρ. Οι εορτασμοί διαρκούν τρεις μέρες με προσευχές, ψαλμωδίες και ύμνους, κηρύγματα και πολύχρωμες λιτανείες.

Το έτος 1999 (2006 - 2007)

είναι το έτος του Αποστόλου Λουκά (στα Αιθιοπικά: «Ζεμενά Λουκάς»). Αυτό το έτος είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Αιθίοπες αφού πρόκειται για το έτος πριν την Αιθιοπική χιλιετία 2000.

Μελλάμ Αντίς Αμέτ

Επιμέλεια: Μαριάννα Γεωργαλή

Νικόλαος Βοζίκης

Πηγές: <http://www.selamta.net/Ethiopian%20Calendar.htm>
<http://www.tourismethiopia.org/pages/detail/detailfestival.asp>
<http://www.rastaites.com/Ethiopia/newyear.htm>
<http://www.ethioembassy.org.uk>

Οι μήνες στα Αιθιοπικά	Ημερομηνία έναρξης	Ημερομηνία έναρξης στα δισεκατο έτη
Meskerem	11 Sept	12 Sept
Tikimt	11 Oct	12 Oct
Hidar	10 Nov	11 Nov
Tahsas	10 Dec	11 Dec
Tir	9 Jan	10 Jan
Yekatit	8 Feb	9 Feb
Megabit	10 Mar	-
Miyazia	9 Apr	-
Guinbot	9 May	-
Senie	9 Jun	-
Hamlie	8 Jul	-
Nehasie	7 Aug	-
Pagumie	6 Sep	-

Τα ονόματα των μηνών και οι ημερομηνίες έναρξης του καθενός

መስከረም - MESKEREM						
እ	ሰ	ግ	ረ	ሐ	ኀ	ቀ
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	፩ 11 Enkutatash	፪ 12	፫ 13	፬ 14	፭ 15	፮ 16
፯ 17	፰ 18	፱ 19	፲ 20	፲፩ 21	፲፪ 22	፲፫ 23
፲፬ 24	፲፭ 25	፲፮ 26	፲፯ 27 Meskel	፲፰ 28	፲፱ 29	፳ 30
፳፩ 1	፳፪ 2	፳፫ 3	፳፬ 4	፳፭ 5	፳፮ 6	፳፯ 7
፳፰ 8	፳፱ 9	፴ 10				

Ο πρώτος μήνας του έτους

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡ. ΘΥΑΤΕΪΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΞΩΜΗΣ

Απεβίωσε στις 5 Ιουλίου 2006 από την επάρατη ασθένεια και κηδεύτηκε στις 8 Ιουλίου από τον Ιερό Ναό της Παναγίας (Μαρμαριωτίσσης) Χαλανδρίου. Της νεκρωσίμου ακολουθίας προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, συμπαραστατούμενος από πολλούς Αρχιερείς, μεταξύ των οποίων ο Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος και οι Έξαρχοι του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, Αξώμης Πέτρος, και Ιεροσολύμων, Γεράσιων Θεοφάνης. Στον εκπρόσωπο του Οικ. Πατριάρχου δεν επιτράπη από τους οικείους του εκλιπόντος Ιεράρχη να εκφράσει συλλυπητήρια. Αυτή ήταν και η επιθυμία του νεκρού. Πλήθος λαού από την Ελλάδα και το Εξωτερικό προσήλθαν στην εξόδιο ακολουθία και πολλά στεφάνια κατατέθηκαν στη μνήμη του αιμνήστου Ιεράρχη, μεταξύ των οποίων του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας και της Ελληνικής Κοινότητας Αντις Αμπέμπας. Παρέστη ο πρ. πρωθυπουργός κ. Γρίβας και πολλοί βουλευτές.

Ο εκλιπών Ιεράρχης γεννήθηκε στα Καλύβια Φενεού Κορινθίας το 1924. Τα εγκύκλια μαθήματα διδάχθηκε στο χωριό του και το Γυμνάσιο Λεβιδίου με άριστες επιδόσεις.

Το 1945, με σύσταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού, έγινε αδελφός της Ι. Μονής Πεντέλης και μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις, το επόμενο έτος 1946, εισήλθε στην θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το ίδιο έτος άρχισε να υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία. Το 1947 χειροτονήθηκε διάκονος και με υπόδειξη του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού κατετάγη στον Ι. Κλήρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Τα έτη 1946-1950 υπήρξαν έτη μεγάλης δοκιμασίας για τον Μεθόδιο γιατί, λόγω του εμφυλίου πολέμου και για την ασφάλειά τους, έφερε τους γονείς του, την αδελφή του Μαριγώ και τον αδελφό του Παναγιώτη στην Αθήνα. Έπρεπε να συντηρεί όλους με τον μικρό μισθό των 600 δραχμών του διακόνου.

Το έτος 1950 χειροτονήθηκε ιερέυς και το 1951 διορίστηκε Ιερατικός Προϊστάμενος στην Ελληνική Κοινότητα Μονάχου με αρμοδιότητες εκκλησιαστικής επιστάσεως σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες της Δυτικής Γερμανίας. Στο Μόναχο παρακολούθησε



Ο Μητροπολίτης Αξώμης Νικόλαος και ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Φούγιας, 28-10-1959

μαθήματα Ιστορίας υπό τους Καθηγητές F. DOLGER και H.G. BECK. Το 1954 ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κάλεσε τον Μεθόδιο στην Αλεξάνδρεια και τον διόρισε Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου και της Ι. Συνόδου. Εκεί έζησε τα πολλά και δύσκολα προβλήματα τόσο του Πατριαρχείου όσο και των Ελληνικών Κοινοτήτων λόγω της Νασερικής Επανάστασης. Οι προσπάθειές του να σταματήσει ο κατήφορος του Πατριαρχείου δεν τελεσφόρησαν, γιατί η σήψη είχε προχωρήσει πολύ. Το 1956 ήρθε στην Ελλάδα και το 1958 καλείται πάλι να επιστρέψει στο κλίμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ως Πρωτοσύγκελος του Μητροπολίτη Αξώμης και καθηγητής στο Γυμνάσιο της Ελληνικής Κοινότητας Αντις Αμπέμπας.

Το 1960 καλείται στην Μ. Βρετανία από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Αθηνάγορα, ο οποίος τον προόριζε για Βοηθό του Επίσκοπο στη Δυτική Γερμανία. Όμως, ο Μεθόδιος δεν δέχθηκε την επισκοποποίησή του, γιατί στόχος του ήταν μια σοβαρή μετεκπαίδευση και απόκτηση ακαδημαϊκού τίτλου. Αυτό πέτυχε στο Μάντσεστερ, όπου διορίστηκε ως Ιερατικός Προϊστάμενος, και φοίτησε στο εκεί Πανεπιστήμιο, από το οποίο ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας. Παράλληλα ανέπτυξε μεγάλο ποιμαντικό έργο στη Β. Αγγλία και συνέβαλε στη δημιουργία νέων Ελληνικών Κοινοτήτων με Ελληνικά Σχολεία και Σωματεία. Είχε την ευκαιρία να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα και να συγγράψει αξιολογικά βιβλία, από τα οποία τα σπουδαιότερα είναι τα εξής: (α) Ιστορία της Αποστολικής Εκκλησίας της Κορίνθου (1968) και (β) Orthodoxy between Romeocatholicism and Anglicanism, το οποίο εκδόθηκε το 1972 από το Oxford University Press. Και τα δύο γνώρισαν και άλλες εκδόσεις στην Ελλάδα και τις Η.Π.Α. Το 1966 διορίστηκε Α΄ Γραμματέας της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και το 1968 εκλέχτηκε Μητροπολίτης Αξώμης από τη Σύνοδο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Το στρατιωτικό καθεστώς εμπόδισε τόσο την αναχώρησή του από την Ελλάδα όσο και την χειροτονία του σε Μητροπολίτη. Αλλ' η Θεία Πρόνοια παραμέρισε και τα δύο εμπόδια.



Στην πρώτη συμμετοχή του ως Μητροπολίτη Αξώμης στην Κοπή Πίτας στον «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ» Αντίς Αμπέμπας, 1969

Συνέχεια στην σελίδα 5

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΦΟΥΓΙΑΣ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΡ. ΘΥΑΤΕΪΡΩΝ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΠΡ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΞΩΜΗΣ

(Συνέχεια από σελίδα 4)

Στην Αιθιοπία ο Μεθόδιος ανέπτυξε ασυνήθιστη ποιμαντική, πνευματική, κοινωνική και εθνική εργασία. Η ακτινοβολία του ιδίου και του έργου του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον κόσμο των Γραμμάτων, τα δε συνέδρια που συγκλήθηκαν, με πρωτοβουλία του, στην Αντίς Αμπέμπα και οι πολλές επισκέψεις εκκλησιαστικών και πολιτικών ηγετών στην έδρα του οδήγησαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να πάρει την απόφαση να τον εκλέξει Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας το 1979. Η απόφαση αυτή αποκάλυψε ότι το Φανάρι δεν διέθετε πρόσωπο του αναστήματος του Μεθοδίου.

Στη Μ. Βρετανία ο Μεθόδιος αύξησε σημαντικά τις Ελληνικές Κοινότητες, τις οποίες ίδρυσε Σχολεία και εξασφάλισε διδασκλήρια και κατοικίες για ιερείς και δασκάλους. Συγκάλεσε πάρα πολλά συνέδρια με ομιλητές από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το πιο σημαντικό Συνέδριο έγινε τον Ιανουάριο του 1988 τις τιμή τις Απόδημης Ελληνίδας, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλο τον κόσμο και με πρωτοφανή επιτυχία. Ο Απόδημος Ελληνισμός αποκτούσε το Εθνικό του Κέντρο στο Λονδίνο. Αυτό, τις, δεν άρεσε στο Φανάρι, το οποίο προχώρησε, χωρίς αιτία άλλη και χωρίς κλήση σε απολογία, στην απομάκρυνση του Μεθοδίου από τη Μ. Βρετανία. Εκτοτε ο ρέκτης και ακαδημαϊκός Ιεράρχης έμεινε παροπλισμένος, με τον τίτλο του Μητροπολίτη Πισιδίας, ως τον θάνατό του.

Ο Μεθόδιος αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος σύγχρονος εκκλησιαστικός συγγραφέας με τις δεκάδες συγγραμμάτων, 18 τόμους Ιστορικών και Θεολογικών Μελετών και 42 τόμους Επιστημονικών Επετηρίδων. Ήταν Μέλος τις Διεθνούς Ακαδημίας Επιστημών, κάτοχος των τίτλων ΡΗ. Δ. (Μάντσεστερ), D.D. (Εδιμβούργου) και D.D. (Βοστώνης). Διετέλεσε Πρόεδρος τις Διορθοδόξου Επιτροπής για το Διάλογο με τις Αγγλικανούς και Γραμματέας τις Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για το Διάλογο με τις Ανατολικές Προχαλκηδόνιες Εκκλησίες. Είχε δώσει τις διαλέξεις σε Πανεπιστήμια τις Μ. Βρετανίας και των Η.Π.Α. Ανακηρύχθηκε Μέγας Ευεργέτης από τις Ελληνικές Κοινότητες Αντίς Αμπέμπα, Βρετανίας, Ιρλανδίας και Μάλτας.

Ακίνητη περιουσία ή άλλο τι υλικό δεν αφήκε εκτός την μεγάλη βιβλιοθήκη του και λίγες αρχιερατικές στολές, τις οποίες αγόρασε ο τις στη Ρωσία, κατά τις επισκέψεις του σ' αυτή, συμμετέχοντας σε Διεκκλησιαστικά Συνέδρια που συγκαλούνταν εκεί.

Σαν υστερόγραφο: Το παραπάνω περιληπτικό

βιογραφικό σημείωμα αποτελεί και μία ένδειξη του μεγέθους του έργου του Μακαριστού Μητροπολίτη Μεθοδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η εξιστόρηση της παρουσίας του στην Αιθιοπία θα απαιτούσε πολλές σελίδες, εδώ συμπυκνώνεται σε λίγες μόνο γραμμές. Αυτό οφείλεται στο ότι έπρεπε να δοθεί

περισσότερη έκταση στη ζωή, στα επιτεύγματα και στις δοκιμασίες του εκτός της Αιθιοπίας, που είναι λιγότερο γνωστά σε εμάς, σε αντίθεση με το έργο που επετέλεσε ως Μητροπολίτης Αξώμης, το οποίο όλοι γνωρίζουμε διότι το ζήσαμε από κοντά.

Ας μου επιτραπεί όμως, ως προσωπική απότιση χρέους τιμής στη μνήμη του Σεβαστού Μητροπολίτη Μεθοδίου, να αναφερθώ στην πρώτη του επαφή με την Αιθιοπία, την περίοδο 1958-1960, όταν διορίστηκε Πρωτοσύγκελλος του Μητροπολίτη Αξώμης και εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Φρουμεντίου.

Ο Μητροπολίτης Μεθόδιος ήταν ένα νέος 35χρονος Αρχιμανδρίτης τότε, και προσφέρθηκε να διδάξει στο Γυμνάσιο της Ελληνικής Κοινότητας Αντίς Αμπέμπα. Το σχολικό έτος 1959-1960 ήμαστε επτά παιδιά στην Εκτη τάξη του Γυμνασίου, τέσσερεις μαθητές και τρεις μαθήτριες, η μικρότερη τάξη που αποφοίτησε από το Γυμνάσιο κατά την περίοδο εκείνη της ακμής της Ελληνικής παροικίας. Μας δίδασκε Ιστορία και Λογική. Κυρίως όμως

μας έμαθε ότι ένας ιερωμένος, που γνωρίζει την αποστολή του και σέβεται το λειτούργημά του, ξέρει πώς να έλθει κοντά στο ποίμνιό του και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Έγινε ο φίλος μας, ο σύμβουλος, ο συμπαραστάτης μας και, όποτε χρειάστηκε, ο συνήγορός μας όταν έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την αυστηρότητα του επίσης αείμνηστου Γυμνασιάρχου μας Νικόλαου Δράκου.

Τα προσόντα του και η αξία του, που εμείς ως έφηβοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε από πολύ νωρίς, τον ανέβασαν στο υψηλά αξιώματα της Εκκλησίας. Ήταν προορισμένος να πάει ακόμα πιο ψηλά, αν άλλοι παράγοντες, που μόνο την αξιοκρατία δεν είχαν ως μέλημά τους, δεν του έκοβαν το δρόμο. Αυτοί που αδίκησαν όμως, αδίκησαν περισσότερο την Εκκλησία και το Έθνος, στερώντας τους τα τελευταία χρόνια από τις υπηρεσίες ενός πανάξιου Ιεράρχη. Εκείνος, παρά την εύλογη πικρία του, μπορούσε να έχει ήσυχη τη συνείδησή του, διότι έκανε πάντα κάτι πολύ παραπάνω απ' το καθήκον του. Ας είναι αιωνία η σεπτή μνήμη του!

Προς την οικογένειά του, με την οποία ήταν τόσο δεμένος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την μεγάλη απώλεια.

Νικόλαος Χρ. Βοζίκης



Κατά την ενθρόνιση του ως Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βρέθηκε «το μωρό της Λούση» στην Αιθιοπία



Το πολύ καλά διατηρημένο νεανικό κρανίο του «μωρού της Λούση».

Το 3.3 εκατομμυρίων ετών απολίθωμα του ανθρωποειδούς βρέφους ήρθε στο φως στην περιοχή της Ντικίκα στην Αιθιοπία.

Τα οστά του θηλυκού Αυστραλοπίθηκου Αφερένσις είναι από το ίδιο είδος με τον ενήλικα σκελετό που βρέθηκε το 1974 με το υποκοριστικό «Λούση».

Πιστεύεται ότι όταν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του απολιθώματος θα προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη της ανάπτυξης ενός σημαντικού εκλιπόντος προγόνου του ανθρώπου.

Η ανακάλυψη του σκελετού έγινε το 2000, όταν εντοπίστηκε εγκλωβισμένος σε ένα αμμώδη βράχο. Χρειάστηκαν 5 χρόνια επίπονης εργασίας για να ελευθερωθούν τα οστά.

Το απολίθωμα της Ντικίκα αποκαλύπτει πολλά μυστικά γύρω από τους Αυστραλοπίθηκους Αφερένσις και άλλα ανθρωποειδή, ανέφερε ο αρχηγός των εκσκαφών Ζερεσενάι Αλεμσεγκντ, από το Ινστιτούτο Μαξ Πλάνκ για την Ανθρωπολογική Εξέλιξη, στην Λειψία της Γερμανίας.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η καλή κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο σκελετός δείχνει ότι ο θάνατος μπορεί να επήλθε ακαριαία από καθίζηση που προκλήθηκε από πλημμύρες.

Τα απολιθώματα είχαν πιθηκοειδή και ανθρωποειδή χαρακτηριστικά. Αυτό τοποθετεί το Αφερένσις σε θέση κλειδί στην ιστορία της προέλευσης και εξέλιξης του ανθρώπου.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ζερεσενάι αυτό το νήπιο και οι όμοιοι του, ίσως ήταν οι πρώτοι που είχαν πραγματικά ανθρωποειδή χαρακτηριστικά.

Ο σκελετός Λούση που βρέθηκε στο Χαντάρ της Αιθιοπίας το 1974 ανήκει στο ίδιο είδος όπως το Κοριτσάκι από τη Ντικίκα. Πάνω από 20 χρόνια ήταν ο αρχαιότερος γνωστός πρόγονος του ανθρώπου που γνώριζε η επιστήμη.



Ο Ζερεσενάι Αλεμσέγκντ είναι ο πρώτος Αιθίοπας που ηγείται ερευνητικής ομάδας που έκανε μια τόσο σημαντική ανακάλυψη.



Η Λία Κεμπέντε εξόφυλλο στο περιοδικό VOGUE των ΗΠΑ, τεύχος Μαΐου 2005

Επίσκεψη στην Αιθιοπία, Αύγουστος 2006

Από τις 27 Αυγούστου έως την 1 Σεπτεμβρίου η μούσα της Estee Lauder Λία Κεμπέντε, Πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της μητρικής, βρεφικής και παιδικής υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επισκέφτηκε την Αιθιοπία για να μιλήσει στην τελετή έναρξης της συνάντησης του Περιφερειακού Αφρικανικού Συμβουλίου. Η Λία επισκέφτηκε επίσης τοπικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε όλη την χώρα για την προώθηση των προγραμμάτων υγείας και διατροφής της WHO, Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Πρόσφατα η χώρα υπέστη σφοδρές πλημμύρες και η Λία, επισκέφτηκε τους καταυλισμούς για να συναντήσει τα θύματα από τις πλημμύρες.



Η Λία Κεμπέντε κατά την περιοδεία της για την προώθηση των προγραμμάτων υγείας της WHO στη επαρχία της Αιθιοπίας

Πλημμύρες πλήττουν την Αιθιοπία

Τα θύματα από τις θανατηφόρες πλημμύρες που έπληξαν την ανατολική Αιθιοπία το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Μέχρι την 10 Αυγούστου υπήρχαν 250 θύματα, ενώ οι σωστικές δυνάμεις συνέχιζαν το έργο της διάσωσης. Αυτές οι πλημμύρες ήταν οι χειρότερες που έπληξαν την πολύπαθη αυτή χώρα.

Οι πλημμύρες σάρωσαν την πόλη της Ντίρε Ντάουα και άφησαν πίσω τους περίπου 10.000 άστεγους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε σχολεία και κυβερνητικά κτίρια.

Πολλοί από τους νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και 40 παιδιών, πνίγηκαν ενώ κοιμόντουσαν. Επιπλέον η πόλη είχε βυθιστεί στο σκοτάδι λόγω διακοπής ρεύματος.

Πηγές: Mail and Guardian online, IRIN News.org
<http://www.who.int/countries/eth/en/index.html>, <http://www.vogue.de>
<http://news.bbc.co.uk>

Επιμέλεια: Μαριάννα Γεωργαλή
 Νικόλαος Βοζίκης

Ελάτε και εσείς ...



Στις **26 Νοεμβρίου** 2006 και ώρα **13:00**
είστε όλοι προσκεκλημένοι
στο **AXUM**
στην Οπτικό ακουστική προβολή και ομιλία
«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ της ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΙΑ»
από τον κ. Σ. Χριστοδουλάρη.
Είσοδος Ελεύθερη



Θα ακολουθήσει **Αιθιοπικός μπουφές**
Τιμή κατά άτομο **15 €**

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα των μελών του Συλλόγου

Η Εορτή του Αγίου Φρουμεντίου



Με χαρά προσκαλούμε τα μέλη
και τους φίλους μας να παρευρεθούν
στις **3 Δεκεμβρίου 2006** και ώρα **09.00 π.μ**
στην εκκλησία της Αγίας Φωτεινής Ιλισού,
όπου θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία
και Αρτοκλασία
στη μνήμη του Αγίου Φρουμεντίου,
προστάτη της Ελληνικής παροικίας
της Αντίς Αμπέμπας και πάσης Αιθιοπίας.



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
BAZAAR
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ



Στις **3 Δεκεμβρίου 2006**
και ώρα **12.00 π.μ**
στο κέντρο **"Memories"**
θα έχουμε το
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
BAZAAR μας
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι
να μας επισκεφτείτε



"Memories"
οδός Μάρκου Μουσούρου 1 & Αρδηττού (περιοχή ΜΕΤΣ)

Το BAZAAR θα διαρκέσει από τις 12:00 έως τις 17:00.

Σας παρακαλούμε πολύ να σημειώσετε ότι οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν μόνο μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας
εις μνήμην του Αγίου Φρουμεντίου. Ευχόμαστε η απόφασή μας αυτή να γίνει σεβαστή,
έτσι ώστε να μην υπάρξουν δυσαρεστημένοι και αδικημένοι.

Ξέρτε ότι...

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν κατά την εποχή της αποικιοκρατίας αρχικά στα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και εκτός απ το εμπόριο αναμίχθηκαν και σε άλλες δραστηριότητες.

Η πρώτη Ελληνική παρουσία, εντοπίζεται στις αρχές του 18ου αιώνα, όταν έφτασαν στην τότε Αβησσυνία, Έλληνες βιοτέχνες και ναυτικοί, ενώ επισφραγίζεται με την ίδρυση, το 1908, από το πατριαρχείο Αλεξανδρείας, της Μητροπόλεως Αξώμης.

Το πρώτο κύμα μαζικής μετανάστευσης προς την Αιθιοπία πραγματοποιήθηκε γύρω στο 1880 και στην πόλη Μασάουα το 1887, βρίσκουμε 100 περίπου Έλληνες που συγκροτούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων. Άλλοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο Τζιμπουτί και από εκεί επέκτειναν τη δράση τους και στην παλιά πόλη του Χαράρ.

Στα τέλη του 19ου αιώνα απ τους 200 ξένους που ζούσαν στο Χαράρ οι 60 ήταν Έλληνες. Μεταξύ αυτών ήταν και οι ιατροί Ιάκωβος Ζερβός και Κ. Κοσμάς, ενώ το μοναδικό ξενοδοχείο της πόλης ανήκε στο Σαμιώτη Σ. Πλακιώτη. Οι Έλληνες είχαν αναλάβει την εξαγωγή του εξαιρετικής ποιότητας καφέ που παράγει η περιοχή του Χαράρ.

Μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις καφέ ήταν αυτή που έστησαν οι Κεφαλλονίτες αδελφοί Λιβιεράτου, οι οποίοι ξεκίνησαν ως έμποροι σιτηρών στη Ρουμανία, μεταφέρθηκαν αργότερα στην Αίγυπτο, πήγαν στην Υεμένη για να φτάσουν στην Αιθιοπία και να δημιουργήσουν στη συνέχεια υποκαταστήματα σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, στη Μασσαλία και στη Νέα Υόρκη.

Οι ελληνικοί εμπορικοί οίκοι, όπως του Κάλου, του Λιβιεράτου, του Ευθυμιάτου, του Ασημακόπουλου, του Γεωργακά κ.α., μεσολαβούσαν στις αγγλικές τράπεζες ως εγγυητές υπέρ του αιθιοπικού κράτους.

Μυθιστορηματική ήταν και η ζωή του Φίλιππου Ζαφειρόπουλου ο οποίος γεννημένος το 1874 στη Κωνσταντινούπολη δούλεψε αρχικά στο φαρμακείο του θείου του στο Κάιρο για να μεταβεί το 1896 στην Αιθιοπία συνοδεύοντας ως διερμηνέας και ταχυεπιτητής αγρών ζώων έναν Αμερικανό εκατομμυριούχο. Οργανωτής στην αρχή κυνηγετικών σαφάρι ο Ζαφειρόπουλος διορίστηκε το 1904 από τον Βρετανό πρέσβη στην Αιθιοπία ως επιθεωρητής συνόρων, αντιμετώπισε μεγάλες συμμαρίες ατάκτων που κυνηγούσαν ελέφαντες για το ελεφαντοστό, έμαθε τις γλώσσες των ιθαγενών της περιοχής μεταξύ των συνόρων Αιθιοπίας και Κένυας για να προσληφθεί στη συνέχεια ως διερμηνέας και γραμματέας αιθιοπικών υποθέσεων στη βρετανική πρεσβεία της Αντίς Αμπέμπα και να συνοδεύσει το 1934 τον αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ στο ταξίδι του στη Βρετανία, από την οποία παρασημοφορήθηκε.

Μεταξύ των άλλων γνωστών Ελλήνων εκείνης της εποχής ήταν ο προσωπικός γιατρός του Χαϊλέ Σελασιέ Ιάκωβος Ζερβός από την Κεφαλονιά, ο Κλεάνθης Μοσχόπουλος που είχε διοριστεί επικεφαλής της ασφάλειας του κράτους και ο Αριστείδης Βούλτσης, που ήταν διευθυντής του τμήματος τηλεφώνων στο υπουργείο Ταχυδρομείων της Αιθιοπίας, ενώ ο Βασίλης Διαμαντούρος είχε διατελέσει υφυπουργός στο υπουργείο Γεωργίας και Εμπορίου. Δεν ήταν λίγοι οι συμπατριώτες μας που διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στις επιχειρήσεις, στην επιστήμη και τις τέχνες.

Εκδότης της πρώτης εφημερίδας που κυκλοφόρησε στην Αιθιοπία ήταν ο Κεφαλονίτης Ανδρέας Καββαδιάς ενώ Έλληνες μηχανικοί, εργολάβοι και κτίστες ανήγειραν τις πρώτες μεγάλες οικοδομές από πέτρα και τούβλο. Ήταν επίσης από τους πρώτους που άνοιξαν εργοστάσια ποτοποιίας, σαπυνοποιίας, ελαιόμυλους, αλευρόμυλους, υφαντουργεία και άλλα.

Το 1935 η ελληνική παροικία είχε ξεπεράσει τα 3.000 μέλη και όταν το 1936 οι Ιταλοί μπήκαν στην Αντίς Αμπέμπα το 90% των καταστημάτων στο κέντρο της πόλης ανήκαν σε Έλληνες. Ελληνικές κοινότητες και σχολεία ιδρύθηκαν εκτός απ την Αντίς Αμπέμπα και σε άλλες πόλεις, όπως

στην Ντίρε Ντάουα και στο Ντέμπι Ντόλο στην οποία είχε δημιουργηθεί μια κοινότητα μιγάδων, γόνων Ελλήνων και Κυπρίων που έφθασαν εκεί μέσω Σουδάν χωρίς γυναίκες.

Στη μεταπολεμική περίοδο ο αριθμός των ομογενών στην Αιθιοπία διπλασιάστηκε κι έφτασε τις 7.000 περίπου.

Η επανάσταση που ανέτρεψε το Χαϊλέ Σελασιέ το 1974 έθεσε τέλος και στην ευημερία της ελληνικής παροικίας. Οι περισσότεροι Έλληνες, επαναπατρίστηκαν, καθώς έχασαν τις περιουσίες που διέθεταν εκεί λόγω εθνικοποιήσεων, χωρίς να λάβουν καμία αποζημίωση.

Μεγάλο κύμα μετανάστευσης υπήρξε κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κυρίως από τη νησιωτική Ελλάδα. Πολύ γρήγορα οι πρόσφυγες ανακτούν τις δυνάμεις τους και μετεξελίσσονται σε κυρίαρχη κοινωνική τάξη.

Με δωρεές Ελλήνων οικοδομούνται πολλά κτήρια, σχολεία όπως το Μίχειο Γυμνάσιο, η Ζέκειος Δημοτική Σχολή και ένα μεγάλο οικοτροφείο. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το άγαλμα της Ελευθερίας στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι έργο του πατέρα του Ανδρέα Λεντάκη. Σε αυτή την περίοδο πολλοί Έλληνες καταλαμβάνουν ανώτατα αξιώματα στη διοικητική δομή της Αιθιοπίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΑΗΣΕΩΝ
Επιμέλεια: Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Ευχάριστα

Γεννήσεις

☆ Η Άλια Ρούσου και ο Χρήστος Πυλιώτης απέκτησαν κοριτσάκι. Στους ευτυχισμένους γονείς και στους παππούδες Λάμπη και Ειρήνη Ρούσου ευχόμαστε καλορίζικο και να τους ζήσει.

Δυσάρεστα

Έφυγαν από κοντά μας

- ◆ Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεθόδιος Φούγιας.
 - ◆ Ο Βασίλης Στεφάνου από τη Ντίρε Ντάουα.
 - ◆ Η Καλλιόπη Μπρόφα, στην Αντίς Αμπέμπα όπου κατοικούσε.
 - ◆ Η Φανή Χριστοφοράκη από την Ασμάρα.
 - ◆ Η Ελένη Γιόκαρη, κόρη του Γεράσιμου Γιόκαρη και της Ζαχαρούλας Βινιεράτου, στη Ντίρε Ντάουα όπου κατοικούσε.
 - ◆ Ο Γιώργος Δούκας από Αντίς Αμπέμπα
- Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες τους.

Οικονομική ενίσχυση

- Δωρεά εις μνήμη Δούκα Γεωργίου έκαναν οι κος. και κα. Νικολάου Μπαρμπέρη
- Δωρεά έκανε ο κ. Σταμάτης Σωκράτης Χριστοδουλάρης εις μνήμη των γονέων του Λεωνίδα και Καίτης Χριστοδουλάρη
- Δωρεά έκανε ο κ. Νικόλαος Πάσσαρης.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Σταύρος Διαμάντας	2108079077-8
Παρασκευή Μανουκάκη	210 6107673
Θεόδ. Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Διον. Αλυσανδράτος	210 2220727
Αλεξάν. Ζέκου-Γρυπάρη	210 9836041
Μαριάννα Γεωργαλή	210 6533884
Γεώργιος Βαλλιαντάτος	210 8328831
Γεώργιος Πυλιιάτης	210 2011774