

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41, ΑΘΗΝΑ 105 52, ΤΗΛ.: 210 32.16. 842
e-mail: ellinoethiopicclub@yahoo.com
<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10, ΑΘΗΝΑ

ΜΑΪΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ

ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ 15° ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 65
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Poinciana, τα κλαδιά σου μου μιλούν για αγάπη,
Poinciana από τώρα μέχρι την ημέρα που θα ξημερώσει,
Η αγάπη μας θα ζήσει για πάντα και ακόμα για μια μέρα,
Ψόψιξε αέρα των τροπικών, τραγούδησε ένα τραγούδι
μέσα από το δέντρο,
Λέντρο αναστέναξέ μου, σύντομα θα δω την αγάπη μου.»

(Συνέχεια στην σελίδα 5)



Flamboyant

Θυμηθείτε τους δρόμους
της Ντιρεντάουας μετά από βροχή!



Frangipani

Κατά τους Ντιρε Νταβιάνους «Ινδικό Φούλι»

Η Plumeria (κοινό όνομα Frangipani), ανάλογα με το είδος ή τον τρόπο καλλιέργειας, παράγει άνθη που ποικίλουν από το κίτρινο έως το ρόζ.

Το όνομά τους προέρχεται από το όνομα ενός Γάλλου βοτανολόγου του 17ου αιώνα, του Charles Plumier, ο οποίος ταξίδεψε στο Νέο Κόσμο και κατέγραψε πολλαπά είδη φυτών και ζώων.

Το κοινό όνομα αηλάζει από τόπο σε τόπο. Στη Ντιρεντάουα ήταν γνωστό ως «Ινδικό Φούλι» και στόλιζε το προαύσιο του σχολείου μας.

Από σας για μας

Γράμμα του κ. Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη

Στο φύλλο της εφημερίδας «Κοντά σας» Αριθμός φύλλου 64, Μάρτιος-Απρίλιος 2006 δημοσιεύτηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «**Έλληνες κρατούμενοι στο Νταχάου**» Εκδόσεις ΦΙΛΙΣΤΩΡ.

Περισσότερο όμως γράφτηκαν στοιχεία για τον εκδότη της χειρόγραφης εφημερίδας των κρατούμενων στο Νταχάου Βασίλειο Εμμανουήλ Σπύρου.

Ο Βασίλειος εξέδωσε σε δέκα χειρόγραφες εφημερίδες τα νέα του στρατοπέδου στην εφημερίδα που την ονόμασε «Η Ελευθέρα Δωδεκάνησος».

Η εφημερίδα σας με βοήθησε να επικοινωνήσω με την οικογένεια του. Έμαθα λοιπόν ότι ο Βασίλειος Εμμανουήλ Σπύρου ονομάζεται Βασίλειος Αγαπητός.

Το επώνυμο Σπύρου ήταν από το όνομα Σπύρος που είχε ο παππούς του. Ακόμη ότι ο Βασίλειος έχει αποβιώσει εδώ και δεκατέσσερα χρόνια.

Ο Βασίλειος Αγαπητός τα τελευταία χρόνια της ζωής του διέμενε στην Αθήνα. Έχει δυο γιους γιατρούς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφημερίδα «Κοντά σας», τον κ. Νικόλαο Βοζίκη και όλους εσάς που πρόθυμα με βοηθήσατε. Εύχομαι στο μέλλον να σας ανακοινώσω τα ευχάριστα νέα που θα αφορούν την έκδοση του βιβλίου μου. Σ' αυτό το νέο βιβλίο είναι σίγουρο ότι ο Βασίλειος Εμμανουήλ Σπύρου (Αγαπητός) θα κατέχει ένα σημαντικό μέρος αφού το δικαιούται με τη στάση ζωής που είχε και τους αγώνες του. Η μορφή του ανήκει σε εκείνους τους «άγνωστους» που γράφουν την πραγματική ιστορία αυτού του τόπου.

*Φιλικά, με εκτίμηση
Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης
Εκπαιδευτικός - συγγραφέας.*

Διαβάζοντας το γράμμα του κ. Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη διευκρινίζω ότι ο Βασίλης Αγαπητός είχε 4 παιδιά: εκτός από τους ιατρούς Μανόλη και Σπύρο, την Κατερίνα και τον Παναγιώτη.

Πυλιάτης Γεώργιος

Από: «Theodore» <iated@altecnet.gr> 'Add to Address Book/Add Mobile Alert

Προς: «Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας» <ellinoethiopicclub@yahoo.com>

Subject: Κοντά σας, ΜΑΡ/ΑΠΡ 2006

Date: Thu, 15 Jun 2006 13:12:15 +0300

Κύριοι,

Σχετικά με το άρθρο σας στο παραπάνω τεύχος με τίτλο Οι Έλληνες του Τζιμπουτί, έχω τις παρακάτω δυο αντιρρήσεις:

1. Αν και η πυγή σας για το τμήμα Τώρα είναι το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, **τουλάχιστον εσείς**, που **υποτίθεται** ότι είστε πιο κοντά στο αντικείμενο, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η Ελληνική παροικία στο Τζιμπουτί **δεν** αριθμεί σήμερα γύρω στα 150 άτομα, αλλά **μόνον** 20 με 30 (και αυτά πολλά είναι...) άτομα!

Και το παράξενο είναι ότι, τουλάχιστον ένα από τα άτομα που επιμελήθηκαν το άρθρο, έχει συγγένεια με δυο άτομα που υπάρχουν τώρα στο Τζιμπουτί..., ένας ιατρός και ένας με ζαχαροπλαστείο !!!

2. Όσον αφορά το τμήμα Υγρασία : θεωρώ αυτό το τμήμα, άκρως προσβλητικό και πολύ σοκαριστικό, βλέπε Εκδότης, βλέπε Συντάκτης, βλέπε περιεχόμενο αγγελιών, για όλους όσοι έχουν ζήσει στο Τζιμπουτί !!! Δεν βλέπω τι πάτε να αποδείξετε με αυτό το τμήμα, όμως, θεωρώ ότι κάποιος / κάποιιοι θέλουν να χαμηλώσουν το επίπεδο !!!

Ευχαριστώ που με διαβάσατε,

Με τιμή,

Θεόδωρος Ιατρού

Κάτοικος Τζιμπουτί 1963-1977

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2006, μεταξύ 5 και 9 μ.μ. οι ενδιαφερόμενοι για αποζημιώσεις των περιουσιών που εθνικοποιήθηκαν στην Αιθιοπία, πρέπει να παραδώσουν στον κ. Γεώργιο Πυλιάτη, στο γραφείο του Συλλόγου (Σοφοκλέους 41, Αθήνα, 6ος όροφος) τα ερωτηματολόγια που θα υποβληθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών.

**«Κοντά σας» με νέα, απόψεις, γνώμες, προτάσεις και θέματα από τους αναγνώστες μας.
Συνεχίστε να μας γράφετε!**

Ιδιοκτήτης:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- | | |
|---|--|
| ◆ Εκδότης:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ | ◆ Επιμέλεια:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΛΗ |
| ◆ Έδρα:
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 41 ΑΘΗΝΑ | ◆ Σελιδοποίηση:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ |
| ◆ Συντακτική Επιτροπή:
Ν. ΒΟΖΙΚΗΣ, Μ. ΓΕΩΡΓΑΛΗ | ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ |



Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ



Στις 20 Σεπτεμβρίου 1993, η Τερίνα Καλογεροπούλου - Αρμενάκη διορίστηκε από τη Μεταβατική Κυβέρνηση της Αιθιοπίας Επίτιμη Πρόξενος της Αιθιοπίας στην Αθήνα. Έτσι, για πρώτη φορά ύστερα από 15 περίπου χρόνια μετά την αποχώρηση του τελευταίου Πρέσβη της Αιθιοπίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970, η Αιθιοπία είχε και πάλι εκπρόσωπό της στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο 1995, η κυρία Καλογεροπούλου - Αρμενάκη προήχθη σε Γενική Επίτιμη Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας.

Από το διορισμό της μέχρι σήμερα, η κυρία Καλογεροπούλου - Αρμενάκη συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στο να γίνεται αισθητή η παρουσία του Αιθιοπικού κράτους στην Ελλάδα: οι επαφές μεταξύ των Ελληνικών και των Αιθιοπικών αρχών, η πολιτιστική και τουριστική προβολή της Αιθιοπίας, η συμμετοχή της Αιθιοπίας σε διάφορες εκδηλώσεις των Αφρικανικών κρατών στην Ελλάδα, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Αιθιοπικής Κοινότητας και των μεταναστών, η οικονομική, τεχνική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Αιθιοπία, είναι μερικοί από τους τομείς της δραστηριότητάς της. Αν και δεν είναι δυνατόν έστω και να απαριθμηθούν όλα τα έργα που είτε οφείλονται σε δική της πρωτοβουλία είτε σηματοδοτούνται από την ουσιαστική συμμετοχή της, θα αναφέρουμε ενδεικτικά την υπογραφή της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας και της Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Αιθιοπίας το Νοέμβριο 1998, την αποστολή από Επιτροπές εκλεγμένες από την Αιθιοπική Κοινότητα χρηματικής βοήθειας, που συγκεντρώθηκε από εράνους και διάφορες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, για τα θύματα του πολέμου και της ξηρασίας, την κατασκευή φράγ-



Ο νέος Πρέσβης, Dr. Μενγκίστου Χουλούκα Ντεγιάν στην δεξίωση της Πρεσβείας την ημέρα που επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρλο Παπούλια.

λο Παπούλια. Ακολούθησε μία μικρή δεξίωση στα γραφεία της Πρεσβείας, στη Λεωφόρο Συγγρού, κατά την οποία ο κ. Πρέσβης εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στην Ελλάδα και που του δίνεται η ευκαιρία να εργασθεί για την επαναπροσέγγιση του Αιθιοπικού και του Ελληνικού λαού «που γνωρίζει την Αιθιοπία όσο κανένας άλλος».

Στις 19 Ιουνίου 2006 ανέλαβε καθήκοντα και ο Ατό Αντίς Ντιλνέσα Ουερκνέχ, Σύμβουλος Πρεσβείας, και υπεύθυνος για θέματα Προξενείου.

Στις 2 Ιουλίου 2006 έγινε συγκέντρωση στην Πρεσβεία της Αιθιοπικής Κοινότητας με συμμετοχή 80 περίπου ατόμων.

Μαζί με τη χαρά μας για την επαναλειτουργία Αιθιοπικής Πρεσβείας στην Αθήνα, εκφράζουμε τις ευχές μας για μία νέα άνοιξη στις Ελληνο-Αιθιοπικές σχέσεις.

Πηγές: Ενημερωτικό δελτίο Αιθιοπικής Πρεσβείας στην Ελλάδα



Η Γενική Επίτιμη Πρόξενος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας κ. Τερίνα Καλογεροπούλου - Αρμενάκη

**Επιμέλεια άρθρου:
Νικόλαος Βοζίκης**

Το Ιστορικό της Ελληνικής Κοινότητας Ντίρε - Ντάουα

Ματιές από Διαφορε

Η Ελληνική Κοινότης Ντίρε Ντάουας είναι μια από τις πλέον νοικοκυρεμένες Κοινότητες του εξωτερικού. Διατηρεί πλήρες Δημοτικό Σχολείο και Ημιγυμνάσιον. Εις τα σχολεία αυτά εκτός των Ελληνοπαίδων φοιτούν και πολλοί Αιθιοπαίδες. Η οικονομική κατάσταση της Κοινότητος είναι ανθηρότατη, χάρις εις την Διαθήκη του αείμνηστου Έλληνος Γενικού Προξένου, του και πολλά-



Η Αγία Τριάδα στην Ντίρε Ντάουα. Δωρεά του αείμνηστου Στυλιανού Μπολλολάκου

νιάως. Η καλή διαχείρισις, εκ μέρους των Κοινοτικών Συμβουλίων, συνέβαλε εις την αύξησιν των οικονομικών εσόδων και την προόδον της Κοινότητος. Σήμερον η Κοινότης διοικείται από εξαιρετικόν Συμβούλιον υπό Πρόεδρον τον πλουσιώτατον εις χρήμα, και γνώσεις άμα δε και πολεμιστήν του πολέμου του 12 και 13 Έφεδρον Λοχαγόν, κ. Σπύρον



Ντίρε Ντάουα πριν από σχεδόν 70 χρόνια



Η ελληνική κοινότητα σε σχολική γιορτή το 1942

κις προηγουμένως χρηματίσαντος και Προέδρου της Κοινότητος, Στυλιανού Μπολλολάκου. Ο αείμνηστος Μπολλολάκος, πλουσιώτατος ων, ίδρυσε σχολείο και περικαλλή Ναόν εις το όνομα της Άγιας Τριάδος, άτινα μέχρι του θανάτου του συνετήρει ίδιας δαπάναις. Μετά τον θάνατον του δια διαθήκης εκληροδότησε όλην του την περιουσίαν εις την Κοινότητα. Εκτός τα εις ρευστόν χρήματα όπου άφησεν, εκληροδότησεν εις την Κοινότητα και τρεις οικίας μεγάλας και ένα πολυτελέστατον Ξενοδοχείον ύπνου και φαγητού ακίνητα άτινα φέρουσιν σήμερα εισόδημα τετρακοσίων λιρών μη-

J. TZELATIS
SUCCESSORS
J. D. Tzelatis & G. J. Tzelatis
Established 1903
Dire-Dawa Ethiopia
P.O. Box 37 — Telegrams : Tzelatis
Head Office : Dire-Dawa
Agents in the principal towns of Ethiopia
General Commerce - Commission
Transit - Consignation - Representation

N. COUNDOURIS
P.O. Box 4
DIRE-DAWA ETHIOPIA

Pharmacie
G. Athanassiadis
DIRE-DAWA ETHIOPIA

Βραχάτην. Ο κ. Βραχάτης έχων αντιπρόεδρον τον κ. Γεώργιον Τζελάτην και Συμβούλους τους κ.κ. Γερ. Βαλλεντήν, Ιωαν. Τζελάτην, Νικ. Ζακυνθινόν, Σπ. Κομνηνάτον, Νικ. Σιμάτον, Γεωργ. Καρέλλαν και Δημ. Ρήγαν, προχωρεί πάντα προς τα εμπρός δια την ανύψωσιν και πρόοδον των Εθνικών ιδεωδών και γενικώς των Κοινοτικών συμφερόντων.

Πηγές: Ο ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Αλεξάνδρεια 1950

Ν τ ά ο υ α Τ Ι Κ έ ς ε π ο χ έ ς

Ένα κομμάτι Ευρώπης μέσα στην καρδιά της Αφρικής

Με τα μάτια ενός περαστικού επισκέπτη θα σας παρουσιάσουμε την Ντιρε Νταουα του 21ου αιώνα.

Ο κ. Κύρος Κοκκας σε ένα άρθρο του για την Αιθιοπία στο περιοδικό Γεωτρόπιο της Ελευθεροτυπίας μας περιγράφει και διηγείται το πέρασμα του από μια εντελώς μη-αφρικανική πόλη όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την Ντιρε Νταουα.

Είχα έρθει με τρένο από το Τζιμπουτί: ένα δύσκολο ταξίδι δέκα ωρών μέσα στην έρημο, πάνω στα σκληρά καθίσματα της δεύτερης θέσης ελλείψει πρώτης! Καθ' οδόν το τρένο είχε διασταυρωθεί πολλές φορές με караβάνια με καμήλες, που τις οδηγούσαν ψηλόλιγνοι Σομαλοί, και ταξιδεύαμε μέσα σε ένα τοπίο κατάξερο, γεμάτο από αγκαθωτούς θάμνους. Φτάνοντας στο μεγαλοπρεπή, αλλά σχεδόν εγκαταλειμμένο σιδηροδρομικό σταθμό της Ντίρε Ντάουα, περίμενα ότι θα είχα φτάσει σε ένα ακόμη σκονισμένο χωριό, χαμένο στην απεραντοσύνη των ξερών πεδιάδων. Βρήκα όμως μια πόλη με τέλεια ρυμοτομία, φαρδύς δρόμους, στα πεζοδρομία δέντρα και καφενεία με τραπεζάκια στη σκιά, βίλες με μεγάλες αυλές. Και αμέτρητα σκούρα μπλε ταξί, όλα τους, χωρίς καμία εξαίρεση, Peugeot 404.

Έχοντας ταξιδέψει αρκετά στην Αφρική, κατάλαβα ότι κάτι περίεργο συνέβαινε σ' αυτό το μέρος. Η ήταν εξόφθαλμα μια εντελώς μη αφρικανική πόλη. Οι απορίες μου λύθηκαν όταν ο ρεσεψιονίστ του RAS HOTEL, βλέποντας το ελληνικό μου διαβατήριο, με παρέπεμψε στην Ελληνική Κοινότητα.

Στο μεγάλο προαύλιο, η κ. Ελένη Παπατάκη, μου εξηγούσε την ιστορία του σχολείου (της « Μπολολλάκειου Σχολής, ιδρυθείσης εν έτει 1928») της εκκλησίας και της κοινότητας, που μέχρι το 1974 αριθμούσε 600 οικογένειες. Η σκηνή ήταν εξωπραγματική από κάθε άποψη:

Το σχολείο δεν είχε πια Έλληνες μαθητές η εκκλησία ήταν αλειτούργητη επί 10 χρόνια (αλλά πεντακάθαρη και μοσχοβολούσε λιβάνι), στη στέγη της κυμάτιζε η γαλανόλευκη, η κοινότητα είχε πια λιγότερους από 10 Έλληνες και βρισκόμουν στην Ντίρε Ντάουα, στην Ανατολική Αιθιοπία, στις παρυφές της ερήμου Αντάλ Εσα.

(Συνέχεια από σελίδα 1)

Το *Royal Poinciana* (της οικογένειας *Fabaceae*) είναι ένα τροπικό δέντρο, γνωστό με διάφορα ονόματα, όπως «*Flamboyant Tree*», «*Ανθος Παζωνιού*», «*Φλόγα του Λάσους*» και άλλα.

Το «*Flamboyant*» είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ωραιότερα δέντρα του κόσμου. Ακόμη και τραγούδι έχει γραφτεί γι' αυτό, με το όνομα «*Poinciana*» (σελίδα 1).

Έχουν περιγράψει το *Royal Poinciana* ως το πιο πολύχρωμο δέντρο του κόσμου. Μεγάλο, σκιερό, σε σχήμα ομπρέλλας, έχει τα πιο ζωηρά, κόκκινα σαν φωτιά άνθη (θυμηθείτε τους δρόμους της Ντιρεντάουα μετά από βροχή!).

Πέρα από την ομορφιά του, που του προσδίδει μεγάλη διακοσμητική αξία, είναι και πολύ χρήσιμο στα τροπικά μέρη διότι, αν και συνήθως έχει σχετικά μικρό ύψος, απλώνεται πολύ και τα ποκνά φύλλα του χαρίζουν μία τέλεια σκιά.

Επιμέλεια άρθρου: Μαριάννα Γεωργαλή, Νικόλαος Βοζίκης



Ο σιδηροδρομικός σταθμός



Το RAS HOTEL των παιδικών μας χρόνων



Οι περίφημοι δρόμοι των «Flamboyant» με τα αξέχαστα μπλε PEUGEOT



Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΤΙΡΕΝΤΑΟΥΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Η καθιερωμένη πλέον ετήσια συνεστιάση των Ντιρενταβιανών έγινε την Κυριακή, 14 Μαΐου, στο γνωστό μας ΑΧΥΜ των αδελφών Πυλιάτη. Η εκδήλωση αυτή έχει πάντα επιτυχία, εφέτος όμως ξεπέρασε τις προσδοκίες μας: συμμετείχαν 95 άτομα, οι περισσότεροι βέβαια από τη Ντιρεντάουα, αλλά και πολλοί από την Αντις Αμπέμπα και άλλα μέρη της Αιθιοπίας.

Όμως, πέρα από αυτή καθαυτή την επιτυχία, η εφετεινή συνάντηση των Ντιρενταβιανών είχε και κάτι παραπάνω: την τίμησαν με την παρουσία τους, ο νέος Πρέσβης της Αιθιοπίας στην Αθήνα, Dr. Mengistu Hulluka, και η Επίτιμη Γενική Πρόξενος της Αιθιοπίας, κυρία Αικατερίνη Καλογεροπούλου-Αρμενάκη. Ήταν ίσως μία ευτυχής σύμπτωση που η πρώτη επαφή του νέου Πρέσβη με το Σύλλογό μας έγινε με την ευκαιρία μιάς «γιορτής» των Ντιρενταβιανών, αφού και ο ίδιος έχει ιδιαίτερους δεσμούς με



Οι καλεσμένοι μας, ο νέος Πρέσβης της Αιθιοπίας στην Αθήνα, Dr. Mengistu Hulluka, και η Επίτιμη Γενική Πρόξενος της Αιθιοπίας, κυρία Αικατερίνη Καλογεροπούλου-Αρμενάκη.



τη Ντιρεντάουα και την Αραμάγια (όπως σωστά λέγαμε το όνομα της γνωστής λίμνης στη γλώσσα Ορόμο πριν το τροποποιήσει η κυβέρνηση σε «Αλεμάγια» κατά τη δεκαετία του 1960). Εκεί έζησε επί πολλά χρόνια ο σημερινός Πρέσβης, πρώτα ως φοιτητής και αργότερα ως καθηγητής, στο γνωστό Γεωργικό Πανεπιστήμιο, το Alemaya Agricultural College.

Στον χαιρετισμό που του απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Νικόλαος Χρ. Βοζίκης, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τη χαρά μας που, ύστερα από τόσα χρόνια, θα υπάρχει και πάλι Αιθιοπική Πρεσβεία στην Ελλάδα, και την ευχή σύντομα να δούμε ξανά στην Αθήνα και την Ethiopian Airlines.

(Συνέχεια στην σελίδα 7)



Στιγμιότυπα από την συνεστιάση

Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΤΙΡΕΝΤΑΟΥΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

(Συνέχεια από σελίδα 6)

Ο κ. Πρέσβης θέλησε να μιλήσει στον κόσμο και αυτά που είπε δεν ήταν μία τυπική αντιφώνηση: εξέφρασε την επιθυμία να υπάρχει στενή επαφή της Πρεσβείας με τους Έλληνες της Αιθιοπίας και να επανέλθουν οι σχέσεις των δύο χωρών και των δύο λαών στο πολύ καλό επίπεδο που βρίσκονταν πριν από μερικές δεκαετίες. Προσέθεσε ότι ελπίζει πως με τη σταδιακή βελτίωση των σχέσεων και την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας, θα ξαναγυρίσουν οι Έλληνες στην Αιθιοπία, είτε ως επιχειρηματίες και επενδυτές, είτε έστω ως επισκέπτες.



Ο Dr. Mengistu Hulluka έχει το λόγο



Ιστορίες με ενδιαφέρον από τον κ. Χάιλου Ατρεφ



Ο Γεώργιος Πυλιάτης καλωσορίζει τους καλεσμένους μας



Χαμογελώντας στον φακό του «Κοντά σας»

Πρέπει να πούμε ότι ο νέος Πρέσβης μας εντυπωσίασε με τη ζεστή προσωπικότητά του, την απλή και φιλική συμπεριφορά του και το ενδιαφέρον με το οποίο άκουγε ο,τι είχε να του πεί ο κάθε συνομιλητής του (και ήσαν πολλοί αυτοί που τον πλησίασαν και τον γνώρισαν από κοντά!) Του ευχόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στο έργο του.

Τελειώνοντας, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τη Μαριάννα Γεωργαλή, που ανέλαβε και έφερε εις πέρας την οργάνωση αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης, και το Γιώργο Πυλιάτη που ετοίμασε τον εξαιρετο και πάλι Αιθιοπικό μπουφέ και φρόντισε να λειτουργήσουν άψογα τα πάντα.

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΝΖΑΝΙΑΣ

Η Τανζανία, γνώρισε Έλληνες ακόμη από την εποχή της ίδρυσής της ως αποικίας από τους Γερμανούς, το 1884, υπό την ονομασία τότε Τανγκανίκα.

Πολλοί Έλληνες, εργάστηκαν στην κατασκευή της πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής που ένωνε την παραλιακή πόλη Τάνγκα με το Μόσι, ενώ το 1913, είχαν καταγραφεί στη χώρα περισσότεροι από 200 Έλληνες που συγκροτούσαν την τρίτη σε μέγεθος παροικία αλλοδαπών, μετά τη γερμανική (4.107 άτομα) και τη βρετανική (9.411 άτομα).

Μετά την ήττα της Γερμανίας στον ΑΕΠαγκόσμιο Πόλεμο και την ανάληψη της διοίκησης της Τανγκανίκας από τη Βρετανία, πολλές επιχειρήσεις πέρασαν σε ελληνικά χέρια, με συνέπεια η Ελληνική παροικία να τριπλασιαστεί, φτάνοντας τα 633 άτομα, ενώ τα 10 από τα συνολικά 27 ξενοδοχεία που λειτουργούσαν στη χώρα, τα είχαν Έλληνες.

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, από τις 405 φυτείες καφέ στην περιοχή του Κιλιμάντζαρο, οι 134 ανήκαν σε Έλληνες, 80 σε Βρετανούς, 69 σε Νοτιοαφρικανούς, 12 σε Ινδούς κ.α.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο αριθμός των μελών της Ελληνικής παροικίας πλησίαζε τα 2.000 άτομα, ενώ όπως έγραφε ο Αμερικανός συγγραφέας, Τζον Γκάνθερ, «οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι περισσότεροι από τους Βρετανούς και συνεισφέρουν ουσιαστικά στον πλούτο της χώρας».

Το παραπάνω άρθρο, είναι αφιερωμένο στα παιδιά από την Τανζανία, που τελείωσαν το Ελληνικό Σχολείο στην Αντίς Αμπέμπα.

Πηγές: ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Επιμέλεια: Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Συνδρομές

Παρακαλούμε θερμά τα μέλη να καταβάλουν έγκαιρα τις συνδρομές τους είτε καταβάλλοντας το ποσό των 27 Ευρώ στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αριθμός λογαριασμού 126-60662193 και ενημερώνοντας αυθημερόν για την κατάθεση σας τον Ταμία κ. Καλοπαναγιώτη ή επικοινωνώντας με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.

Η εγγραφή για καινούρια μέλη έχει 12 € εφάπαξ συν την ετήσια συνδρομή των 27 €.

Τα μέλη του Συλλόγου μας που διαμένουν εκτός Ελλάδας μπορούν να καταθέτουν την συνδρομή τους χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Favour to: Syllogos Ellinon Aithiopias

Swift address: EMPOGRAA

IBAN: GR 67 0120 1260 0000 0006 0662 193

Name of the bank: EMPORIKI BANK

ή μπορούν να στείλουν επιταγή στο όνομα του Συλλόγου προς:

P.O. Box 3561, 102 10, ATHENS, Greece

Ευχάριστα

Γάμοι

☆ Ο Ορλάντο Μορονί γιος της Ομορφούλας Χαρμανή παντρεύτηκε με την Ραχέλ Ντούκι κόρη του δικηγόρου της ελληνικής πρεσβείας στην Αντίς Αμπέμπα, Γκετάτσο Ντούκι.

☆ Η Μαρία Θεολόγου κόρη του Δημήτρη και της Γεωργίας Θεολόγου από την Αντίς Αμπέμπα παντρεύτηκε με τον Γιώργο Παπαρίζου.

Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κάθε ευτυχία.

Βάπτιση

☆ Στον Άγιο Σπυρίδωνα Παγκρατίου βαφτίστηκε η κόρη του Θεόδωρου Ζορμπά και της Χάννα Χάϊλου Ατρέφ και το όνομα αυτής Χριστίνα.

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες ευχόμαστε να τους ζήσει και να την καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Δυσάρεστα

Έφυγαν από κοντά μας

◆ Mario Defelice από την Αντίς Αμπέμπα. Ο Mario Defelice ζούσε στην Ρώμη.

◆ Αλέκος Παπαφιλίππου του Φιλίππου από την Αντίς Αμπέμπα. *Διέμενε στις ΗΠΑ.*

◆ Ελένη Δεροζέρη από την Αντίς Αμπέμπα

◆ Μεταξάς Λυκούδης από την Αντίς Αμπέμπα.

◆ Αντωνία Χαρίτου από το Τζιμπούτι

◆ Λούλα Παπατάκη - Λυκούδη από την Αντίς Αμπέμπα

◆ Κωνσταντίνα Καρίκα από τη Ντίρε Ντάουα

◆ Άννα Δρούνγκα από την Τανζανία.

Οικονομική ενίσχυση

Δωρεά στη μνήμη Βέττης Μπαμπαλίκη έκανε η κ. Αλεξάνδρα Ζέκου - Γρυπάρη

Δημοσίευση Πληροφοριών

Παρακαλούμε τα μέλη να μας ενημερώνουν για πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται στο «Κοντά σας» (όπως π.χ. «Ευχάριστα και Δυσάρεστα»). Τυχόν παραλείψεις οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη πληροφόρησης.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Σταύρος Διαμάντας	2108079077-8
Παρασκευή Μανουκάκη	210 6107673
Θεόδ. Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Διον. Αλυσανδράτος	210 2220727
Αλεξάν. Ζέκου-Γρυπάρη	210 9836041
Μαριάννα Γεωργαλή	210 6533884
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Γεώργιος Πυλιάτης	210 2011774