

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ

e-mail: ellinoethiopic@gmail.com

http://ausgreeknet.com/ausgreeknet_net/kondasas1.htm
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ τα Ελληνο-Αιθιοπικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 28^ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 125
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2019



Ιδιοκτήτης:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΣΚΑΤΖΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Υπεύθυνος ύλης: ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθ. τυπογραφείου: ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥ



Η ETHIOPIAN AIRLINES ΞΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η Ethiopian, μετά από 18 χρόνια, ξανά κοντά μας. Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, στις 3:45 το πρωί, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο είναι ο ενδιάμεσος σταθμός της πτήσης της προς το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας.

Το αεροδρόμιο της Αθήνας, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού και του εμπορίου στη χώρα μας, εφήρμοσε νέα πολιτική κινήτρων προς τις αεροπορικές εταιρείες. Μέσω αυτών, κατάφερε να προσελκύσει αρκετές εταιρείες, συνδέοντας την Ελληνική πρωτεύουσα με δεκάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Σήμερα έχουμε νέες αεροπορικές συνδέσεις, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στον Ελληνικό τουρισμό και στο εμπόριο.

Μεταξύ αυτών που έκαναν χρήση των κινήτρων ήταν και η Ethiopian Airlines. Θεωρείται σημαντική η σύνδεση της Αθήνας με την Αντίς Αμπέμπα. Μέσω του κόμβου της Ethiopian, θα γίνονται οι μετεπιβιβάσεις σε 55 πόλεις της Υποσαχάριας Αφρικής. Η αεροπορική εταιρεία έχει δευτερεύοντες κόμβους στο Τόγκο και το Μαλάουι. Επίσης, κατέχει την μερίδα του λέοντος στο παναφρικανικό δίκτυο επιβατών και φορτίου.

Η διάρκεια της πτήσης είναι πέντε ώρες. Θα αναχωρεί από την Αντίς Αμπέμπα το βράδυ, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και θα φτάνει στην Αθήνα το πρωί, της επόμενης ημέρας. Η επιστροφή της στην Αιθιοπική πρωτεύουσα θα γίνεται το βράδυ, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και θα φτάνει το πρωί, της επόμενης ημέρας, στο αεροδρόμιο Bole, της Αντίς Αμπέμπας.



Την Ethiopian Airlines αντιπροσωπεύει στην Αθήνα η Gold Star Aviation. Τα κεντρικά γραφεία της, βρίσκονται στη Λεωφόρο Αμαλίας 30, στο Σύγταγμα.

Τηλ:+30 210 3246706. Fax:+30 210 3246723. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@goldstar.gr

Η Ethiopian Airlines ιδρύθηκε το 1945. Στην Αθήνα ήρθε το 1957, ήταν η παρθενική της πτήση σε δρομολόγια προς την Ευρώπη. Έγινε ανώνυμη εταιρεία το 1965 και τότε άλλαξε το όνομά της, από Ethiopian Air Lines (EAL) σε Ethiopian Airlines. Είναι μέλος της IATA από το 1959, της Ένωσης Αφρικανικών Αερομεταφορέων από το 1968 και της Star Alliance από τον Δεκέμβριο του 2011. Ο κόμβος και η έδρα της είναι στο διεθνές αεροδρόμιο Bole, στην Αντίς Αμπέμπα. Από εκεί εξυπηρετεί ένα δίκτυο 126 επιβατικών προορισμών, συμπεριλαμβανομένων 20 προς στην Ευρώπη και 20 εγχωρίων.

Η Ethiopian Airlines είναι η «γαπημένη» του Ελληνισμού της Αιθιοπίας. Ήταν το κανάλι επικοινωνίας με την πατρίδα μας. Εκείνη έφερνε το ταχυδρομείο και μαθαίναμε τα νέα των συγγενών μας, τότε που η μοναδική επικοινωνία με τον έξω κόσμο ήταν η αλληλογραφία. Η Ethiopian μας έφερνε στην Ελλάδα και με τα τσάρτερ που οργάνωνε κάθε χρόνο, η Ελληνική Αθλητική Ένωση Ολυμπιακός. Η χαρά μας είναι μεγάλη που το κανάλι επικοινωνίας ενεργοποιήθηκε ξανά.

Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

...Τέλος εποχής για το σούπερ μάρκετ «Bambis». Ο Χαράλαμπος Τσιμάς αποχώρησε από την Αιθιοπία, ήδη η Ελληνική επιχείρηση, σύμβολο της Ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Αιθιοπία, μεταβιβάσθηκε σε Αιθιοπικά συμφέροντα. Μόνο το ακίνητο που στεγάζεται το σούπερ μάρκετ, παραμένει στην ιδιοκτησία του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι η Ελληνική σημαία κυμάτιζε σε καθημερινή βάση στο κτίριο της επιχείρησης.

Ο Χαράλαμπος Τσιμάς ήρθε στην Αιθιοπία το 1952 σε ηλικία 21 ετών. Αμέσως άρχισε να εργάζεται στην επιχείρηση του θείου του Στεφάνου Γανωτάκη, ο οποίος του έμαθε τα «μυστικά» του επαγγέλματος. Το 1958, άνοιξε τη δική του επιχείρηση στην Αντίς Αμπέμπα με την ονομασία «Babis», την οποία αργότερα πήρε ολόκληρη η περιοχή, όπου στεγάζεται το κατάστημα. Σήμερα η στάση του Τραμ της περιοχής ονομάζεται «Bambis Station».

Το 1975, με την επικράτηση του στρατιωτικού καθεστώτος, η επιχείρηση κρατικοποιήθηκε. Μετά την πώση του Ντερκ, επέστρεψε στην Αιθιοπία και επαναλειτούργησε το σούπερ μάρκετ (2000). Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας του σούπερ μάρκετ «Babis», γνώρισε μεγάλες δόξες και για 20 χρόνια μεσουράνησε στο χώρο των τροφίμων.

Ο Χαράλαμπος Τσιμάς κατά τη διάρκεια παραμονής του στην Αιθιοπία έκαμε μεγάλες δωρεές: Στο Ίδρυμα για τυφλά παιδιά στο Σαματά, στο Νοσοκομείο της Αστυνομίας και στο Σύλλογο Νεφροπαθών της Αιθιοπίας. Επίσης, κατασκεύασε τρεις νέες πτέρυγες στο Ρώσικο Νοσοκομείο. Το Αιθιοπικό κράτος αναγνωρίζοντας την προσφορά του, του έδωσε την «πενταετή άδεια παραμονής» στη χώρα.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Νικόλαος Στ' (1968-86), του απένειμε τον «Μεγαλόσταυρο του Αγίου Μάρκου», ενώ η Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα τον τίμησε με τον τίτλο του «Μεγάλου Ευεργέτη».

Σταύρος Ε. Βινιράτος

...Ο Μητροπολίτης Αξώμης Δανιήλ πραγματοποίησε ποιμαντική επίσκεψη στην Ντίρε Ντάουα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πόλη, επισκέφθηκε το ναό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ στο Kulubi, κάνοντας Αρχιερατική λειτουργία στο ναό της Αγίας Τριάδος και τίμησε διά του Ευεργετηρίου Αρχιερατικού Γράμματος τον Γεώργιο Γεωργαλή, Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Ντίρε Ντάουας, και την Ελένη Παπατάκη, Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας, για την προσφορά τους.

Μετά τη Λειτουργία τέλεσε τρισάγιο στους τάφους που βρίσκονται στο προαύλιο της εκκλησίας και επισκέφθηκε το κεντρικό Κοιμητήριο της πόλης, όπου έκανε επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων εκεί Ελλήνων.



Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ντίρε Ντάουας, Γιώργος Γεωργαλής, μας έστειλε επιστολή σχετικά με τη παραπάνω επίσκεψη και μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα παρακάτω:

Μέσω της εφημερίδας «Κοντάς σας», επιθυμώ, να ευχαριστήσω τη διευθύνουσα του Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας κα Βασιλική Σκαλιστήρα για την παρουσία της, το Μητροπολίτη Αξώμης κ. Δανιήλ και τον Αρχιμανδρίτη κ. Χρυσόστομο, για την τιμή που μας κάνανε, να λειτουργήσουν στο Ναό της Αγίας Τριάδος. Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη, μετά από 40 χρόνια τέλεσε Θεία Λειτουργία ο Μητροπολίτης Αξώμης. Κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας, η εκκλησία έλαμπε και ένα μοναδικό συναίσθημα μας κατέβαλε, παρότι στην εκκλησία ήμασταν μόλις πέντε άτομα. Αισθανθήκαμε ότι ο Ναός ήταν γεμάτος από κόσμο!

Γιώργος Γεωργαλής



...Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η επέτειος του «ΟΧΙ» στην Αντίς Αμπέμπα. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής 27^{ης} Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Φρουμεντίου. Τη δοξολογία τέλεσε ο Μητροπολίτης Αξώμης Δανιήλ, συνεπικουρούμενος από τον Πανοσολογιότατο Μέγα Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Χρυσόστομο και τον Πρωτοπρεσβύτερο, Πατέρα Εμμανουήλ Κλάψη.

Πλήθος παροίκων παρευρέθη στη δοξολογία, μεταξύ των οποίων ήταν μαθητές και μαθήτριες των Ελληνικών Σχολείων, με τις σημαιοφόρους του Μιχείου Λυκείου και της Ζεκείου Δημοτικής Σχολής, να πρωτοστατούν.

Με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Αξώμης Δανιήλ, οι επίσημοι απέδωσαν φόρο τιμής με δάφνινα στεφάνια, υπέρ της μνήμης πεσόντων ηρώων.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη σχολική γιορτή, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Νικολάου Δράκου». Με μεγάλη υπερηφάνεια για το «ΟΧΙ» του '40 και με καμάρι, μαθητές και μαθήτριες απήγγειλαν ποιήματα, ανέγνωσαν κείμενα, τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς σε διδασκαλία του Καθηγητή της Φυσικής Αγωγής, Εμμανουήλ Ασσέφα.

Την παράσταση «έκλεψαν» οι λιλιπούτειοι μαθητές της Ζεκείου Δημοτικής Σχολής, που με τη βροντερή φωνή τους εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους. Εύθυμη νότα στη γιορτή έδωσε η θεατρική παράσταση, την οποία επιμελήθηκε η Φιλόλογος Ευφροσύνη Μπούρα. Οι παρευρισκόμενοι γονείς καταχειροκρότησαν τις προσπάθειες των παιδιών τους.

Η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας έγινε από τον διευθυντή της Ζεκείου Δημοτικής Σχολής Αριστείδη Γιαννακό, ο οποίος μίλησε για την Εθνική Επέτειο και τον Ελληνικό Ηρωισμό, τονίζοντας τις διαχρονικές αξίες των Ελλήνων.

Τη γιορτή τίμησε με την παρουσία της, η άρτι αφιχθείσα νέα Πρόξενος της Ελλάδος στην Αιθιοπία, Όλγα Τζωρτζάτου, η οποία απέδωσε σύντομο χαιρετισμό. Η δε εκπρόσωπος της Ελληνικής Πρεσβείας Βασιλική Σκαλιστήρα ανέγνωσε μήνυμα του Υφυπουργού Εξωτερικών Αντώνη Διαματάρη, αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Γεώργιος Φίλης

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ 1969

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας βρέθηκε στην Αφρική, κυνηγώντας τη μεγάλη τύχη... Μαύρη τύχη που έμελε μετά από περιπέτειες να τους οδηγήσει στην Αιθιοπία.

Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, άλλος νεαρός, άλλος μεγαλύτερος διάβηκαν τον δρόμο της μετανάστευσης και της εγκατάστασης τους στην φιλόξενη αυτή χώρα, που βίωσε την ιταλική κατοχή κατά το Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Όνειρο παλιό της Ιταλίας να καταστήσει την Αιθιοπία αποικία της αυτοκρατορίας της, που όμως δεν τα κατάφερε γιατί οι ξυπόλυτοι Αφρικανοί, ήταν αδούλωτος λαός.

Εκεί οι γονείς μας βρήκαν τα ταιρία τους, άλλες νύφες φερμένες από την πατρίδα, άλλες κόρες των εκεί μεταναστών, άλλες ντόπιες κόρες κι έστησαν τα σπιτικά τους.

Εμείς λοιπόν είμαστε η δεύτερη και τρίτη γενιά. Πήγαμε στο ελληνικό σχολείο που στο οικοτροφείο του φιλοξενούσε επίσης παιδιά Ελλήνων που έμεναν σε άλλες πόλεις της χώρας, όπως και παιδιά Ελλήνων που είχαν εγκατασταθεί σε όμορες χώρες της Αιθιοπίας. Και φτάνουμε στα παιδιά της τάξης μου, του 1969. Πριν μερικά χρόνια γιορτάσαμε μια επανένωση, τα αγόρια με τα γκρίζα τους μαλλιά, τα κορίτσια νέες και ωραίες όπως παλιά...σας την έφερα αγόρια...

Μαρίκα Ταταλιά-Μαράντη



Η συνέχεια γράφτηκε από μία υπέροχη ομάδα (Σταύρος, Βασίλης, Βασίλης, Νανά, Κάιτη, Ζωή, Αντώνης, Τάκης, Κώστας, Δήμητρα, Καλυψώ και Λευτέρης), παιδιά της τάξης του 1969. Αυτά λοιπόν τα παιδιά διωγμένα-κατά κάποιο τρόπο-από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, ήρθαν στην πατρίδα, σπούδασαν, έκαναν καριέρα, φτιάξαν οικογένεια, ή ζωή όμως ήταν τέτοια που δεν τους έδινε χρόνο να βρίσκονται μεταξύ τους, δεν ξέχασαν όμως ποτέ ούτε διέγραψαν το παρελθόν τους. Όσοι πριν από λίγα χρόνια κατάφεραν να σμίξουν ξανά. Δεν έχει σημασία ποιός πήρε την πρωτοβουλία. Πάντα κάποιος πρέπει να βγαίνει μπροστά. Έτυχε να είμαι εγώ, και επειδή οι δεσμοί ήταν –και είναι– πολύ ισχυροί δεν ήταν πολύ δύσκολο το σμίξιμο.

Ψάχναμε λοιπόν από καιρό να γιορτάσουμε τα πενήντα χρόνια από την αποφοίτησή μας από το ελληνικό σχολείο της τότε φιλόξενης Αντίς Αμπέμπα. Θέλαμε κάτι ξεχωριστό, κάτι που να θυμίζει τα ωραία εκείνα χρόνια, τα μαθητικά, και παράλληλα να ενθαρρύνει για τη συνέχεια, τα αγόρια «με τα γκρίζα μαλλιά» και τα «ωραία κορίτσια όπως παλιά».

Έτσι μαζευτήκαμε τελικά 16 άτομα. Με πρωτοφανή διάθεση και κέφι ξεκινήσαμε ένα βροχερό πρωινό την Παρασκευή 4/10 με τελικό προορισμό το ξενοδοχείο «Vardousia Hotel» στο χωριό «Αθανάσιος Διάκος». Η εκδρομή μας όμως έπρεπε να μοιάζει με μαθητική και να έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Φροντίσαμε λοιπόν να φοράμε όλοι όμοιες μπλούζες με την φωτογραφία της τάξης μας στην μπροστινή πλευρά και το όνομά μας στην πίσω, και κάπως έτσι....

– Επισκεφτήκαμε το μουσείο άρτου στην Αμφίκλεια, όπου

μάθαμε τα πάντα γύρω από το ψωμί, τρόπους παρασκευής, εργαλεία, ήθη και έθιμα.

– Πήγαμε στο χάνι της Γραβιάς όπου μας ξενάγησαν πίσω στα χρόνια του '21 και ακούσαμε, έμμεσα, από τα χείλη του Ανδρούτσου τι έγινε εκείνο το βράδυ, που έγραψαν ιστορία τα παλικάρια του.

– Κατεβήκαμε 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης στα ορυχεία του βωξίτη –στο «βαγονέττο»– και βιώσαμε τον τρόπο που εκείνα τα δύσκολα χρόνια κάποιιοι, σκληρά εργαζόμενοι, συνάνθρωποί μας βγάζανε το βωξίτη για να μπορούμε εμείς να τρώμε με σκεύη από αλουμίνιο.

– Περπατήσαμε, με σύμμαχο ένα καταπληκτικό καιρό, στο πάρκο υδροκίνησης όπου γνωρίσαμε τούς τρόπους εκμετάλλευσης του υδάτινου στοιχείου, χαρήκαμε με τον έξυπνο, και πολύ ευρηματικό, τρόπο που οι κάτοικοι της Παύλιανης εκμεταλλεύτηκαν –προστατεύοντας όμως– το περιβάλλον, και περπατήσαμε πάνω στην γέφυρα, που έμοιαζε και ακουγόταν όπως το πιάνο .

– Θαυμάσαμε το μεγαλείο της φύσης στα Βαρδούσια όρη (ένα από τα ελάχιστα ελληνικά βουνά με έντονο αλπικό χαρακτήρα) καταπίνοντας χιλιόμετρα χωρίς να κουραζόμαστε γιατί χόρταινε το μάτι μας τις πολλές εναλλαγές των τοπίων, το δε πράσινο των πουρνariών, βελανιδιών, πλατανιών, πεύκων, ελάτων κ.λπ. Ξεκούραζε συνέχεια την κόρη των ματιών μας. Οι πολλές στροφές και η –μερικές φορές– κουραστική διαδρομή δεν μας πτόησαν καθόλου.

– Είχε και πολλά ευχάριστα και ευτράπελα ή εκδρομή μας και αρκετά πειράγματα, που έκαναν όμως την εκδρομή μας ακόμα πιο ωραία. Και δεν ήταν έξω από το κλίμα ούτε οι 4 σύντροφοι (3 γυναίκες και 1 άνδρας) των συμμαθητών μας, απεναντίας, συμμετείχαν ενεργά παντού λες και ήταν μαζί μας χρόνια !!! Το ίδιο και ο Διονύσης, ο οδηγός μας, που είχε γίνει ένα με εμάς.

– Οι γευστικές απολαύσεις, όπου καθίσαμε, ήταν όλες πετυχημένες, αξέχαστα όμως θα μας μείνουν τα δείπνα της Παρασκευής και ειδικά του Σαββάτου, το οποίο ήταν γλέντι, ήταν το αποκορύφωμά, γιατί εκτός από το πολύ καλό φαγητό, είχαμε ζωντανή μουσική από δυο πολύ καλούς μουσικούς, οι οποίοι άναψαν το κέφι μας και το κράτησαν ζεστό μέχρι αργά. Εκείνο το βράδυ αφήσαμε να επιπλεύσει το παιδί που κρύβαμε μέσα μας. Κάποιοι που δεν χορέψανε σχεδόν ποτέ στην ζωή τους, απόλαυσαν την βραδιά χορεύοντας με την ψυχή τους, χωρίς αναστολές. Στο κλίμα της βραδιάς ο Βασίλης ο οποίος σηκώθηκε ξαφνικά και χορεύοντας πάνω στην καρέκλα του ξεσήκωσε όλους στην αίθουσα !!!

– Είχαμε και μια σημαδιακή στιγμή, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι στα μαγειρεία του ξενοδοχείου, υπήρχε και ένας Αιθίοπας. Ήταν ο άλλος Βασίλης τότε, που διέκοψε τη μουσική για να μας τον παρουσιάσει και ο οπερατέρ της παρέας (Σταύρος) να του πάρει συνέντευξη. Κάποιος είπε ότι ο Δίας, του οποίου ο θρόνος είναι κάπου εκεί στην Παύλιανη, μας είχε στην αγκαλιά του, μας προστάτευε και «έδωσε» την Αιθιοπία με τα Βαρδούσια και εμάς στη μέση.

– Φυσικά δεν ξέχασαμε τους συμμαθητές που «φύγανε». Τους τιμήσαμε τους μνημονεύσαμε και τους είχαμε μέσα μας συνέχεια. Θα τους έχουμε πάντα.

– Είχε πολλές ωραίες στιγμές αυτό το τριήμερο, αυτό όμως που μένει τελικά είναι το «δέσιμο» που υπάρχει μεταξύ μας, και φυσικά το φωτογραφικό υλικό που μαζέψαμε, ειδικότερα δε τα καταπληκτικά βίντεο του φίλτατου Σταύρου. Αισιοδοξούμε λοιπόν για το μέλλον, γιατί οι δεσμοί μας είναι ισχυροί και αντέχουν στο χρόνο. Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι η ομάδα μας δεν θα μείνει στους 16. Θα διευρυνθεί σίγουρα και θα έρθουν και από άλλες –κοντινές σε εμάς– τάξεις, απόφοιτοι, τους οποίους καλούμε και περιμένουμε με χαρά, χωρίς να έχουμε κάποια διάθεση υποκατάστασης των δραστηριοτήτων του συλλόγου μας.

Παναγιώτης (Τάκης) Χριστοφοράκης

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Η Αιθιοπία που αγαπήσαμε, είναι ένα κράτος που ανέκαθεν ξεχώριζε από τα υπόλοιπα της Αφρικής. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, από την αρχαιότητα η Αβησσυνία, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εμπορίου προς και από το εσωτερικό της Αφρικής και τον έξω κόσμο.



Η μακρά ιστορία και ο αρχαίος Πολιτισμός της την καθιστούν ξεχωριστή χώρα στην Αφρικανική Ήπειρο.

Αιγυπτιακά ιερογλυφικά κείμενα της 2^{ης} π.Χ. χιλιετίας, αναφέρονται στον «αυθεντικό πολιτισμό» της Αιθιοπίας. Καταγεγραμμένα στοιχεία υπάρχουν από το 1.000 π.Χ., τότε που δημιουργήθηκε το Βασίλειο του Αξούμ και αναπτύχθηκε ο λαμπρός Αξουμικός πολιτισμός.

Η εδαφική της ακεραιότητα που διαφυλάχθηκε από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τα χρόνια της Ιταλικής Κατοχής (1936-1941), βοήθησε την Αιθιοπία να διαφυλάξει τον Πολιτισμό της. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα αφρικανικά κράτη, ουδέποτε έγινε αποικία μιας ευρωπαϊκής χώρας. Ο Διόδωρος έλεγε για τους Αιθίοπες «μηδέποτε δεσποτείας επιλύδος πείραν έλαβον».

Η Θρησκεία αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο, που έκανε την Αιθιοπία να ξεχωρίζει. Ο Αυτοκράτωρ Menelik II έλεγε χαρακτηριστικά για τη χώρα του, ότι «είναι ένα Χριστιανικό νησί μέσα στη Μουσουλμανική θάλασσα». Το 325 μ.Χ. ο Βασιλιάς Ezana ασπάσθηκε το Χριστιανισμό από τον Φρουμέντιο και καθιέρωσε τη Χριστιανική Θρησκεία ως επίσημη Θρησκεία του κράτους. Οι γειτονικοί λαοί έμειναν ειδωλωλάτρες ή με τον καιρό ασπάσθηκαν τον Ισλαμισμό.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά για μία χώρα χαρακτηριστικά, είναι απορίας άξιο, πώς και γιατί οι Αιθίοπες παρέμειναν στην πλειονότητά τους αγράμματοι, έως τα μέσα του 20^{ου} αιώνα. Τι ήταν άραγε αυτό, που επί τόσους αιώνες εμπόδισε τον αιθιοπικό λαό, να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά κράτη στην ανάπτυξη και στη γνώση; Δεν είμαι Ιστορικός για να δώσω μία απάντηση, αλλά πιστεύω ότι ένας σοβαρός λόγος θα μπορούσε να είναι, το γεγονός ότι η Αιθιοπία έζησε για πολλούς αιώνες απομονωμένη χωρίς συνεχή και στενή επαφή με τις προηγμένες χώρες.

Από τον 7^ο έως τον 13^ο αιώνα η Αιθιοπία βίωσε την περίοδο των «σκοτεινών της χρόνων», με μία πολλή μακρά λογοτεχνική παύση. Το 1270, επί βασιλείας των Σολωμονιδών, σημειώθηκε μεγάλη λογοτεχνική άνθιση. Ήταν η «χρυσή εποχή των αιθιοπικών γραμμάτων», όπου μεταφράστηκαν κείμενα από τα Ελληνικά και τα Αραβικά (Κοπτικά), στη γλώσσα Geez. Αυτή ήταν η γλώσσα της αυτοκρατορίας του Αξούμ, η οποία βιώνει μέχρι σήμερα ως εκκλησιαστική γλώσσα.

Ο Φρουμέντιος, που δίδαξε το Χριστιανισμό στον Βασιλιά Ezana, όταν αργότερα έγινε Επίσκοπος Αξώμης, μετέφρασε στα Geez πολλούς Ελληνικούς Θρησκευτικούς Ύμνους. Οι Ύμνοι προσαρμόστηκαν στην τοπική μουσική παράδοση και εντάχθηκαν στην επίσημη εκκλησιαστική λειτουργία των Αιθίοπων Ορθοδόξων Tewahedo Χριστιανών. Ο πλέον αγαπητός είναι ο «Ύμνος στη Μαρία». Εκτός αυτών και σε συνεργασία με άλλους κληρικούς, ο Φρουμέντιος τελειοποίησε τη μετάφραση της Βίβλου στα Geez.

Τον 13^ο αιώνα πρωτοεμφανίστηκαν γραπτές μαρτυρίες γραμμένες σε μία νέα γλώσσα, στα Αμαρινιά, στη γλώσσα που χρησιμοποιούσε η άρχουσα φυλή των Amhara.

Τον 19^ο αιώνα στα Αμαρινιά μεταφράστηκε η Καινή Διαθήκη, μέσα στην οποία ανακαλύπτουμε ότι ο Χριστιανισμός έφτασε στην Αιθιοπία πριν τον Φρουμέντιο (4^ο αιώνα), όταν ένας αξιωματικός του Θησαυροφυλακίου της Αιθιοπίας βαπτίστηκε Χριστιανός από τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή. Την ίδια περίοδο γράφτηκαν και

έργα που υμνούν στρατιωτικές επιτυχίες, όπως το βιβλίο που αφορά στη ζωή του Βασιλιά Theodoros II (1855-1868).

Το 1890 ο Αυτοκράτωρ Menelik II, αφού ενοποίησε όλες τις επαρχίες της επικράτειας και συγκρότησε το ενιαίο Κράτος της Αιθιοπίας, έστρεψε το βλέμμα του προς τις ανεπτυγμένες χώρες, με σκοπό να αποκτήσει οργανική επαφή μαζί τους σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και στην εκπαίδευση. Στο μεγάλο του όραμα, σχετικά με την ανάπτυξη και την εξάπλωση της παιδείας, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αιθιοπίας αντέδρασε δυναμικά. Θεωρούσε ότι με την ίδρυση μοντέρνων σχολείων, οι μαθητές θα απομακρύνονταν από τις θρησκευτικές αξίες.

Μέχρι την εποχή εκείνη, οι μορφωμένοι κληρικοί και οι βαθμούχοι διάβαζαν αποκλειστικά και μόνο θρησκευτικά βιβλία. Έτσι τα νέα παιδιά που ήθελαν να μορφωθούν, ήταν υποχρεωμένα να μπουν στους κόλπους της Εκκλησίας, όπου οι κληρικοί τους μάθαιναν να διαβάζουν τα εκκλησιαστικά βιβλία, τα οποία, όπως προαναφέραμε, ήταν γραμμένα στην αρχαία αξουμική διάλεκτο Geez.

Το πρόγραμμα του Menelik II για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης δυστυχώς διεκόπη το 1896, όταν η προτεραιότητά του εστράφη προς την ανυπέρβλητη Αξία της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας της Πατρίδας. Έγινε η μάχη στην Adwa, μία μάχη που αρχικά έμοιαζε άνιση υπέρ των κατακτητών, με κατάληξη, ολόκληρος ο ευρωπαϊκός κόσμος να θαυμάσει «τη νίκη του Δαυίδ επί του Γολιάθ». Το σαρωτικό για τους Ιταλούς αποτέλεσμα της μάχης, έκανε να σβήσει «προσωρινά» το Μεγάλο τους Όνειρο, να κάνουν την Αιθιοπία μία ακόμη Ιταλική αποικία.

Το 1900 ετέθη πάλι επί τάπητος το ακανθώδες πρόβλημα της παιδείας, στο οποίο ο Menelik II βρήκε λύση. Έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του Αρχηγού της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αιθιοπίας, του Αιγυπτίου Κόπτη Abuna Mateos, αποφάσισε να προχωρήσει στη νέα μέθοδο διδασκαλίας, με παράλληλη εκμάθηση των αρχών της Χριστιανικής Θρησκείας. Υπεύθυνος της Παιδείας ορίστηκε ο Κόπτης καθηγητής και παιδαγωγός Hanna Saleb, που με τη συνδρομή και άλλων ομοεθνών του, ανέλαβαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές διδάσκονταν τα ίδια μαθήματα των σχολείων της Αιγύπτου, δηλαδή Αγγλικά, Αραβικά, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Ανθρωπιστικές σπουδές και ως κύρια ξένη γλώσσα μάθαιναν Γαλλικά.

Το 1908 επί Menelik, λειτούργησε η «Ecole Imperial Menelik II» που ήταν το πρώτο μοντέρνο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο μαθήτευσαν περίπου 100 αγόρια από διάφορες πόλεις. Στη συνέχεια άνοιξαν σχολεία στο Ankobar, στο Dessie και στο Harrar.

Η γλώσσα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο, που ενώνει τις 52 φυλές του κράτους της Αιθιοπίας, με τις 83 γλώσσες και τις 200 διαλέκτους. Τον 18^ο αιώνα ο Menelik II όρισε ως επίσημη γλώσσα του κράτους τα Αμαρινιά, που είναι η μόνη γλώσσα που έχει δική της γραφή. Το βασικό αλφάβητο αποτελείται από 231 γράμματα – συλλαβές. Σε αυτά προστίθενται και άλλα 63, που χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση των άλλων διαλέκτων.

Τον 20^ο αιώνα σημειώθηκε άνθιση στην ποίηση και στη λογοτεχνία. Μεταξύ των Αιθίοπων συγγραφέων συγκαταλέγεται και ο Έλληνας Giorgis Balabarash, που έκανε γνωστή στον αιθιοπικό λαό την ελληνική μυθολογία.

Το 1930, ο νέος Αυτοκράτωρ Haile Selassie I άνοιξε τις πύλες της Αιθιοπίας, με την προσδοκία οι Ευρωπαίοι να συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της χώρας του. Την προσπάθεια αυτή ανέκοψε ο Ιταλο-Αιθιοπικός πόλεμος (1936-1941).

(Συνέχεια στη σελ. 5)

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

(Συνέχεια από τη σελ. 4)

«Επιθυμούμε να προαγάγουμε την Εκπαίδευση δια τον Λαόν Μας και να εξασφαλίσουμε την πρόοδον αυτής προς συνεχώς υψηλότερα επίπεδα». «Θεωρούμεν την εκπαίδευση όλων των πολιτών ως απόκτημα και γενικήν ωφέλειαν του Έθνους και έχομεν πεισθή περί της ανάγκης να παράσχωμε εις τον Λαόν Μας τα μέσα προς απόκτησιν του αγαθού τούτου».

Με τα λόγια αυτά, ο Αυτοκράτωρ Haile Selassie I ανακοίνωσε, το πρόγραμμα που θα εφαρμόζε, προκειμένου να ανταποκριθεί στις πνευματικές, ηθικές και κοινωνικές ανάγκες του λαού του, που αριθμούσε 20 εκατομμύρια.

Μετά την απελευθέρωση από την Ιταλική Κατοχή, ξεκίνησε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την πρωτοβουλία και την προσωπική επαγρύπνηση του Αυτοκράτορα. Σκοπός του ήταν η άμεση και σωστά οργανωμένη διαπαιδαγώγηση του λαού του, ο οποίος είχε υποφέρει πολύ και είχε βυθιστεί στην αμάθεια. Η τραγική οικονομική κατάσταση της χώρας του δεν τον πτόρησε, γιατί πίστευε στην ανάπτυξη που θα εξασφάλιζε η προσέλευση ξένων επενδυτών και η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τού κράτους.

Το κάθε Διάταγμα που ανακοίνωνε το Υπουργείο Παιδείας, συνοδευόταν από μεγάλα προβλήματα και οδυνηρές θυσίες,

- Ένα τεράστιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα ήταν η αλλαγή της νοοτροπίας των ανθρώπων. Ο κόσμος τής υπαίθρου, που ήταν αγράμματος, έβλεπε τη ζωή του να αλλάζει και δεν μπορούσε να κατανοήσει, γιατί τα παιδιά έπρεπε υποχρεωτικά να σπουδάσουν. Μέχρι τη στιγμή εκείνη η κάθε οικογένεια κάλυπτε τις ανάγκες της για επιβίωση, με τη βοήθεια όλων των μελών. Στο εξής η ενασχόληση των παιδιών με τη γη, τα ζώα, το κουβάλημα του νερού και τη βοήθεια στο σπίτι θα ήταν πολύ μειωμένη, με αποτέλεσμα οι καθημερινές υποχρεώσεις των γονέων να είναι πιο απαιτητικές. Και προς τί όλα αυτά; Ποιό το όφελος; Το Κράτος είχε την υποχρέωση να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα και να πείσει τους γονείς για την σπουδαιότητα της μόρφωσης, που μελλοντικά θα εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον στη νεολαία και στο Έθνος.
- Ο τελικός στόχος ήταν να ανοίξουν σχολεία και στις 12 Διοικήσεις τής χώρας. Τα πράγματα όμως ήταν δύσκολα. Δεν υπήρχαν μεγάλα κτήρια κατάλληλα για τη στέγαση σχολείων. Αυτό σήμαινε, ότι η Κυβέρνηση έπρεπε να ξεκινήσει από το μηδέν και χρήματα δεν υπήρχαν. Έτσι η ίδρυση πολλών σχολείων και η συντήρησή τους έγινε με προσωπικά έξοδα τού Haile Selassie I.
- Τα σχολικά κτήρια έπρεπε να είναι εφοδιασμένα με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις. Τα διδακτικά μέσα έπρεπε να είναι σύγχρονα και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Τα περισσότερα παιδιά δεν είχαν ρούχα, παπούτσια και χρήματα για τα σχολικά τους έξοδα. Το Κράτος λοιπόν αναλάμβανε την κάλυψη των εξόδων αυτών και επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, κάλυπτε τη σίτιση και τη στέγαση των μαθητών.
- Μία τεχνική δυσκολία ήταν η συγκοινωνία. Δρόμοι που συνέδεαν την πρωτεύουσα με τις επαρχιακές πόλεις υπήρχαν, αλλά δεν ήταν αρκετοί και οι περισσότεροι ήταν σε κακή κατάσταση. Σε πολλά σημεία δεν υπήρχαν γέφυρες και τα αυτοκίνητα περνούσαν μέσα από την κοίτη των ποταμών, γεγονός που την εποχή των βροχών καθιστούσαν τους δρόμους επικίνδυνους. Τότε η συγκοινωνία και οι μεταφορές νέκρωναν.
- Το γλωσσικό μωσαϊκό, με τις 83 διαφορετικές γλώσσες και τις 200 διαλέκτους, αποτελούσε μεγάλο εμπόδιο στη λειτουργία τού Δημοτικού Σχολείου. Η χρησιμοποίηση λοιπόν μιας κοινής γλώσσας σε όλη την επικράτεια, ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαίο. Έτσι ως επίσημη γλώσσα του κράτους καθιερώθηκαν τα Αμαρινιά, τα οποία άρχισαν να διδάσκονται υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία. Το πρόβλημα που γεννήθηκε ήταν, ότι σε πολλές περιοχές τα Αμαρινιά ήταν μία εντελώς άγνωστη και ακατάληπτη γλώσσα. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις τοπικές κοινωνίες και στις φυλές τής χώρας, όπου οι δάσκαλοι των πρώτων τουλάχιστον τάξεων του Δημοτικού ήταν ντόπιοι.
- Άλλο πολύ σοβαρό πρόβλημα ήταν η έλλειψη δασκάλων. Σχολεία δεν υπήρχαν και ως εκ τούτου οι εκπαιδευμένοι δάσκαλοι ήταν ελάχιστοι. Σύμφωνα με στοιχεία, το 1935

πριν τον Ιταλο-Αιθιοπικό Πόλεμο, υπήρχαν μόνο 200 δάσκαλοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι σκοτώθηκαν στον Πόλεμο.

Και στο πρόβλημα αυτό έδωσε λύση ο Αυτοκράτωρ. Κατ' αρχάς προσέθεσε στο καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, από την τρίτη Δημοτικού και πάνω, το μάθημα των Αγγλικών. Προσκάλεσε λοιπόν και διόρισε ξένους δασκάλους (Αμερικανούς, Καναδούς, Άγγλους, Σουηδούς, Ινδούς, Αιγυπτίους και άλλους), οι οποίοι εκτός από το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας δίδασκαν στα Αγγλικά και άλλα τεχνικά μαθήματα όπως γεωργία, κτηνοτροφία, βυρσοδεψία, χρυσοχοΐα. Παράλληλα διορίστηκαν ως δάσκαλοι εγγράμματοι Αιθίοπες, οι περισσότεροι εκ των οποίων προέρχονταν από Ιεροδιδασκαλεία. Στο διδακτικό προσωπικό προσετέθησαν και Αιθιοπίδες, οι οποίες να μεν δεν είχαν ειδική εκπαίδευση, μπορούσαν όμως να διδάξουν στα Αμαρινιά μαθήματα όπως υφαντική, καλαθοπλεκτική, αγγειοπλαστική και άλλα. Οι Διευθυντές τών σχολείων καθοδηγούσαν συνεχώς τους Αιθίοπες και τις Αιθιοπίδες δασκάλες που, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, έκαναν μετεκπαίδευση σε ειδικά εκπαιδευτικά κέντρα, τόσο στην επαρχία όσο και στην πρωτεύουσα. Η εκπαιδευτική σταυροφορία πέτυχε και τα παιδιά τής Αιθιοπίας μαθαίνουν γράμματα. (Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω πιο συγκεκριμένα στοιχεία).



Με τον καιρό λειτούργησε το Πανεπιστήμιο στην Αντίς Αμπέμπα και άνοιξαν και άλλες Ανώτερες Σχολές στην πρωτεύουσα και σε επαρχιακές πόλεις, όπου οι καθηγητές ήταν στην πλειοψηφία τους ξένοι. Σήμερα στην Αιθιοπία λειτουργούν 33 κρατικά Πανεπιστήμια, εκ των οποίων τα 10 πιο γνωστά, από πλευράς αξιολόγησης είναι:

- | | |
|--|----------------------------|
| -Addis Ababa University | - 16° στα 200 της Αφρικής. |
| -Jimma University | - 54° στην Αφρική. |
| -Adama Science and Technology U. | - 125° στην Αφρική. |
| -Hawassa University (Awasa) | - 135° στην Αφρική. |
| -Bahir Dar University | - 165° στην Αφρική. |
| -Arba Minch University. | |
| -Mekelle University. | |
| -Haramaya University. | |
| -Debre Markos University. | |
| -Addis Ababa Science and Technology U. | |

Εκτός από την υποχρεωτική παιδεία, ο Αιθίοψ Πατριάρχης και ο Αυτοκράτωρ Haile Selassie I στράφηκαν αμέσως στην αναδιοργάνωση της Εκκλησίας. Μία ανώτερη Εκκλησιαστική Σχολή, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και 140 Ιερατικές Σχολές καλύπτουν την υποχρεωτική μόρφωση του κλήρου, ο οποίος αριθμεί πλέον των 500.000 ατόμων.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα λειτούργησαν στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες πόλεις, ξενόγλωσσα σχολεία των ξένων παροικιών που δραστηριοποιήθηκαν στη φιλόξενη γη τής Αιθιοπίας.

Σημ.: Ορισμένες πληροφορίες τις δανείστηκα από τα άρθρα του Ν.Ι. Λούβαρις και του Ι.Α. Θωμόπουλου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Νέα Εστία.

Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρουπάρη

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την 26η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11η πμ, τα ταμειακώς ενήμερα ή μη, Μέλη του Συλλόγου, με τα ενήλικα τέκνα και εγγόνια τους, καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Σοφοκλέους Αριθμ. 41 Αθήνα, με θέμα: «**ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ**».

Με τις παρακάτω σκέψεις και πρόταση του Προέδρου, κατά τη Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Συλλόγου, της 20.11.2019, εγκρίθηκε η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών την 26η Ιανουαρίου 2020:

Ο Σύλλογός Ελλήνων Αιθιοπίας, ιδρύθηκε πριν 45 έτη και αγκαλιάστηκε από έναν αριθμό 500 Μελών, μέσου όρου ηλικίας 40 ετών. Σήμερα τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη, είναι λιγότερα των 100 και κατ'έτος παρατηρείται, μειωμένη συμμετοχή και παρουσία τους στα δρώμενα του Συλλόγου. Αυτή η μειωμένη συμμετοχή και παρουσία οφείλεται, τόσο στις προχωρημένες ηλικίες των Μελών, όσο και στην έλλειψη νεοεισερχόμενων Μελών.

Αναμφισβήτητα, όλοι επιθυμούμε τη διηνεκή ύπαρξη του Συλλόγου και ομονοούμε, ότι επιβάλλεται η ενθάρρυνση προσέλευσης Νέων Μελών, τα οποία θα δώσουν μια νέα πνοή στο Σύλλογο και θα προέρχονται, κυρίως, από τα δικά μας παιδιά. Αλλιώς, η περαιτέρω συρρίκνωσή του, ίσως και η νέκρωσή του, θα είναι αναπόφευκτη.

Στο ερώτημα: «γιατί δεν έχουμε προσέλευση Νέων Μελών;», η αποστομωτική απάντηση όλων είναι: «τα παιδιά μας δεν έχουν επαφή με το Σύλλογο και δεν ενδιαφέρονται».

Η απάντηση αυτή, απεικονίζει το πρόβλημα, καθιστά άμεση την ανάγκη αντιμετώπισής του και μας υποχρεώνει να αποδεχθούμε ότι:
1ον Η φυσιολογικώς μειωμένη ενεργοποίηση και παρουσία στα δρώμενα, ημών των μεσήλικων και υπερηλικων Μελών, μοιραίως μεταδίδεται στα παιδιά και εγγόνια μας.

2ον Για να διατηρηθεί ο Σύλλογος μας στο διηνεκές, πρέπει να δεχθούμε ότι η διαδοχή από τα παιδιά και εγγόνια μας, θα έχει τη δύναμη να προσφέρει αυτό που εμείς αδυνατούμε.

3ον Για να επιτύχουμε την ενεργή παρουσία τους, πρέπει να τους εμπνεύσουμε, ζητώντας τη γνώμη και τις προτάσεις τους, για μια νέα επιθετική προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας του Συλλόγου, ώστε να κεντρισθεί το ενδιαφέρον τους και οι όποιες υποδείξεις και ενέργειές τους, να είναι δικές τους και όχι «καθ' υπόδειξη των ανιόντων».

4ον Με νηφάλια προσαρμογή στις σημερινές απαιτήσεις των Νέων, θα δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θα εμπνεύσει, θα ενθουσιάσει και δειλά-δειλά, να οδηγήσει τα παιδιά και εγγόνια μας, στον δικό μας κόσμο, τον οποίο, αν και δεν το προβάλλουν, κατά βάθος, σέβονται και επιθυμούν να γνωρίσουν, αλλά, με δική τους πρωτοβουλία.

Με τις παραπάνω σκέψεις, τολμώ να προτείνω την πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όλων ανεξαιρέτως των, ταμειακώς ενήμερων ή μη, Μελών του Συλλόγου, με τα ενήλικα παιδιά και εγγόνια τους, με μοναδικό θέμα την ανταλλαγή σκέψεων και προτάσεων για το μέλλον του Συλλόγου.

Απευθύνω ιδιαίτερη ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, προς όλα τα τέκνα και εγγόνια των Μελών του Συλλόγου: να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, στην Έκτακτη Γ.Σ της 26.01.2020. Η παρουσία σας, με τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, θα κρίνει την επιτυχία του σκοπού μας. Σκοπός που είναι ευχή και επιθυμία όλων των εξ Αιθιοπίας Ελλήνων.

Γιώργος Βαλασκατζής

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου να σημειώσουν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου είναι στην **ALPHA BANK**, στην οποία πρέπει να κατατίθενται οι συνδρομές και οι δωρεές. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι: **473-00-2002005883** - Η ετήσια συνδρομή είναι 30€

- Η εγγραφή για νέα μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν η ετήσια συνδρομή.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Ταμία κ. Θεόδωρο Καλοπαναγιώτη ή άλλο μέλος του Δ.Σ.

- Από το εξωτερικό, μπορούν να γίνουν εμβάσματα προς τον Σύλλογο στην ALPHA BANK, Athens, Greece.

- Beneficiary: Syllagos Ellinon Ethiopias,

- IBAN: GR 80 0140 4730 473002002005883

- SWIFT ADDRESS (BIC): CRBA GR AA

- Επιταγές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στο όνομα του Συλλόγου προς: SYLLOGOS ELLINON ETHIOPIAS

P.o.Box 3561 - 102 10 ATHENS, GREECE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 33, 34 και 35 του Καταστατικού του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καλεί τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την **Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020, στις 6 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφόρος Αμαλίας, Πλατεία Συντάγματος)** στην Αθήνα, με την ακόλουθη ημερησία διάταξη:

1. Έκθεση πεπραγμένων του έτους 2019
2. Απολογισμός Ταμειακής Διαχείρισης της χρήσης 2019
3. Έκθεση ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση των πεπραγμένων και της διαχείρισης του έτους 2019 και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε σχετική ευθύνη.
5. Έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Επειδή, για την επίτευξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία του όλο αριθμού των ταμειακώς εντάξει μελών, παρακαλούνται τα μέλη να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Κυριακή που ακολουθεί, 23 Φεβρουαρίου 2020, στις 11 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου, στην οδό Σοφοκλέους 41 (6^{ος} όροφος) στην Αθήνα. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παρευρεθούν.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Βαλασκατζής

Η Γενική Γραμματεύς
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2020

Μετά τη Γενική Συνέλευση, θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας για τον καινούργιο χρόνο με τσάι, καφέ και αναψυκτικά. **Καλούμε όλα τα μέλη να παρευρεθούν.** Σημειώνεται ότι η κοπή της Βασιλόπιτας θα γίνει οπωσδήποτε στις **16 Φεβρουαρίου 2020**, ακόμη κι αν αναβληθεί η Γενική Συνέλευση λόγω ελλείψεως απαρτίας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ



Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζοντας τη χαρά του, για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης του 2019, στον Πρωθυπουργό της Αιθιοπίας, Abiy Ahmed, του έστειλε συγχαρητήρια επιστολή, στην οποία μεταξύ των άλλων ανα-

φέρει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Αιθιοπίας, ενώνουμε τα αισθήματα υπερηφάνειας που αισθανόμαστε, με αυτά που απολαμβάνει ο Αιθιοπικός λαός, για τον Πρωθυπουργό του και ευχόμαστε, η αξιαγάπητη Αιθιοπία μας, υπό την ηγεσία σας, να πάρει τη θέση που της αξίζει, στο Παγκόσμιο στερέωμα».

Το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αιθιοπίας, απάντησε στην επιστολή, ευχαριστώντας για τις ευχές μας.

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μετά την παραίτηση της Α΄ Αντιπρόεδρου, Λελέτας Σελάσιε, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, είναι η παρακάτω:

- Πρόεδρος: Γιώργος Βαλασκατζής
- Α΄ Αντιπρόεδρος: Μυρτώ Μυριαλλή
- Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Στραγάλης
- Γενική Γραμματέας: Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη
- Ταμίας: Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης
- Μέλη: Παναγιώτης Στεφανίδης, Νικόλαος Βοζίκης, Δημήτρης Πετράτος και Αθηνά Φραγκούλη.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΟΥΜΕΝΤΙΟΥ

Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019, στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ιλισσού, τιμήσαμε τη μνήμη του Αγίου Φρουμεντίου, Φωτιστού Αιθιοπίας και προστάτη του Ελληνισμού της Αιθιοπίας. Τη λειτουργία παρακολούθησαν μέλη του Συλλόγου μας. Ακολούθησε αρτοκλασία και ο στολισμός της εικόνας του Αγίου Φρουμέντιου, τα οποία προσέφερε η Σίσιε Βοζίκη.

Ευχόμαστε η χάρη του Αγίου μας, να μας προστατεύει όλους.

Μετά τη λήξη της Λειτουργίας, ο Σύλλογος «Αρδητός»

του Μετς και ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας, συνδιοργάνωσαν, Εορταστική Εκδήλωση, στο χώρο του Συλλόγου «Αρδητός». Εκεί προσφέρθηκαν: Αιθιοπικός καφές σερβιρισμένος με τον παραδοσιακό τρόπο, Αιθιοπικό φαγητό και έγινε Bazaar με χειροποίητα αντικείμενα από την Αιθιοπία. Το Αιθιοπικό φαγητό εντυπωσίασε τα μέλη του Συλλόγου μας, το οποίο είχε μαγειρευτεί από τα μέλη του Συλλόγου «Αρδητός».

ΑΙΘΙΟΠΙΚΟΣ ΜΠΟΥΦΕΣ

Την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου, στο εστιατόριο LALIBELA, έγινε ο προγραμματισμένος Αιθιοπικός μπουφές. Η ποιότητα του φαγητού ικανοποίησε τους συμμετέχοντες. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μέλη και φίλοι του Συλλόγου μας, που ξεπέρασαν τα 60 άτομα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ



Το βιβλίο, «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΚΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ», κυκλοφόρησε πρόσφατα και στην **Αγγλική γλώσσα**. Είναι μια νέα προσφορά του **Αντώνη Χαλδαίου** και του **Γιάννη Μαργιώλου** στον Ελληνισμό της Αιθιοπίας, Ερυθραίας και Τζιμπουτί. Διατίθεται σε συμβολική τιμή. Όσοι ενδιαφέρονται να το προμηθευτούν, μπορούν να επικοινωνήσουν, με τη Νόρα Γανωτάκη-Κωστάκη, στα τηλέφωνα: 210 8814359 / 6972295283.

ΑΙΘΙΟΠΙΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

28 Δεκεμβρίου 2019 (19 Ταχσάς 2012): Εορτή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (Κιντούς Γκαμπριέλ).

7 Ιανουαρίου 2020 (29 Ταχσάς 2012): Χριστούγεννα (Γκένα ή Γιε Λιντέτ Μπεάλ).

19 Ιανουαρίου 2020 (11 Τερ 2012): Θεοφάνεια (Γιε Τιμκέτ Μπεάλ).

19 Φεβρουαρίου 2020 (12 Γιεκαπιτ 2012): Ημέρα μνήμης των χιλιάδων αμάχων που σφαγιάστηκαν από τους φασίστες το 1937, μετά την απόπειρα κατά του Γκρατσιάνι (Σεμαετάρ Ιτιγιόπια).

2 Μαρτίου 2020 (23 Γιεκατιτ 2012): Νίκη του Αυτοκράτορα Μενελίκ Β΄ κατά των Ιταλών στη μάχη της Αντουα το 1896 (Γιε Αντουα Ντιλ Μετασεμπιά)

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...

ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ 2019

Το Νόμπελ Ειρήνης του 2019 δόθηκε στον Πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Abiy Ahmed. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της νορβηγικής επιτροπής: «Το βραβείο δόθηκε για τις προσπάθειές του, να επιτύχει «ειρήνη και να επιλύσει» τη μεθοριακή διάφορα με την Ερυθραία. Για τη συνεργασία του με τα εμπλεκόμενα μέλη για την «επανασυμφιλίωση» στην Αιθιοπία και με τις περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Αφρικής. Έχει ξεκινήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δίνουν στους πολίτες την «ελπίδα» για μια καλύτερη ζωή και ένα πιο λαμπρό μέλλον. Και καταλήγει: «...οι προσπάθειές του αξίζουν αναγνώριση και χρειάζονται ενθάρρυνση».

Ο Πρωθυπουργός της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας γεννήθηκε το 1976 στη μικρή πόλη Beshasha, η οποία βρίσκεται κοντά στο Agaro, στην περιφέρεια της Oromia. Ο γονείς του κατάγονται από τη φυλή των Όμορο, ο πατέρα του είναι Μουσουλμάνος, η μητέρα του Χριστιανή Ορθόδοξη, ενώ ο ίδιος είναι Προτεστάντης. Υπηρέτησε στον Αιθιοπικό στρατό και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη. Είναι κάτοχος του τίτλου Master of Business Administration και Διδάκτωρ του Ινστιτούτου Μελετών Ειρήνης και Ασφάλειας του Πανεπιστημίου της Αντίς Αμπέμπα.

Σήμερα στο Κοινοβούλιο της Αιθιοπίας υπάρχουν τέσσερα κόμματα τα οποία εκπροσωπούν τις φυλές που ζουν στη χώρα, ενώ δεν υπάρχει κανένα κόμμα με «ιδεολογική κατεύθυνση», όπως είναι στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα τα κόμματα είναι: Το Απελευθερωτικό Μέτωπο του Λαού του Τίγκραι (TPLF), η Δημοκρατική Οργάνωση του Λαού των Ορόμο (OPDO), το Δημοκρατικό Κόμμα των Αμάρα (ADP) και το Κόμμα του Νότου, το οποίο εκπροσωπεί τις 56 φυλές, οι οποίες ζουν στη Νότια Αιθιοπία. Τα κόμματα αυτά, αποτελούν τον κυβερνητικό συνασπισμό, Δημοκρατικό Μέτωπο των Αιθιοπικών Λαών (EPRDF), που κυβερνά την Αιθιοπία από το 1991. Το αποτέλεσμα από την παραπάνω συνεργασία είναι, να μην υπάρχει «αντιπολίτευση» στο Κοινοβούλιο.

Το 2018 η χώρα ήταν παραδομένη στο χάος και ο Πρωθυπουργός Hailemariam Desalegn παραιτήθηκε. Ο φόβος ήταν διάχυτος, αν η Αιθιοπία δεν εκλέξει ηγέτη από τη φυλή των Ορόμο, η χώρα θα βυθιζόταν στον εμφύλιο πόλεμο. Τότε ο κυβερνητικός συνασπισμός επέλεξε για νέο πρωθυπουργό της χώρας τον Abiy Ahmed, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα: Δημοκρατική Οργάνωση του Λαού των Ορόμο (OPDO), το οποίο εκπροσωπεί την πολυπληθέστερη φυλή της χώρας, η οποία αποτελεί το 35% του πληθυσμού.

Όταν ο Abiy Ahmed κάθισε στην πρωθυπουργική καρέκλα, πέτυχε μέσα σε επτά μήνες περισσότερα από όσα είχαν πετύχει οι προηγούμενοι ηγέτες, που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 27 χρόνια. Απελευθέρωσε χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, επανέφερε σε λειτουργία εκατοντάδες «λογοκριμένους» ιστοτόπους, τερμάτισε την εμπόλεμη κατάσταση με την Ερυθραία, ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προώθησε το άνοιγμα κομβικών οικονομικών τομέων σε ιδιώτες επενδυτές.

Η εφημερίδα «Καθημερινή», σχολιάζοντας τη βράβευση του Abiy Ahmed, αναφέρει: «Ένα Νόμπελ Ειρήνης δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί τη μεγαλύτερη αναγνώριση, ότι ο νέος πρωθυπουργός της Αιθιοπίας βρίσκεται σε καλό δρόμο».

Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ

Ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπα είναι ο Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως Πρόεδρος της Κοινότητας (1994-1998), δώρισε την ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΧΟΛΗ. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήρθε στην Αιθιοπία το 1952 και ασχολήθηκε με τις Γενικές ασφάλειες και το εμπόριο.

Στο παραπάνω κτίριο στεγάζεται το Αγγλόφωνο Σχολείο, Greek Community School-GCS, το οποίο εφαρμόζει τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Cambridge. Ξεκίνησε να λειτουργεί με 60 μαθητές και σήμερα έχει ξεπεράσει τους 1200, οι οποίοι προέρχονται από 50 διαφορετικές εθνικότητες.

Τη δωρεά του Κωνσταντίνου Καλογερόπουλου η Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα τη διαχειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο. Από τα έσοδα που έχει από το Αγγλόφωνο Σχολείο προσφέρει μεγάλο κοινωνικό έργο, όπως: υποστηρίζει τους ανήμπορους συμπατριώτες μας, φιλοξενεί στο οικοτροφείο μαθητές Ελληνικής καταγωγής, είναι αρωγός των εκδηλώσεων της Ελληνικής Πρεσβείας και χρηματοδοτεί έργα της Μητρόπολης Αζωμης.

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ

Έφυγαν από κοντά μας:

- Ο Γιάνης Κιούσης, από την Ασμάρα.
- Ο Σωτήρης Σαρανάς, από την Αντίς Αμπέμπα.
- Η Κική Βελισαρίου, από την Αντίς Αμπέμπα.
- Ο Δημήτρης Παπαφίλιππου, από την Αντίς Αμπέμπα.
- Η Βαλεντίνη Κωσταδήμα, από την Αντίς Αμπέμπα. Ζούσε στον Καναδά.
- Ο Ηλίας Στασινόπουλος, σύζυγος της Αλεξάνδρας Ζέκου του Αντωνίου, από την Αντίς Αμπέμπα.
- Ο Βασίλης Καμπουράκης, από το Τζιμπουτί.
- Ο Νίκος Πολύδωρας, ο οποίος τη δεκαετία του 1960, διετέλεσε δάσκαλος του Ελληνικού Σχολείου της Ντίρε Ντάουας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

ΔΩΡΕΕΣ

Δωρές μας έκαναν:

- Η Βούλα Βελισσαρίου, εις μνήμη της μητέρας της, Κικής Βελισσαρίου.
- Ο Αθλητικός Σύλλογος «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» της Αντίς Αμπέμπα, εις μνήμη της Κικής Βελισσαρίου.
- Ο Γιώργος και η Πόπη Βαλασκατζή, εις μνήμη της Κικής Βελισσαρίου.
- Ο Γιώργος και η Ευτέρπη Σοϊλεμέζογλου, εις μνήμη του Σωτήρη Σαρανά και της Κικής Βελισσαρίου.
- Ο Κώστας και η Μαίρη Καλογερόπουλου, εις μνήμη της Κικής Βελισσαρίου και του Δημητρίου Παπαφίλιππου.
- Ο Χαράλαμπος και η Ελένη Τσιμά. Σύμφωνα με την επιθυμία των δωρητών, δόθηκαν: 250 €, εις μνήμη της Κικής Βελισσαρίου και 250 €, εις μνήμη του Δημητρίου Παπαφίλιππου.
- Ο Νάσος και η Βιργινία Μάρκου, εις μνήμη του Δημητρίου Παπαφίλιππου.
- Ο Σταύρος και ο Γιώργος Βινιεράτος, εις μνήμη του Δημητρίου Παπαφίλιππου.
- Η Έλλη Ζέκου, εις μνήμη του Ηλία Στασινόπουλου.
- Ο Γιώργος και η Αλεξάνδρα Γρυπάρη, εις μνήμη του Ηλία Στασινόπουλου.
- Ο Γεράσιμος Κοντομίχαλος, εις μνήμη του πατέρα του, Δημητρίου Κοντομίχαλου.
- Η Ελισάβετ Παπαναστασίου, για τους σκοπούς του Συλλόγου.
- Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπα, του 1969, για τους σκοπούς του Συλλόγου.

Ευχαριστούμε τους δωρητές.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Γεώργιος Βαλασκατζής.....	210 9429425
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης.....	210 6831945
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη.....	210 8814359
Παναγιώτης Στεφανίδης.....	210 8981728
Δημήτρης Πετράτος.....	211 4049256
Δημήτρης Στραγάλης.....	694 2051273
Μυρτώ Μυργιαλλή.....	6974474223
Νικόλαος Βοζίκης.....	210 9812717
Αθηνά Φραγκούλη.....	6936572369