



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ

e-mail: ellinoethiopic@gmail.com

<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

κοντά σας

τα Ελληνο-Αιθιοπικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 25^ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 111
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Απρίλιος - Ιούνιος 2016



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΤΕΛΟΣ
ΕΛΛΑΣ
ταχ. ρεπρεσ
ΚΕΝΤΡΑ
Αριθμός Λέσχης
017148



**80 χρόνια πριν:
Ο ιστορικός λόγος
του Αυτοκράτορα
Χάιλε Σελάσιε Α'
στην
Κοινωνία των Εθνών
(30.6.1936)**



**75 χρόνια πριν: Η απελευθέρωση της Αιθιοπίας
και η επιστροφή του Αυτοκράτορα Χάιλε Σελάσιε Α' στην Αντίς Αμπέμπα (5.5.1941)**

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

Ο Γεράσιμος Φουρλάνος, εμπνευσμένος από την ιστορία του **Αντώνη Καβαλιεράτου**, που έζησε στην επαρχία Ουολέγκα, στην Δυτική Αιθιοπία, έγραψε το παρακάτω άρθρο:

ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΑΙΩΝΙΟΠΕΣ

Ποιός είναι, τελικά, ο Έλληνας εμφανισιακά; Είναι ο ξανθός γαλανομάτης της αρχαιότητας, με τη φημισμένη ελληνική μύτη; Είναι ο σημερινός γαμψωμέτης, με τα μαύρα μαλιά και το κακύποπτο ανατολίτικο βλέμμα; Είναι ψηλός, κοντός, μελαμψός, χλωμός, ή τί; Σε ποιά φυλή ανήκει;

Μιά ακριβής απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα θα ήταν δυνατή μόνον αν η ιστορία και η πραγματικότητα ήταν στατική. Όμως, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μιά ατέλειωτη ιστορία μετακινήσεων λαών και τεραστίων δημογραφικών αλλαγών, “τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν”, που έλεγε και ο Ηράκλειτος. Έτσι, οι αρχικοί Τούρκοι, που υπάρχουν και σήμερα στην Κεντρική Ασία, ελάχιστα διαφέρουν από τους Κινέζους και τους Μογγόλους, δηλαδή, ανήκουν σαφώς στην κίτρινη φυλή, ενώ οι Τούρκοι της Τουρκίας είναι “una faccia una razza” με εμάς, ύστερα από χίλια περίπου χρόνια επιμειξίας με τους ινδοευρωπαϊκούς λαούς της περιοχής, ιδίως Έλληνες και Πέρσες.

Σαν λαός, οι Έλληνες ποτέ δεν έζησαν μόνοι τους σε κάποιο γεωγραφικό χώρο. Ήδη στην αρχαιότητα συνυπήρξαν με Πελασγούς, μετοικους, δούλους και άλλους, είναι δε γενικά αποδεκτό πως στην Αρχαία Αθήνα οι καθαρόαιμοι Έλληνες ήταν μειοψηφία. Κάτι τέτοιο υπαινίσσεται και ο μύθος της Ωγυγίας, το νησί, όπου είχαν μαζευτεί όλοι οι Έλληνες, και το οποίο τελικά καταποντίστηκε.

Στη συνέχεια, οι Έλληνες έζησαν επί δύο και πλέον χιλιετηρίδες μέσα σε αυτοκρατορίες χωρίς εσωτερικά σύνορα. Επιπλέον, υπήρχαν κοσμογονικές μετακινήσεις λαών, όπως των Σλάβων και των Αρβανιτών, σήμερα δε, με την παγκοσμιοποίηση, το φαινόμενο της ανάμειξης των λαών όχι μόνον δεν σταματά αλλά και επιτείνεται. Ίσως να το έχει προβλέψει η φύση το φαινόμενο αυτό, διότι αν το αίμα δεν κυκλοφορεί και δεν ανακατεύεται, το μόνο που μας περιμένει είναι ο εκφυλισμός – ιδίως όταν ένα έθνος είναι αριθμητικά μικρό. Αυτό φαίνεται πως το έχουν καταλάβει και οι βασιλικές οικογένειες στις μέρες μας, γιατρό και παντρεύονται πλέον αθρόα με “κοινούς θνητούς”.

Πολύ πριν ξεκίνησε η μετανάστευση προς τη σημερινή Ελλάδα, υπήρξε η μετανάστευση από την Ελλάδα προς τον έξω κόσμο – και δεν πήγαν όλοι στην Αμερική ή στην Αυστραλία, ούτε στις φάμπρικες της Γερμανίας, που λέει και ο Καζαντζίδης. Πήγαν και στην Αφρική, σχεδόν σε όλες τις χώρες της Μαύρης Ήπειρου – δυστυχώς, δεν έβγαλε γιαυτούς τραγούδι ο Καζαντζίδης, αλλά ίσως βγάλει ο Καρβέλας στις μέρες μας, με ερμηνευτή τον Ρουβά.

Στη Νότιο Αφρική υπήρχαν περί τις 100.000 Έλληνες, μέχρι την πτώση του καθεστώτος Απαρτχέιντ, οπότε έφυγαν αρκετοί. Στην Αιθιοπία υπήρχαν 15.000 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους έφυγαν όταν επικράτησε το Ντέργκο το 1974 και τους δήμευσε τις περιουσίες. Αρκετοί, πάντως, έμειναν και στην Αιθιοπία και στη Νότιο Αφρική, καθώς και στο Σουδάν, στο Κονγκό και σε πολλές άλλες αφρικανικές χώρες;

Επειδή η μετανάστευση προς τις χώρες εκείνες ήταν πιο περιπτειώδης από μιά μετανάστευση στη Σουηδία, για παράδειγμα, συνήθως πήγαιναν μόνον νέοι άνδρες, οι οποίοι έκαναν οικογένειες με ντόπιες γυναίκες. Τα παιδιά τους, που τώρα πλέον είναι τρίτης και τετάρτης γενεάς, είναι μιγάδες, συχνά μάλιστα με περισσότερο από 50% αφρικανικό αίμα, αφού ήδη ο δευτέρης γενεάς απόγονος του πρώτου μετάναστη παντρεύτηκε ντόπια γυναίκα.

Στη Βόρεια Ευρώπη, Αμερική ή Αυστραλία, ο τρίτης και τετάρτης γενεάς Έλληνας είναι πλέον απλά, άτομο ελληνικής καταγωγής. Μπορεί να διατηρεί το ελληνικό του όνομα, ίσως να είναι και ορθόδοξος, αλλά σίγουρα έχει χάσει τη γλώσσα ή τη μιλάσια ελάχιστα και σπαστά. Στην Αφρική, όμως, η ελληνική γλώσσα διατηρείται ζωντανή και στις γενεές αυτές, ιδίως σε μέρη, όπου υπήρξε ελληνικό σχολείο και ελληνική εκκλησία.

Μιά τέτοια περίπτωση είναι και η Αιθιοπία. Παρά την

αποχώρηση χιλιάδων Ελλήνων, όταν επικράτησε το εθνοσωτήριο καθεστώς του Μενγκίστου, πολλοί έμειναν, μερικοί δε επέστρεψαν και μετά την πτώση του, ή εξακολούθιούν να επιστρέφουν και σήμερα, με την κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα. Ιδίως όσοι είχαν κάπιο πατρογονικό σπίτι, χωράφι ή επιχείρηση στην Αιθιοπία, που τους είχε κατασχεθεί, αλλά τώρα μπορούν να το διεκδικήσουν, ξαναγυρίζουν τώρα στη χώρα, όπου γεννήθηκαν, ή δε κατηγορία αυτή μπορεί να είναι και κατά 80% Αιθιόπες, αλλά γλωσσικά και πολιτιστικά είναι εντελώς ελλαδικοί, αφού έζησαν δύο και τρεις δεκαετίες στην Ελλάδα.

Έτσι, στην Αιθιοπία δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί το ελληνικό σχολείο, η ελληνική κοινότητα, το ελληνικό κλαμπ “Ολυμπιακός”, το οποίο είναι ένα από τα φημισμένα και δημοφιλή κλαμπ της πόλης για καθημερινό φαγητό (ελληνική κουζίνα), δεξιώσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, ανταγωνιζόμενο το αντίστοιχο Ιταλικό, που λέγεται “Γιουβέντους”.

Ο Αντώνης έφτασε στην Αντίς Αμπέμπα αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνος και άφραγκος, έχοντας ακούσει, βέβαια, πως στην Αφρική μαζεύεις το χρυσό με το φτυάρι στους δρόμους. Πήγε λοιπόν στην ελληνική κοινότητα, εξήγησε την κατάστασή του, και εκεί του έδωσαν δέκα δολάρια και τον συμβούλευσαν να πάει σε μιά πόλη εφτακόσια τόσα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αντίς Αμπέμπας, ονόματι Ντεμπιντόλο. Όπερ και εγένετο, αλλά τί κάνουμε τώρα στο Ντεμπιντόλο, και πόσο θα μας φτάσουν τα δέκα δολάρια; Τα μισά έφυγαν ήδη στο ταξίδι, που πήρε είκοσι ημέρες γεμάτες κάθε λογής στρατάπτο.

Υστερά από πολλή σκέψη και επακριβείς μαθηματικούς υπολογισμούς, ο Αντώνης αποφάσισε να ανοίξει δική του δουλειά στη λαϊκή αγορά της πόλης, και να πουλάει βελόνια. Δεν έφτανε και για παραπάνω το κεφαλαίο του...

Στις λαϊκές αγορές αυτού του ειδούς, τα πράγματα είναι απλά. Ο καθένας που έχει κάτι να πουλήσει βρίσκει μιά γωνιά, κάθεται χάμια, και απλώνει τα εμπορεύματά του στο χώμα, όπως περίπου κάνουν σήμερα και οι Νιγηριανοί, που πουλάνε τσαντάκια στους δρόμους της Αθήνας. Ο Αντώνης, όμως, βρήκε κάτι κουτσοτάβλια, επένδυσε και σε μερικές πρόκες και ένα σφυράκι, και έφτιαξε ένα υποτυπωδές τραπεζάκι, όπου εξέθετε τα βελόνια του, απλώμενα με μεγάλη τάξη και μερακλούσυν. Έτσι, εκτός από το καταστρό χρώμα του, ήταν διακριτός από τους άλλους εμπόρους και λόγω του ότι ήταν ο μόνος, που διέθετε την πολυτελεία ενός πάγκου.

Όταν, τώρα, σε αυτές τις αγορές, ο πελάτης πάει σε έναν μικροπωλητή για ν’ αγοράσει π.χ. κρεμμύδια, η απλή αυτή συναλλαγή μπορεί να κρατήσει και μισή ώρα, με τον τρόπο που γίνεται: “μπα, κρεμμύδια θέλεις; Τί θα το κάνεις;” “Λέω να μαγειρέψω ένα γιαχνιστό”. “Και πώς θα το κάνεις; Βάζεις και σκόρδα μέσα; Και πού μένεις; Και πόσα παιδιά έχεις; Πόσες κατσίκες, προβατίνες, γαϊδούρια και κότες έχεις;” Και πάει λέγοντας, αφού δε τελειώσουν αυτά, μετά αρχίζουν τα “ξέρεις τον τάδε και τον δείνα;” και καταλήγουν στα ατέλειωτα παζάρια. Να πως περνάει το μισάρωρο γεμάτο.

Ο Αντώνης δεν είχε βέβαια κανένα λόγο ν’ ακολουθήσει τέτοιες αναποτελεσματικές μεθόδους εμπορίου, ούτε είχε το παραμικρό ενδιαφέρον να μάθει αν ο πελάτης του ήθελε το βελόνι για να μαντάρει κάλτσα ή για να μπαλώσει βρακί, αν ο γάιδαρος του πελάτη γκαρίζει ή αν οι κότες του κακαρίζουν. Έτσι, ερχόταν ο πελάτης, ζητούσε ένα βελόνι, το έπαιρνε αμέσως, πλήρωνε μιά σταθερή τιμή χωρίς παζάρια, έπαιρνε τα ρέστα χωρίς καθυστέρηση, και αυτή η αποτελεσματικότητα έκανε τον Αντώνη διάσημο σε όλο το Ντεμπιντόλο. Σάστισαν όλοι που η συναλλαγή διεκπεραιωνόταν σε λιγότερο από ένα λεπτό! Έτσι είναι οι “Φερέντζι” (δηλαδή, οι “Φράγκοι”, όπως ονομάζονται οι λευκοί στην Αιθιοπία), σου λέει, εργατικοί και αφοσιωμένοι στη δουλειά τους, οχι όπως εμείς, που περνάμε το 90% του χρόνου μας κουβεντιάζοντας και τραγουδώντας, όταν δεν το ρίχνουμε στον ύπνο δηλαδή.

Έτσι, ο Αντώνης απέκτησε μεγάλη πελατεία και η επιχείρησή του όλο και μεγάλων. Στα βελόνια πρόσθεσε και κουβαρίστρες, και ψαλίδια, και κλωστές, και μπογιές για να βάφεις τις κλωστές. Κατέληξε βαθύπλουτος, τοπικός μεγιστάνας στην επαρχία Ουολέγκα, όπου είναι το Ντεμπιντόλο,

(Συνέχεια στη σελ. 8)

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Ο Διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας, Γιώργος Κατωπόδης, με επιστολή του, πρότεινε για την «Δωρεά του Νίκου Κιούση» τις μαθήτριες, **Ανθούλα Πρωτόγερος και Σάρα Τερέφε**. Με την ευκαιρία αυτή, δημοσιεύουμε σήμερα το παρακάτω άρθρο της Σάρας Τερέφε:

ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό που κυρίως με απασχολεί είναι το μέλλον μου και το μέλλον της χώρας μου. Έχω όμως δύο πατρίδες, την Αιθιοπία και την Ελλάδα. Έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου την Ελλάδα. Αυτό που μου δίνει ελπίδα είναι ότι τελειώνοντας το Ελληνικό Σχολείο, θα πάω επιτέλους στην Ελλάδα, για να σπουδάσω, για να μπω στο Πανεπιστήμιο ή στα ΤΕΙ. Γι' αυτό αγωνίζομαι τόσα χρόνια. Αυτό μου δίνει χαρά, η ελπίδα μου ότι θα πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Θέλω να σπουδάσω Νοσηλευτική και να βοηθήσω τους ανθρώπους γύρω μου.

Υπάρχει τόση δυστυχία στον κόσμο γύρω μας, τόσος πόνος, τόση θλίψη, τόσα δάκρυα, τόση πείνα και τόση φτώχεια. Έχω δει ανθρώπους να πεθαίνουν στην κυριολεξία στους δρόμους, εικόνες πραγματικής φρίκης, εικόνες που σοκάρουν. Πρέπει να τις ζήσει κανείς από κοντά, για να τις πιστέψει και για τις καταλαβεί σε βάθος.

Με θυμώνει τη αδιαφορία του κόσμου για αυτούς που δεν έχουν να επιβιώσουν. Τους πετάνε ψίχουλα και αυτοί δεν αντέχουν, λιώνουν καθημερινά και αργοπεθαίνουν. Με θυμώνει τη τεράστια απόσταση μεταξύ αυτών που έχουν μεγάλη οικονομική άνεση και αυτών που δεν έχουν ούτε να φάνε. Η μόνη γι' αυτούς ελπίδα είναι ο Θεός. Υπάρχει πολύ ανθρώπινος πόνος. Όλοι οι χριστιανοί Αιθίοπες πάνε στις εκκλησίες και προσεύχονται γοερά, γονατιστοί και ελπίζουν, ότι θα έμερώσει και γι' αυτούς μία καλύτερη μέρα, ένα καλύτερο αύριο.

Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι επιτέλους να ξαναβρούν η Αιθιοπία και η Ελλάδα την παλιά τους αίγλη. Να επιστρέψει το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων. Να ξανάρθουν καλύτερες μέρες. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να το πιστέψουμε και να αγωνιστούμε γι' αυτό. Εμείς οι απλοί

άνθρωποι θα κάνουμε την διαφορά. Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τον κόσμο. Θέλουμε έναν κόσμο πιο δίκαιο. Όλοι να έχουμε επομένως πραγματικά τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Να μην υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων. Είμαστε όλοι ίσοι ισερνάντι στο νόμο. Να μην υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί, να μην ενδιαφέρει κανέναν η εθνικότητα των άλλων, το χρώμα, η φυλή, η γλώσσα, η θρησκεία, η ιδεολογία και τα πολιτικά πιστεύων.

Μόνο η ακεραιότητα του χαρακτήρα ενός ανθρώπου είναι αυτό που θα πρέπει να μετράει και η καρδιά του. Στη ζωή με έμαθαν να είμαι αγωνίστρια και να έχω καρδιά για όλον τον κόσμο. Να απλώνω το χέρι μου πλατιά σε όλους. Θέλω να φτάσω σε όσους πραγματικά με χρειάζονται. Ισως μία μέρα χρειαστεί να δώσω και εγώ τον αγώνα μου για τις ιδέες μου. Είμαι αποφασισμένη να φτάσω μέχρι το τέλος, σ' αυτό που θα διεκδικήσω. Μόνο έτσι θ' αλλάξει ο κόσμος.

Οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Μόνο έτσι θα μπορούμε να λέμε ότι έχουμε πραγματική δημοκρατία. Η μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου τον πάνε ψηλά και του δίνουν τα εφόδια για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά και να αγωνίζεται για την αξιοπρέπειά του και την ελευθερία του, για το δικαίωμά του στην εργασία, στην παιδεία και στην υγεία. Όχι άλλος κοινωνικός αποκλεισμός, όχι άλλη φτώχεια και όχι άλλη ανεργία.

Θα πρέπει να υπάρχει κοινωνικό κράτος (κράτος προνοιας), που να εξασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα όλων των πολιτών (υγεία, παιδεία, εργασία και ασφάλιση) και να οδηγεί σε μία πολιτική παροχών προς τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα. Η εξάλειψη επομένων της φτώχειας και των ανισοτήτων θέτει ένα σοβαρό ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι μαζί για έναν δικαιότερο κόσμο.

Σάρα Τερέφε

Η Σάρα Τερέφε ήταν εκπρόσωπος του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας, στην Κ' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων (2014-15).

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ



...Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διοργάνωσαν μια συμβολική εκδήλωση μνήμης, με αφορμή την κυκλοφορία της Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων «Αγωνιστές της Νεολαίας Λαμπράκη», στην οποία περιλαμβάνεται γραμματόσημο αφιερωμένο σε ένα δικό μας παιδί, τον **Ανδρέα Λεντάκη**.

...Η Αιθιοπία, με 185 ψήφους, εκλέχτηκε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, από την Γενική Συνέλευση (193 μέλη) του ΟΗΕ. Μαζί της εκλέχτηκαν η Σουηδία, η Βολιβία και το Καζακστάν. Η θητεία των νέων μελών αφορά την περίοδο 2017-2018. Το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτελείται από 10 μέλη, πέντε με θητεία ενός έτους και πέντε μόνιμα μέλη. Είναι το μοναδικό όργανο του ΟΗΕ, το οποίο μπορεί να πάρει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις.

...Η Κίνα θα κατασκευάσει νέο περιφερειακό νοσοκομείο, στην πόλη Ταντζουρά, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Τζιμπούτι. Το νοσοκομείο θα κτισθεί, σε μία έκταση 50.000 τ.μ και θα έχει δυναμικότητα 120 κλινιών. Το 2012, η Κίνα κατασκεύασε, το πρώτο περιφερειακό νοσοκομείο, στην πόλη Άρτα, 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας. Εντωμεταξύ, σύμφωνα με έρευνα της HSBC, η επιρροή της Κίνας, στην οικονομία της Αιθιοπίας, επεκτείνεται και εδραιώνεται. Οι επενδύσεις της, το 2000, εκπροσωπούσαν μόλις το 1,5%, των ξένων επενδύσεων στην χώρα και το 2009 ανήλθαν, στο 16%. Η βιομηχανική παραγωγή της Αιθιοπίας, το 2014, αυξήθηκε κατά 21,2%, λόγω των κινεζικών επενδύσεων, στην ελαφριά βιομηχανία.

...Η Ερυθραία, μέσω του συστήματος της έπ' αόριστον στρατιωτικής θητείας" έχει υποδουλώσει, κατά την τελευταία 25ετία, πάνω από τριάκοσιες χιλιάδες πολίτες της. Ενώ η στρατιωτική θητεία είναι υποχρεωτική, διάρκειας 18 μηνών, αυτό δεν τηρείται και μπορεί να διαρκέσει και πάνω από 10 χρόνια. Αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραπέμψει την ηγεσία της χώρας, ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

...Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή **τιμά τους πρόσφυγες**. Στους Ολυμπιακούς αγώνες, που θα γίνουν στο Ρίο ντε Τζανείρο, της Βραζιλίας (5-21 Αυγούστου 2016), θα παρελάσει «Ομάδα προσφύγων», με τη Ολυμπιακή σημαία. Πρόκειται, για 10 αθλητές και αθλήτριες, από τρία διαφορετικά αθλήματα (στίβος, κολύμβηση και τζούντο). Επικεφαλής της αποστολής θα είναι η μαραθωνοδρόμος και πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Τέγκια Λορούπε, από την Κένυα. Στην ομάδα συμμετέχει ο Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος **Γιόνας Κιντέ**, ο οποίος φιλοξενείται από το Λουξεμβούργο.

...Η συλλογή των παπουτσιών, της εταιρείας **Brother Vellies**, για την άνοιξη του 2016, είναι εμπνευσμένη, από ανθρώπους αφρικανικών φυλών. Ιδιαίτερα, των θιαγενών, της κοιλάδας του ποταμού Όμο, στην Νότια Αιθιοπία. Η εταιρεία απασχόλησε και ντόπιους τεχνίτες για την παραγωγή των σανταλιών.

...Ο **Αλέξανδρος Σελάσιε** έδωσε συνέντευξη στον Χάρο Πολιτόπουλο και στην εκπομπή «Η ΥΣΑφρική αλλάζει!» του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο κόκκινο στους 105,5 FM». (Συνέχεια στη σελ. 6)

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν...

1-VII-1936



Ο ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ ΣΤΗΝ ΚΤΕ: Γενεύη, 30.— Η αίθουσα των συνεδριάσεων της Κοινωνίας των Εθνών είχεν υπεροπληρωμή κόσμου μίαν ολόκληρον ώραν προ της ορισθείσης διά την έναρξην της συνεδριάσεως. Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει όπως ίδη τον Αυτοκράτορα της Αβησσονίας όστις ανεμένετο να λάβῃ τον λόγον εν τη Γενική Συνελεύσει της ΚΤΕ προς υποστήριξιν των δικαιών της χώρας του [μετά την ιταλικήν κατάκτησιν]. [...] Δεν υπάρχει –είπεν ο Αυτοκράτωρ— παράδειγμα εμφανίσεως αρχηγού έθνους ενώπιον της Συνελεύσεως, αλλά και δεν υπήρξε ποτέ ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών παράδειγμα έθνους απειλούμενου να απαλειφθῇ του χάρτου διά μεθόδων πολεμικής τέχνης εκ των βαρβαροτέρων εξ όσων ποτέ εγνώρισεν ο κόσμος. Πρόκειται περὶ πολέμου καθαρώς και απολύτως κατακτητικού απηγορευμένου και υπό του Καταστατικού της ΚΤΕ και υπό του πολιτισμού. [...] Η Ιταλία –είπε— παρεσκεύαζε τον πόλεμον από δεκατεσσάρων ετών, αλλ' η κατάστασις δεν θα ελάμβανε την εξέλιξιν την οποίαν έλαβεν εάν ένιαι των ευρωπαϊκών χωρών δεν έκρινον ότι ήτο αναγκαίον να επιτύχουν την φιλίαν της Ιταλίας. [...] Ερχομαι ίνα κάμω έκκλησιν ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών όπως παρέμβη και σώση τον εν συντριψθή λαόν μου. Ποίαν απάντησιν θα δώσω εις τον λαόν μου επιστρέφων; Ο Θεός και η Ιστορία θα ενθυμηθούν την κρίσιν σας.»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ: Λονδίνον, 30.— Τηλεγραφήματα εξ Αντίς Αμπέμπτα αγγέλλουν ότι φάλαγξ υπό τον στρατηγόν Τζελόζο κατέλαβε την 27ην τρέχοντος το Μέγαρα. [Σημ. «Φ»: Ο στρατηγός Κάρολο Τζελόζο διετέλεσε αρχηγός των ιταλικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα, από τον Σεπτέμβριο του 1941 έως τις 3 Μαΐου 1943, και το όνομά του συνδέθηκε με φρικαλεότητες και διαφθορά.]

Από την εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» τη 1ης Ιουλίου 2016, σελ. 2 στήλη «Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ», ανατύπωση του άρθρου που δημοσιεύθηκε στην ίδια εφημερίδα την 1η Ιουλίου 1936

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΤΕ

Στις 30 Ιουνίου 1936, ο Αυτοκράτωρ Χάιλε Σελάσιε εκφώνησε έναν ιστορικό λόγο στη Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ), καταγγέλλοντας άλλη μία φορά την εισβολή της Ιταλίας στην Αιθιοπία και την αδιαφορία των υπόλοιπων κρατών-μελών της ΚΤΕ για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και για τα φρικτά εγκλήματα πολέμου της Ιταλίας.

Η Αιθιοπία αντιμετωπίστηκε με κραυγαλέο κυνισμό. Οι τότε μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Αγγλία και η Γαλλία, επιδίωκαν τον προσεταρισμό της Ιταλίας του Μουσολίνι, για την αντιμετώπιση του διαρκώς αυξανόμενου κινδύνου της Γερμανίας του Χίτλερ. Μπροστά στο στόχο αυτό, δεν μετρούσε καθόλου η αδικία και οι φρικαλεότητες εις βάρος ενός αθώου και ανυπεράσπιστου λαού. (Άρκεί να θυμηθούμε τον υπερίτη – γνωστό και ως αέριο της μουστάρδας - που αν και είχε απαγορευθεί από το 1925 με τη Σύμβαση της Γενεύης του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, οι Ιταλοί τον χρησιμοποίησαν εκτεταμένα εναντίον στρατιωτών, αμάχων, ζώων και καλλιεργειών και δηλητηρίασαν μ' αυτόν ποτάμια και λίμνες.) Η μόνη «αντίδραση» των χωρών μελών της ΚΤΕ ήταν η επιβολή (ανώδυνων στην ουσία) κυρώσεων στην Ιταλία, με τη μορφή περιορισμών στις εισαγωγές και εξαγωγές της. Οι περιορισμοί αυτοί ήσαν απλώς ενοχλητικοί, αφού δεν περιελάμβαναν το πετρέλαιο, το μόνο είδος που θα μπορούσε ίσως να κάμψει την Ιταλία. Το μόνο που πέτυχαν ήταν να συσπειρώσουν ακόμη περισσότερο τον Ιταλικό λαό γύρω από τον Μουσολίνι.

Στο λόγο του, ο Αυτοκράτωρ εξέθεσε το χρονικό της διένεξης και τεκμηρίωσε το επιχείρημά του ότι η κατάκτηση της Αιθιοπίας είχε αποφασισθεί από τον Μουσολίνι και τους επιτελείς του πολλά χρόνια πριν. Όλα τα άλλα ήσαν προσήματα, για να καλύψουν το έγκλημα. Αναφέρθηκε επίσης ο Αυτοκράτωρ σε συγκεκριμένα κράτη, χωρίς να τα κατονομάσει, τα οποία ενήργησαν με πολλούς τρόπους για να διευκολύνουν το έργο της Ιταλίας και να αποτρέψουν τη λήψη μέτρων εναντίον της.

Ο λόγος του Αυτοκράτορα παραμένει ένα ιστορικό ντοκουμέντο που διατηρεί την αξία του, τόσο για τα δραματικά γεγονότα που εξιστορεί όσο και για τις προφητικές επισημάνσεις του. Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

«..... Προσεύχομαι στον Παντοδύναμο Θεό να προστατέψει τα έθνη από τα τρομερά δεινά που επιβλήθηκαν στον δικό μου λαό Είναι καθήκον μου να προειδοποιήσω τις υπεύθυνες κυβερνήσεις εκατομμυρίων ανδρών, γυναικών και παιδιών για το θανάσιμο κίνδυνο που τους απειλεί Η Ιταλική Κυβέρνηση δεν εξαπέλυσε πόλεμο μόνο σεντίον των στρατιωτών. Πάνω απ' όλα, επιτέθηκε εναντίον αμάχων, που βρίσκονταν πολύ μακριά από τα θέατρα των εχθροπραξιών, για να τους τρομοκράτησει και να τους εξοντώσει

..... Η Ιταλική αεροπορία τότε στράφηκε στη χρήση του υπερίτη Ήταν την εποχή κατά των οποία γίνονταν οι επιχειρήσεις πολιορκίας του Μεκελέ, που το Ιταλικό Επιτελείο, φοβούμενο μια πανώλεθριά, ακολούθησε τη μέθοδο που έχω κα-
Συνέχεια στη σελ. 5)

30.6.1936: Η αποχώρηση του Αυτοκράτορα από την ΚΤΕ μετά την εκφώνηση του λόγου του, γεμάτη αξιοπρέπεια παρά τους χλευασμούς των φασιστών και των συνοδοιπόρων τους.



Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΤΕ

(Συνέχεια από τη σελ. 4)

θήκον να καταγγείλω. Εγκατέστησε ειδικούς ψεκαστήρες στα αεροπλάνα, ώστε να μπορούν να ρίχνουν μία λεπτή θανατηφόρα «βροχή» σε μεγάλες εκτάσεις. Ομάδες εννέα, δεκαπέντε, δεκαοχτώ αεροπλάνων ακολουθούσαν ή μία την άλλη, ώστε το νέφος που εξαπέλυαν να σχηματίζει ένα συνεχές πέπλο. Με τον τρόπο αυτό, από το τέλος του Ιανουαρίου 1936, η δολοφονική αυτή βροχή έπεφτε αδιάκοπα πάνω σε στρατιώτες, γυναίκες, παιδιά, ζώα, ποτάμια, λίμνες και βοσκοτόπια. Για να σκοτώσει συστηματικά όλα τα ζώντα πλάσματα, για να είναι απόλυτα βέβαιο ότι δηλητηριάστηκαν τα νερό και τα βοσκοτόπια, το Ιταλικό Αρχηγείο έστειλε τα αεροπλάνα του να κάνουν επιδρομές ξανά και ξανά. Αυτή ήταν η κυριότερη μέθοδος του πολέμου (που εφήρμοσαν)

..... Η απόλυτη βαρβαρότητα συνίστατο στο να σπέρνουν την καταστροφή και τον τρόμο στις πιο πικνοκατοικημένες περιοχές, σε μέρη πολύ μακριά από το θέατρο των εχθροπράξιων. Ο σκοπός τους ήταν να σκορπίσουν το φόβο και το θάνατο σε ένα μεγάλο τμήμα της Αιθιοπικής επικράτειας

..... Το πρόβλημα που τίθεται σήμερα ενώπιον της Σύνελευσης (της ΚΤΕ) είναι πολύ ευρύτερο. Δεν πρόκειται μόνο για την Ιταλική επίθεση. Πρόκειται για τη συλλογική ασφάλεια, για την ίδια την ύπαρξη της Κοινωνίας των Εθνών. Πρόκειται για την αξία των υποσχέσεων προς τα μικρά κράτη, ότι η εδαφική τους ακεραιότητα και η ανεξαρτησία τους θα γίνουν σεβαστές και θα εξασφαλισθούν Με λίγα λόγια, διακυβεύεται η παγκόσμια ηθική. Οι υπογραφές που μπαίνουν σε μια διεθνή συνθήκη έχουν αξία μόνον όταν τα κράτη που υπογράφουν έχουν ένα προσωπικό και άμεσο συμφέρον;

Ερωτώ τις 52 χώρες, που υποσχέθηκαν στον Αιθιοπικό λαό να τον βοηθήσουν να αντισταθεί ενάντια στον εισβολέα, τι προτίθενται να κάνουν για την Αιθιοπία. **Και ερωτώ τις μεγάλες δύναμις που υποσχέθηκαν να εγγυηθούν τη συλλογική ασφάλεια προς όφελος των μικρών κρατών, πάνω από τα οποία διαγράφεται βαριά η απειλή ότι κάποια μέρα θα έχουν την τύχη της Αιθιοπίας: τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε; Εκπρόσωποι του κόσμου, ήλθα στη Γενεύη για να εκπληρώσω το πιο οδυνηρό απ' όλα τα καθήκοντα ενός αρχηγού κράτους. Τι απάντηση θα πάρω πώς στο λαό μου;**

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

Ο Αυτοκράτωρ και ο Αιθιοπικός λαός έμειναν τότε χωρίς απάντηση. Ευτυχώς όμως, έχει ο καιρός γυρίσματα ... Όταν ο

Αιθιοπικό Εορτολόγιο (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2016)

29 Απριλίου (21 Μιγιαζιγιά 2008): Μεγάλη Παρασκευή (Σικλέτ Αρμπτ)

1 Μαΐου (23 Μιγιαζιγιά 2008): Πάσχα (Φασικά)

5 Μαΐου (27 Μιγιαζιγιά 2008): Επέτειος της απελευθέρωσης της Αιθιοπίας από τους Ιταλούς και της επιστροφής του Αυτοκράτορα Χάιλε Σελάσιε Α' στην Αντίς Αμπέμπα το 1941. Εορτάζεται πλέον ως «Επέτειος των Πατριωτών» (Γιε Αρμπενιότς Μετασεμπιά)

28 Μαΐου (20 Γκενυπότ 2008): Επέτειος της ανατροπής του Ντέργκ κτο 1991 (Ντέργκ Γιεουεντεκεμπέτ Κεν)

22 Αυγούστου (16 Νεχασίε 2008) : Κοίμηση της Θεοτόκου (Φιλοσιτά Μαριάμ)

11 Σεπτεμβρίου (1 Μεσκερέμ 2009): Πρωτοχρονιά (Ινκουτατάς)

27 Σεπτεμβρίου (17 Μεσκερέμ 2009) : Ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού (Γιε Μεσκέλ Μπεάλ).

Μουσολίνι, στις 10 Ιουνίου 1940, συμμάχησε με τον Χίτλερ και κήρυξε τον πόλεμο κατά των Συμμάχων, οι Άγγλοι χρειάστηκε να φροντίσουν για την προστασία τόσο των αποικιών τους στην Ανατολική Αφρική όσο και για τη νότια πλευρά της διώρυγας του Σουεζ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Χάιλε Σελάσιε, σύμβολο ενότητας του Αιθιοπικού λαού, ήταν πλέον ένας πολύτιμος σύμμαχος για τους Άγγλους. Από τον τόπο της εξορίας του, τον μετέφεραν στο Σουδάν όπου επέθη επικεφαλής μιας ταξιαρχίας, που απαρτιζόταν από Αιθιόπες, Αγγλούς και Σουδανούς, γνωστής ως «Gideon Force». Οι Αγγλοί επιτέθηκαν στους Ιταλούς και από την πλευρά της Κένυας. Οι Ιταλοί είχαν αυτή τη φορά να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη και ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη από τη δική



1941: Ο Αυτοκράτωρ, στο δρόμο της επιστροφής, υψώνει την Αιθιοπική σημαία, κοντά στα σύνορα με το Σουδάν τους. Και ναι μέν πολέμησαν, ήξεραν όμως ότι αυτόν τον πόλεμο δεν μπορούσαν να τον κερδίσουν. Το ηθικό τους τους είχε εγκαταλείψει. Με τα δεδομένα αυτά, η προέλαση των Αγγλικών και Αιθιοπικών δυνάμεων ήταν ευκολότερη απ' ότι είχε υπολογιστεί και ο Αυτοκράτωρ εισήλθε θριαμβευτικά στην Αντίς Αμπέμπα στις 5 Μαΐου 1941, ακριβώς πέντε χρόνια μετά την είσοδο των Ιταλών στην πρωτεύουσά του, για να οβήσει τη συμβολική ημερομηνία της απαρχής της Ιταλικής κατοχής.

Νικόλαος Χρ. Βοζίκης

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου να σημειώσουν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου είναι στην **ALPHA BANK**, στην οποία πρέπει να κατατίθενται οι συνδρομές και οι δωρεές. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι: **473-00-2002005883 - Η ετήσια συνδρομή είναι 30 Ευρώ.**

- Η εγγραφή για νέα μέλη είναι 15 € εφαπάς συν η ετήσια συνδρομή.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Ταμία Κ. Θεόδωρο Καλοπαναγώτη ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.
- Από το εξωτερικό, μπορούν να γίνουν εμβάσματα προς τον Σύλλογο στην **ALPHA BANK, Athens, Greece**.
- Beneficiary: **Sylogos Ellinon Etiopias**
- IBAN: **GR 80 0140 4730 473002002005883**
- SWIFT ADDRESS (BIC): **CRBA GR AA**
- Επιταγές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στο όνομα του Συλλόγου προς: **SYLLOGOS ELLINON ETIOPIAS P.o.Box 3561 - 102 10 ATHENS, GREECE**

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΖΙΚΗΣ	210 9812717
Φαξ:	210 9883527
Γεώργιος Βαππιανάτος	210 8328831
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Ουρανία Γανωτάκη - Κωστάκη	210 8814359
Λεπέτα Σελάσιε	693 2658658
Παναγιώτης Στεφανίδης	210 8981728
Φωφη Καρδοσίπηπη	210 8035350
Καίτη Κάρζα	210 9752957

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

1. Σχετικά με το άρθρο Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ, που δημοσιεύθηκε στην στήλη ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ..., στην εφημερίδα μας, με αριθμό φύλλου 109, η Πηγελόπη Κατσαρού και ο Γιώργος Βαλλιανάτος, μας πληροφόρησαν ότι στην Τζίμα, υπήρχε ένα ακόμη στρατόπεδο συγκέντρωσης και σε αυτό είχαν εκτοπιστεί, οι παρακάτω συμπατριώτες μας:

KΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΓΙΟ (ΝΤΕΜΠΙ ΝΤΟΛΟ):

Νικόλαος Αναστασιάδης, Θεόδωρος Αναστασιάδης, Δημήτριος Βαλεντής, Νικήτας Βαλεντής, Παναγιώτης Βερβέρης, Δημήτριος Δελαπόρτας, Σταύρος Δελαπόρτας, Πέτρος Δημητρίου, Ανδρέας Διβάρης, Μπαλής Θεοδοσίου, Ιωάννης Ισαρης, Αγησίλαος Καραγεωργάδης (εκτελέστηκε από τους Ιταλούς, στο στρατόπεδο), Εμμανουήλ Κατσαρός, Κυριακού (ασχολήθηκε με το χονδρεμπόριο), Αλέκος Μακρίδης, Νικόλαος Μανώλης, Νίτης Θεόδωρος, Νίτης Παντελής, Διονύσιος Παπακωνσταντίνου, Ηρακλής Πιθαράς, Γεώργιος Πλυθίδης, Θεόδωρος Πλυθίδης,

Νικόλαος Πρωτογερος, Νικόλαος Ράπτης, Παναγιώτης Σκούριαλης, Σωτήρης (ήταν οδηγός αυτοκίνητων), Αλέκος Χαρμανής, Μιχαήλ Χαρμανής, Παναγιώτης Χαρμανής και Μάγης Χριστοδούλου.

KΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΤΟΥ:

Ευγένιος Βώρος, Γεώργιος Παγουλάτος και Δημήτριος Τζανάτος,

KΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΠΑ- ΓΚΟΡΕ

Χρίστος Βαλλιανάτος, Δημήτριος Βόφος και Απόστολος Κοντοπαναγιώτης,

KΑΤΟΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΖΙΜΑ

Σπύρος Πετράτος και Νικόλαος Σιμάτος.

◆◆◆

2. Σχετικά με το άρθρο ΤΟ ΤΡΑΧΩΜΑ, που δημοσιεύθηκε στην στήλη ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ, στην εφημερίδα μας, με αριθμό φύλλου 110, μας έστειλαν στην ιστοσελίδα μας στο Facebook, τα παρακάτω ηλεκτρονικά μηνύματα:

Μιχάλης Πούλιας: Το τράχωμα, είναι μια μεταδοτική ασθένεια των βλεφάρων των ματιών. Έως τις αρχές του 20ού αι. θεωρήθηκε μία από τις «κοινωνικές μάστιγες». Προκαλείται κατά βάση σε περιοχές με χαμηλό ποσοστό υγιεινής, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Αρκετοί ήταν οι λόγοι παρουσίας της πάθησης αυτής: ελλειψη γιατρών, ελλιπής φροντίδα, προστασία και πρόληψη, μη πόσιμο το νερό, απουσία καθημερινής υγιεινής.

Εκδοχή καθώς η «Θηραϊκή Γη» λόγω των σπάνιων υδραυλικών ιδιοτήτων της, χρησίμευσε για να κατασκευαστεί η Διώρυγα του Σουέζ και η μετάβαση Θηραίων ναυτικών εκεί, ήταν συχνότατη. Άλλωστε και η οφθαλμική ασθένεια «τράχωμα» που ταλαιπώρησε για δεκαετίες το νησί, ήρθε σύμφωνα

με τους ιστορικούς, από τους ναυτικούς που μετέφεραν το χλαμύδιο (*Chlamydia trachomatis*) από τη Μέση Ανατολή όπου ενδημεί σε διάφορα έντομα.

Νίκος Πολίτης: Στην Ρόδο, την δεκαετία του 50, στο κτιριακό συγκρότημα της Ακαδημίας, υπήρχε ένα ανεξάρτητο απομονωμένο Σχολείο για τραχωματικά παιδιά. Απαγορευόταν (με κάγκελα) να έρθουμε σε επαφή μαζί τους...

◆◆◆

3. Σχετικά με το άρθρο ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΑΙΘΙΟΠΙΚΑ, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα μας, με αριθμό φύλλου 104, ο Σωκράτης (Σταμάτης) Χριστοδουλάρης, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή:

‘Επ’ εύκαιρια τῆς ἀφορμῆς τῆς ἔργασίας τοῦ ἀειμνήστου γυμνασιάρχου μας Θωμόπουλου ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς προελεύσεως ὄρισμένων Αἰθιοπικῶν λέξεων, θὰ ἥθελα νὰ προσθέσω μερικά εύρήματα δικά μου βιοθούμενος ἀπὸ τὸν φίλο καὶ «συντοπίτη» μου Όδυσσεα Παρρῆ.

Δὲν θὰ παραλείψω νὰ συγχαρῶ τὰ παιδιά ποὺ στέλνουν αὐτά τὰ πολύτιμα ἄρθρα ποὺ κάνουν τὴν καρδιά μας νὰ ἀνασκιρτῇ μεταβαίνοντας νοερῶς στὶς εὐλογημένες μέρες, μῆνες, χρόνια ποὺ διεμόρφωσαν τὶς ψυχές μας. Συγχαρητήρια σὲ ὅλους σας, εύχομενος δύναμη καὶ τὴν μακροημέρευσή σας.

Αἱ κάτωθι λέξεις, μὲ ἔνα ἀνάλογο κείμενο, ἐστάλησαν καὶ στὸν Υπουργό Πολιτισμοῦ τὸ 2009 κατόπιν δικοῦ του ἐνδιαφέροντος. Ή ἀπάντησίς του δὲν ἥλθε λόγω τοῦ ὅτι ἀντεκατεστάθη ἀπὸ ἄλλον, ἵσως μη γνώστη τοῦ θέματος.

Αμπάτε=Ω πάτερ, Αμπεσιά=Ἄβυσσος, Αξούμ=Αξίωμα, Μπέ=Μὲ,

Μπότα=Βατόν, Δεππέρ=Διπτέρα, Αἰθιοπία=Αἰθάλια τῇ ὅψει (οὕτι μαύρη)

Φερεξ=φοράς (φοράδα), Φιντέλ=Φυλάδιο, Γκέννα=Γέννα, Ιμέτιε=Ἡ μήτηρ μου, Χούλου=οὔλοι (οὔλοι), Κούμ=κεῖμαι (μένων), Κούτς=Κάτσε, Μεσκερέμ=Διόσκουρος (Γενάρης), Μεγκίστ=Μέγιστος, Μενελίκ=Μενέλαος, Μινάς=Μίνος, Νεγκούς=Νικίας (Νικητής), Παγγουμέ=Ἐπαγόμενος 13ος Μηνας, Ράς=Ρής-Ρήγας-Βασιλεύς, Σίντε=Σίτος, Σχέρα=Σωρός (πτῶμα), Τούτ=Τίτθη (θηλή), Τορ=Δόρι (ακόντιο), Ταραπέζα=Τράπεζα, Ουόηνέ=Ω εἰμέ, Υάσου=ἴασων.

◆◆◆

4. Μήπως, η 24 Ιουνίου του 2017, σας θυμίζει κάτι ;;

Οι Απόφοιτοι του Ελληνικού Σχολείου, της Αντίς Αμπέμπατς, του 1967

Σημ. Σπην παραπάνω στήλη δημοσιεύονται κείμενα που έχουν σχέση με τον Ελληνισμό της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και του Τζιμπούτι. Αυτά μπορούν να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, στο E-Mail: ellinoethiopic@gmail.com

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

Η εκπομπή ασχολείται με θέματα που απασχολούν την Υποσαχάρια Αφρική. Σε αυτήν αναφέρθηκε στην καταγωγή του, στο φιλικό κλίμα που υπάρχει στην Αιθιοπία για Ελληνικές επενδύσεις. Υποστήριξε μάλιστα, ότι η Αιθιοπία έχει ανάγκη την Ελληνική Τεχνογνωσία και είναι πρόθυμος να βοηθήσει για να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θεωρεί, ότι πολίτικο κλίμα στην χώρα, είναι σταθερό και ότι το βασικό πρόβλημα, είναι το εθνοτικό. Οι σχέσεις της Αιθιοπίας με τις γειτονικές χώρες, είναι καλές και επισήμανε, ότι η Ερυθραία έχει ανάγκη την Αιθιοπία. Το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας, θα λυθεί μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, του φράγματος, στον Γαλάζιο Νείλο. Τέλος, ανέφερε, ότι σήμερα, μόνο το 30% του πληθυσμού, έχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και με την ολοκλήρωση του έργου, αυτό θα φτάσει στο 75%.

...«Αιθιοπία (Αθησσυνία): Ένα μικρό Βυζάντιο στο Κέρας της Αφρικής» του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου. Είναι, το νέο βιβλίο για την Αιθιοπία, που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ένα ιστορικό και ταξιδιωτικό οδοιπορικό, σε μια χώρα αντιθέσεων και ευχάριστων εκπλήξεων. Κατά τὸν συγγραφέα, οι Αιθίοπες ή Αβησσουνοί, είναι «πεζοπόροι, σε χρόνο ἀπλετοῦ, με θάρρος και χαμόγελο. Η Αιθιοπία, είναι ένας λαός που περπατάει συνέχεια, μια χώρα μέσα στην σκόνη!». Εκατομμύρια ζώα διασχίζουν οποιοδήποτε δρόμο μπαράχει! Καίνε παντού λιβάνι και θυμιάματα.... όπου κελαηδούν συνέχως χιλιάδες πουλιά και νυχτοπούλια!όπου την νύχτα στον ουρανό, διακρίνεις όλο το στερέωμα!.... ένας καθαρός, έναστρος ουρανός, μια πανδαισία!. Με έναν χριστιανικό Βορρά που σε εκπλήσσει!. Με ένα εκκλησίασμα, μέγα, με τις γυναίκες να φοράνε το άσπρο μαντήλι στο κεφάλι». Το βιβλίο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γόρδιος.

S.E.B

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

**Της κ. Τερίνας Καλογεροπούλου-Αρμενάκη
Επιτίμου Προξένου της Αιθιοπίας Στην Αθήνα**

Η Αιθιοπία είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

1. Πολιτική σταθερότητα.
2. Μακρο - οικονομική σταθερότητα.
3. Ταχεία οικονομική ανάπτυξη.
4. Αύξηση των επενδύσεων (εγχώριων & ξένων).
5. Μείωση της φτώχειας.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΥΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ.

Εκδημοκρατισμός & πολιτική σταθερότητα.

1. Υιοθέτηση νέου Συντάγματος το 1995.
2. Σωστή διακυβέρνηση.
3. Συνεχή προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης.
4. Ανάπτυξη ιδιωτικού τομέα.

Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

1. Πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
2. Ανώτερη εκπαίδευση.
3. Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση.

Ανάπτυξη Υποδομών.

1. Ενέργεια.
2. Οδικά Δίκτυα.
3. Τηλεπικοινωνία.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η οικονομία της Αιθιοπίας είναι ακόμα νέα με τεράστιους ανεκμετάλλευτους πόρους και ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

- Γεωργία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.
- Υφαντουργία & Ένδυση.
- Παραγωγή δερμάτινων ειδών.
- Ζάχαρη και βιομηχανίες παραγωγής ζάχαρης.
- Βιομηχανία Χημικών Ουσιών.
- Βιομηχανία Φαρμάκων.
- Βιομηχανία Μετάλλων.
- Μηχανολογικές βιομηχανίες.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

- Απαλλαγή από τους δασμούς.
- Μείωση φόρου εισοδήματος.
- Παροχή γης σε ανταγωνιστικές τιμές μίσθωσης.
- Εξαγωγικά κίνητρα.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ.

- Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής.
- Απαλλαγή από την καταβολή των δασμών.
- Αδασμολόγητα εισαγωγικά κεφαλαιουχικά αγαθά και υλικά κατασκευής.
- Αφορολόγητη εισαγωγή ανταλλακτικών των οποίων η τιμή δεν είναι μεγαλύτερη από 15% της συνολικής αξίας των κεφαλαιουχικών αγαθών που πρόκειται να εισαχθούν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.

Το εξαγωγικό εμπόριο αυξάνεται σταθερά από έτος σε έτος σε σχέση με την ποικιλία, την αξία και τον όγκο.

Τα κύρια στοιχεία των εξαγωγών:

- Όλα τα βιολογικά προϊόντα.
- Καφές - Καφές Arabica.
- Ελαιούχων σπόρων.
- Οσπριά.
- Μπαχαρικά.
- Χρυσός.
- Άνθη.
- Φρούτα και λαχανικά.
- Ζώντα ζωά.
- Κρέας και προϊόντα κρέατος.
- Δερμάτινα προϊόντα.
- Υφαντουργία & Ένδυση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. <http://www.mom.gov.et/>. Ethiopian Investment Agency. www.investethiopia.gov.et.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δεξίωση στο Αιθιοπικό Προξενείο

Το Σάββατο, 28 Μαΐου 2016, με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής εορτής της Αιθιοπίας (επέτειος της ανατροπής του Ντέργκο το 1991) η κ. Τερίνα Καλογεροπούλου-Αρμενάκη, Επίτιμη Γενική Πρόξενος της Αιθιοπίας στην Αθήνα, παρέθεσε δεξίωση στους χώρους του Προξενείου στη Λεωφόρο Συγγρού. Παρέστησαν πολλοί Αιθίοπες, Έλληνες φίλοι της Αιθιοπίας και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Κατά τη δεξίωση, η κ. Καλογεροπούλου-Αρμενάκη μίλησε για τη σημερινή Αιθιοπία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει για επενδύσεις.

Έκθεση φωτογραφίας

Η κ. Σοφία Α-φθονίδη, για την οποία έχουμε ήδη γράψει στο φύλλο του «Κοντά σας» αρ. 105, έκανε άλλη μία έκθεση φωτογραφίας, αυτή τη φορά στο Αιθιοπικό Προξενείο. Είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τις φωτογραφίες της, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ως αντικείμενο τον άνθρωπο, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, αγρότες, όλα τα πρόσωπα της σύγχρονης Αιθιοπίας. Η αγάπη της κ. Αφθονίδου για την Αιθιοπία αντικατοπτρίζεται στο έργο της.

Όποιος θέλει να αγοράσει ένα αντίτυπο των φωτογραφιών της, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της στο τηλέφωνο 6970 802711 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση saftho@gmail.com



ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ . . .**Ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ (1954)**

...Ο Πανιώνιος επέστρεψε στην Αιθιοπία, το Πάσχα του 1954. Η αφίξη του είχε τον ίδιο σκοπό, την συμμέτοχη του, στις εορταστικές εκδηλώσεις, για την 13^η επέτειο (1941- 54) από την απελευθέρωση της χώρας, από τους Ιταλούς. Αυτή την φορά, τα μέλη της αποστολής, δεν πειριούστηκαν, μόνο σε αθλητικές εκδηλώσεις, ήρθαν να γνωρίσουν την χώρα και να επισκεφτούν τις Ελληνικές Παροικίες.

...Στην αποστολή συμμετείχαν: ο πρόεδρος του Πανιώνιου, Δημήτριος Καραμάτης, ο αρχηγός του τμήματος, Ιωάννης Βαρυκόπουλος, ο προπονητής, Γιάννης Σκορδόλης, οι ποδοσφαιριστές του Πανιώνιου Νίκος Πεντζαρόπουλος, Κώστας Νεστορίδης, Θανάσης Σαραβάκος, Γιώργος Παπουλίδης, Βασίλης Στάικος, Αδάμ Τσουχνικάς, Φώτης Τσολιάς, Νίκος Ζαρκάδης, Αδάμ Χρονόπουλος, Παναγιώτης Ασημακόπουλος, Αναστάσιος Μυλωνάκης, Κώστας Κωνσταντινίδης, Πονηράκης, Βασιλείου, Αμαραντίδης, Σαπουτσόπουλος, ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα Αθηνών Γιώργος Καμάρας και ο ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού, Καλιτζάκης.

...Με ειδική πτήση της **Ethiopian Airlines** από την Αθήνα, άρχισε το δεύτερο ταξίδι του Πανιώνιου, στην Αφρική. Επισκέφτηκε την Αίγυπτο, το Σουδάν και κατέληξε στην πρωτεύουσα της Ερυθραίας, Ασμάρα. Παράμενε μια εβδομάδα και αγωνίσθηκε με την αντιπροσωπευτική της ομάδα της χώρας. (Η Ερυθραία ήταν τότε, ομόσπονδο κράτος με την Αιθιοπία).

...Τον αγώνα παρακολούθησε, η ηγεσία της Ερυθραίας, ο Κυβερνήτης Φιταοράρι Ασφαχά, ο Πρωθυπουργός Τέντλα Μπατρού και σύνσωμη η Ελληνική Παροικία. Οι μαθητές του Ελληνικού Σχολείου της Ασμάρας εντυπωσίασαν με τις ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των. Εισερχόμενη η ομάδα του Πανιώνιου στον αγωνιστικό χώρο, προσέφερε στους θεατές αναμνηστικά δώρα (Τσολιαδάκια και Βλαχοπούλες), τα οποία έγιναν ανάρπαστα. Μετά την λήξη του αγώνα και με το δυσμενές αποτέλεσμα για τους Ερυθραίους, τα περισσότερα από αυτά, βρέθηκαν κατεστραμμένα.

...Οι φίλαθλοι της Ερυθραίας είχαν πιστέψει στην νίκη της ομάδας τους, βασιζόμενοι στο ότι το μεγάλο υψόμετρο που βρίσκεται η Ασμάρα (2.325 μ), θα επηρέασε την απόδοση των αντιπάλων τους. Η νίκη του Πανιώνιου, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Προηγήθηκε η Ερυθραία, με τον Φέρεκ και με 2 τέρματα του Νεστορίδη και ένα του Κωνσταντινίδη, το σκορ διαμορφώθηκε σε 3-1, υπέρ του Πανιώνιου. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ασμάρας, **Ευάγγελος Οικονόμου**, απέμεινε στην Ελληνική Ομάδα, αναμνηστική πλακέτα.

...Η αφίξη της αποστολής του Πανιώνιου στην Αντίς Αμπέμπα, συνέπεσε με την Μεγάλη Εβδομάδα, κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποίησαν τρίμερη εκδρομή στην λίμνη Μπισόφου. Επέστρεψαν την Μεγάλη Παρασκευή και παρακολούθησαν τον Επιτάφιο. Εντυπωσιαστήκαν, από τη φιλαρμονική της Αυτοκρατορικής Φρουράς, που προηγείτο της πομπής.

...Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Πανιώνιου στην πρωτεύουσα, έπαιξε και κέρδισε τις ομάδες: Την Μεικτή Ευρωπαϊκών Ομάδων, με 4-3, (από πλευράς του Ολυμπιακού, συμμετείχε μόνο ο τερματοφύλακας, **Δαφνομήλης Κουτσουφλάκης**), στη συνέχεια την Μεικτή Αιθιοπικών Ομάδων, με 1-0 και τέλος, την ομάδα των Ενόπλων Δυνάμεων, με 2-1.

...Παίζοντας με την Εθνική Αιθιοπίας, γνώρισε την πρώτη και μοναδική ήττα, σε Αιθιοπικό έδαφος. Η Εθνική προηγήθηκε με 1-0 και έφτασε στο σημείο, να προηγείται με 4-2, (2 τέρματα του Μπριχάνε και 2 του Κεμπέντε). Τελικά, το σκορ διαμορφώθηκε σε 4-3, υπέρ της Αιθιοπίας. Τα τέρματα του Πανιώνιου, επέτυχαν οι Τσολιάς, Καμάρας και Σαπουτσόπουλος. Μετά την λήξη του αγώνα, ο Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, Χάιλε Σελάσιε, απένειπε το κύπελλο στον αρχηγό της Αιθιοπικής ομάδας, **Κερμέντε**.

...Η αποστολή του Πανιώνιου συνέχισε την περιοδεία της, με τετράμερη εκδρομή, στην περιοχή της Ντίρε Ντάουας. Η Λιτορίνα ήταν το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποίησαν και τους έδωσε την ευκαιρία, να θαυμάσουν την Αιθιοπική φύση. Κατά την διάρκεια της διαδρομής, συνάντησαν απέραντες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγέλες άγριων ζώων, ποτάμια, λίμνες, το ηφαίστειο Φαντάλε και χωρίς να το καταλάβουν έφτασαν στο Αουάς. Εκεί, τους περίμενε μια έκπληξη, τους υποδέχτηκαν, οι Έλληνες υπεύθυνοι του εστιατορίου του σταθμού, ο **Γιάννης** και η **Κική Ασημακόπουλος**. Τελικά, μετά από ένα θαυμάσιο ταξίδι 10 ωρών, έφτασαν στην Ντίρε Ντάουα.

...Τον τελευταίο του αγώνα στην Αιθιοπία, ο Πανιώνιος τον έδωσε με την μεικτή της πόλης της Ντίρε Ντάουας, την οποία κέρδισε με 4-1. Τα τέρματα, επέτυχαν, δύο ο Νεστορίδης, από ένα ο Κωνσταντινίδης και ο Ζαρκάδης, το τέρμα της Αιθιοπικής ομάδας, επέτυχε ο Αφάρι. Με την μεικτή ομάδα, έπαιξε και ο Ελληνοαρμένιος τερματοφύλακας, **Ζώρη Νευσεχίρ**, ο οποίος εντυπωσίασε με την απόδοση του.

...Τέλος, μια μικρή έκπληξη περίμενε τους Έλληνες της Ντίρε Ντάουας, κατά την επίσκεψη της ομάδας του Πανιώνιου, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνικού Αθλητικού Συλλόγου (Ε.Α.Σ.). Έπαιξε με την τοπική Ελληνική ομάδα, όχι ποδόσφαιρο, αλλά Βόλει. Μετά την λήξη του αγώνα, δόθηκε δεξιώση, στο κοινοτικό ξενοδοχείο **Continental**, (δωρεά **Στυλιανού Μπολλολάκου**), στην οποία παρευρέθηκε σύσσωμος ο Ελληνισμός της πόλης.

...Πηγή του παραπάνω άρθρου, είναι τα άρθρα που έγραψε, ο πρόεδρος του Πανιώνιου, Δημήτριος Καραμάτης και δημοσιεύθηκαν, στην εφημερίδα **ΕΘΝΟΣ**. Μας τα παρεχώρισε, ο συγγραφέας του βιβλίου '**ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 125 χρόνια προσφοράς**', Θωδωρής Μπελίτσος.

Σημ: Η ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, είναι: <http://www.xereteoti.com>

ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ**Έφυγαν από κοντά μας:**

- Ο **Γιωργάκης Μανούσος** του Αντωνίου (αδελφός του Μανώλη) από τη Ντίρε Ντάουα.
- Ο **Σπύρος Μπενετάτος** από την Αντίς Αμπέμπα.
- Η **Ελένη Γιάνναρου - Μανούσου** από τη Ντίρε Ντάουα.
- Η **Ιωάννα Μαυρομιχάλη** από την Αντίς Αμπέμπα.
- Ο **Γρηγόρης Μαστροπέτρος** από την Αντίς Αμπέμπα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειές τους.

ΔΩΡΕΑ

Ο κ. **Λάμπης Τσιμάς** μας έκανε μία δωρεά Ευρώ 50 για τους σκοπούς του Συλλόγου. **Τον ευχαριστούμε**.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

(Συνέχεια από τη σελ. 2)

με μαγαζία, φυτείες καφέ, φορτηγά και πολλά άλλα. Παντρεύτηκε και μιά ντεμπιντολιώτισσα και έκανε δέκα παιδιά παρακαλώ, τα περισσότερα από τα οποία κατέληξαν στην Ελλάδα τα μαύρα χρόνια του Ντέργκ, όμως, τώρα έχουν αρχίσει και ξαναγυρίζουν στην Αιθιοπία.

Το πρώτο που διεκδίκησαν ήταν το σπίτι τους. Η οικία του Αντώνη ήταν σίγουρα το μεγαλύτερο και καλύτερο σπίτι σε ολόκληρο το Ντεμπιντόλο, μιά πόλη 50 χιλιάδων κατοίκων. Με την επιβολή του Ντέργκ, όμως, το σπίτι κατασχέθηκε και έγινε η κατοικία του Γραμματέα του Κόμματος της επαρχίας Ουολέγκα. Η πολύτεκνη οικογένεια του Αντώνη αναγκάστηκε να μετακομίσει σε μιά καλύβα, που θύμιζε καταπληκτικά την καλύβα του Καραγκιόζη, ακριβώς απέναντι από το πρώντο σπίτι τους. Τα μικρά παιδιά, παιζόντας, προσπαθούσαν να μπουν στο σπίτι, όπου είχαν γεννηθεί, αλλά οι φύλακες του Γραμματέα του Κόμματος της Εργατιάς τα έδιωχναν με κλωτσίες και με βρισιές. Ίσως αυτό ειδικά να τους δημιουργήσε το απωθημένο να ξαναπάρουν το σπίτι τους κάποτε, αφού μεγάλωσαν με την ελπίδα "πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι..."

Εκτός από τέτοια απωθημένα, όμως, πολλοί επιστρέφουν στην Αφρική, ή φεύγουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διότι, δυστυχώς, δεν βρήκαν και μεγάλη φιλοξενία στην Ελλάδα. Η ίδια κοινωνία, που κάποτε είχε δεχθεί τους μικρασιάτες πρόσφυγες κλέβοντας τις βαλίτσες τους στα λιμάνια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, σήμερα βγάζει κραυγές αλλαλαγμού πως οι Έλληνες ανήκουν στη λευκή φυλή και πως αυτοί είναι σαφώς ανεπιθύμητοι. Στην καλύτερη περίπτωση, γίνονται δεκτοί με βλέμματα βλοσυρόπτητας και ειρωνίας, στη χειρότερη με προπτλακισμούς και προσβολές. Έτσι, οι μελαμψοί Έλληνες της Αφρικής καταλαβαίνουν πως ο Ξένιος Δίας δεν ζει πιά στον χώρο, που γεννήθηκε, όπως τους είχαν πει στα ελληνικά σχολεία, όπου φοίτησαν, γιαυτό και καλύτερα να του δίνουμε από εδώ, όπου και να πάμε χειρότερα δεν μπορεί να είναι...

Γεράσιμος Φουρλάνος

Ο Γεράσιμος Φουρλάνος, είναι Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουφάλας. Εργάστηκε στην Αιθιοπία, ως Νομικός Σύμβουλος του ΟΗΕ (1985-1987) και ως Επικεφαλής Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011-2013).