



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ

e-mail: ellinoethiopic@gmail.com

http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΝΤÁ σας

τα Ελληνο-Αιθιοπικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 25º - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 110
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιανουάριος - Μάρτιος 2016



Ιδιοκτήτης:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Υπεύθυνος Σύνταξης: Ν. ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΠΑΝΔΟΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ταχ. ριφτέρο
ΚΕΝΤΑΡΙΑ
Αριθμός Αδόνιας
017148

Χριστός Ανέσπ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Λαούχων Ελλήνων Αιθιοπιας

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΙΩΝΑ...

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων (1912-13), η Ελληνική Παροικία της Ντίρε Ντάουας, έστειλε οικονομική ενίσχυση, για τις ανάγκες της πατρίδας. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, **Ελευθέριος Βενιζέλος**, τους ευχαρίστησε με την παρακάτω επιστολή:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε Αθήνας, την 31 Ιανουαρίου 1913.

Χρόνια Κύριοι

Άστρινος αναστέλλομενος την είναι φραχτάν 5,000-
υριασίαν διπολάρην πείρην αναγραμμήν ήτον Ράφτης,
ένεγγραψεν εγών ταύτης ευχαριστίας Αιώνα.

Μερά καίσαρες μηνύτε.

Πρόσων την
Ελληνικήν Παροικίαν
εις Σιρέ-Σαυρα
Αθηνώνιας

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ADWA

του Μιχαήλ Σαχίνη



Ο Αυτοκράτορας Μενελίκ με τη στολή της στέψης



Η Αυτοκράτειρα Ταΐτου σε νεαγούκη ηλικία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μάχη της Άντουα.

νότιων επαρχιών στην Αυτοκρατορία του Μενελίκ.

Η πρώτη σύγκρουση έλαβε χώρα στις 7 Δεκεμβρίου 1895 στο Amba Alage, ένα φυσικό οχυρό κοντά στο νοτιότερο άκρο που είχαν αναπτυχθεί οι Ιταλοί υπό τον ταγματάρχη Toselli. Η επίθεση εκδηλώθηκε από την εμπροσθοφυλακή του αιθιοπικού στρατού. Ενώ ο Makonnen Wolde-Mikael (πλέον Ras Makonnen) διαπραγματεύτηκε με τους αντιπάλους την ειρηνική αποχώρηση τους, ο Fitawrari Gabayahu, παρά την αισθένεια του, ανηφόρησε με τους άνδρες του εναντίον των καλά οχυρωμένων Ιταλών και τους κατατρόπωσε. Κατάφερε να σκοτώσει και τον επικεφαλής των.

Η δεύτερη φάση της εκστρατείας ήταν μακρά και χωρίς δραματικά γεγονότα, σε πλήρη αντίθεση με τη μάχη του Amba Alage. Οι Ιταλικές δυνάμεις έκτισαν ένα αρκετά εντυπωσιακό οχυρό στο Μεκελέ (περίπου 72 χλμ. βορειότερα) όπου είχαν καταφύγει μερικοί από τους διασωθέντες Ιταλούς της πρώτης μάχης. Ο αιθιοπικός στρατός περικύλωσε το Μεκελέ, και απομόνωσε τον εχθρό από ανεφοδιασμό και ενισχύσεις. Ή ανεπάρκεια νερού, για τους πολιορκημένους Ιταλούς, αποτέλεσε σοβαρότατο πρόβλημα. Καθώς όμως οι μέρες περνούσαν, και οι άνδρες του Μενελίκ άρχισαν να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε εφόδια.

Τελικά, οι πολιορκημένοι πέτυχαν να συνθηκολογήσουν με ιδιαίτερα φιλικούς όρους, που τους επέτρεψαν να αποχωρήσουν σώοι και να ενωθούν με το Ιταλικό στράτευμα. Μάλιστα, τους παραχωρήθηκαν ακόμα και υποζύγια για αυτό τον σκοπό. Η μοναδική αυτή πράξη της μεγαλοψυχίας του Μενελίκ δεν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη στους Αιθιόπες. Εκδήλωνε όμως την

(Συνέχεια στη σελ. 7)

DIFRET

του Αλέξανδρου Σελάσσιε

Στο πλαίσιο της 5ης Εβδομάδας Αφρικανικού Κινηματογράφου, που πραγματοποιήθηκε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου 2016, οι Πρεσβείες, τα Επίτιμα Προεδρεία των Αφρικανικών χωρών στην Αθήνα και η Ταινιοθήκη της Ελλάδας, συνδιοργάνωσαν, την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, λίγες ημέρες πριν την παγκόσμια Ημέρα της Γυναικας, την προβολή της ταινίας Difret, του Αιθιοπα σκηνοθέτη Zeresenay Berhane Mehari, που διαπραγματεύεται το θέμα των γάμων ανήλικων κοριτσιών.

Ο σκηνοθέτης παρουσίασε στο κοινό της Αθήνας, την ταινία Difret (2014), από την Αιθιοπία, με θέμα την πραγματική ιστορία ενός δεκατετράχρονου κοριτσιού, που κατηγορήθηκε για φόνο, επειδή σκότωσε τον απαγωγέα της. Παραγωγός της ταινίας, που βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Sundance και Βερολίνου, είναι η Angelina Jolie.

Στα χωριά της Αιθιοπίας υπήρχε η παράδοση, όταν ένας άντρας ήθελε να συνάψει γάμο με μια γυναίκα, **εάν αυτή αρνιόταν**, τότε επιτρέποταν να την απαγάγει, να τη βιάσει και να την κάνει «επίσημη» γυναίκα του.

Ένα 14χρονο κορίτσι, την Hirut, που ζούσε με την οικογένειά της στην ύπαιθρο της Αιθιοπίας, απάγουν 5 άνδρες και ένας από αυτούς την βιάζει. Το νεαρό κορίτσι θα προσπαθήσει να δραπετεύσει και αυτοαμυνόμενη, θα σκοτώσει έναν από αυτούς.

Στην Αιθιοπία, την εποχή που διαδραματίζόταν το πραγματικό αυτό περιστατικό, τα λαϊκά δικαστήρια είχαν το επάνω χέρι και η ποινή για την Hirut, θα ήταν ο θάνατος. Στην ιστορία εμπλέκεται μια ακτιβιστρια, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών και θα καταφέρει να οδηγήσει την υπόθεση, στην επίσημη δικαιοσύνη.

O Zeresenay Berhane Mehari βγάζει στο φως ένα υπαρκτό συμβάν που έγινε το 1996, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνδύασει τις αντιθέσεις, τις νοοτροπίες, τη κουλτούρα και ένα τεράστιο χάσμα των αντιλήψεων όσων ζουν στις πόλεις, με αυτούς που ζουν στην επαρχία.

Η ταινία μαγεύει με την αμεσότητα που προσφέρουν οι ερμηνείες των ερασιτεχνών πρωταγωνιστών της, συγκινεί με τον ρεαλισμό της και προβληματίζει, για το τι μπορεί να εξακολουθεί να συμβαίνει, εκεί που δεν υπάρχουν νόμοι ή εκεί όπου υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται.

Ο σκηνοθέτης, που ζει 6 μήνες στην Αιθιοπία και τους υπόλοιπους στην Αμερική, δήλωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Screeneye: «Έμαθα για την ιστορία αυτή πριν από 8 χρόνια. Χρειάστηκε να ερευνήσω όλες τις πτυχές, πριν προχωρήσω στο εγχείρημα. Η Αιθιοπία είναι μια χώρα με αντιθέσεις και αυτές ήθελα να τις αναδείξω. Οι αντιλήψεις στις μεγάλες πόλεις, είναι διαφορετικές από αυτές στην επαρχία, κανείς βέβαια δεν ξέρει τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες».

Μετά από 20 χρόνια από το συμβάν που εξιστορεί η συγκεκριμένη ταινία, οι στατιστικές λένε, ότι 30%-40% των κοριτσιών στην Αιθιοπία, περνάνε ακόμα από αυτήν την δοκιμασία. Ειδικά στα χωριά, ακόμα και σήμερα, η συγκεκριμένη πράξη θεωρείται ότι είναι «παράδοση». Τα πράγματα όμως αλλάζουν και, έστω και με πολύ αργό ρυθμό, υπάρχει κάποια βελτίωση.

Μια άλλη παρόμοια περίπτωση, είναι αυτή της Omoenie σε Zempenye Négyaka, που υποστήριξε ότι βιάστηκε το 2001. Τότε, ο δράστης καταδικάστηκε για την πράξη του. Αργότερα όμως, ένα άλλο δικαστήριο της Αιθιοπίας, ανέτρεψε την πρωτόδικη απόφαση. Το θύμα, αντιδρώντας στη νέα αυτή απόφαση, προσέφυγε το 2007, στο Αφρικανικό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών. Εκεί, η κυβέρνηση της Αιθιοπίας βρέθηκε σε δύσκολη θέση, διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 150.000 δολαρίων στην γυναίκα, επειδή **δεν την προστάτεψε**, με αποτέλεσμα, να απαχθεί, να βιαστεί και να υποχρεωθεί να παντρευτεί σε ηλικία μόλις 13 ετών.

(Συνέχεια στη σελ. 7)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Hετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου έγινε την Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016, στο Ξενοδοχείο Αμαλία, στην Αθήνα. Από τα 119 μέλη που ήσαν ταμειακώς εντάξει, παρέστησαν (είτε προσωπικά είτε δι' εκπροσώπου) 64. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Νικόλαος Χρ. Βοζίκης, υπέβαλε την ακόλουθη

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

«Κυρίες και Κύριοι,

Για άλλη μία χρονιά, η δράση του Συλλόγου επηρεάστηκε από την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα. Οι εκδηλώσεις, η έκδοση της εφημερίδας και η παρουσία του Συλλόγου στο διαδίκτυο και η κοινωνική δράση είναι τα τέσσερα σημεία, στα οποία θα αναφερθώ.

Εκδηλώσεις

Όπως γίνεται συνήθως, η πρώτη εκδήλωση της χρονιάς ήταν η κοπή της Βασιλόπιτας, η οποία έγινε αμέσως μετά την ετήσια Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 8 Μαρτίου. Δεν διέφερε από την εφετινή, η συμμετοχή ήταν περίπου η ίδια και, ως ένα βαθμό, ήσαν τα ίδια πρόσωπα που κάθε χρόνο δείχνουν ότι ενδιαφέρονται και στηρίζουν το Σύλλογο. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας ευχαριστώ.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου, οργανώσαμε δύο συνεστιάσεις στα Αιθιοπικά εστιατόρια: την πρώτη στο Αχυτ, στις 26 Απριλίου, και τη δεύτερη στο Lalibela, στις 22 Νοεμβρίου. Ευτυχώς, όπως γίνεται συνήθως, είχαν επιτυχία: η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ ικανοποιητική και τα σχόλια, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ήσαν θετικά.

Στις 29 Νοεμβρίου, είχαμε την ετήσια λειτουργία και αρτοκλασία στη μνήμη του Αγίου Φρουμεντίου. Τέλος, μία εορτή στην οποία πάντα συμμετέχει ο Σύλλογος, είναι η Αιθιοπική εορτή του Ντεμερά, η εύρεση του Τιμίου Σταυρού, που οργανώνει κάθε χρόνο, με μεγάλη λαμπρότητα, η Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας. Όπως πάντα, τα απαραίτητα καθίσματα διέθεσε η κ. Ευη Μητσοπούλου-Διαμάντη ενώ αμέτρητες φωτογραφίες τράβηξε και χάρισε ο κ. Παναγιώτης Στεφανίδης.

Κοινωνική δράση

Εξακολουθούμε να είμαστε ανάδοχοι ενός παιδιού στην Αιθιοπία μέσω της Actionaid. Συνεχίσαμε επίσης να βοηθάμε οικονομικά τον Ayalew Sissay, ο οποίος σύντομα θα τελειώσει τις σπουδές του στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Wollo.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Ταμίας του Συλλόγου κ. Θεόδωρος Γ. Καλοπαναγιώτης, ο οποίος υπέβαλε τον Οικονομικό Απολογισμό, που δημοσιεύεται στην επόμενη σελίδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Τα Μέλη της Συν/κής Επιτροπής Ελλήνων Αιθιοπίας Δικαιούχων Αποζημιώσεων για τις περιουσίες που εθνικοποιήθηκαν, ή επιστροφής των περιουσιών που δημεύθηκαν, από το Στρατιωτικό Καθεστώς Αιθιοπίας, το έτος 1975, επιθυμούμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους ότι: Την 27/05/2015 αποφασίσαμε να ζητήσουμε να ισχύσουν και για εμάς οι ίδιοι όροι του Μ.Ο.Υ. Αιθιοπίας/MIGA της 27/10/2000, βάσει του οποίου αποζημιώθηκαν όλοι οι άλλοι δικαιούχοι, πλην ημών. Υποβάλλαμε το σχετικό αίτημά μας στον Υπουργό Εξωτερικών της Χώρας μας, Κύριο Ν. Κοτζιά και το θέμα μας, πλέον, επανεξετάζεται, από την αρμόδια Β6 Διεύθυνση του ΥΠΕΞ στη νέα του βάση, με τη συνδρομή της Α' Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Υποθέσεων.

Υποβάλλαμε επίσης Κατάλογο 45 ονομάτων Ελλήνων με την ένδειξη:

«...κατά την δήλωσή τους, μετά την εγκαθίδρυση του Στρατιωτικού Καθεστώτος, έφυγαν από την Αιθιοπία και κατά την απουσία τους:

1^{ον} οι Επιχειρήσεις τους Δημεύθηκαν,

2^{ον} οι πλέον της μίας Κατοικίες δεν αποζημιώθηκαν, ως η Προκήρυξη Αρθ. 47 της 26.07.1975 προέβλεπε και

3^{ον} οι κατοικίες οι οποίες τους ανήκαν, καταλήφθηκαν από τις Τοπικές Αρχές.

«Σημείωση: Πιθανόν να υπάρχουν και άλλοι Έλληνες Αιθιοπίας οι οποίοι, για κάποιους λόγους, δεν δήλωσαν τις απαιτήσεις τους. Αυτό όμως, δεν στερεί το δικαίωμά τους να υποβάλλουν τις απαιτήσεις τους, μετά την διαβεβαίωση της Αιθιοπικής πλευράς ότι θα ισχύσουν οι όροι του Μνημονίου με την MIGA της 27/10/2000».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015 – 31/12/2015

ΕΣΟΔΑ	2014	2015	ΕΞΟΔΑ	2014	2015
ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 01/01/15	€ 12.675,46		11.828,15		
1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ	€ 140.365,46	139.470,92	1. ΑΚΙΝΗΤΟ	€ 127.382,11	127.382,11
2. ΠΙΣΤΩΤΑΙ	498,90	498,90	2. ΕΠΙΠΛΑ/ΣΚΕΥΗ	472,23	425,00
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ/ΣΥΝΔΡΟΜ.	3.885,00	4.775,00	3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ	334,56	334,56
4. ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ	2.284,00	5.298,00	4. ΠΡΟΝΟΙΑ/ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	1.279,25	1.046,52
5. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΕΚΔΡΟΜ.	237,00	263,00	5. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ*	403,37	---
6. ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ	114,71	0,83	6. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ/Ο.Κ.Ο.	1.641,16	1.916,25
			7. «ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ»/ΦΑΚΕΛ.	2.236,83	2.100,11
			8. ΤΑΧΥΔΡ./ΓΡΑΜΜΑΤ.	914,88	894,65
			9. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	591,50	130,00
			10. ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	301,03	575,58
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΣΟΔΩΝ	€ 147.385,07	150.286,65	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΞΟΔΩΝ	€ 135.556,92	134.804,78
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	€ 160.060,53	162.114,80	ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/15	€ 11.828,15	15.481,87

*Οι Συνδρομές αφορούν: ΟΣΕΑ, εφημερίδες/περιοδικά, Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας, ΕΛΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 31/12/2015

ΤΑΜΕΙΟ	€ 15.481,87
ΑΚΙΝΗΤΟ	€ 127.382,11
ΕΠΙΠΛΑ/ΣΚΕΥΗ	€ 425,00
ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ	€ 334,56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ	€ 139.470,92
ΠΙΣΤΩΤΑΙ	€ 498,90
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛ.	€ 3.653,72 (λόγω της δωρεάς Ν. Κιούση)
ΣΥΝΟΛΟΝ	€ 143.623,54
=====	=====

Ο Πρόεδρος

Ο Ταμίας

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Νικολαος Χρ. Βοζίκης

Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης

Διονύσης Αλυσανδράτος

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Καίτη Αλεξανδράκη - Αντζουλάτου

Μετά τον κ. Καλοπαναγιώτη, το λόγο έλαβε ο εκ των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. **Διονύσης Αλυσανδράτος**, ο οποίος διάβασε την Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία τα βιβλία και οι λογαριασμοί τηρήθηκαν με απόλυτη τάξη.

Ακολούθησε η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της ταμειακής διαχείρισης κατά τη χρήση 2015, η απαλλαγή από κάθε σχετική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και η έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2016.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2016

Μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης της 8^{ης} Μαρτίου, κόπηκε η Βασιλόπιτα του Συλλόγου. Τα «φλουριά» κέρδισαν η κ. **Πόπη Βαλασκατζή**, η κ. **Λελέτα Σελάσιε** και η κ. **Αμπεμπέτς Μαγδαληνού**, στις οποίες δόθηκε ως δώρο από το Δ.Σ. από ένα τάληρο **Μαρίας Τερέζας**.

Ευχόμαστε να έχουν μια καλή και ευτυχισμένη χρονιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η κ. **Μαρίνα Λύτη** υπέβαλε την παραίτησή της από το Δ.Σ. του Συλλόγου για προσωπικούς λόγους.

Το Δ.Σ. με λύπη του απεδέχθη την παραίτηση και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην κ. Μ. Λύτη για την μέχρι τώρα προσφορά της στο Σύλλογο.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ADWA

(Συνέχεια από τη σελ. 3)
ελπίδα που, ακόμη και τότε, έτρεφε ο Αυτοκράτορας για την ειρηνική αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.

Η μεγαλοψυχία του Μενελίκ δεν φαίνεται να εντυπωσίασε ιδιαίτερα τους Ιταλούς, οι οποίοι συνέχισαν να διεκδικούν παράλογους όρους συνθηκολόγησης. Ο Μενελίκ τότε κινήθηκε προς την Adwa και περίμενε τους Ιταλούς, που αντιμετώπιζαν ελλειψείς σε εφόδια, να εξέλθουν από τα οχυρά τους στο Addigrat και στο Enticho (βορειοανατολικά της θέσης του κατά περίπου 60 χλμ. και 28 χλμ. αντίστοιχα). Πράγματι, ο Ιταλός στρατηγός Oreste Baratieri παρασυρόμενος από τις ψεύτικες εκτιμήσεις Ερυθραίων πρακτόρων του Μενελίκ για μια άνετη νίκη, αποφάσισε να επιτεθεί ξαφνικά.

Τη νύχτα της 29 Φεβρουαρίου 1896, ανέπτυξε τρία τάγματα εναντίον των αιθιοπικών γραμμών. Οι Αιθίοπες, που φυσικά πληροφορήθηκαν για την κίνηση αυτή εκ των προτέρων, αισθάνθηκαν ανακούφιση καθώς περίμεναν εναγωνίως την καθοριστική σύγκρουση.



Ντετζασμάτς
Μπάλτσα Σάφο,
ήρωας της Μάχης
της Άντουα

Επικεφαλής του αιθιοπικού στρατού ήταν ο Ras Mikael του Wollo, ο Ras Makonnen Wolde-Mikael, ο Ras Mangasha Yohannes και ο Negus Tekle-Haymanot. Στο αντίπαλο στράτευμα ήταν οι στρατηγοί Vittorio Dabormida, Giuseppe Arimondi και Matteo Albertone. Η συντριβή των Ιταλών σημαδεύτηκε από την αποτυχία τους να συγχρονιστούν μεταξύ τους. Το τάγμα του Albertone, διαβάζοντας εσφαλμένα τους χάρτες απομονώθηκε και δέχτηκε το σφυροκόπιμα του αιθιοπικού στρατού. Στην προσπάθειά του να υποστηρίξει τον Albertone, ο Dabormida έκανε έναν μοιραίο ελιγμό προς τα

δεξιά αντί αριστερά. Ως αποτέλεσμα των λαθών αυτών, και ενώ οι αιθιοπικές απώλειες δεν ήταν αμελητέες, ο ιταλικός στρατός αποδεκάτιστκε.

Το μεσημέρι της 1^{ης} Μαρτίου 1896, η μάχη της Adwa είχε πρακτικά τελειώσει και μαζί της οι αποκιακές φιλοδοξίες της Ιταλίας.

Ήταν η πρώτη φορά που ένα άγνωστο για την εποχή και αδύναμο κράτος, κατάφερε να νικήσει ένα οργανωμένο ευρωπαϊκό στρατό, με μεγάλο και σύγχρονο εξοπλισμό. Η Ευρώπη έμεινε άφωνη, οι Ιταλοί πληγώθηκαν βαθειά ψυχολογικά.

Η ανεξάρτητη Αιθιοπία είχε επιβιώσει.

Μιχαήλ Σαχίνης

Σημ.: ο Μιχαήλ Σαχίνης είναι γιος της Αλεξάνδρας Ζέκου - Γρυπάρη

DIFRET

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

Πρόκειται για μια απόφαση-ορόσημο, που σύμφωνα με τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών και των γυναικών, θα βοηθήσει να αποθαρρυνθεί μια «παραδοσιακή» μορφή γάμου των κοριτσιών, σε πολύ μικρή ηλικία, η οποία, εκτός των άλλων, έχει χαρακτηριστεί και παράνομη.

Αυτή η παράδοση υπάρχει και σε άλλες χώρες εκτός από την Αιθιοπία. Οι γάμοι ανήλικων είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Οι γάμοι παιδών σε μικρή ηλικία παραμένουν διαδεδομένοι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για μια πρακτική βαθιά συνδεδεμένη με την πολιτιστική παράδοση και την φτώχεια των περιοχών αυτών. Η πρακτική του γάμου ανάμεσα σε ενήλικες και παιδιά, όχι μόνο παραβιάζει τους νόμους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά απειλεί τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.

Οι νόμοι κατά της παράδοσης αυτής, βασίζονται στο επιχείρημα, ότι τόσο τα παιδιά, όσο και οι έφηβοι, δεν είναι αρκετά ωριμοί για να κάνουν τις επιλογές τους, σχετικά με το γάμο τους. Το ότι παντρεύονται σε τόσο νεαρή ηλικία, ενδέχεται να τους προκαλέσει μόνιμες συναισθηματικές, σωματικές και ψυχολογικές βλάβες. Επιπλέον, οι ειδικοί λένε ότι ο γάμος σε παιδική ηλικία παραβιάζει το αναφαίρετο δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση και την εργασία. Παράλληλα, διαιωνίζει τη φτώχεια, αναστέλλει την πρόοδο, την εθνική και παγκόσμια ανάπτυξη στόχων και απειλεί την σταθερότητα.

Η καθυστέρηση της ηλικίας του γάμου και η επένδυση στο μέλλον αυτών των κοριτσιών, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα, που θα ωφελήσει τις κοινότητες αυτές, στο σύνολό τους.

Η Αιθιοπική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, ότι μέχρι το 2025, θα έχει τελειώσει με αυτήν την παραλογη παράδοση. Σκοπός της Αιθιοπικής κυβέρνησης είναι, μέχρι τότε και με σταθερούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, να αλλάξει το βιοτικό επίπεδο του μέσου Αιθίοπα. Έχουν γίνει πολλά βήματα μπροστά την τελευταία δεκαετία, στην Αιθιοπία. Αλλά και πάλι έχει πολύ δρόμο μπροστά της. Πιστεύω όμως, πως με τον χρόνο τα πράγματα θα αλλάξουν. Είναι δύσκολο το έργο της κυβέρνησης, πιστεύω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Το "Difret" από μόνο του, είναι αποδείξη, ότι τα πράγματα στην Αιθιοπία αλλάζουν προς το καλύτερο. Είναι μόλις, η τέταρτη ταινία που παράγεται στην Αιθιοπία στην επίσημη γλώσσα την Αμχαρική. Η λέξη "Difret" έχει δύο σημασίες. Η μία, είναι το Θάρρος και η άλλη, να πέφτεις θύμα βιασμού. Είναι ένα θέμα με πολύ ενδιαφέρον και μια ιστορία που έπρεπε να επωθεί. Οι τέχνες στην Αιθιοπία είναι σε ανάπτυξη. Πολλά μηνύματα μπορούν να περαστούν μέσω αυτών. Ένα τρανταχτό παράδειγμα, είναι η ταινία αυτή.

Αλέξανδρος Σελάσσιε

Σημ.: Ο Αλέξανδρος Σελάσσιε ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην Αιθιοπία (<http://www.abebbe-pc.com/>). Είναι γιος της Λελέττας Σελάσσιε

Αιθιοπικές Εορτές και Επέτειοι (Ιανουάριος – Μάιος 2016) Αιθιοπικό έτος 2008

7 Ιανουαρίου (28 Ταχσάς): Χριστούγεννα (Γκένα ή Γιε Λιντέτ Μπεάλ)

20 Ιανουαρίου (11 Τερ): Θεοφάνεια (Γιε Τιμκέτ Μπεάλ)

20 Φεβρουαρίου (12 Γιεκατίτ): Ημέρα μνήμης της σφαγής των χιλιάδων αμάχων από τους Ιταλούς το 1937, μετά την απότειρα κατά του Γκρατσιάνι (Σεμαετάτ Ιτγιόπγια)

2 Μαρτίου (23 Γιεκατίτ): Επέτειος της νίκης του Αυτοκράτορα Μενελίκ Β' κατά των Ιταλών στη μάχη της Αντουα το 1896 (Γιε Αντουα Ντιλ Μετασεμπιά)

29 Απριλίου (21 Μιγιαζιγιά): Μεγάλη Παρασκευή (Σικλέτ Αρμπτ)

1 Μαΐου (23 Μιγιαζιγιά): Πάσχα (Φασικά)

5 Μαΐου (27 Μιγιαζιγιά): Επέτειος της απελευθέρωσης της Αιθιοπίας από τους Ιταλούς και της επιστροφής του Αυτοκράτορα Χάϊλε Σελάσσιε Α' στην Αντίς Αμπέμπα το 1941. Εορτάζεται πλέον ως «Επέτειος των Αιθιόπων Πατριωτών» (Γιε Αρμπενιότς Μετασεμπιά)

28 Μαΐου (20 Γκενμπότ): Επέτειος της ανατροπής του Ντέργκ το 1991 (Ντέργκ Γιεουεντεκεμπέτ Κεν)

