

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ

e-mail: ellinoethiopic@gmail.com

<http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm>

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

Κοντά σας τα Ελληνο-Αιθιοπικά

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 24^ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 108
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2015

Ιδιοκτήτης:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Υπεύθυνος Σύνταξης: Ν. ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ



ΠΑΝΔΟΜΕΝΟ
ΤΕΓΟΣ
ταχ. [postage] 0,75
ΚΕΠΤΙΑ
Αριθμός Αδόκους
017148



Ο Άγιος Γρηγέντιος, Αρχιεπίσκοπος Αιθιοπίας

Όλοι γνωρίζουμε τον Άγιο Φρουμέντιο, τον πρώτο Αρχιεπίσκοπο Αξώμης και θεμελιωτή του Χριστιανισμού στην Αιθιοπία, χάρη στον οποίο η Αιθιοπία υπήρξε, μαζί με την Αρμενία, η πρώτη χώρα στον κόσμο που καθιέρωσε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Πόσοι όμως έχουμε ακούσει για έναν άλλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον **Άγιο Γρηγέντιο**, του οποίου το έργο και η αγιοσύνη είναι απολύτως συνυφασμένα με την Αιθιοπία;

Ο Άγιος Γρηγέντιος κατήγετο από τα Μεδιόλανα (σημερινό Μιλάνο) και έζησε τον 6^ο αιώνα μ.Χ. Γονείς του ήσαν ο Αγάπιος και η Θεοδότη. Μετά τη χειροτονία του ως Διακόνου ταξίδεψε στην Αλεξανδρεία και βρισκόταν εκεί όταν ο βασιλεύς των Αιθιόπων Ελεσβαάν ζήτησε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Προτέριο την αποστολή Επισκόπου στην Αιθιοπία. Κατά την παράδοση, ο ιδρυτής της Αλεξανδρινής Εκκλησίας Απόστολος Μάρκος ο Ευαγγελιστής εφάνη ως όραμα στον Πατριάρχη Προτέριο και του υπέδειξε να χειροτονήσει Επίσκοπο τον Γρηγέντιο και να τον στείλει στην Αιθιοπία.

Ως Αρχιεπίσκοπος Αιθιοπίας, ο Γρηγέντιος χειροτόνησε πρεσβυτέρους και διακόνους, καθηγίασε πολλές εκκλησίες και εργάστηκε εντατικά για τη διάδοση του Χριστιανισμού στη χώρα. Για το ιεραποστολικό του έργο θεωρείται και Προστάτης των ιεραποστόλων της Εκκλησίας της Αφρικής. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Δεκεμβρίου.

(Τις πληροφορίες αντλήσαμε από το βιβλίο του **Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Στεργιούλη «Ασματική Ακολουθία εις τον Οσιον Ιεράρχην Γρηγέντιον Αρχιεπίσκοπον Αιθιοπίας»** - έκδοσις του Μοναστικού Οικου Πατερικής Διακονίας «Η Αγία Τριάς» Υδρας, 1998. Μας το υπέδειξε και προμήθευσε ο κ. **Γιώργος Μητσόπουλος**, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά).

N.X.B.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

Ο Νικόλαος Κιούσης του Κων/νου από την Νίρες Ντάουα, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, ήταν Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διατέλεσε επισειρά ετών, Διευθυντής του Ιατρικού Τμήματος της εταιρίας Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕΕ και έγραψε το βιβλίο «Φυλλικό οξύ και ομοκυστεῖνη», που κυκλοφορεί από τις Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Τιμώντας τη μνήμη του, δημοσιεύουμε σήμερα, το ακόλουθο άρθρο του.

ΜΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ

Το φυλλικό οξύ που απομονώθηκε για πρώτη φορά από τα πύλλα του σπανακιού το 1941 (γι' αυτό και ονομάζεται «φυλλικό» και όχι «φούλικό»), είναι μια βιταμίνη απαραίτητη για τη σύνθεση του DNA των κυττάρων μας και για την μετατροπή μιας ουσίας του οργανισμού μας, η οποία καλείται ομοκυστεῖνη, σε μια άλλη, τη μεθειονίνη. Η σημασία του φυλλικού οξέως στην προληπτική ιατρική, έγινε γνωστή μόνο κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Όταν υπάρχει έλλειψη φυλλικού οξέως στον οργανισμό μας, τότε η ομοκυστεΐνη δεν μπορεί να μετατραπεί σε μεθειονίνη, οπότε η πρώτη αθροίζεται στο αίμα όπου οι τιμές της αυξάνονται.

Η έρευνα των τελευταίων ετών έδειξε ότι η αυξημένη ομοκυστεΐνη στο αίματος είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για καρδιακό έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και για θρόμβωση των φλεβών, κυρίως των ποδιών. Μια μελέτη από το Ισραήλ έδειξε ότι μέσα σε 10 χρόνια, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες που είχαν ψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα, παρουσίασαν υπερτριπλάσιο κίνδυνο για θάνατο από έμφραγμα και εγκεφαλικό, από ότι τα άτομα με φυσιολογικές τιμές ομοκυστεΐνης. Με άλλα λόγια η **υπέρμετρη ομοκυστεΐνη** αυξάνει την πιθανότητα για καρδιαγγειακή πάθηση, όπως ακριβώς και η υψηλή χοληστερόλη. Επομένως όσοι έχουν υπέρτραση, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτη και κληρονομικότητα για καρδιοπάθεια πρέπει να ελέγχουν και την ομοκυστεΐνη τους, διότι εάν με τις καταστάσεις αυτές συνυπάρχει και άνοδος αυτής της ουσίας, τότε ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται.

Οι **υψηλές τιμές της ομοκυστεΐνης** δεν είναι κάτι σπάνιο στον γενικό πληθυσμό των Δυτικών χωρών. Υπολογίζεται ότι ένας στους τρεις Έλληνες έχει αυξημένη ομοκυστεΐνη, και επομένως αυξημένο κίνδυνο για καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Υψηλότερες τιμές ομοκυστεΐνης έχουν οι καπνιστές (από ότι οι μη καπνιστές), οι άντρες σε σχέση με τις γυναίκες, οι ηλικιωμένοι από ότι οι νεωτεροί και τα άτομα που καταναλώνουν αρκετές ποσότητες οινοπνεύματος και καφέ. Η κύρια όμως αιτία της υπέρμετρης ομοκυστεΐνης είναι η **έλλειψη φυλλικού οξέος** στον οργανισμό μας, κυρίως όταν συνυπάρχει μια κληρονομική ανωμαλία ενός ενζύμου που εμπλέκεται στον μεταβολισμό του φυλλικού (ή μετάλλαξη MTHFR). Υπολογίστηκε ότι το 11% του ελληνικού και το 17% του κυπριακού πληθυσμού έχει αυτήν την κληρονομική μετάλλαξη. Το παρήγορο στην κατάσταση αυτή είναι το γεγονός, ότι οι συγκεντρώσεις της ομοκυστεΐνης του αίματος ελαττώνται σύκολα και ομαλοποιούνται, όταν προσλαμβάνονται χαμηλές δόσεις συμπληρώματος φυλλικού οξέος, της τάξης των 400 έως 600 μg (ή 0,4-0,6 mg) την ημέρα. Μεγαλύτερες δόσεις φυλλικού (π.χ. τα 5mg ημερησίως) για μακρό χρονικό διάστημα δεν συνιστώνται, διότι πέρα του ότι είναι περιττές, μπορεί να είναι και βλαπτικές.

Δύο είναι κυρίως οι λόγοι για την έλλειψη φυλλικού στον άνθρωπο:

Πρώτο, οι μειωμένες προσλήψεις με τη διατροφή. Μία μελέτη του Πανεπιστημίου της Κρήτης έδειξε ότι το 91% των Ελλήνων αντρών και το 95% των Ελληνίδων, έχουν προσλήψεις φυλλικού κάτω από τη συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα (που είναι τα 400 μg). Στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία, για να αυξήσουν τις προσλήψεις του πληθυσμού τους σε φυλλικό οξύ, επέβαλαν τον εμπλουτισμό με τη βιταμίνη αυτή όλων των δημητριακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του ψωμιού, των ζυμαρικών και του ρυζιού. Εκτιμήθηκε ότι χάρη στην παρέμβαση αυτή, 40.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ θα αποφεύγουν τον θάνατο κάθε χρόνο από καρδιακά επεισόδια.

Ο δεύτερος λόγος για την έλλειψη φυλλικού οξέως είναι η μειωμένη απορρόφηση του φυλλικού των τροφίμων. Πράγματι το 50% περίπου του φυλλικού μιας δίαιτας απορροφάται από το έντερο για να εισέλθει τελικά στον οργανισμό μας. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό μέρος του φυλλικού των τροφίμων χάνεται με την ουντήρηση και το μαγείρεμα.

Νικόλαος Κ. Κιούσης

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

...Μεταξύ των μεταναστών που έχασαν την ζωή τους στη **Μεσόγειο**, υπάρχουν και πολλοί μετανάστες από την Ερυθραία. Είναι η τρίτη σε μέγεθος ομάδα, μετά τους Σύρους, και τους Αφγανούς, που διαφέγουν προς την Ευρώπη. Εγκαταλείπουν την χώρα



τους λόγω των πολιτικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. Το 2012 ακτιβιστές και ερευνητές έστησαν το διεθνές δίκτυο **«Watch the Med»** (Παρατηρητήριο της Μεσογείου), το οποίο δέχεται τηλεφωνήματα από μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο και προσανατολίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Οι μετανάστες συνδέονται μέσω του Διαδικτύου και άνθρωποι του παρατηρητηρίου απαντούν στις τηλεφωνήματά τους κλήσεις, 24 ωρές το 24ωρο. Μεταξύ αυτών, βρίσκεται και ένας καθολικός ιερέας από την Ερυθραία, ο **Μούσι Ζεράι**, ο οποίος υποστηρίζει τους συμπατριώτες του σ' αυτή την δύσκολη προσπάθεια που κάνουν. Ήταν υποψήφιος για το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

...Την **Αιθιοπία ανακήρυξε για το 2015**, ως τον καλύτερο τουριστικό προορισμό του κόσμου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον Τουρισμό και το Εμπόριο. Στην απόφαση του, αναφέρεται, στην εξαίρετη φυσική ομορφιά της, στα εντυπωσιακά τοπία της και στον πολιτισμό της χώρας. Στην Αιθιοπία, σήμερα, υπάρχουν 9 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Το 2014, την επισκέφτηκαν 600.000 άτομα και το 2013 είχε έσοδα από τον τουρισμό, 2 δισ. Δολλάρια.

...Η **Air Djibouti ξανά στον αέρα**. Πρόσφατα, ένα φορτηγό αεροσκάφος Fokker πραγματοποίησε την πρώτη πτήση της, από το Τζιμπούτι στη Χαργκέισα της Σομαλιάς (πρώην Αγγλική Σομαλία), μεταφέροντας 6 τόνους εμπορευμάτων. Μετά από πολλά χρόνια κακοδιαχείρισης, η εταιρεία χρεοκόπησε το 2002. Είχε ιδρυθεί το 1963 και ήταν μια από τις παλαιότερες αεροπορικές εταιρείες της Αφρικής. Η νέα εταιρεία, παραμένει υπό κρατικό έλεγχο, αλλά την διαχείριση της έχει ο αναλάβει η βρετανική εταιρεία **Cardiff Aviation**, η οποία θα είναι είναι ο περιθυρί για τη συντήρηση των αεροσκαφών και για την εκπαίδευση του προσωπικού. Οι πτήσεις μεταφοράς επιβατών αναμένεται να ξεκινήσουν το Νοέμβριο του 2015.

...Η **Κίνα έχει επενδύσει μέχρι σήμερα 12 δισ. Δολλάρια στο Τζιμπούτι**. Αφορά δύο νέα αεροδρόμια, έξι λιμάνια και την οιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Αιθιοπίας και Τζιμπούτι. Το ενδιαφέρον των έξινων επενδυτών είναι μεγάλο, λόγω της στρατηγικής θέσης που έχει η χώρα, στο Κέρας της Αφρικής.

...Στους αγώνες του **Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου**, που έγιναν πρόσφατα στο Πεκίνο, το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του Μαραθώνιου Δρόμου κέρδισε ένας αθλητής 19 χρονών από την Ερυθραία, ο **Γκιρμάι Γκεμάνε Τσεγκάι**. Στο αγώνισμα των 5.000 μ., είχαμε θρίαμβο των αθλητριών από την Αιθιοπία, κέρδισαν και τα τρία μετάλλια. Το χρυσό η **Αλμάζ Αγιάνα**, το ασημένιο η **Σενμπερέ Τεφερί** και το χάλκινο η **Γκενζέμπε Ντιμπάμπα**, η οποία κέρδισε και το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα των 1.500 μ. Τέλος, μια άλλη **Ντιμπάμπα**, η **Μάρε** κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του Μαραθώνιου Δρόμου, ενώ η **Τζελέτε Μπούρκα**, που αγωνίστηκε στο ασημένιο μετάλλιο.

Σ.Ε.Β.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η Φορτούνα-Μαρίνα Γλύπη, ήταν εκπρόσωπος του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας, στην IE' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων (2011). Σήμερα, σπουδάζει στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, του ΤΕΙ Αθηνών. Παρακάτω δημοσιεύουμε την ομιλία της, στην Βουλή των Εφήβων.

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι Έφηβοι Βουλευτές. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να ταξιδέψω ξανά στην χώρα του πατέρα μου και στη δεύτερη πατρίδα μου και για την τόσο ζεστή φιλοξενία.

Αν και ζω χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, η Ελλάδα βρίσκεται μέσα στην καρδιά και στα όνειρα μου και η σχέση μου μαζί της είναι ζωντανή, χάρη στο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας στην Αντίς Αμπέμπα, στο οποίο φοιτώ μαζί με άλλα εκατόν είκοσι παιδιά Ελληνικής καταγωγής και όλοι μαζί διαμένουμε στο Οικοτροφείο της Ελληνικής Κοινότητας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελληνική Κοινότητα και το Υπουργείο Παιδείας που στέλνει εκπαιδευτικούς, που με το έργο τους, μπορούμε να μαθαίνουμε την γλώσσα και διατηρούμε ζωντανό, τον Ελληνικό πολιτισμό.

Ευχαριστώ και το Υπουργείο Εξωτερικών, που με τις υποτροφίες που δίνει, μπορούμε εμείς τα Ελληνόπουλα της Αιθιοπίας να σπουδάζουμε στην Ελλάδα και να κάνουμε τα όνειρα μας πραγματικότητα.

Στη συνέχεια θα ήθελα να αναφερθώ στις συνθήκες ζωής των γυναικών στην Αιθιοπία. Στην Ευρώπη, η γυναίκα είναι ανεξάρτητη, μορφωμένη, αποφασίζει η ίδια για τον για τον εαυτό της και απολαμβάνει η ίδια τα αγαθά των κόπων της.

Στην Αφρική και την Αιθιοπία τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Η γυναίκα είναι φορτωμένη με πολλούς ρόλους και ταυτόχρονα έχει να αντιμετωπίσει ρατσιστικές αντιλήψεις που την θεωρούν κατώτερη από τον άνδρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται η κοινωνική της προσφορά.

Συγκεκριμένα, στον χώρο της εκπαίδευσης, πολλά κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν καλή επίδοση και συνεχίζουν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο. Έτσι, σήμερα το ποσοστό τους ανέβηκε στο 45% σε σχέση με παλαιοτέρα. Στα χωριά βέβαια πολλά κορίτσια μένουν σπίτι για να προσφέρουν βοήθεια στις δουλειές, ενώ στο σχολείο, όπου πληρώνουν δίδακτρα, επιλέγονται από την οικογένεια μόνο τα αγόρια. Λιγότερα κορίτσια πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο, από όπου αποφοιτούν ως γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτονες και νοσοκόμες.

Στο τομέα της εργασίας, πάλι μόνο το 6% των γυναικών κατέχουν ανώτερες θέσεις στη διοίκηση ή θέσεις με καλό μισθό. Οι περισσότερες απασχολούνται ως υπάλληλοι, οικιακοί βοηθοί, αλλά και σε πολύ βαριές εργασίες, όπως η οικοδομή. Πολλές είναι αυτές που δεν μπορούν να βρουν εργασία στην χώρα και πηγαίνουν ως οικιακοί βοηθοί σε αραβικές χώρες, όπου πολλές φορές γνωρίζουν την αναξιοπρέπεια και την εκμετάλλευση.

Στο χώρο της υγείας, στις πόλεις υπάρχουν νοσοκομεία και κλινικές, όπου μπορούν να απευθύνονται για όποιο θέμα τους απασχολεί. Όμως, στην επαρχία τα πράγματα είναι δύσκολα, αφού δεν υπάρχουν γιατροί σε όλα τα χωριά και πολλές φορές διανύουν μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια προκειμένου να βρουν γιατρό. Σε αυτόν τον τομέα, η προσφορά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι πολύ σημαντική.

Ενδεικτικά στοιχεία είναι ότι μόνο 35% των ανδρών και το 40% των γυναικών φτάνουν τα 65 χρόνια, ενώ ο μέσος Όρος ζωής είναι τα σαράντα οκτώ χρόνια. Ακόμα, στα χίλια παιδιά που γεννιούνται, τα εκατόν εξήντα έξι πεθαίνουν πριν τα πέντε τους μόλις χρόνια. Το 2.5% του πληθυσμού είναι φορείς του AIDS και πολλές κοπέλες πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της κλειτοριδεκτήμης, που εφαρμόζεται ακόμα σε ορισμένα χωριά.

Τέλος, η οικογένεια είναι ένας θεσμός που στην Αιθιοπία είναι πολύ σημαντικός. Την ευθύνη για την ευημερία της, την έχει η μητέρα.

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ....

Ο ... ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

'Ηταν Δεκέμβριος του 1960, όταν έγινε πραξικόπημα για την ανατροπή του Αυτοκράτορα Χάιλε Σελάσσιε. Ο Γιώργος Πυθαράς, για λογούς ασφαλείας μετέφερε την οικογένεια του και την οικογένεια του Ηλία Παπαχαραλάμπους, στο σπίτι του στο Γκούλελε, ένα προάστιο λίγο έξω από την Αντίς Αμπέμπα.

Συνεχίζοντας την περιγραφή των γεγονότων της εποχής, σήμερα μπορείτε να διαβάσετε ένα ακόμη επεισόδιο, που συνέβη τις δύσκολες εκείνες ημέρες.

'Αρχισε να βραδιάζει. Από μακριά ακούγονταν τώρα σποραδικά πυρά που φαίνονταν να έρχονται από το δασάκι απέναντι από το σπίτι. Όταν πήρε να σκοτεινάζει ο κύριος Γιώργος μου έκανε νόημα - με τρόπο - να τον ακολουθήσω. Βγήκε από το σαλόνι και πήγε προς το υπνοδωμάτιό του. Τον ακολούθησα.

-'Ελα μέσα', μου είπε.

Μπήκα. Άνοιξε την μεγάλη ξύλινη ντουλάπα και παραμερίζοντας κρεμασμένα ρούχα έβγαλε ένα δίκαννο. Άπλωσε το χέρι του στο πάνω ράφι και κατέβασε ένα κουτί. Το άνοιξε. Ήταν γεμάτο σφαίρες. Ήξερα από δαύτες από την Ντίρε Ντάουα όπου ο παππούς Πιέρο μας πήγαινε για κυνήγι τις Κυριακές. Ο κύριος Γιώργος άφησε το όπλο και το κουτί πάνω στο κρεβάτι και άνοιξε την άλλη πόρτα της ντουλάπας. Εκεί παρά το ύψος του χώθηκε σχεδόν ολόκληρος μέσα. Σε λίγο βγήκε κρατώντας μια καραμπίνα και μου είπε με πολύ σοβαρό ύφος:

-'Άκου Άκη, εσύ θα πάρεις το δίκαννο κι εγώ την καραμπίνα. Μόλις σκοτεινιάσει θα βγούμε έξω με τα όπλα και θα κάνουμε περιπολίες γύρω από το σπίτι. Εντάξει;

Μου έδωσε το δίκαννο.

-Ξέρεις να το οπλίζεις; ρώτησε

-Μάλιστα, είπα χωρίς τον παραμικρό δισταγμό.

-Λοιπόν πάμε τώρα να σου δείξω πώς θα συνεργαστούμε.

Πήγαμε στο σαλόνι. Εγώ – απ' ότι θυμάμαι – ένιωθα τόση περηφάνια, που κρατούσα το όπλο ακουμπισμένο στον ώμο, λες και πήγαινα σε παρέλαση. Η μητέρα μου, η κυρία Φλώρα, ο αδελφός μου ο Μίκης και ο Λάκης με κοίταζαν άφωνοι. Και ο κύριος Γιώργος τους είπε:

-Λοιπόν! ο Άκης κι εγώ θα βγούμε με τα όπλα έξω και θα κάνουμε περιπολίες γύρω από το σπίτι.

Η μητέρα μου κάτι πήγε να πει αλλά ο κύριος Γιώργος μ' ένα νεύμα την καθησύχασε. Εγώ είχα μάτια μόνο για τον αδελφό μου και τον Λάκη, που τους κοίταζα ειρωνικά κι έλεγα από μέσα μου:

-Γελάγατε προηγουμένως που έριξα τα νερά και τους καφέδες ε; Κάτσετε τώρα με τις ...γυναίκες!

Όταν βγήκαμε έξω έκανε ψύχρα. Αλλά δεν με ενδιέφερε.

-Λοιπόν! Θα οπλίσουμε τα τουφέκια μας και θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε γύρω – γύρω από το σπίτι αντίστροφα. Εγώ θα ξεκινήσω από την δεξιά πλευρά και εσύ από την αριστερή πλευρά. Θα συναντιόμαστε δυο φορές σε κάθε κύκλο και θα αναφέρουμε ο ένας στον άλλον αν είδαμε τίποτα ύποπτο, μα είπε ο κύριος Γιώργος.

Και ξαφνικά, ένας πανύψηλος στρατιώτης βρέθηκε να στέκεται μπροστά μου, με προτεταμένο το όπλο του. Τα μάτια του λάμπιανε στο σεληνόφωνο. Ανάσαινε γρήγορα, σαν να είχε τρέξει και με πλησίαζε αργά – αργά. Σε λίγο, η μούρη του κάλυπτε ολόκληρο το οπτικό μου πεδίο και η κάνη του όπλου του, πίεσε την κοιλιά μου.

Η ανάσα του μύριζε άσχημα. Η δική μου είχε ...κοπεί. Άπλωσε το ένα του χέρι και μου άρπαξε το δίκαννο.

(Συνέχεια στη σελ. 4)

Η Π α τ ρ ί δ α τ ο υ Α ν θ ρ ω π ί ν ο υ Γ έ ν ο υς

Ο διάσημος Άγγλος επιστήμονας φυσιοδίφης **Κάρολος Δαρβίνος** (Charles Darwin), που με το έργο του έγινε θεμελιωτής της θεωρίας για την εξέλιξη των ειδών, γράφει το 1871 στο βιβλίο του «Η γένεση του ανθρώπου και τη φυσική επιλογή» ότι το ανθρώπινο είδος πρωτευμφανίστηκε στην Αφρική και ότι είναι απόγονος του χιμπαντζή. Και πράγματι η θεωρία του Δαρβίνου επαληθεύτηκε! Εκατό χρόνια αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου 1974, παλαιοντολόγοι ερευνήτες ανακάλυψαν στην Αιθιοπία, τα αρχαιότερα λείψανα ανθρωποειδών προγόνων μας. Ο **Δόκτωρ Λουΐς Λίκυ** (Louis Leakey) ανακοίνωνε, για μια ακόμη φορά, ότι η Αφρική είναι η μητέρα της ανθρωπότητας, καθότι εκεί έγινε η εμφάνιση του αρχικού πληθυσμού.

Οι ανασκαφές του 1974, στα βορειοανατολικά της Αιθιοπίας και συγκεκριμένα στην κοιλάδα του Όμο, σε μια αποξηραμένη λίμνη κοντά στο Χαντάρ, έβγαλαν στο φως το σκελετό ενός αρχαϊκού θηλυκού ανθρωπειδούς, που τα μισά χαρακτηριστικά ήταν ανθρώπου και τα άλλα μισά πιθήκου. Στεκόταν όρθιο στα πόδια του, άρα βρισκόταν ένα σκαλοπάτι πλησιέστερα προς τον σημερινό άνθρωπο. Μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το αρχαιότερο απολίθωμα σκελετού της ανθρώπινης οικογένειας (*Australopithecus aethiopicus* ή *australopithecus afarensis* δηλ. από την περιοχή του Αφάρ), που έχει βρεθεί. Ηλικιακά υπολογίζεται πως είναι 3.200.000 ετών.

Το βάπτισαν με δύο ονόματα: «**Λουίση**», από το ομώνυμο τραγούδι των Beatles “Lucy in the sky” με τους Diamonds που έπαιζε εκείνη την ώρα το ραδιόφωνο, αλλά και «Ντινκενές», που στα αιθιοπικά σημαίνει «είσαι πολύ όμορφη, εξαιρετική». Ο σκελετός βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο της Αντίς Αμπέμπα.

Το 2003 η Λουίση ταξίδεψε στην Αμερική, όπου έγιναν διάφορες έρευνες και παρατηρήσεις.

Και πράγματι η Λουίση είναι μοναδική, στον επιστημονικό



χώρο, όχι μόνο για την ηλικία της, αλλά και για την ανατομία της. Αντίθετα με τις προηγούμενες θεωρίες, ο σκελετός αποδεικνύει ότι οι πρόγονοί μας άρχισαν να περπατούν στα δύο πόδια πριν μεγαλώσει ο εγκέφαλος. Το ύψος της Λουίση μόλις που ξεπερνούσε το ένα μέτρο και το βάρος της ήταν όχι περισσότερο από 30 κιλά. Ο εγκέφαλος όμως ήταν πολύ μικρός, σαν του χιμπαντζή. Αντίθετα, άλλα χαρακτηριστικά όπως η λεκάνη, τα πόδια και κυρίως το σχήμα της σιαγόνας μοιάζουν απόλυτα με του ανθρώπου και έχουν εξεφύγει από το πλατύ στόμα και τα δόντια του πιθήκου προγόνου. Τα ανθρωποειδή αυτά ζούσαν κατά ομάδες σε ανοικτούς χώρους κι οχι σε δάση. Επιβεβαιώνεται έτσι η αρχαιότητα της ανθρώπινης παρουσίας στην Αιθιοπία.

Το 1992 μια διεθνής επιστημονική ομάδα ανακάλυψε στην ίδια περιοχή την «**Άρντη**», η οποία σε ηλικία είναι πολύ προγενέστερη της Λουίση. Πρόκειται για το απολίθωμα θηλυκού Αρδπιθηκού, ηλικίας περίπου 4.400.000 ετών, που μας οδηγεί στην κατανόηση των πρώτων εξελικτικών βιθμάτων του ανθρώπου από το χιμπαντζή. Επίσης το 1992, ομάδα ερευνητών ανακάλυψε στο Άραμις, στην περιοχή Αφάρ, 45 μίλια νότια του Χαντάρ, καμιά πενηνταριά θραύσματα από δόντια, μπράτσα, κρανία και σιαγόνες 17-20 ατόμων, σε ιζήματα ηλικίας **4.400.000 ετών**. Τους έδωσαν την ονομασία *Australopithecus ramidus*, που σημαίνει στη γλώσσα των Αφάρ Ρίζα ή Καταγωγή. Δεν έχουν ακόμη βρεθεί τμήματα ποδιών που θα μαρτυρούσαν αν τα ανθρωποειδή αυτά περπατούσαν στα δύο πόδια ή στα τέσσερα.

Μεταξύ του 1992 και 1994, ομάδα παλαιοανθρωπολόγων βρήκε στην πεδιάδα Γκόνα, νοτιοδυτικά του Χαντάρ, μερικές χιλιάδες λίθινα εργαλεία 2.600.000 και 2.500.000 ετών. Θεωρούνται τα αρχαιότερα εργαλεία που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα.

Πιστεύεται όμως ότι με την πρόοδο των ανασκαφών στην περιοχή θα βρεθούν εργαλεία ακόμη παλαιότερα, τόσο ώστε να πλησιάζουν την χρονολογία των ανθρωποειδών.

Αλεξάνδρα Ζέκου-Γρυπάρη

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

Οι οικιακές δουλειές χωρίς τον μηχανικό εξοπλισμό είναι ιδιαίτερα κοπιαστικές, η γέννηση πολλών παιδιών, η έλλειψη πρωτοβουλίας σε σχέση με την αμάθεια, κρατούν τις μητέρες σε δεύτερη μοίρα, κάτω από την σκιά του πατέρα, που παίρνει τις αποφάσεις. Αν συνυπολογίσουμε και την βοήθεια της μητέρας στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, καταλαβαίνουμε ότι η ζωή της είναι ιδιαίτερα επώδυνη, χωρίς αυτό να καταλήγει σε κάποια αναγνώριση. Και βέβαια, στα χωριά όλες αυτές οι δουλειές μπορεί να εκτελούνται από μητέρα δεκατριών και δεκατεσσάρων μόλις χρονών.

Η γυναίκα στην Αιθιοπία προσφέρει στην κοινωνία, στην οικογένεια, στην οικονομία, αλλά δεν απολαμβάνει αυτήν την προσφορά και συχνά δεν μπορεί να αποφασίσει για τον ίδιο της εαυτό της.

Ονειρό μου είναι με τις σπουδές μου, να συμβάλω στη βελτίωση των συνθηκών ζωής της γυναίκας στην Αιθιοπία.

Φορτούνα-Μαρίνα Γλύπτη

Ο ... ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

Το πέταξε στο έδαφος. Δεν αντέδρασα. Είχα παγώσει στην κυριολεξία.

-Ουίσκι! Ιζί ουίσκι άλε; (Υπάρχει ουίσκι εδώ;) ρώτησε άγρια

Δεν απάντησα. Είχε στεγνώσει το στόμα μου.

Έσπρωξε με δύναμη την κάνη στην κοιλιά μου κοιτάζοντας με απειλητικά.

-Ουίσκι, αχούν άμτα. Τόλο – Τόλο! (Φέρε ουίσκι τώρα. Γρήγορα.) Κραύγασε.

Έκανα μεταβολή, τρέχοντας ανέβηκα τα σκαλοπάτια της βεράντας και μπήκα στο σαλόνι. Ήξερα πού είχαν τα μπουκάλια με τα ποτά. Αρπάζω ένα μπουκάλι Τζώνου Ουώκερ και ξαναβγαίνω έξω, χωρίς να κάνω τον κόπο να απαντήσω στις φωνές της μάνας μου και της κυρία Φλώρας, που με ρωτούσαν τι έγινε.

Χριστόφορος (Άκης) Παπαχαραλάμπους

Η κ. Ελένη Φραντζεσκάκη-Παπατάκη

Λάβαμε το ακόλουθο γράμμα από την κ. Ελένη Φραντζεσκάκη-Παπατάκη σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να την ανακηρύξει Επίτιμο μέλος του Συλλόγου μας. («Κοντά σας τα Ελληνο-Αιθιοπικά», αρ. 107, σελ. 7). Η μετριοφροσύνη και η απλότητα που το χαρακτηρίζουν, αναδεικνύουν το ψυχικό μεγαλείο της κ. Φραντζεσκάκη-Παπατάκη. Το δημοσιεύουμε με χαρά.

Αγαπητά Μέλη του Δ.Σ.

Δέχθηκα με μεγάλη έκπληξη την τιμή που μου κάνατε, να με αναδείξετε Επίτιμο Μέλος του Συλλόγου μας.

Θεωρώ ότι ήταν καθήκον μου, να υψώνω την Σημαία μας. Το έκανα, με την ευλογία του Θεού και της Παναγίας και με την βοήθεια της Αγίας Τριάδας, που μου δίνει προστασία.

Αυτή την στιγμή, με συγκίνηση σκέφτομαι τον πατέρα μου, τον σύζυγο μου, τα αδέλφια μου και ιδιαίτερα τον αδελφό μου Αλέξη Φραντζεσκάκη, που πολέμησε στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο και πάλεψε με την Σημαία μας, στην Αλβανία. Του αφιερώνω αυτή την τιμή, που μου έγινε.

Σας ευχαριστώ για την μεγάλη χαρά που δώσατε.

Ελένη Φραντζεσκάκη - Παπατάκη

ΝΤΕΜΕΡΑ 2015

Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, γιορτάστηκε από την Αιθιοπική Παροικία της Αθήνας το παραδοσιακό «Ντεμερά», η μεγάλη εορτή της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Η εορτή οργανώθηκε από την **Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας** και ήταν υπό την αιγίδα του **Επιτίμου Προξενείου της Αιθιοπίας**.

Εφέτος, iερούργησε ο **Σεβασμώτατος Μουσιέ**, Μητροπολίτης Νοτίου, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (ο οποίος ήλθε από τη Ρώμη, όπου είναι η έδρα του), μαζί με τον εφημέριο της Αιθιοπικής Εκκλησίας της Αθήνας, **π. Ουολντεμικαέλ Ταούμεγιε**.

Όπως πάντα, η κ. **Ευη Μητσοπούλου-Διαμάντα** διέθεσε δωρεάν τα καθίσματα για τον κόσμο και ο κ. **Παναγιώτης Στεφανίδης** τράβηξε και χάρισε αμέτρητες αναμνηστικές φωτογραφίες, ένα μικρό δείγμα των οποίων βλέπετε στο τεύχος αυτό.

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Στεφανίδης



Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Αναμνήσεις από τον κ. Γιώργο Βαλασκατζή

◆ **Στο «Κοντά σας» του Απρ-Ιουνίου/15, ο κ. Άκης Παπαχαραλάμπους μας ξύπνησε τις αναμνήσεις του προτελευταίου σκηνικού της πτώσης του Χαϊλέ Σελάσιε, που έμελλε να ολοκληρωθεί μετά 14 χρόνια. Θα επιθυμούσα λοιπόν να συμπληρώσω, τα εξής:**

Αν θυμάμαι καλύτερα, ήταν Τετάρτη 14/12/1960. Η Αμπέμπα στρατοκρατείτο. Τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν. Η Χώρα ήταν αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Από το Ράδιο-Άντις, μόνο, ακούγαμε την ηχογραφημένη ομιλία, του Ασφά Γουοσέν (Διαδόχου), περί ανατροπής του τυραννικού Καθεστώτος, κ.τ.λ. Ο Χαϊλέ Σελάσιε βρισκόταν στην Βραζιλία. Αργά εκείνη την ημέρα έμαθε τα νέα. Ακύρωσε το πρόγραμμα της επίσκεψής του και αναχώρησε για την Αντίς. Το αεροπλάνο του προσεγώνθηκε στη Λιβερία, από όπου, μέσω επικοινωνίας φίλων Πρέσβεων, έμαθε λεπτομέρειες για το «πραξικόπημα», του οποίου ηγείτο ο Αρχηγός των «Κουμπούρ Ζαμπάνια».¹ Στρατηγός Μεγκίστου Νουάι με τον αδελφό του και τον Σ/ρχη Γουορκινέ, Αρχηγό του «σπέσιαλ κάμπινετ»². Και οι τρεις ήταν οι πλέον έμπιστοι του.

Ο Αυτοκράτορας, μετά τη Λιβερία, κατευθύνθηκε στην Ασμάρα, όπου ο στρατός είχε παραμείνει πιστός. Ήρθε στην Αντίς, αμέσως μετά την πτώση των Επαναστατών. Αρχικά, οι Κουμπούρ Ζαμπάνια και ο Στρατός ήταν μαζί. Η Αστυνομία παρέμεινε ουδέτερη. Την Πέμπτη, 15/12/60, ο Στρατός διαφώνησε και στις 3 μμ. άρχισαν οι σκληρές μάχες μέσα στη Πόλη, οι οποίες τερματίστηκαν με θριαμβευτή τον Στρατό, το απόγευμα της Παρασκευής, 16/12/60. Ο Μεγκίστου Νουάι, σταν διαπίστωσε ότι είχε ηττηθεί, όρμησε στην Αίθουσα του Παλατιού όπου κρατείτο το σύνολο των Υπουργών και άλλοι επιφανείς του Καθεστώτος Χαϊλέ Σελάσιε. Τους εκτέλεσε, βιαστικά και έφυγε προς το Οντότο. Από την βιασύνη του όμως, δεν πρόσεξε ότι αρκετοί είχαν πέσει πριν τους βρουν οι σφαίρες. Μετά λίγες ημέρες τον συνέλαβαν, έγινε η Δίκη του και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Η τελευταία πράξη του σκηνικού άρχισε τον Φεβρουάριο του 1974, με την απεργία των ταξιτζήδων. Πίσω από αυτήν ήταν και ο στρατός που ζητούσε βελτιώσεις. Ο Χαϊλέ τους υποσχέθηκε μεν παροχές, αλλά προέβαλε και τα εσωτερικά προβλήματα που παρουσίαζε η διοίκηση. Έτσι, οι επί κεφαλής της Επιτροπής, που αργότερα γνωρίσαμε ως «DERG», πρόσφεραν ειαυτούς εγγυητές του Στέμματος, με δικαίωμα αποδοχής των υποδειξέων τους. Όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Agony in the Grand Palace» ο Aberra Jembere, τότε Υπουργός Επικρατείας - απελευθερωθείς την 11/9/82, η επιτροπή απαίτησε την σύλληψη όλων των μελών της Κυβέρνησης Ακλιλου και διορισμό άλλης Κυβέρνησης, γεγονός που έγινε με την άδεια του Χαϊλέ Σελάσιε και από εκεί και μετά γινόταν ό,τι του ζητούσαν. Αφού τον αποψίλωσαν από κάθε πιθανή στήριξη, τον καθαίρεσαν, το πρώτη 12/09/1974. Τα μετέπειτα, μέχρι τον Μάιο του 1991, είναι γνωστά. Το έτος 1990 το Καθεστώς ζητούσε απεγνωσμένα στήριξη των ΗΠΑ για επάνοδο στην ελεύθερη οικονομία, αλλά οι ΗΠΑ αρνήθηκαν. Τον μήνα Νοέμβριο/90 είχα επισκεφθεί την Αμπέμπα και συνάντησα τον παλιό μου φίλο, πολύ ψηλά, 3^ο στη ιεραρχία της Χώρας, ο οποίος, μεταξύ των άλλων μου είπε: «Με τα ίδια μας τα χέρια καταστρέψαμε τη Χώρα μας» (στα Αμαρινιά: μπεγκαζά ιτζάτσιν αγκεράτσιν αμπελάστεναλ). Ήταν τυχερός, γιατί μετά την εξαφάνιση του Μεγκίστου X.M, πήγε με τον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο για τις γνωστές διαπραγματεύσεις, προηγήθηκε η ομαλή είσοδος στην Αντίς του Μελές Ζεναούι και έτσι ο φίλος μου, από το Λονδίνο, κατέληξε Καθηγητής σε Πανεπιστήμιο των ΗΠΑ.

Γιώργος Βαλασκατζής (Ν. Σμύρνη, Αύγουστος 2015)

1. «Κουμπούρ Ζαμπάνια» = Η Φρουρά του Αυτοκράτορα. Αριθμούσε 5.000 άνδρες.
2. «Σπέσιαλ Κάμπινετ» η αντίστοιχη ΚΥΠ στα δικά μας.

Σχετικά με τη λειτουργία του Ελληνικού Σχολείου στην Αντίς Αμπέμπα

◆ **Με αφορμή την μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας από διθέσιο σε μονοθέσιο, η Ιατρός **Βαρβάρα Γκεμπιάου**, που ζει στην Αιθιοπία, έστειλε το παρακάτω ηλεκτρονικό μήνυμα στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος.**

Αξιότιμοι,

Ονομάζομαι Γκεμπιάου Βάρβαρα και είμαι Ελληνίδα επιχειρηματίας που διαμένω στην Αιθιοπία μόνιμα τα τελευταία χρόνια. Ο γιός μου παρακολουθεί το Ελληνικό σχολείο στην Δευτέρα τάξη του.

Είχαμε μία εξαίρετη δασκάλα την χρόνια αυτή, την Αντιγόνη Γκούρα, η οποία δυστυχώς δεν θα είναι μαζί μας την επόμενη χρονιά, μετά από την αυθαίρετη απόφαση της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας, να μην της ανανέωση την σύμβαση. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μόνο έναν δάσκαλο οπότε και το σχολείο να πλέον είναι μονοθέσιο, με ότι αυτό σημαίνει για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Πιστεύω ότι η κίνηση αυτή σε ένα σχολείο που κτίστηκε με τον ίδρωτα των προηγούμενων ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ, δεν είναι ορθή, όταν από την άλλη λειτουργεί με τις καλύτερες συνθήκες ένα Αγγλικό τμήμα στο σχολείο μας το οποίο έχει περίπου 900 μαθητές.

Πολλά από τα παιδιά τρίτης γενιάς που διαμένουν στο Ελληνικό οικοτροφείο της κοινότητας και ενώ φοιτούσαν στο Ελληνικό τμήμα του σχολείου μεταφέρθηκαν, στο Αγγλικό τμήμα. Και αναφωτίεμαι αντί να προάγουμε το Ελληνικό στοιχείο πάμε να το σβήσουμε σε χαλεπούς καιρούς όπως αυτούς που διανύουμε και με τον τρόπο αυτό να αποθαρρύνουμε τα κύματα μαζικής μετανάστευσης, λόγο της οικονομικής κρίσης.

Θα παρακαλούσα τον ΣΑΕ, αν και δεν είναι δική του ευθύνη, να προσπαθήσει στην κατεύθυνση της ομαλής λειτουργίας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ.

**Με εκτίμηση, Γκεμπιάου Βαρβάρα
MSc INTERNATIONAL MEDICINE.**

NATIONAL KAPODISTRIAL UNIVERSITY OF ATHENS

**Η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ**

ΠΡΟΣ: Βαρβάρα Γκεμπιάου Barbara.assefa@gmail.com

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ελληνικού σχολείου στην Αντίς Αμπέμπα».

**ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 6624/07-07-2015
Φ.Ε.Σ. Γραφ. Υπουργού.**

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι το Ελληνικό Σχολείο της Αντίς Αμπέμπα είναι αναγνωρισμένο σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας και έχει ως φορέα λειτουργίας την Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα.

Ος εκ τούτου η Ελληνική Κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για την οργανικότητα του σχολείου, αν δηλαδή το σχολείο παραμένει διθέσιο ή γίνεται μονοθέσιο. Το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζει να στηρίζει την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό με όλα τα μέσα και κυρίως με την απόσπαση εκπαιδευτικών.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ**

Κοιν: Γραφ. Υπουργού Γραφ. Αν Υπουργού Εσωτερική Διανομή : ΔΙΠΟΔΕΞΜΣ-Τμήμα Α'

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ (Συνέχεια)

Γιάννης Ιωαννίδης

◆ Στις 27 Αύγουστου 2015, στα 81 του χρόνια, μας άφησε και πήγε μαζί με τους αγγέλους, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Ένας κοσμοπολίτης, καινοτόμος, που άφησε το στίγμα του, ιδρύοντας τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δωδεκανήσου.

Γεννήθηκε το 1933, στην Μεσάναγρο της Ρόδου. Οι γονείς του ήταν ο Στυλιανός και η Θεανώ Ιωαννίδη, που ζύσαν επί σειρά ετών στο Φίτσε της Αιθιοπίας. Είχε τρεις αδελφές, την Αμαλία, τη Βασιλεία και τη Δήμητρα.

Πήγε Δημοτικό και Γυμνάσιο σχολείο στην Γεννάδη της Ρόδου, στο Ελληνικό Σχολείο της Αντίς Αμπέμπας και στο Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο της Λάρνακας. Ήταν απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής, του University of Southampton (1960).

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στην Αιθιοπία και εργάστηκε στην Mitchell cotts & Co και στην Tendaho Plantations Ethiopia (1961-1963), στην Astron Macaroni Factory, N.Sarris (1963-1966) και στην Mihos Group of Companies (1966-1969). Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αιθιοπία, απέκτησε, με την πρώτη του γυναίκα Μπέρυλ, δυο παιδιά, την Γαβριέλα (1964) και τον Στέλιο (1966), ενώ με τη δεύτερη σύζυγό του, Άννα, έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του, στη Ρόδο.

Επιστρέφοντας στη Ρόδο, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Το 1971 άνοιξε το φροντιστήριο JOHN IOANNIDES S.A FOREIGN LANGUAGE CENTRE, στο όποιο εργάστηκε μέχρι το 1997, όταν και απεχώρησε.

Δήμητρα Γιαννούρη Παπασταμάτη

Σημ. Στην παραπάνω στήλη δημοσιεύονται κείμενα που έχουν σχέση με τον Ελληνισμό της Αιθιοπίας, της Ερυθραίας και του Τζιμπούτι. Αυτά μπορούν να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή, στο E-Mail: ellinoethiopic@gmail.com



Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΟΥΜΕΝΤΙΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, θα τιμήσουμε και εφέτος τη μνήμη του **Άγιου Φρουμεντίου**, θεμελιωτή του Χριστιανισμού στην Αιθιοπία και Προστάτη του Ελληνισμού της Αιθιοπίας. Η Θεία Λειτουργία και η Αρτοκλασία θα γίνουν την **Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015, στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ιλισού**.

Ελπίζουμε ότι περισσότεροι Έλληνες της Αιθιοπίας από άλλες χρονιές θα παραστούν στη λειτουργία, η οποία αρχίζει νωρίς το πρωί και τελειώνει λίγο μετά τις 10 π.μ.

ΜΠΑΖΑΡ

Η οργάνωση «Φίλοι του παιδιού» οργανώνει το ετήσιο μπαζάρ της το **Σαββατοκύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου** στο χώρο της Hellestro, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των παιδιών και των οικογενειών που βοηθάει η αξιόλογη αυτή οργάνωση. Ειδικότερα, εφέτος θα ενισχυθεί το νηπιαγωγείο της οργάνωσης, όπου φοιτούν παιδάκια μεταναστών, μεταξύ των οποίων 72 Αιθιοπάκια. (Είναι τα δεύτερα σε αριθμό μετά από τα παιδιά από την Αίγυπτο.) Αυτός είναι ένας πρόσθετος λόγος που προτρέπουμε τα μέλη μας και τους αναγνώστες του «Κοντά σας» να επισκεφθούν και να ενισχύσουν το πάντοτε πλούσιο και ενδιαφέρον αυτό μπαζάρ. (Για το λόγο αυτό άλλωστε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να μη συμπέσει η ημερομηνία του Αιθιοπικού μπουφέ – για τον οποίο διαβάσατε παραπάνω – με την ημερομηνία του μπαζάρ, ώστε να μπορέσουν τα μέλη μας να παρευρεθούν και στις δύο εκδηλώσεις.)

Αιθιοπικό Εορτολόγιο

(Αύγουστος-Δεκέμβριος 2015)

- 22 Αυγούστου 2015 (16 Νεχασιέ 2007): **Κοίμηση της Θεοτόκου (Φιλοστά Μαριάμ)**
- 12 Σεπτεμβρίου 2015 (1 Μεσκερέμ 2008): **Πρωτοχρονιά (Ινκουστατάς)**
- 28 Σεπτεμβρίου 2015 (17 Μεσκερέμ 2008): **Ανεύρεση του Τιμίου Σταυρού (Γιε Μεσκέλ Μπεάλ)**
- 29 Δεκεμβρίου 2015 (19 Ταχσάς 2008): **Εορτή του Αρχαγγέλου Γαβριήλ (Κιντούς Γκαμπριέλ)**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με τις αποζημιώσεις Ελλήνων της Αιθιοπίας

Την 27/05/2015 έγινε συνάντηση πολλών Ελλήνων της Αιθιοπίας και αποφάσισαν να ζητήσουν από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος να μεσολαβήσει, στις αρμόδιες Αρχές της Αιθιοπίας να βεβαιώσουν την ισχύ των όρων της, από 27/Οκτωβρίου/2000, Συμφωνίας της Αιθιοπίας με την MIGA, ώστε, βάσει αυτών να απαιτήσουν τις αποζημιώσεις ή/και επιστροφή των εθνικοποιηθεισών ή δημευθεισών περιουσιών.

Ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν, επειγόντως, στο Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, κ. Έλλη Παπαχαραλάμπους – τηλ. 69 44 86 30 35, αν αποδέχονται τους όρους της Συμφωνίας Αιθιοπίας/MIGA και να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο των δικαιούχων.

Οπως μας πληροφόρησε η Συντονιστική Επιτροπή, ήδη η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΞ εργάζεται για την προώθηση της υπόθεσης.

ΑΙΘΙΟΠΙΚΟ ΦΑΓΗΤΟ

Την **Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015**, στη 1 μ.μ. θα έχουμε Αιθιοπικό μπουφέ στο **εστιατόριο Lalibela** (Νάξου 26-28, στην Κυψέλη).



Παρακαλούμε να κρατήσετε γκαίρως το τραπέζι σας, τηλεφωνώντας σε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. για να βοηθήσετε ταυτόχρονα την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης.

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη	210 8814359
Λελέτα Σελάσιε	693 2658658
Παναγιώτης Στεφανίδης	210 8981728
Φώφη Καρδοβίλλη	210 8035350
Καίτη Κάρδα	210 9752957
Μαρίνα Λυτη	210 6773882

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ . . .**Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**

Το 1941 οι Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβάλλουν στην Αιθιοπία από τρία διαφορετικά σημεία. Βόρεια από το Σουδάν, νότια από την Κένυα και ανατολικά από τη Σομαλία. Απελευθερώνουν τη χώρα από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής και εγκαθιστούν Βρετανική διοίκηση, υπό τον Αυτοκράτορα Χάιλε Σελάσιε, μέχρι το 1945 όταν και αποχωρούν.

Οι Βρετανικές αρχές προχωρούν στην απελευθέρωση των Ελλήνων κρατουμένων που βρίσκονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, του Κόρεμ (600 χ.λμ. από την Αντίς Αμπέμπα) και της Σαρκάμα στο Ούρσο (βρίσκεται κοντά στην Ντίρε Ντάουα). Παράλληλα, συλλαμβάνουν και μερικούς Έλληνες, που συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς κατακτητές.

Εφαρμόζουν τα **Evacuation Measures** (Μέτρα Εκκένωσης) κατά των Ιταλών, τους οποίους εξορίζουν σε διάφορες βρετανικές αποικίες. Στα μέτρα αυτά, έκαναν το λάθος να συμπεριλάβουν και τους Δωδεκανήσους με Ιταλική υπηκοότητα. Αφορούσε 130 οικογένειες Ελληνικής καταγωγής, στις οποίες οι Ιταλοί επέβαλαν την υπηκοότητα τους το 1925.

Η Ελληνική Παροικία αντιδρά στην απόφαση της Βρετανικής διοίκησης και στέλνει επιστολή στον Βασιλέα της Ελλάδος **Γεώργιο ΒΕ.** Σε αυτήν, του ζητείται να μεσολαβήσει στη Αγγλική κυβέρνηση και στον Αυτοκράτορα της Αιθιοπίας, ώστε να εξαιρεθούν οι Δωδεκανήσιοι από τα μέτρα. Τελικά, το αίτημα έγινε δεκτό και έτσι οι Δωδεκανήσιοι παρέμειναν στην Αιθιοπία.

Την επιστολή υπογράφουν, οι παρακάτω :

- **Πατήρ Ηρωδίων**, εκ μέρους της Ιεράς Μητρόπολης της Αξώμης.
- **Κωνσταντίνος Σφακιανός**, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Αντίς Αμπέμπας.
- **Ευταξίας Ζαφειριάδης**, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ντίρε Ντάουας.
- **Στέφανος Περδίκης**, Πρόεδρος της Δωδεκανησιακής Ένωσης Αιθιοπίας.

Στην Ερυθραία τώρα, οι Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στην χώρα, μέσω του Σουδάν, παράλληλα με την Αιθιοπία. Εγκατέστησαν Βρετανική διοίκηση, η οποία παρέμεινε μέχρι 1952, όταν και αποχώρησε, παραδίδοντας την πρώην Ιταλική αποικία (1890-1941) στην ευθύνη του Ο.Η.Ε.

Μετά την κατάληψη της Ελλάδος από τις Γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, άρχισαν να καταφένουν στην Αίγυπτο εκατοντάδες πολίτες, στρατιώτες και αξιωματικοί. Έκει, συγκροτήθηκαν και αναπτύχθηκαν οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις της Μέσης Ανατολής, που έφθασαν μέχρι τα 30.000 άτομα.

Τον Απρίλη του 1944, οι στρατιώτες κι οι ναύτες που υπηρετούσαν σ' αυτές, εξεγέρθηκαν, κατέλαβαν τα στρατόπεδα και τα πλοία, προς υποστήριξη του ΕΑΜ. Η εξεγέρση κράτησε 20 μέρες, ώστου οι Άγγλοι και η εξόριστη Ελληνική κυβέρνηση να την καταστείλουν βίαια, με αποτέλεσμα να διαλυθούν οι ένοπλες δυνάμεις μας.

Περίπου 20.000 οπλίτες και αξιωματικοί του στρατου, της αεροπορίας και του ναυτικού, κλείστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στην Μέση Ανατολή. Από αυτούς, 1.180 στρατιώτικοι, με τον χαρακτηρισμό «επικινδυνοί», μεταφέρθηκαν και κλείστηκαν στα «σύρματα» του στρατοπέδου συγκέντρωσης του **Ντεκαμερέ**, στην Ερυθραία. (38 χλμ από την Ασμάρα).

Οι κρατούμενοι υπέφεραν από υποσιτισμό, που τους επέβαλαν οι Βρετανικές δυνάμεις και από το μεγάλο υψόμετρο, στο οποίο βρισκόταν το στρατόπεδο (2.042μ από την επιφάνεια της θάλασσας). Έμεναν σε θαλάμους των 40 ατόμων, διέθεταν βιβλιοθήκη, θέατρο και εκδίδαν το φιλολογικό περιοδικό **ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ**. Μεταξύ των κρατούμενων ήταν και ο ποιητής **Φώτης Αγγουλές**, ο οποίος έγραψε το ποίημα **Ασμάρα**. Ο **Γιάννης Ρίτσος** μετά τον θάνατο του, τον τίμησε με ένα ποίημά του.

Τον Δεκέμβριο του 1945, οι κρατούμενοι στρατιωτικοί αποφυλακίζονται και μεσω του Σουδάν μεταφέρονται στο λιμάνι Τομπρούκ της Λιβύης. Έκει, τους περίμενε πλοίο του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και τους μετέφερε πίσω στην πατρίδα. Οι περισσότεροι επέστρεψαν στην Ελλάδα, ελάχιστοι έμειναν στην Ερυθραία, ενώ λίγοι ήρθαν στην Αιθιοπία.

Πηγή του παραπάνω άρθρου, είναι τα αρχεία της Ελληνικής Κοινότητας Αντίς Αμπέμπας και οι αφηγήσεις των κρατούμενων του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Ντεκαμερέ.

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Σημ: Η ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, είναι: <http://www.xereteoti.com>

ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ

Εφυγαν από κοντά μας:

- **Η Εua Πετράτου** από την Αντίς Αμπέμπα.
- **Η Αναστασία Μελένου** από την Αντίς Αμπέμπα.
- **Ο Γιάννης Ιωαννίδης** από την Αντίς Αμπέμπα.
- Ο δημοσιογράφος **Αλέκος Ρήγας**, σύζυγος της Αννας Παπαχαραλάμπους από τη Ντιρέ Ντάουα.
- Ο **Αγγελος Νικολόπουλος**, δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας Αντίς Αμπέμπας και Καθηγητής μουσικής από το 1956 έως το 1961.
- **Η Ανδρομάχη Στεφανίδου**, μητέρα του πρώην προέδρου του Συλλόγου μας και μέλους του Δ.Σ. Παναγιώτη Στεφανίδη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στις οικογένειες τους.

ΔΩΡΕΕΣ

Δωρεές για τους σκοπούς του Συλλόγου μας έκαναν:

- Ο κ. **Λάμπης Τσιμάς**, 50 Ευρώ
- Η κ. **Μπέτη Αποστολίδη- Παπαναστασίου**, από τις Βρυξέλλες

Ευχαριστούμε τους δωρητές.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου να σημειώσουν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου είναι στην **ALPHA BANK**, στην οποία πρέπει να κατατίθενται οι συνδρομές και οι δωρεές. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι: **473-00-2002005883 - Η ετήσια συνδρομή είναι 30 Ευρώ.**

- Η εγγραφή για νέα μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν η ετήσια συνδρομή.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ τους ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Ταμία κ. Θεόδωρο Καλοπαναγιώτη ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.

- Από το εξωτερικό, μπορούν να γίνουν εμβάσματα προς τον Σύλλογο στην **ALPHA BANK, Athens, Greece**.

- Beneficiary: **Syllagos Ellinon Ethiopias**

- IBAN: **GR 80 0140 4730 473002002005883**

- SWIFT ADDRESS (BIC): **CRBA GR AA**

- Επιταγές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στο όνομα του Συλλόγου προς: **SYLLOGOS ELLINON ETHIOPIAS**

P.o.Box 3561 - 102 10 ATHENS, GREECE

Παρακαλούνται τα μέλη να καταβάλουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους.

Ο Σύλλογος δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του εάν όλοι δεν είναι συνεπείς.