

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1975 - ΑΘΗΝΑ
e-mail: ellinoethiopic@gmail.com
http://www.ausgreeknet.net/kondasas1.htm
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 3561, 102 10 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΤΟΣ 23^ο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 102
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Ιδιοκτήτης:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

- ◆ Εκδότης: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Έδρα: ΛΕΣΒΟΥ 14, ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
- ◆ Υπεύθυνος Σύνταξης: Ν. ΧΡ. ΒΟΖΙΚΗΣ
- ◆ Σελιδοποίηση: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
- ◆ Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

Χριστός Ανέστη

Και ένα χαρμόσυνο Πασχαλινό μήνυμα...

...Το καλό νέο του Ayalew Sisay



Όπως γνωρίζουν τα μέλη του Συλλόγου μας που παρακολουθούν τις δραστηριότητές του, προσπαθούμε, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων μας, να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε άτομα ή δράσεις που τη χρειάζονται. (Π.χ. επί πολλά χρόνια ενισχύουμε το έργο της Actionaid στην Αιθιοπία, στηρίζουμε το Σύλλογο Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας Lalibela, βοηθήσαμε ουσιαστικά και με ποικίλους τρόπους για τη μετάβαση στην Αγγλία, τις εγχειρήσεις και την αποκατάσταση της υγείας του μικρού Αβραάμ Τσεκόλ). Έτσι, το 2009, μέσω του Συλλόγου Lalibela, είχαμε γίνει ανάδοχοι του 17χρονου τότε Ayalew Sisay, τρόφιμου στο Ορφανοτροφείο της Αιθιοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Kombolcha. Ο Ayalew σπούδασε στο Τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνικού Κολλεγίου της Kombolcha, από το οποίο αποφοίτησε το 2011. Αφού εργάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια σε μία Γερμανική ΜΚΟ στην Αντίς Αμπέμπα, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του. Έγινε δεκτός από το Πανεπιστήμιο της Kombolcha και ήδη, από το πρώτο εξάμηνο, διακρίθηκε για τις επιδόσεις του.

Όλα αυτά τα χρόνια, ο Ayalew, μέσω της Λελέτας Σελάσιε, είναι σε επαφή μαζί μας και έχει εκφράσει πολλές φορές την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχιζόμενη στήριξή μας. Πριν από μερικές ημέρες μας έστειλε το γράμμα που δημοσιεύουμε παρακάτω, το οποίο δικαιώνει τις προσπάθειές μας:

Dear Members of the Board of the Association of Greeks of Ethiopia,

First of all, I would like to thank you for your great help, because, with regard to my present status, your efforts have played a great role in my life. My family, **now I am on the way to reach where I dreamt in my childhood period, so I am happy that you're still at my side, before and even now.** By the way, the laptop you sent me last week has reached me. And also, I have received 250 Euros. I don't have any words to thank you. It shows me that you are still proud of me and love me. Really thank you. In my study I have completed 1st semester course with 3.25 (distinction) grades. For the next semester I will try to do my best.. Thank you for everything. This is all for now. Until my next letter, God be with you. I wish all the best.

Your son,

Ayalew Sisay

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

...Μία νυκτερινή φωτογραφία από τις ακτές του Τζιμπουτί, κέρδισε το φετινό βραβείο του διαγωνισμού «World Press Photo». Είναι μια φωτογραφία του αμερικανού φωτογράφου John Stanmeyer, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό National Geographic. Σε αυτή φαίνονται μετανάστες, να σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα, προκειμένου να πιάσουν δυνατό σήμα με χαμηλή χρέωση από τη Σομαλία, για να μιλήσουν με τις οικογένειές τους. Το Τζιμπουτί είναι σταθμός για τους μετανάστες, οι οποίοι φεύγουν από τη Σομαλία, Αιθιοπία και Ερυθραία, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.



...Κατά 90% 'κούρεψε' το χρέος της Αιθιοπίας, η κυβέρνηση της Ρωσίας. Πρόκειται για δάνεια, που χορηγήθηκαν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Δόθηκαν υπό τη μορφή προμήθειας όπλων, εμπορευμάτων, είτε απευθείας σε συνάλλαγμα, για την στήριξη του καθεστώτος του Derg. Κράτησε μόνο το 10% από αυτό, για να αντισταθμίσει τα απολεσθέντα έσοδα, με νέες οικονομικές συμφωνίες.

...Την ασθένεια της μαλάριας προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να περιορίσει η διεθνής κοινότητα, στην Αφρική. Η Αιθιοπία, μαζί με την Σομαλία και το Τζιμπουτί, καταγράφουν σήμερα πολύ χαμηλά ποσοστά μόλυνσης. Φαίνεται, ότι κερδίζεται η μάχη για την πλήρη εξάλειψη της ασθένειας, από τις παραπάνω χώρες.

...Η Ελλάδα και το Τζιμπουτί συμμετέχουν στην κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή του νέου υποβρύχιου καλωδίου, το AAE-1 (Asia-Africa-Europe 1). Θα μεταφέρει τηλεπικοινωνιακή κίνηση, από το Χόνγκ Κόνγκ και την Ασία, στη Μέση Ανατολή, Αφρική (Αίγυπτο και Τζιμπουτί) και Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία). Είναι μια εναλλακτική διαδρομή στα υφιστάμενα υποθαλάσσια δίκτυα, που είναι ήδη υπερφορτωμένα. Το καλώδιο θα έχει μήκος 25.000 χιλιομέτρων. Προβλέπεται, να είναι ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα στον κόσμο. Την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει κοινοπραξία 17 τηλεπικοινωνιακών εταιριών, στην οποία, μεταξύ των άλλων, μετέχει ο ΟΤΕ και η Djibouti Telecom. Το νέο καλώδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2016.

Σ.Ε.Β.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

...Ο Κωνσταντίνος Ζέκος, διατέλεσε Τεχνικός Σύμβουλος του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε θέματα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής. Είναι γιος του Μιχάλη Ζέκου από την Αντίς Αμπέμπα και της Έλλης Πετράτου από το Κάιρο. Ίδρυσε και διευθύνει τον μελετητικό οργανισμό ΔΡΟΜΟΣ Consulting, που είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους οργανισμούς συμβούλων, στην Ελλάδα. Έχει κάνει την μελέτη των παρακάτω οδικών έργων:

- Αττική Οδός και Δυτική Περιφερειακή Υμηττού.
- Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).
- Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Πατρών.
- Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας από Λαμία μέχρι Εγνατία Οδό και μέχρι Λάρισα.
- Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Γιάννενα.
- Αυτοκινητόδρομος Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας (τμήμα 26 χλμ).
- Σχεδιασμός συστήματος μεταφορών Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.
- Εγνατία Οδός.

Σήμερα ασχολείται με την ανάπτυξη του Φαληρικού Όρμου, στο ύψος του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Έχει Master από το Northwestern University και είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

...Ο Γεράσιμος Μανούσος, διατέλεσε Καθηγητής του Τμήματος Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας (Aix-Marseille), στην Γαλλία. Είναι γιος του Μιχάλη Μανούσου από το Τζιμπουτί και της Ελευθερίας Καλάβρια από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Γεννήθηκε στη Ντίρε Ντάουα και τελείωσε την Μπολλολάκειο Σχολή. Όταν ήταν μαθητής, θαύμαζε τον Έλληνα Χειρουργό του Κρατικού Νοσοκομείου της πόλης, Θεόδωρο Πασπάτη και ήθελε να γίνει γιατρός. Τελικά, το παιδικό του όνειρο το έκανε πράξη. Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή του καριέρα, σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του ιδίου Πανεπιστημίου και ειδικεύθηκε στην Χειρουργική. Εκπόνησε τρεις Διδακτορικές διατριβές, δυο σε θέματα της Μαθηματικής επιστήμης και μια της Ιατρικής.

...Ο Ηλίας Γιαννακάκης (γιος της Γιούλας Παπασίμου), κέρδισε το βραβείο FIPRESCI, στο 16ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, με την ταινία «Καλάβρυτα: Άνθρωποι και Σκιές». Το βραβείο, απονέμεται στο καλύτερο Ελληνικό ντοκιμαντέρ. Το έργο διερευνά ένα ιστορικό τραύμα του Ελληνικού λαού, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται και τεκμηριώνει τη σημασία του αντιφασιστικού αγώνα στο παρελθόν, κάνοντας παράλληλα και αναφορά στο παρόν. Αυτές τις μέρες προβάλλεται τους κινηματογράφους, η νέα του ταινία «Χαρά», που έχει αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια, από τους κριτικούς. Σε αυτήν, ο σκηνοθέτης εστιάζει την προσοχή του, στον ψυχισμό μιας γυναίκας, που αρπάζει ένα μωρό από το μαιευτήριο και διαπράττει και φόνο, για να το προστατεύσει. Πρωταγωνιστεί η Αμαλία Μουτούση.

(Συνέχεια στη σελ. 7)

Απώλεια **Στέφανος Στεφάνου**



Ο αγαπητός φίλος **Στέφανος Στεφάνου, Πρόεδρος του Συλλόγου Αιγυπτιακών Ελλήνων Σουέζ και Πορτ-Τσουφίκ**, έφυγε από τη ζωή λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 15 Φεβρουαρίου 2014, αμέσως μετά το τέλος του αποκριάτικου χορού του Συλλόγου του, στο Σύνδεσμο Αιγυπτιακών Ελλήνων.

Είχε γεννηθεί το 1944 στο Σουέζ, όπου και μεγάλωσε. Ηλθε στην Ελλάδα το 1962 και σπούδασε ηλεκτρονικά στην Αθήνα και στην Αγγλία. Η επαγγελματική του ενασχόληση επικεντρώθηκε στην οργάνωση και διοίκηση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επί 18 χρόνια εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής, διευθυντής παραγωγής και γενικός διευθυντής στις βιομηχανίες ΦΙΞ, ΒΙΟΤΣΑΛ και ΝΙΚΠΟ και ως γενικός διευθυντής και Σύμβουλος του Multimedia Center.

Διετέλεσε επίσης καθηγητής των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Κορίνθου.

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Αιγυπτιακών Ελλήνων Σουέζ και Πορτ-Τσουφίκ από το 1998 έως το 2006 και ξανά από το 2008 έως το θάνατό του, ο Στέφανος Στεφάνου διακρίθηκε ιδιαίτερα. Η διορατικότητά του και οι οργανωτικές του ικανότητες, συνδυασμένες με μία ακάματη δραστηριότητα, συνέβαλαν ώστε ο Συλλογός του να είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους μεταξύ τόσο των Αιγυπτιακών σωματείων όσο και, γενικότερα, των σωματείων των Ελλήνων της Αφρικής. Στο Ταμείο Πρόνοιας του Συλλόγου αυτού, ο Σύλλογος Ελλήνων Αιθιοπίας έκανε μία δωρεά στη μνήμη του αείμνηστου Προέδρου τους.

Ο Στέφανος ήταν παντρεμένος με την Αγγελική Κασσή, επίσης Αιγυπτιακή, γεννημένη στην Αλεξάνδρεια, και είχε δύο παιδιά, το Γιάννη και τη Φιλίτσα. Τους εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας και ευχόμαστε ο Θεός να τους δώσει δύναμη και παρηγοριά.

Νικόλαος Χρ. Βοζίκης

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ.....ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στους καθηγητές μας, με ενδιαφέρουσες απόψεις, μαθητών του Ελληνικού Γυμνασίου της Αντίς Αμπέμπα, που οι περισσότερες δημοσιεύτηκαν στην ανάρτηση της Αθηνάς Μαραβέγια, στο Facebook:

- Ο Γυμναστής **Γιάννης Γεωργαντζής**, μας οδήγησε σε πολλές νίκες στους Παναθηναϊκούς αγώνες στίβου, ίσως πήραμε επί των ημερών του, τα περισσότερα μετάλλια που είχε πάρει ποτέ το Ελληνικό σχολείο.

- Η φράση «α να μου χαθείς, όλο το κουτόχορτο της Αιθιοπίας έχεις φάει «σας θυμίζει κάτι;;; (**Νίκος Γκίμης**).

Άννα Χριστοφοράκη-Πάγκαλου

- Ο **Βιλφόρ** μας έκανε Γαλλικά, σε οποίο από εμας, έκανε αταξία η ήταν αδιάβαστος, έλεγε: έλα να σου δώσω το ουσιαστικό σου, μετά γύριζε τον χάρακα από την πλευρά που χαρακώνει και μας χτύπαγε στις παλάμες.

Ελένη Χρήστου-Γιαννιάδη

- Επειδή είχα διαβάσει όλα τα βιβλία από τις βιβλιοθήκες των τάξεων (κάθε τάξη είχε την δική της δανειστική βιβλιοθήκη), ο **Νικόλαος Δράκος**, μου έδινε βιβλία από την βιβλιοθήκη των καθηγητών. Ήταν εκείνος που με έριξε στα βαθιά, για να διαβάσω Καζαντζάκη και Λουντέμη. Έπαιρνα τα βιβλία με την προϋπόθεση, ότι δεν θα έλεγα σε κανένα, τους τίτλους των.

- Ο **Κώστας Παπαδάκης**, εκτός από καθηγητής, ήταν και πολύ καλός ζωγράφος (παρότι έπασχε από αχρωματοψία). Είχε φτιάξει τα πανό που υπήρχαν δεξιά και αριστερά από την οθόνη, του κινηματογράφου «Εθιοπία». Έιχε ζωγραφίσει και πολλούς πίνακες, τους οποίους χάρισε όταν έφυγε από την Αντίς Αμπέμπα.

Μαρίνα Λύτη

- Ο Γυμναστής **Γιάννης Δούλης**, ήταν ένας μεγάλος αθλητής. Μας προπονούσε για να λάβουμε μέρος στους Παναθηναϊκούς Μαθητικούς Αγώνες Στίβου, του 1968. Δυστυχώς οι αγώνες δεν έγιναν, λόγω φοιτητικών ταραχών. Στενοχωρήθηκε πολύ, γιατί πίστευε ότι θα κερδίζαμε το χρυσό μετάλλιο στην σκυταλοδρομία. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, έλαβε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και κέρδισε την τρίτη θέση στο Δέκαθλο.

Γιώργος Βινιεράτος

- Εκείνον που συναντούσα συχνά στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου, ήταν ο Φιλολόγος **Γεράσιμος Χρυσάφης**, (διατέλεσε και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών). Τον εκτιμούσα απεριόριστα, για το χιούμορ του και για το ανοιχτό του μυαλό. Την τελευταία φορά που τον είδα, μου είπε για τα μεγάλα προβλήματα υγείας που είχε.....μετά από 15 ημέρες, είδα την αγγελία της κηδείας του.

Δημήτρης Στραγάλης

- Η **Βέρα Βαγγελάτου**, διέγνωνε την αγάπη μου για το διάβασμα και με πήρε ως βοηθό της, για να κάνουμε την καταγραφή και την ταξινόμηση των βιβλίων της βιβλιοθήκης. Τι πλούτος σε κλασική λογοτεχνία υπήρχε σ' αυτήν την βιβλιοθήκη. Είχε γίνει από δωρεές Ελλήνων ομογενών.

- Ο **Αναστάσιος Τσιλίδης**, άλλος αγαπητός μου. Δεν αγαπούσε την βυζαντινή μουσική. Ήταν λάτρης της «ευρωπαϊκής» και αυτήν μας δίδαξε στην χορωδία της εκκλησίας.

Μαρία Ταταλιά-Μαράντη

(Συνέχεια στη σελ. 7)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014, στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 75 μέλη από τα 121 που ήταν ταμειακώς εντάξει. Στην αρχή, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, **Νικόλαος Χρ. Βοζίκης**, υπέβαλε την ακόλουθη

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

«Κυρίες και Κύριοι,

Κατά το 2013, η δράση του Συλλόγου ήταν περίπου ίδια με αυτήν του 2012: λίγες εκδηλώσεις, επαφή με τα μέλη και, γενικότερα, με τους Έλληνες της Αιθιοπίας μέσω της εφημερίδας μας, και πολύ ικανοποιητική παρουσία στο Διαδίκτυο.

Εκδηλώσεις:

Στις 17 Φεβρουαρίου πέρυσι, κατά τη Γενική Συνέλευση, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου θα λήξει του χρόνου. Μετά τη Γενική Συνέλευση, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας.

Εκτός από τη Βασιλόπιτα, οι μόνες εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν έναν ικανοποιητικό αριθμό μελών και φίλων είναι οι συνεστιάσεις στα Αιθιοπικά εστιατόρια. Είχαμε δύο, την πρώτη στο ΑΧΥΜ στις 10 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκαν δύο DVD με ντοκυμαντέρ για την Αιθιοπία, προσφορά της κ. Λελέτας Σελάσιε, στην οποία τα έδωσε ο ίδιος ο σκηνοθέτης Samson Giorgis.

Η δεύτερη συνεστίαση έγινε στο LALIBELA στις 24 Νοεμβρίου.

Η Κυριακή, 24 Νοεμβρίου, ήταν επίσης η μέρα που έγινε η λειτουργία και αρτοκλασία στη μνήμη του Αγίου Φρουμεντίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ιλίου.

Ανέφερε προηγουμένως τον σκηνοθέτη Samson Giorgis. Η ταινία του με τον τίτλο «Η επιστροφή του Οβελίσκου», που αφορά την αρπαγή και τη μεταφορά στη Ρώμη από τους Ιταλούς, το 1937, ενός από τους πανάρχαιους οβελίσκους της ΑΧΥΜ, και την επιστροφή του το 2005, ήταν η συμμετοχή της Αιθιοπίας στον περυσινό Φεστιβάλ Αφρικανικού Κινηματογράφου στην Αθήνα. Προβλήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ραδιοσταθμού Αθήνα 9.84, στην τεχνόπολη στο Γκάζι, σε μία εκδήλωση που οργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογός μας και ο «Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας LALIBELA».

Τέλος, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην εορτή της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού, το γνωστό Ντεμερά, που έγινε από την Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αθήνας, στην Πλατεία Καραϊσκάκη. Η συμμετοχή του Συλλόγου στην εκδήλωση αυτή έγινε πάλι μέσω της κ. Ευης Μητσοπούλου-Διαμάντα και του Σταύρου Διαμάντα, που διέθεσαν δωρεάν τα απαραίτητα καθίσματα, και του Παναγιώτη Στεφανίδη, που προσέφερε στους περισταμένους το εμφιαλωμένο νερό και τράβηξε αμέτρητες ωραιότατες φωτογραφίες.

Κοινωνική Δράση:

Μέσω της ACTIONAID, εξακολουθήσαμε να είμαστε ανάδοχοι ενός παιδιού στην Κοινότητα Αζερνέτ Μπερμπερέ στην Αιθιοπία.

Επίσης, όπως ίσως θυμάστε, μέχρι το 2011, ήμασταν ανάδοχοι, μέσω του Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας, του Ayalew Sisay, ο οποίος αποφοίτησε τότε από την Τεχνική Σχολή της Kombolcha. Πέρυσι, ο Ayalew έγινε δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο του Dessie. Το Δ.Σ. έκρινε ότι αξίζει να τον στηρίξουμε και γι'

αυτό αποφασίσαμε να συμβάλουμε στα έξοδα διαβίωσής του και στα δίδακτρα με το ποσό των 60-70 Ευρώ το μήνα.

Εφημερίδα – Διαδίκτυο:

Κατά το 2013, εκδόθηκαν 4 τεύχη του «Κοντά σας», που είναι τώρα τριμηνιαίο. Πέρυσι, ήταν ο 22^{ος} χρόνος από την έκδοσή του, και είχαμε τη χαρά το τεύχος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου να είναι το εκατοστό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς οι οποίοι ξεκίνησαν αυτό το εγχείρημα και σε αυτούς που το συνέχισαν όλα αυτά τα χρόνια.

Το επίτιμο μέλος του Συλλόγου, ο Νίκος Μωραΐτης που ζει στην Αυστραλία και έχει συμβάλει στο να φθάσει η εφημερίδα μας παντού μέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού του «Αναγνώστης», ετοίμασε δύο CD με τα 100 τεύχη του «Κοντά σας», τα οποία και χάρισε στο Σύλλογο. Σύντομα, θα μπορούμε να τα διαθέσουμε σε όσους επιθυμούν να τα αγοράσουν.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, χάρη στο φίλο κύριο Νάσο Βλαχάκη, το «Κοντά σας» αναρτάται τώρα και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, την οποία επισκέπτονται χιλιάδες αναγνώστες, οι περισσότεροι από τους οποίους, διαφορετικά, θα αγνοούσαν ακόμα και την ύπαρξη του Ελληνισμού της Αιθιοπίας.

Κλείνω τις αναφορές στο Διαδίκτυο με το έργο που επιτελούν ο Σταύρος Διαμάντας και ο Σταύρος Βινιεράτος, οι οποίοι, αξιοποιώντας τις νέες αυτές μορφές επικοινωνίας, κρατούν το Σύλλογο καθημερινά στο προσκήνιο. Θα τους παρακαλέσω να σας ενημερώσουν με λίγα λόγια για το έργο τους, πριν ανέβει στο βήμα ο κ. Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης με τα οικονομικά στοιχεία.»

Ακολούθησε στο βήμα το κ. **Σταύρος Βινιεράτος**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Στην σελίδα μας στο Facebook, προσπαθούμε να προβάλλουμε το έργο των μελών μας και συγκεκριμένα τα βιβλία τους Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύουμε κάθε Κυριακή, σε συνέχειες, ένα κεφάλαιο από αυτά. Μέχρι σήμερα, έχουμε δημοσιεύσει:

Το βιβλίο του Άκη Παπαχαράλαμπος, «Τουκούρ Σεϊτάν», που αναφέρεται στις παιδικές αναμνήσεις του συγγραφέα, στην Αιθιοπία.

Από το βιβλίο της Αθηνάς Μαραβέγια «Φωκίων μου ... αγαπημένο μου!...» αποσπάσματα, με τον τίτλο «Η Ιστορία ενός μετανάστη».

Ένα άλλο βιβλίο που έκανε εντύπωση, ήταν το βιβλίο του Τζίμη Καλογερόπουλου «Οι δύο μου πατρίδες». Αναφέρεται στην ιστορία της Αιθιοπίας και του Ελληνισμού, στη χώρα αυτή.

Σήμερα δημοσιεύουμε το βιβλίο της Μαΐρης Μεταξά με τον τίτλο «Στην Αιθιοπία με Αγάπη».

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ψηφιοποιήσαμε και ανεβάσαμε στο διαδίκτυο το βιβλίο «Ιστορία της Ιεράς Μητρόπολης Αξώμης» του Χρήστου Ε. Γιαννούλα, που διατέλεσε καθηγητής του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας, την περίοδο 1973-77. Σήμερα, όλοι οι μαθητές του παραπάνω σχολείου έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό.»

Στη συνέχεια, ο κ. **Σταύρος Διαμάντας** υπενθύμισε στη Γενική Συνέλευση τη δυνατότητα να λαβαίνουν, όσοι θέλουν, ηλεκτρονικά το «Κοντά σας» καθώς και άλλα μηνύματα που ενδιαφέρουν την Αιθιοπία. Εκκλείσε την παρέμβασή του με την πληροφορία ότι η Αιθιοπική Κοινότητα της Αθήνας δημιούργησε μία λέσχη στην Κυψέλη, με βιβλία, παιχνίδια και χώρο για

μαθήματα ή μικρές συγκεντρώσεις. Τη λέσχη επισκέφτηκε το Δ.Σ. του Συλλόγου πριν από μερικές εβδομάδες.

Ακολούθως, ο Ταμίας του Συλλόγου, κ. **Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης**, υπέβαλε τον Οικονομικό Απολογισμό της χρήσης 2013 και τον Προϋπολογισμό για το 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013 – 31/12/2013

Άνοιγμα Ταμείου την 01/01/13 €**12.154,64**

Κλείσιμο την 31/12/13 €**12.675,46**

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει ως κάτωθι:

Έσοδα από:

- Εγγραφές/Συνδρομές € 4.569,00
- Χορηγίες/Δωρεές € 1.881,00
- Εκδηλώσεις € 829,00
- Τόκοι Τραπέζης € 112,06

ΣΥΝΟΛΟ € 7.391,06

Έξοδα:

- Συνδρομές ΟΣΕΑ / κ.λπ. € 403,37
- Κοινόχρηστα/Ο.Κ.Ο. € 1.928,69
- Εφημερίδα/Φάκελοι € 2.841,56
- Ταχυδρομικά € 832,10
- Εκδηλώσεις € 424,80
- Διάφορες άλλες δαπάνες € 439,73

€ 6.870,24

Όπως θα διαπιστώσατε από τους αναρτημένους πίνακες, είχαμε μία μικρή αύξηση στο ταμείο μας €**520,82** και αυτό οφείλεται κυρίως στις δωρεές των μελών εις μνήμην άλλων μελών ή μη που έφυγαν από κοντά μας.

Το Ε.Ε.Τ.Α. (χαράτσι) η εφορία δεν μας έχει εγκρίνει ακόμα την απαλλαγή, όπως είχε κάνει το 2012. Έτσι το πληρώνουμε με το λογαριασμό της ΔΕΗ, με την ελπίδα ότι θα μας το επιστρέψουν, όπως είχε γίνει και 2012.

Το Δ.Σ. έχει αποφασίσει και το εφαρμόζει ήδη, σε όσα μέλη έχουν από κάποια χρόνια σταματήσει την καταβολή της συνδρομής τους, να τα διαγράψει, να τους κάνει επανεγγραφή (€ 15,00) και την καταβολή δύο συνδρομών, του παρασπόμενου έτους καθώς και του τρέχοντος. Παρ' όλα αυτά μόνο τρία μέλη ανταποκρίθηκαν το 2013.

Εγγραφή νέων μελών είχαμε 4 εκ των οποίων τα δύο δεν έχουν ζήσει στην Αιθιοπία, αλλά διάβασαν την εφημερίδα μας, τους άρεσε και θέλουν να την λαμβάνουν.

Τα εγγεγραμμένα μέλη μας είναι 268 από τα οποία μόνο τα 121 είναι ταμιακώς εντάξει, ενώ τα 122 έχουν σταματήσει την καταβολή της συνδρομής τους από το 2011 και παλαιότερα. Επίσης στο βιβλίο των μελών υπάρχουν άλλοι 123 εγγεγραμμένοι οι οποίοι ποτέ δεν κατέβαλαν συνδρομή.

Τα Φύλλα του «κοντά σας» που ταχυδρομούνται είναι 537 εκ των οποίων 482 στο εσωτερικό και 55 στο εξωτερικό. Όπως βλέπετε ταχυδρομούνται και σε εκείνους που δεν έχουν εγγραφεί ποτέ μέλη αλλά και σε εκείνους που έχουν σταματήσει να καταβάλουν την συνδρομή τους. Πόσο θα αντέξει όμως ο Σύλλογος να απορροφά το κόστος αυτού του αριθμού των εντύπων της εφημερίδας μας; Καλό είναι να ενημερώνονται για τα γεγονότα που αφορούν εμάς τους Έλληνες τη Αιθιοπίας, αλλά πως θα καλυφθεί το κόστος (εκτύπωση, φάκελοι, γραμματόσημα τα οποία το 2013 αυξήθηκαν κατά €0,10 του εσωτερικού και 0,15 του εξωτερικού για κάθε φάκελο των 20 γραμμαρίων). Έτσι σκεπτόμαστε να μειώσουμε τον αριθμό των εντύπων και στη πρώτη φάση να μη στέλνουμε σε όσους δεν έχουν καταβάλει ποτέ την συνδρομή τους.

Οι εκδηλώσεις μας έχουν περιοριστεί και ο λόγος δεν είναι ότι το Δ.Σ. αδιαφορεί. Όσες προσπάθειες και να κάναμε, ο αριθμός των μελών που ανταποκρίθηκαν ήταν μικρός και το μίνιμουμ ατόμων που ζητούν (πούλμαν, αίθουσα κλπ) είναι υψηλό. Έτσι θα είχαμε αρκετή ζημιά εάν δεν καλύπταμε τον αριθμό του μίνιμουμ. Καταλαβαίνουμε

ότι υπάρχουν δυσκολίες με τις συνεχείς περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, οπότε δεν διακινδυνεύουμε άλλα έξοδα. Δυστυχώς την αίθουσα μας που με τόσα όνειρα τα προηγούμενα Δ.Σ. απέκτησαν, δεν μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε, διότι η περιοχή έχει υποβαθμιστεί αλλά και οι ένοικοι του κτηρίου δεν το κρατούν καθαρό κλπ.

Τέλος ο Προϋπολογισμός του 2014 βασίζεται στα ποσά του 2013 και είναι ισοσκελισμένος, εάν φυσικά δεν έχουμε κάποιες νέες εκπλήξεις από την Κυβέρνηση ή άλλους παράγοντες.

Μετά τον κ. Καλοπαναγιώτη, έλαβε το λόγο ο κ. **Διονύσης Αλυσανδράτος**, ο οποίος διάβασε την **Εκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής**, σύμφωνα με την οποία τα βιβλία και οι λογαριασμοί του Συλλόγου τηρήθηκαν με απόλυτη τάξη.

Ακολούθησε η έγκριση από τη Γ.Σ. των πεπραγμένων του Δ.Σ. και της ταμειακής διαχείρισης κατά τη χρήση 2013, η απαλλαγή από κάθε σχετική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και η έγκριση του Προϋπολογισμού του 2014.

Στη συνέχεια, ζήτησε ο λόγο και ανέβηκε στο βήμα ο γνωστός καλός φίλος του Συλλόγου μας, κ. **Νάσος Βλαχάκης**. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο «Κοντά σας», λέγοντας ότι ξεχωρίζει από άλλα αντίστοιχα έντυπα διότι δεν ασχολείται μόνο με τα εσωτερικά του Συλλόγου αλλά με την Αιθιοπία και τον Ελληνισμό της γενικότερα. Τόνισε επίσης την αξία του βιβλίου του Τζίμη Καλογερόπουλου «Οι δύο μου πατρίδες», το οποίο γνώρισε χάρη στο facebook.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2014

Μετά τη Γενική Συνέλευση, κόπηκε η Βασιλόπιτα του Συλλόγου. Τα φλουριά κέρδισαν: από το Δ.Σ. η κ. **Νόρα Γανωτάκη-Κωστάκη** και από τα μέλη η κ. **Ελένη Μαμαλίγκα**, ο κ. **Γιώργος Δερόζερης** και ο κ. **Σταύρος Βινιεράτος**. Στους τυχερούς μοιράστηκαν ένα μενταγιόν με το λιοντάρι της Αιθιοπίας, ένας μικρός Αιθιοπικός σταυρός και δύο γούρια του Συλλόγου Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας Lalibela. Τους ευχόμαστε να είναι τυχερό και ευτυχισμένο όλο το 2014.

Αιθιοπικές Εορτές και Επέτειοι (Ιανουάριος – Μάιος 2014) Αιθιοπικό έτος 2006

7 Ιανουαρίου (29 Ταχσάς): Χριστούγεννα (Γκένα ή Γιε Λιντέτ Μπεάλ)

19 Ιανουαρίου (11 Τερ): Θεοφάνεια (Γιε Τιμκέτ Μπεάλ)

19 Φεβρουαρίου (12 Γιεκατίτ): Ημέρα μνήμης της σφαγής των χιλιάδων αμάχων από τους Ιταλούς το 1937, μετά την απόπειρα κατά του Γκρατσιάνι (Σεμαετάτ Ιτιγιόπια)

2 Μαρτίου (23 Γιεκατίτ): Επέτειος της νίκης του Αυτοκράτορα Μενελίκ Β΄ κατά των Ιταλών στη μάχη της Αντουα το 1896 (Γιε Αντουα Ντιλ Μετασεμπιά)

18 Απριλίου (10 Μιγιαζιγιά): Μεγάλη Παρασκευή (Σικλέτ Αρμπ)

20 Απριλίου (27 Μιγιαζιγιά): Πάσχα (Φασικά)

5 Μαΐου (12 Μιγιαζιγιά): Επέτειος της απελευθέρωσης της Αιθιοπίας από τους Ιταλούς και της επιστροφής του Αυτοκράτορα Χάϊλε Σελάσιε Α΄ στην Αντίς Αμπέμπα το 1941. Εορτάζεται πλέον ως «Επέτειος των Αιθιόπων Πατριωτών» (Γιε Αρμπενιότς Μετασεμπιά)

28 Μαΐου (20 Γκενμπότ): Επέτειος της ανατροπής του Ντέργκ το 1991 (Ντέργκ Γιεουεντεκεμπέτ Κεν)

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

(Συνέχεια από τη σελ. 2)

...Η **Αιμιλία Παπαφιλίππου**, συμμετέχει στην έκθεση «Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα» που διοργανώθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο BOZAR, το μεγάλο μουσείο και κέντρο τεχνών των Βρυξελλών. Το έργο της, μια ονειρική εγκατάσταση, σε ταξιδεύει με ήχο και προσομοίωση των κυμάτων και με λίγη Ελληνική άμμο, στην Θάλασσα, την μήτρα, την αρχή όλων.

...Η νέα ταινία του **Βαγγέλη Σείτανιδη** (γιού της Μαίρης Στεφάνου) «Με Χωρίς Γυναίκες» προβλήθηκε πρόσφατα στις Ελληνικές αίθουσες. Πρόκειται για ένα ταξίδι δρόμου, που κάνουν δύο φίλοι 40άρηδες, ψάχνοντας μια παλιά τους συμμαθήτρια, αλλά στην ουσία τον παλιό τους εαυτό, τα χαμένα όνειρα, τη χαμένη χαρά. Πρωταγωνιστούν, ο Θοδω-

ρής Αθερίδης και ο Δημήτρης Ημελλος. Χορηγός της ταινίας, είναι το συνδρομητικό κανάλι «NOVA».

...Οι μαθητές του **Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπα**, κέρδισαν το δεύτερο βραβείο, στον 1ο Διεθνή μαθητικό διαγωνισμό, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών. Συμμετείχαν με την ταινία μικρού μήκους «Ξένος στη χώρα μου», που σκηνοθέτησε ο μαθητής Παύλος Γκίρμα. Στην ταινία παίζουν οι μαθητές, Τέντρο Χαρμανής, Ελένη Δομαζινάκη, Ανδρέας Ηρειώτης, Ανδρέας Γαλανός και ο Ιωσήφ Ζάνος.

...Η **Ευαγγελία Μήτσου**, θα πραγματοποιήσει ατομική έκθεση ζωγραφικής (από 10 έως 11 Μαΐου 2014) στο Σπυροπούλειο Πνευματικό Κέντρο, του Δήμου Ν. Ψυχικού (Αγ. Σοφίας 1 και Ολυμπιονικών). Θα παρουσιάσει την αναδρομική της δουλειά, με ελαιογραφίες σε καμβά, διαφορετικής θεματολογίας.

Σ.Ε.Β.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου να σημειώσουν ότι, μετά τη συγχώνευση της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με την ALPHA BANK, ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου βρίσκεται πλέον στην **ALPHA BANK**, στην οποία πρέπει να κατατίθενται οι συνδρομές και οι δωρεές. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι: **473-00-2002005883**

- Η ετήσια συνδρομή είναι 30 Ευρώ.

- Η εγγραφή για νέα μέλη είναι 15 € εφάπαξ συν η ετήσια συνδρομή.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ τους ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ και να ενημερώνουν τηλεφωνικώς τον Ταμία κ. Θεόδωρο Καλοπαναγιώτη ή κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ.

- Από το εξωτερικό, μπορούν να γίνουν εμβάσματα προς τον Σύλλογο στην ALPHA BANK, Athens, Greece.

- Beneficiary: Syllagos Ellinon Ethiopias

- IBAN: GR 80 0140 4730 473002002005883

- SWIFT ADDRESS (BIC): CRBA GR AA

- Επιταγές μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς στο όνομα του Συλλόγου προς: SYLLOGOS ELLINO ETHIOPIAS

P.o.Box 3561 - 102 10 ATHENS, GREECE

ΕΔΩ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Νικόλαος Βοζίκης	210 9812717
Fax:	210 9883527
Γεώργιος Βαλλιανάτος	210 8328831
Σταύρος Διαμάντας	694 9192914
Ουρανία Γανωτάκη-Κωστάκη	210 8814359
Θεόδωρος Καλοπαναγιώτης	210 6831945
Γεώργιος Μητσόπουλος	210 7242930
Λελέτα Σελάσιε	693 2658658
Παναγιώτης Στεφανίδης	210 8981728
Φώφη Καροδοβίλλη	210 8035350

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Κυριακή, 11 Μαΐου 2014, στη 1 μ.μ.

Αιθιοπικός Μπουφές στο Εστιατόριο AXUM (Ιωάννου Δροσοπούλου 183).

Τηλεφωνείστε εγκαίρως στα μέλη του Δ.Σ. για τις κρατήσεις σας.

-----◇-----

Κυριακή, 1^η Ιουνίου 2014

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Πλατεία Συντάγματος)

5 μ.μ.: Συνάντηση των μελών του Συλλόγου και των φίλων τους για απογευματινό καφέ και στη συνέχεια (λίγο πριν από τις 7 μ.μ.)

Διάλεξη από τον ιατρό **Δρ. Μιχάλη Παπαχαραλάμπους** με θέμα:

«Πως θα κερδίσουμε καλύτερα χρόνια»

Με δεδομένη αφ' ενός την επιτυχία που έχουν οι απογευματινές συναντήσεις μας στο ΑΜΑΛΙΑ και αφ' ετέρου το ενδιαφέρον θέμα και την εγνωσμένη αξία του ομιλητού κ. Μ. Παπαχαραλάμπους, πιστεύουμε ότι η αίθουσα θα γεμίσει. Ελάτε εγκαίρως!



ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ.....

(Συνέχεια από τη σελ. 3)

Διαβάζοντας τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θυμούνται οι παλαιοί μαθητές τους, αισθάνομαι ότι αδικούνται αρκετοί αξιόλογοι δάσκαλοι και καθηγητές τους οποίους – τυχαία πιστεύω – δεν ανέφερε κανείς. Για μερική άρση αυτής της «αδικίας», θα θυμίσω τρεις από τις μεγαλύτερες – κατά τη γνώμη μου – προσωπικότητες που «σημάδεψαν» το κοινοτικό μας σχολείο της Αντίς Αμπέμπας:

Η **Φλώρα Ζαλάχα** ήταν η δασκάλα – δέος, η οποία, κατά τις δεκαετίες 1940 και αρχές 1950, είχε την ευθύνη να διδάσκει δύο τάξεις, την Α' και Β' Δημοτικού, τις ίδιες ώρες και στην ίδια αίθουσα (στην υψηλότερη άκρη του σχολείου, χώρια από το κύριο κτήριο, αίθουσα αφιερωμένη στη μνήμη του ήρωα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Αντιπλοίαρχου Γεωργίου Μπλέσσα, με τη φωτογραφία του πάνω από τον πίνακα). Σαν να μην έφθαναν τα 35-40 πιτσιρικάκια των δύο τάξεων, είχε συγχρόνως και την εποπτεία του κεντήματος των μεγάλων μαθητριών. Και όμως, μας έστελνε στην Γ' Δημοτικού με περισσότερες γνώσεις απ' όσες ζητούσαν και οι πιο αυστηρές προδιαγραφές...

Ο **Σοφοκλής Μπινιάρης**, ο μακροβιότερος καθηγητής του Ελληνικού Σχολείου της Αντίς Αμπέμπας. Επίσημως, καθηγητής θρησκευτικών, στην πράξη ο άνθρωπος που έσωζε το σχολείο από κάθε ξαφνικό κενό: Διευθυντής του Δημοτικού το 1953-1954 μετά τον αδόκητο θάνατο του Ευαγγέλου Σταύρου και πριν από τον ερχομό του Ν. Καραγκούνη, καθηγητής κατά καιρούς των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Βοηθός Γυμνασιάρχη, εκπρόσωπος της Κοινότητας για την είσπραξη των διδασκτρών και, για τους μαθητές, η ήρεμη φωνή που μετρίαζε την αυστηρότητα των Γυμνασιάρχων. Παραμένει αξέχαστος σε τουλάχιστον δύο γενεές μαθητών του ...

Ο **Ανάργυρος Ζενάκος**, ο καθηγητής που από το 1956 έκανε δεκάδες μαθητές να αγαπήσουν τη Φυσική (κυρίως), τη Χημεία και γενικότερα τις θετικές επιστήμες, με αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό των μηχανικών, φυσικών, αστροφυσικών, γιατρών κλπ. μεταξύ των αποφοίτων της Αντίς Αμπέμπας. Η λαμπρή του σταδιοδρομία, στην Κύπρο, στην Αιθιοπία και στο

Βαρβάκειο, με κορωνίδα τον διορισμό του ως «Επιθεωρητή των Επιθεωρητών» του Υπουργείου Παιδείας, και ο σεβασμός που εμπνέει ακόμη στους παλιούς μαθητές του πιστοποιούν την αναμφισβήτητη αξία του.



Νικόλαος Χρ. Βοζίκης

- Ο **Γιάννης Θωμόπουλος**, Φιλολόγος- Γυμνασιάρχης. Ήταν ο πρώτος που μας δίδαξε έξω από την διδακτέα ύλη, χρησιμοποιώντας βιβλία των Παπαρρηγόπουλο και Σάθα, ιστορικούς της νεότερης Ελλάδας, για να μάθουμε και άλλες απόψεις για την ιστορία. Ήταν ο πρώτος που εφάρμοσε μαθητικές εκλογές και έφτιαξε την πρώτη βιβλιοθήκη. Οραματιστής, επηρέαζε με την διδασκαλία του πολλούς μαθητές. Ήταν επίσης σπουδαίος Γλωσσολόγος.

- Ο **Σπύρος Χρονόπουλος**, Φιλολόγος Γλωσσομαθής, ήταν πολυταξιδεμένος. Κάθε καλοκαίρι ξόδευε όλες τις οικονομίες του, ταξιδεύοντας σε πόλεις της Ευρώπης για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Καινοτόμος, με μοντέρνο τρόπο διδασκαλίας, ειδικά την εποχή εκείνη, μιλούσε πολύ καλά Γερμανικά και Ιταλικά. Μας μετάφραζε δοκίμια από τον Κικέρωνα, τον Νίτσε και τον Σοπενχάουερ, για να γνωρίσουμε και ξένους φιλόσοφους. Είχε μεγάλη αμεσότητα με τους μαθητές του. Ποτέ δεν βαρεθήκαμε τα αρχαία, γιατί έβρισκε πάντα και άλλα θέματα να τα συνοδεύσουν.

- Ο **Νικόλαος Δράκος**, ήταν ο πιο δραστήριος Γυμνασιάρχης. Καλός Φιλολόγος, προσεκτικός στην διδασκαλία του, μας μάθαινε τα πάντα από την διδακτέα ύλη. Αγαπούσε υπερβολικά τους αρχαίους φιλόσοφους και όταν μας διάβαζε Κρίτωνα, έβγαζε το μαντίλι του και σκούπιζε τα δάκρυα του.

Δημήτριος Καλογερόπουλος

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ...

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΙΡΕ ΝΤΑΟΥΑ

...Η Ελληνική Κοινότητα της Ντίρε Ντάουα ιδρύθηκε το 1920. Από τις πρώτες της, ενέργειες ήταν να αγοράσει οικοπέδο και να κατασκευάσει κτίσμα για σχολείο. Το 1926, ο Στυλιανός Μπολλολάκος κατασκεύασε και πρόσφερε νέο κτήριο, που ονομάστηκε ΜΠΟΛΛΟΛΑΚΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ. Εκεί μεταφέρθηκε το Δημοτικό Σχολείο και λειτούργησε το Ημιγυμνάσιο (1947-1948), με Διευθυντή τον Αρχιμανδρίτη Δωρόθεο Γιανναρόπουλο. Τα Χριστούγεννα του 1954, πυρκαγιά κατέστρεψε μέρος της παραπάνω σχολής. Μετά την αποκατάσταση της, χρησιμοποιήθηκε ως Λέσχη.

...Το 1955 κατασκευάστηκε νέα πτέρυγα όπου μεταφέρθηκε το Δημοτικό Σχολείο. Εκεί στεγάστηκε και το Ημιγυμνάσιο, που λειτούργησε (1957-1959), με διευθυντή τον καθηγητή Ιωάννη Α. Θωμόπουλο. Το κτήριο κατασκεύασε ο εργολάβος Αντώνης Βαγγελάτος. Το κόστος κατασκευής κάλυψε η Ελληνική Παροικία της Ντίρε Ντάουα, το Ελληνικό Κράτος και ο Αυτοκράτορας της Αιθιοπίας Χαίλε Σελάσιε.

...Στο Δημοτικό σχολείο της Ντίρε Ντάουα, οι δάσκαλοι που άφησαν εποχή, για την διδασκαλία τους, ήταν, ο Νίκος Λάιος, η Φλώρα Ζαλάχα, ο Μάρκος Λαζαρίδης, η Άννα Αθανασιάδη, η Κατίνα Χατζηδάκη, ο Νίκος Πολυδώρας και ο Νίκος Πρεάρης. Αργότερο δίδαξαν, ο Κώστας Κατραντζάκης και ο Γεράσιμος Γκερέκος. Ο τελευταίος δάσκαλος που δίδαξε εκεί, ήταν ο Τσαμπίκος Παπάζογλου (1994-1998).

...Είχαμε και συμμαθητές από το Χάραρ, ήταν τα παιδιά των οικογενειών του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και του Ναπολέοντα Μεσσινέζη. Είχαν έρθει τα παιδιά του Κωνσταντίνου Σταύρου από το Γκαλάμφο και του Τσαμπίκου Παπακωνσταντίνου, από την Ασματάφαρι. Οι μαθητές ήταν φιλοξενοούμενοι, ως οικοτρόφοι, από Ελληνικές οικογένειες που ζούσαν στην Ντίρε Ντάουα.

...Μετά την αποφοίτηση τους, πολλοί μαθητές συνέχισαν τις σπουδές τους σε Γαλλόφωνη, Αγγλόφωνη και Ιταλόφωνη Σχολή, ενώ άλλοι σε Αγγλόφωνο Γυμνάσιο στο Σουδάν. Μερικοί μαθητές πήγαν στα Ελληνικά Γυμνάσια της Αλεξανδρείας και της Μανσούρας, στην Αίγυπτο. Υπήρχαν μαθητές που συνέχισαν τις σπουδές τους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι περισσότεροι όμως, συνέχιζαν στις σπουδές τους, στο Ημιγυμνάσιο της Ντίρε Ντάουα και μετά τη λειτουργία του Κοινοτικού Οικοτροφείου της Αντίς Αμπέμπα, στο εκεί Ελληνικό Γυμνάσιο.

...Οι μαθητές που αποφοίτησαν από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αντίς Αμπέμπα και συνέχισαν τις σπουδές τους, σε Ανώτερες και Ανώτατες σχολές, με την ανάλογη ειδικότητα, είναι οι παρακάτω :

Ο **Λάμπρος Γιόκαρος**, Σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε την πρώτη Αιθιοπική ταινία, ο **Άγης Βούρβουλης**, Οικονομολόγος, ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες, ο **Γιάννης Λάμπρου**, Φαρμακοποιός, ο **Μανώλης Α. Μανούσος**, Χημικός, ζεί στην Αυστραλία, ο **Στέφανος Λαζαρίδης**, Διεθνούς φήμης σκηνονογράφος, διέτελεσε καλλιτεχνικός Διευθυντής της Λυρικής Σκηνής Αθηνών, η **Μαίρη Στεφάνου**, Αγγλική Φιλολογία, ο **Φίλιππος Ασημακόπουλος**, Πολιτικός Μηχανικός, διατηρεί τεχνική εταιρεία, ασχολήθηκε και με την τοπική αυτοδιοίκηση, στην Κόρινθο, η **Μαργαρίτα Λούζη** Παιδαγωγική Ακαδημία, δίδαξε στο Δημοτικό σχολείο της Αντίς Αμπέμπα, ο **Σταύρος Α. Πλακιώτης**, Ηλεκτρονικός, ο **Γιάννης Σακελλάρης**, Πολιτικός Μηχανικός, ασχολήθηκε με ειδικευμένα έργα στην Β. Ελλάδα, ο **Ηρακλής Παπαδόπουλος**, Κτηνίατρος, ο **Γιώργος Ι. Μανούσος** Ηλεκτρονικός, ο **Γιάννης Χάλαρης** Πολιτικός Μηχανικός, η **Ελένη Παλαιολόγου**, Ιατρός, διατηρεί μικροβιολογικό εργαστήριο στο Χολαργό, η **Αθηνά Φραγκούλη**, Λογοθεραπεία, είναι Αντιπρόεδρος εταιρίας κοινωνικής ψυχιατρικής, ο **Γιώργος Ε. Μανούσος**, Φαρμακοποιός, διατηρεί φαρμακαποθήκη στην Χαλκίδα, ο **Νικόλας Γεωργαλής**, Ιατρός, διατηρεί κλινική στο Τζιμπουτί, ο **Αθανάσιος Λούζης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ο **Γιώργος Παπαδόπουλος**, Χημικός, είναι Προϊστάμενος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θράκης, ο **Γιάννης Φίλης** Φυσικός, διατέλεσε Αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο **Πάρις Μπασκόπουλος** Φαρμακοποιός, διατέλεσε ανώτατο στέλεχος φαρμακευτικών εταιριών, ο **Γιώργος Χάλαρης**, Ηλεκτρονικός, ο **Νίκος Κ. Κιούσης**, Ιατρός, η **Χριστίνα Χατζηπαύλου** Φαρμακοποιός, ο **Ρωσσέτος Λούζης**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, διατέλεσε Διευθυντής της ΔΕΗ στο νομό Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η **Κατερίνα Μεσσινέζη**, Μαιευτική, ζεί και εργάζεται στον Καναδά, ο **Θεοχάρης Παπακωνσταντίνου**, Οδοντίατρος, ο **Φίλιππος Μπασκόπουλος**, Ιατρός, Διευθυντής του μικροβιολογικού τμήματος, του Γενικού Νοσοκομείου Δ. Αττικής, ο **Αλέκος Γκρούς**, Οδοντίατρος, η **Βιργινία Μπασκοπούλου** Βιολόγος, Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στο Τζιμπουτί και η **Ιρις Μπασκοπούλου** Φαρμακοποιός, ανώτατο στέλεχος φαρμακευτικής εταιρίας.

...Τις πληροφορίες για την συγγραφή του παραπάνω άρθρου, μας τις έδωσαν, ο Φίλιππος Ασημακόπουλος, ο Νίκος Πρεάρης, ο Γιώργος Γεωργαλής, και ο Μιλτιάδης Μεσσινέζης.

Σταύρος Ε. Βινιεράτος

Σημ: Η ΝΕΑ ηλεκτρονική διεύθυνση της στήλης, με ειδήσεις, φωτογραφίες και Videos είναι: <http://www.xereteoti.com>

Ευχάριστα

Γεννήσεις

☆ Ο **Βασίλης Παπανικήτας** και η **Ελένη Στατηρά** απέκτησαν κοριτσάκι. Τους ευχόμαστε, όπως και στους παππούδες **Μιχάλη και Δάφνη Στατηρά**, να τους ζήσει ευτυχισμένο.

Δυσάρεστα

Εφυγαν από κοντά μας

- Η **Αρετή Κουρούκλη** από το Τζιμπουτί
- Ο **Πρέσβης ε.τ. Αμπέμπε Ουελντε Σελάσιε** από την Αντίς Αμπέμπα (στην οποία και μετεφέρθη η σορός του από την Αθήνα, όπου είχε εγκατασταθεί από το 1976)
- Ο **Μιχάλης Ουόρκου** από την Αντίς Αμπέμπα
- Η **Καλλιόπη Αμολοχίτη** από την Αντίς Αμπέμπα
- Η **Βέρα Βαγγελάτου** από την Αντίς Αμπέμπα
- Η **Αναστασία Λυκούδη-Χρονοπούλου** από τη Ντιρεντάουα
- Η **Αλκηστis Κωνσταντίνου** από την Αντίς Αμπέμπα
- Η **Κική Ασημακοπούλου** από τη Ντιρεντάουα/Awash, στην Αιθιοπία
- Ο **Παναγιώτης Κατούγκρης** από τη Ντιρεντάουα, στη Νότιο Αφρική, όπου είχε εγκατασταθεί
- Ο **Βασίλης Βελισσαρίου** από τη Ντιρεντάουα, στη Νότιο Αφρική, όπου είχε εγκατασταθεί
- Η **Αννα Γκίμη** από την Ασμάρα/Αντίς Αμπέμπα
- Ο **Σολομών Λαμπρινίδης** από την Αντίς Αμπέμπα, στο Λονδίνο όπου κατοικούσε
- Η **Αλεξάνδρα Λαζαρίδη** από τη Ντιρεντάουα/Αντίς Αμπέμπα

Δωρεές

- Στη μνήμη της μητέρας τους, **Βέρας Βαγγελάτου**, οι **Πάρις και Μελίτα Βαγγελάτου** μας έκαναν μία δωρεά.
- Επίσης στη μνήμη της **Βέρας Βαγγελάτου**, δωρεές μας έκαναν οι **Γιώργος και Αλεξάνδρα Γρυπάρη Πόλυς Διαμάντας Μάνφρεντ και Ρενέ Χόρν**
- **Ένα μέλος του Συλλόγου**, που επιθυμεί να μην κοινοποιηθεί το όνομά της, μας έκανε μία δωρεά για τους σκοπούς του Συλλόγου.
- Στη μνήμη της **Αννας Γκίμη**, ο κ. **Λάμπης Τσιμάς** μας έκανε μία δωρεά εκατό (100) Ευρώ.
- Στη μνήμη της θείας τους **Αλεξάνδρας Λαζαρίδη**, οι **Νικόλαος και Σίσση Βοζίκη** μας έκαναν μία δωρεά.

Δωρεά Βιβλίων

Ο κ. **Παναγιώτης Φούγιας**, μας δώρισε πολλά αντίτυπα από τα βιβλία του «**ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ Παραπλεύρων Σημειώσεων (1951-2012)**», «**Φανάρι-Αθήνα**», «**Η Πτώση του Αυτοκράτορα Χαίλε Σελάσιε ΑΕ**» και «**Ισλάμ**». Τα βιβλία διατίθενται προς πώληση από το Σύλλογο. (Πληροφορίες από τον Παναγιώτη Στεφανίδη, τηλ. 210 89 81 728).

Ανακοίνωση

Όπως γνωρίζετε ή έχετε παρατηρήσει, ο Σύλλογός μας, από διακριτικότητα, δεν κοινοποιεί στο «Κοντά σας» ή στις σχετικές επιστολές προς τους ενδιαφερόμενους, τα ποσά των δωρεών που λαβαίνει. Όταν όμως κάποιος δωρητής επιθυμεί να γίνεται γνωστό το ποσό της δωρεάς του, παρακαλούμε να μας το δηλώνει και ευχαριστώ θα προβαίνουμε στη σχετική δημοσίευση.